

GILDEMØDE

G I L D E M Ø D E ! ! !

TIRSDAG D. 11

OKTOBER 1977

kl. 19.45.

HVAD HVED DU OM HØREHANDICAP ? OM AT VÆRE DØV ?

Et stort antal medborgere rundt om i landet, er hørehandicappede. En hel del er totalt Døve eller næsten helt døve, de fleste af dem kan kun lige opfatte meget dybe toner.

Vil du høre mere om, og lære lidt om vores døve medborgere, så er det op af lænestolen, hen og slukke for T.V. og ud af døren, men først så fat telefonen og tilmeld dig til din gruppeleder, som senest d. 8 oktober skal have givet en samlet tilmelding fra sin gruppe til: Bo Nørskov

TLF=179356.

Det vil være Gildet en stor glæde at se jer alle for en gang skyld !!! Det er jo også lidt af en et års dag for Gildet.

Red.

UNDSKYLD mig hvis i synes jeg er grov l, men vi vil så gerne se jer.

Sct. Georges Gildet
i Ølstykke

Et Gildeblad i - i stedet for en lille "reminder" ind af døren før hver Gilde-arrangement, så vil vi forsøge at lave et blad som skal indeholde lidt mere om hvad der sker i Gildet.

HVAD SKAL BLADET HEDEDE ?

HVEM TEGNER ET "HOVED"

TIL FORSIDEN ?

HVORDAN SKAL FORSIDEN

SE UD ?

Kære venner hermed et lille hovedbrud, fat blyant og papir, og vær kreativ.

Vi skal bare lige have lavet vores eget blad ! Bladets indhold skal holdes indenfor den ramme som er tegnet omkring siden her, hver sides stof må kun fylde så meget, så kan trykkeren let lave sit arbejde.

Gildeblad ?

Ud over de nødvendige oplysninger om vores arrangementer, og andet godt. Så vil vi også hver gang bringe en lille eller stor artikel, skrevet af en af Gildebrødrene. Alle skal nok få sin tur, idet det er tanken at vi nu lægger ud med en smule skrivteri fra Gildelædesen, og så lader vi bolden rulle videre til den næste som skal skrive. Den der skriver må så selv vælge sin efterfølger til næste nr. artikel.

Vi skulle alle på denne måde få en stor sjance til at give udtryk for de tanker som vi går og tumler med, ikke bare om Gildet, men om alt, ordet er simpelthen frit.

Bladet skulje gerne udkomme en gang hver måned, omkring d. 1.

Vi vil også gerne have en lille note fra grupperne, om hvad der sker der, dels kan det jo give inspiration til andre grupper, men det kan jo også ske at man så af og til kan finde sammen på tværs af grupperne, når en fælles interesse dukker op. Det er både sjovt og inspirerende at have kontakt med hinanden og med andre udenfor Gildet, for vi vil også prøve at udveksle blad med andre Gilder, og der finde noget at bringe videre. Så nu må i til at finde en referent eller sekretær, i grupperne, som så inden d. 15 i hver måned lader høre fra sig, til redaktionen.

På bagsiden vil vi lave det førstkommende Gildearrangements program, sådan at vi eventuelt kan hænge bladet op på vores husketavle, og dermed lettere huske på at komme, så vi kan få mødeprocenten betydeligt højere op end den hidtil har været.

Alle er til enhver tid velkommen til at skrive i bladet, det vil være meget velkomment.

P.C.

ET GODT TILBUD !

Landsgildets 20. Grundstudium

Det er virkelig en god og sjov oplevelse at deltage i et sådant studium. Tag jersammen og få meldt jer til, i må så regne med at det koster en eller to aftener mere om måneden, men det er aftener som i selv kan tilrettelægge efter jeres andre aktiviteter. I kommer i studiegruppe med Gildebrødre fra andre Gilder, alene det er med til at give oplevelser som er med til at udvikle Gildelivet og Gildetanken. KORT SAGT, se at få fundet SCT. Georg nr. 5 frem og slå så op på side 94, fat telefonen eller kuglepennen og meld jer så til. Ganske vist er tilmeldingsfristen overskredet, men det er ikke forsent hvis i gør det nu.

Ny optagelser !

Ved Gildetallen i November bliver der optaget to nye Gildebrødre:

Marianne Hansen Fasanvej 10 Ølstykke
&

Henning Poulsen Cedervej 21 Ølstykke

Velkommen i Gildet !

FØDSELSDAGE !

I OKTOBER MÅNED KAN VI SIGE TILLYKKE TIL:

Peter Freund d. 28/10 45 år.

Jens Erik Stubbjær d. 26/10 35 år.

P.C.

Redaktion: Per Christensen.

Stof til Bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 15 i måneden.

der afdelinger som findes her i Ølstykke. Vi har jo alle korpserne repræsenteret med hver sin afdeling, og ikke alene arbejder disse afdelinger godt, men de kan også arbejde sammen, på opgaver som gavner trivselen i Ølstykke.

Hver Sommer de sidste fire år har de unge ledere og seniorer lavet sommeraktiviteter i 14 dage af sommerferien, til gavn for alle børn i Ølstykke. Men der har også i en længere årrække været Pionerfest hver år. Førhen er det lederne og et forældreudvalg der sammen har slidd med Pionerfesten, men nu har Gildet overtaget initiativet, og skal prøve på til næste år at give pionerfesten en ansigtsløftning, og lave en fest som kan høres og mærkes af alle i vor by.

Ikke alene fik vores Gilde en god start, med en fest, som sent skal glemmes, men vi har fået nogle opgaver med i vores virke. Lige nu arbejdes der på et miniløb, som skal afvikles om et par dage, men der er også en Spejderlederaften i støbeskeen, ligesom et spejderløb, er under udformning. Der sker noget i vores Gilde, ikke bare i Gildet, men der sker også en hel del ude i grupperne, som er med til at sætte noget igang hos os alle.

For at der fortsat kan ske noget, og for at du selv kan få noget ud af at være Gildebror, så gælder det kun om at blive ved med at være aktiv og tage et nap med i Gildets foretagener, et tag i dig selv, så du ikke bare bliver siddende hjemme foran T.V. skærmen når der er møde i Gildet, men i det hele taget være med og få noget ud af Gildelivet.

Hvis du synes at du ikke får noget ud af at være med, så er det bare med at åbne munden og sige til, for så skal der gøres noget ved det. Så lad os fortsat gøre en indsats i det vi er med i og ellers gå med i lidt mere. Vi har kun os selv at takke for det, hvis det går skidt, men også hvis det går godt. Men at sige tak for ideen til at vi fik skabt vores Gilde, det kan vi kun gøre ved at bakke vores arrangementer op, og være aktivt med, så siger vi også tak til vores Gildemester, på en god måde, for det arbejde der gøres fra hans side.

Per.

SIDEN SIDST !

Gildeåret begyndte jo som bekendt med indvielse af Arresø Distriktsgilde, som kom til at bestå af: Frederiksværk, 1 og 2 Frederikssund, og Ølstykke Gilderne.

Det er et godt skridt på vejen til et snævrere samarbejde, de 4 Gilder imellem, og det taler vi dermed har til Provincialet og Landsgildet, det er ikke rart at stå udenfor de besluttede forsamlinger, uden at kunne give sit besvær med om de ting der skal foregå. Hvad vil vi så bruge Distriktet til, hvad vil det gavne os ?

Distriktet skal være talerør for de 4 Gilder i Provincialets råd, sørge for at vore meninger kommer frem, sørge for en bedre kontakt mellem de Gilder, der er i den del af landet hvor vi bor, evt. med tiden lave Væbnerforberedelsen på et større plan end de enkelte Gilder kan klare, desuden stå som arrangør af arrangementer som kræver en større indsats end de enkelte Gilder kan magte alene. Eventuelt et fælles Distriktsblad, så vi alle har chancen for at følge med i hvad der foregår hos vore naboer, det kunne jo tænkes at de behandlede emner som har særlig interesse for nogle af os, og på den måde få lejlighed til at få disse ting bedre belyst ved at deltage i naboens arrangement.

Jo, der er mange muligheder i det nye Arresø Distrikts Gilde,
Der skal lyde et velkommen og god arbejdslyst til jer som har påtaget jer opgaven i Distriktsledelsen, fra Ølstykke Gilde.

VIGGO.

Med indvielsen af Arresø Distrikts Gilde frisk i erindringen så er der her endnu en festlig lejlighed hed til at opleve en rigtig Gildeaften.

SJÆLSØ DISTRIKTS GILDE

indbyder til

FELLOWSHIP DAY 1977

MANDAG d. 24 oktober kl. 19.30 på Store Kro i

FREDENSBORG

Samme aften er der Gildehal med indsættelse af den nye Distriktsgildeledelse ved Edmund Keldsen, som også holder 5 minutter Sct. Georg.

Der bydes senere på kold bufet, og prisen for hele arrangementet incl. een øl er kr. 50,00.

Manja Mourier vil causere udfra sit internationale arbejde.

Efter Spisningen vil Manja synge, og hendes pianist har lovet at spille op til dans.

Vi håber, i vil være med til at gøre aftenen festlig ved at møde op så mange som muligt.

Det er alle tiders mulighed for at få en af de store Gildeaftener ud af det, så jeg synes, (P.O.), at vi virkelig skal møde op denne aften, og endelig i god tid melde os til hos Viggo Rasm. og gøre det senest d. 17 oktober, som skrevet til Viggo Rasmussen, på tlf. 178252. Så kan han også nå at sende vores tilmeldinger videre til Sjælsø.

Påklædningen er Festtøj eller Spejderuniform.

For et år siden !

Vi indviede vort Gilde for et år siden. Det var en festaften som ikke glemmes lig med det samme. Egentlig startede det hele noget før. Torsdag d. 3 juni holdt vi nemlig det første møde for at starte et Sct. Georgs Gilde i Ølstykke. Længe før var nogle stykker blevet spurgt om vi var interesserede, det tør vel siges at det var vi. Men fra og med den 3/6 skulle det gå stærkt, for ganske kort tid efter skulle der nemlig være Gildemester møde, på landsbasis, og her skulle Gildet godkendes, konfirmeres, det gik smertefrit, og der fulgte en hel del møder op til sommerferien, og også i dagene lige efter ferien. I August måned holdt vi så en agitationsaften, for at få så mange med i det nye Gilde som muligt. Der kom nogle flere med den aften. For at starte et nyt Gilde skal man helst være 15 medlemmer mindst, og helst lidt flere, vi blev 20 ialt, der skulle være med til at danne vores nye Gilde. De første optagelser, fandt egentlig sted hos 1 Frederikssund, og de næste optagelser skete så på selve indvielses aftenen i forbindelse med overførelsen af de der var Gildebrødre andre steder, og som var i Gilder flere andre steder. Vi var en blandet flok, som kom dels fra 1 og 2 Frederikssund og fra Lynby, Ballerup og København. Vi er siden blevet flere, en enkelt har forladt os, men der kommer flere til stadigvæk.

Hvorfra får man en sådan ide, om at starte et Gilde, det er ikke nogen helt lille sag at gå igang med.

Vore Gildemester har haft det i tankerne et stykke tid, dels velnok fordi nogle af dem han kendte og var i berøring med i fritiden var med i Gilder, både sammen med ham men også var i andre Gilder fjernt fra Ølstykke. Det har nok givet den ide, at det kunne være rart at være sammen allesammen i samme Gilde, og også med et sådant Gilde mere direkte være med til at støtte og hjælpe det ungdomsarbejde som vi alle har haft en fortid i, og som jo fungerer godt her i Ølstykke. Der er jo virkelig gang i de spej-