

Besøg gildet i Frederiksværk

ONSDAG D. 10 MAJ KL. 20.00. på Ellehavegård i Anderød.

Gildet har indbudt folkedansere til at komme, tag selv din egen madkurv med, og nogle gode danseben. Masser af forårshumør er en nødvendighed.

Ø1 og vand kan købes til billigste priser. og senere serveres der en tår kaffe, pris for kaffen: 5 kr. I Ring selv og advær gildet om jeres medvirken, men I er velkomne.

(Hvem kan huske, vores eget folkedansermøde i maj sidste år, så der en sjance for at genopfriske de trin som vi majsommeligt fik lært).

Havnefest i Frederikssund

Frederikssund Gilderne afholder havnefest, med stort tyrølerbal:

Lørdag d. 27 maj 1978.

Kl. 19.00., billetter af kr. 45,00. der incl. adgang til festpladsen, tyrølerplatte og stort tyrølerbal med mange flotte præmier.

Vi glæder os til at se mange gildebrødre den aften.

Billetter kan bestilles hos:

GERDA SCHMIDT PETERSEN tlf. 33.14.41

Vænget vej 53 - 3630 Jægerspris.

PIONERFEST I ØLSTYKKE

I dagene d. 4 - 5 - 6 - 7 maj 1978 er der fest og gang i en masse aktiviteter i

Torsdag er der Bankospil kl. 20.

Freddag er det Vise-værtshuset kl. 20

o.s.v. - kom ned og kikk i Ølstykke

Stafetten v/ Peter Freund !

Det er meget belastende at være medlem af et Gilde, når man aldrig kommer, når der bliver kaldt.

Jo, det er.

Det kan ikke nytte noget, at du modsiger mig, for jeg har selv prøvet det.

Det har du ikke!

Jeg er nok den af jer, der er den mest antitrofaste i gildet.

Derfor er jeg måske også den, der mest har lov til (hvis der er noget, der hedder sådan på dansk) at

se emnet op.

Det er slet ikke for at indlægget her skal udbrede sig om mig.

Men det må være et udbredt fænomen, dette ikke at kunne nå alt det, man så gerne ville.

"Så meld dig dog ud af gildet" vil nogen sige.

Den tanke er nærliggende, og nogle føler sig måske fristet af det - og gør det. Tager konsekvensen deraf.

Andre håber - ligesom jeg. Håber på, at der kommer en dag, hvor det vil være muligt for én at blive aktiv i den gode gamle kreds af spejdere - sådan som det var engang, hvor hele tilværelsen var spejderliv.

Dengang, da påske, pinse og sommer var lig med ture og lejre og friluftsliv og røg fra bålet og sang i teltene, hike og patruljesammenhold, orienteringsløb, wood-craft og fremstilling af hokasser, køkkenred og latriner.

Spejderliv er måske anderledes i dag. Det kan ikke være andet - og det er godt nok.

Men det rummer trods alt meget af det, som vi også oplevede dengang.

Og som vi aldrig glemmer.

Derfor håber jeg stadig på, at der kommer en dag, hvor det bliver muligt for mig at deltage aktivt i gildet.

Og derfor har jeg ikke meldt mig ud. Jeg håber, I bærer over med mig.

Tak til Knud Eiggil, fordi du gav mig lov til at sætte disse ord sammen - stafetten i juni giver jeg glad og gerne videre til Lise Schmidt.