

8 GILDESKOVTUR

fredag d. 9 juni

har du husket at reservere

dagen – også dagen "derpå" !

Meld dig til, lige så snart du har fået indbydelsen fra skovtursudvalget, man har visket i krogene at det bliver alle tiders !



JUNI

1978

KNU DEN

sommer

ferie



Set. GEORGS GILDET
I ØLSTYKKE

STAFETTEN

Lidt om tidens problemer !

De fleste af os, som har børn, mon vi ikke alle har en lille bekymring for, hvordan de nu kommer igennem tilværelsen uden at "plumpe" i hullerne på den ene eller anden måde.

Det kan være ungdomsarbejdsløsheden, fristelsen til at begå kriminelle handlinger eller det, som jeg egentlig vil skrive noget om, narkomisbruket.

Nu skal vi ikke tro, at vore børn jo ikke vil kunne komme i uføre ad den vej, for det er ikke bare unge fra de mindre velstående hjem der lokkes. Nej mange unge fra alle miljøer bliver fanget af narkotikaen. Hvis man ser på statistikken, så siger den os, at i 1968 døde der 6 mennesker af narkotikamisbrug, året efter døde der 13, de næste to år døde hvert år 37, og sådan er tallet stigende. I 1977 døde 70 mennesker --- hvordan vil tallet ende.

Vi kan for tiden læse om, at der er kommet kokain i stigende mængder til Danmark. Kokain er et særligt farligt narkotikum, idet det er endnu farligere end heroin. Misbruket vil brede sig som ringe på vandet fra nysgerrige og nydelssesygge unge i overklassen og den højere middelklasse, ud til mindre velstående grupper, der ikke er i stand til rent økonomisk at betale prisen, mindst kr. 1.500 om dagen. Ja så kan man jo regne ud hvordan pengene skaffes. For pigernes vedkommende ved prostitution og for mændenes ved kriminalitet.

Det er jo en barsk virkelighed, men det er virkelig hed. Det hele begynder med en omgang hash. Når den ønskede virkning ikke længere indtræffer, ja så går man over til hårdere stoffer. Man kunne skrive meget mere om alle de ulykkeligheder, der følger med, når man bliver narkoman, men jeg vil slutte med at fastslå, hvor har vi foreldre dog et stort og ansvarsfuldt hverv.

Lise Schmidt.

NB: Jeg kunne tænke mig at give STAFETTEN videre til Maria, (men jeg har ikke underrettet hende).

En lille novelle, lånt af et andet Gilde.

Jeg forstår ikke al den snak om sure miner, og at folk ikke mere forstår at more sig.

Tag nu den Gildeskovtur jeg var med til sidste år, der var stemning fra vi startede og til vi kom hjem, der manglede nu heller ikke noget.

Festudvalget havde givet den hele albuen! Det overdådige kolde bord med smålunt, masser af gode vine, fin-fin cognac til kaffen, og da vi nåede til sjusserne var der ikke noget med at sidde og larme med isterningerne i glassene for at få fyldt op igen. Vi dansede i flere timer, og ud på natten kom der flere lækkerier og andet mundgødt, og Gildemesteren slubte personligt hele snapsesortimentet ind på bordet, de var der allesammen, --- og så kan det nok være at der kom blus på lamperne, men det bedste af det hele, ja jeg tør godt sige det allerbedste, det var alligevel, da jeg vågnede om morgenen og opdagede at festen ikke var forbi endnu, jeg havde fået en forkeret kone med hjem ---

--- og vi ska' også ligestraks på skovtur !



Næste nummer af knuden udkommer ca. 20 august 78. sidste frist for indlevering af stof er d. 6/8-78.

red.

Vores første fælles gildeopgave er blevet løst. Vi har lagt Pionerfest 78 bag os. Den beviser at vi kan klare en opgave vi har påtaget os. Jeg tror at det har været en god ting, at vi har haft et fælles mål at arbejde efter. Jeg vil gerne herigennem sige tak for indsatsen til jer alle, og en særlig tak til de ægtefæller der tog et nap med for at klare tingene.

Nu skal vi have ordnet regnskabet, så vi kan få at vide hvad anstrengelserne har kastet af sig.

MEN, vi har en vigtig ting tilbage, det er at finde ud af hvad der var gjort forkert, og hvorledes vi kan gøre det bedre. Jeg vil bede jer om at diskutere Pionerfesten på jeres gruppemøder, så det næste festudvalg har noget at arbejde ud fra.

Nu stunder ferietiden til for os alle, og dermed en kort stilstand i Gildets virke, men vi mødes jo til Gildendflugten den 9 juni, hvor vi har lejlighed til at afslutte Gildeåret på en munter måde, det bliver spændende at se hvad udvalget har i posen til os.

For alle de rare feriedrømme, må vi ikke glemme at vi starter det nye Gildeår med "Miniløbet" d. 27 august, hvor selvfølgelig alle gildebrødre skal med ud for at skabe en god og sjov dag for de mindste spejdere.
Jeg ønsker jer og jeres familier en god sommerferie.

Viggo.

Erindrer I !

en spændende aften i

»Afrikas« tegn — !

Forslag.

Efter at have overværet et godt foredrag på Gildemødet d 17/5 om en Afrikansk skole for forældreløse drenge, kan jeg kun beundre det arbejde der bliver udført af de indfødte og udenlandske lærere med at give disse drenge en tilværelse som er tålelig, og en så god skoleuddannelse som det er muligt under de arbejdsforhold der bydes dem.

Man bliver ligefrem uhyggelig til mode over den forskel der er på danske børns hverdag og muligheder, og de muligheder der er for børn i Kenya, hvor det er som at vinde den store gevinst, bare ved at få en nogenlunde skoleuddannelse og spise sig mæt. En skole som den Insp. Rostgård fortalte om, kan kun klare sig ved hjælp af de midler der kommer ad frivillig vej. Her kommer mit forslag ind.
Hvad om Gildet tegnede sig som sponsor for en forældreløst Kenyadrenge?

Det kan klares for det beskudne beløb af ca. 50 kr. årlig fra hver Gildebror.
Tænk over mit forslag og lad os tage det op til debat.

Viggo.



Når gasblussen strejker midt i ferien, så-----!



Sommerferie
er mange ting
Nogen nyder at
nusse rundt i
haven, og dyr-
ke mange spæn-
dende ting.

Andre kører ud
og nyder naturen
enten her i
Danmark, eller
i et andet land.

Nogen ofrer en del af deres ferie, på andre folks
børn, de tager på sommerlejre med et hold Spejdere!
Nogen tager på en tur ud i de Danske farvande og
oplever landet fra den vinkel, hvor I end farer hen,
og hvordan ferien skal foregå, så ønskes alle en



**GOD
FERIE**