

Fri lufttagning i sommer

Tirsdag d. 19. juni kl. 20



Vi mødes - glidbrødre og øgetæller, på Brønshøj Divisions lejrgrund "Valhal", Hestetangvej 216 i Farum. (De små røde lygter - der viser vej, prøver vi at sætte ud).

Tag en lun tøjse med, og noget til at sidde på, for vejret bliver forhåbentlig, så vi kan samles ude omkring bålets gyldne skær.

Pris 18,00 kr.

Milmelding senest d. 10 juni til Per C./Else B.

Pensionisterne kalder!

Vi har fået en henvendelse fra Ølstykke OK-klub, der tirsdag d. 19 juni holder sommerudflugt.

Det er lige netop noget for os, at give en hjælpende hånd med ved borddækningen, som vi tager fat på kl. 16.30. Siden hen - kl. 18.00 serverer vi for pensionisterne.

Kan du afse tid, enten du kan nå at være med ved borddækningen eller siden hen, ved serveringen, så kontakt omgående Else Birch på tlf. 17 75 30

Det er på Biblioteket det foregår.



KNUDEN

JUNI

1979



Sct. Georg's Gildet
i

Ølstykke

Kulturrage 1979 i Ølstykke d 29/6 - 4/7

I forbindelse med Kulturragen, hvor Ølstykke får besøg af de nordiske vennskabsbyer, Neder Elker - Norge, Enkøbing Sverrig, og Kaarina - Finland, er der nedsat 7 udvalg til at løse diverse opgaver.

Der er bl.a. et spejderudvalg, som er værter for spejdere fra vennskabsbyerne, og i dette spejderudvalg deltager Sct. Georgsgildet.

Spejderudvalget har opstillet følgende program, som dels er rene spejderarrangementer, og dels fællesarrangementer. 30/6 - kl. 13.30 - 17.00. Optog gennem byen. fra Torvehøj- skolen, til idrætsplassen, hvor

den officielle åbning af kulturragen derefter finder sted.

kl. 19 - 22. Aftenfest for børn under 14 år på Græstedgrd.

kl. 19 - 23. Aftenfest for unge 14 - 18 år, discootek i Ølstykkehallen.

kl. 20 - ? . Aftenfest for voksne i forsamlingshallen på Stengårds skolen.

1/7 - kl. 9.30 - 10.30 Nordisk Gudstjeneste på Bibliotekets friluftsscene.

kl. 14 - 17. Byløb over emnet Ølstykke før og nu.

Mødested ved spejderhytterne.

kl. 19.15 - 22.30 Vikingspil i Frederikssund.

2/7 kl. 19 - ca. 21. Løjrbålsaften på Bibliotekets friluftsscene.

3/7 kl. 19.30 - ? . Galla afskedsfestforestilling for alle deltagere, gæster og værter i Ølstykkehallen.

Det ville glæde spejderudvalget, om der er gildebrødre der vil give et næp med i forbindelse med byløb, lejr- bålsaften, f.eks. ved opbygning af scenen, kulisserne m.m., evt., at gamle spejdere kunne lave en god afslutning på lejr bålsaftenen.

Endvidere bliver der muligvis brug for nogen til at holde vagt på teltpladsen ved spejderhytterne, medens spejderne deltager i diverse arrangementer om aftenen. Ring til Jens Erik, og sig til, lidt om hvilke opgaver du vil påtage dig, evt. hvormange timers hjælp du vil yde.

Jens Erik Stubkjær

støtelse, for hvor er det svært at få al den snak med som foregår på møderne, og at udtrykke det på papiret så meningen står klart og forståeligt, ja, som skrevet før, det er svært.

Nu er det jo ikke bare diskussioner og kursus alt sammen, der er også en masse hyggelige stunder, hvor vi sidder sammen og nyder noget drikkeligt, fortæller om alt det vi laver i vores glæde og hører hvad de andre i deres glæde gør, der er masser af ideer at hente, til både det ene og det andet. Vi bliver også blandet og med glædebrødre fra helt andre kursusrupper, både ved diskussionerne, men også ved det mere festsige, vi må nemlig helst ikke sætte os sammen med dem vi i forvejen kender, så man får lært en masse nye venner at kende i løbet af en aktivitetfyldt weekend.

Der sker noget hele tiden, og man møder nye ansigter ustandselig, også om morgenen, hvor man tung i hovedet efter aftenens fest og dans, til ud på morgentimerne, tumler ud af de gode sange, hiver i badetøjet, og vandrer ned i svømmehallen, der er varmt vand i bassinet, og så mødes med tilråbet fra en helt ubekendt glædebror; hvis du hopper i nu, så advar lige dem ned i kablinerne, så de ikke drukner, så er det om at finde en grimasse der kan passe, og finde et kvikt svar i en fart.

Der er fart og fest over feltet, på sådan et stævne, og du snyder dig selv, hvis du ikke får prøvet det mindst en gang. Nogle af os havde jo mødt vores partner inden selve stævnet, men det har i jo læst om. hilsen

PER

KAJ & GUNVOR

ELSE & ANNA

Lige hjemkommet fra Landsgildets kursustævne på Vingsted Centret, lige udenfor Vejle, og opfyldt af begejstring, over det kursus der blev afsluttet derved. Samtidig opfyldt af den glæde det er at møde andre glidebrødre fra det ganske land, farer jeg i blakhuset for ligesom at bringe begejstringen videre. Det er en oplevelse man skal unde sig selv, først med en vinters arbejde, sammen med glidebrødre fra nabogilder, og så mødet med partnergruppen, fra et helt andet sted i landet. Man udveksler erfaringer og tanker, med sine nye venner, man morer sig sammen, man er med til at skabe gode kontakter i andre egne af landet, opleve glidearbejde på et andet plan end det hjemlige, diskutere nye ideer m.m.

Så - når opfordringen til de næste kurser, kommer i august-september udgaven af Sct. Georg, så gør brug af tilmeldingsblanketten, få den hurtigt afsted, så I er sikre på at få en plads, for der er rift om dem.

Hilsen

VIGGO.

Æ indtryk!

Også jeg er lige undsluppet - undskyld, hjemkommet - fra Vingsted Centret, og jeg kan fuldt ud bakke alt hvad Viggo skriver, op.

Når vi efter en serie af møder, vinteren igennem, med ivrig brevveksling med en partnergruppe et andet sted i landet, endelig kommer til stævnet, så er man spændt på hvordan de mennesker egentlig ser ud, som man har skrevet og udvekslet meninger og tanker med, og som man egentlig kender nogenlunde, men bare ikke aner hvordan ser ud. Det er spændende, om de nu sværer til det billede man har dannet sig af dem.

Når vi så er kommet ud på et af værelserne, partnergrupperne sammen, for i de næste par timer at diskutere, de emner som vi har arbejdet med i løbet af vinteren, så viser det sig som regel at de små uenigheder som vi havde i brevvekslingen, bare er misfor-

KULTURUGE '79



ØLSTYKKE

4 Stafetten:

Da jeg fik stafetten fra Svend Erik, løb den kolde sved ned af ryggen på mig, jeg tænkte først, det kan jeg ikke, men han var gået inden jeg fik talt med ham. Dernæst, hvad Søren skal jeg dog skrive om, skrive om mit arbejde, nej det er sikkert ikke en god ide, selv om man er kongelig privilegeret tømmer, så opgav jeg så det.

Men, jeg kunne jo skrive om hvad jeg mener Set. Georgs gilderne kunne kaste sig over, nu hvor Amt og kommuner selv bygger deres Børnehaver og vuggestuer. Gilderne kunne opføre, et antal (helst stort), Week-end hytter forskellige steder i Nordsjælland og i det øvrige Danmark, det var så meningen at, når de forskellige grupper skal på tur, så kunne man for så lav en leje som muligt, leje sig ind.

Min tanke var at man kunne lave hytterne som standard moduler, så det derved kunne være flere m spejder pr. 1000,00 kr.

Af erfaring ved jeg at der er mangel på hytter til Week-end ture, især om vinteren.

Hytterne skulle ikke være store og komfortable, men kunne rumme ca. 10 personer M/K, man kunne evt. have flere hytter på samme grund. Hytterne skal kunne tåle at bruges af spejdere / seniorer, og skal kun bestå af gulv, vægge, tag, sovepladser og pejs.

Det mener jeg er en stor opgave, men ikke for stor til Gildet, lad os starte i Ølstykke.

Hans.

Næste måneds stafet giver jeg til

Mariane Rommerdahl Hansen.



OBS OBS OBS OBS
HUSK GIGANT SKOVTOUREN DEN 17 AUGUST, HVOR ALLE SKAL MED.

p. su. v.

Mariane - Anna - Hanne - Hans.

5 Pionerfest 1979

Høj Gildebrødre.

Så fik vi lagt årets Pionerfest bag os, den så lidt anderledes ud i år. Men det viser sig at den form den fik, var den rigtige. Der var stemning og fest over den.

Starten fredag aften, med Hø & Hakkelse, var jo eventyrlig god, folk morede sig, så det forsløg noget, omsætningen var god, omgivelserne var fine, og vores forsangere var simpelthen uforlignelige. De forstod at holde dampen oppe hos os alle, det skal de have en stor tak for.

På festpladsen gik det også godt, der var gang i boderne, købelysten var stor. Spejderne viste på en fin måde, deres kunnen, både med at stege ben på bål, lave spidstegt lam, bage flere kilometer snobrød, frikadellerne forsvandt som dug for solen, Pandekagerne ligeså.

Vi fik atter slået fast, at når spejderne og Gildebrødre rene tager fat, så sker der noget.

Jeg vil med denne lille epistel, gerne sige tak til jer alle, for jeres store og gode indsats, for at få afviklet Pionerfesten 1979, på den fine måde det skete på.

På pionerfestudvalgets vegne

VICGO

A'pro'po'

Har I haft nogen udgifter/regninger i forbindelse med jeres arbejde til pionerfesten, så henvend jer omgående til Lise Schmidt, Nøddevej 13.