

Tre år gammel, og der er allerede sket så meget, der er oplevet meget, - - - hvad kan det ikke blive til når vi engang skal fejre 10 eller 25 års jubilæum.

Hvorom alt drejer sig, det var ikke et dårligt initiativ som vores Gildemester Viggo, tog, da han indkaldte nogle få venner og gildebrødre til et møde i maj 1976, det skulle gå stærkt, for der skulle være et møde i lands- gildet hvor et nyt gilde skulle rodendes. Det blev nå og vi kan vel i dag ikke andet end være glade for vores eget gilde.

Det rår frem, og vil blive ved med at gå frem, for der er trods alt GO' i de Ølstykke Gildebrødre.  
Sidst og ikke mindst :

TAK VIGGO

for tre gode

gildeår

!

ØLSTYKKE



*Det. Georgs Gildet i Ølstykke*

*gættet 29 september 1976*





Det skal selvfølgelig ikke altsammen være højtideligt og alvorligt, der skal være tid til at more os sammen.



For at slippe af...

Der har nu været tre gode Gildeskovture, med hver sit særpræg, især den sidste havde et yderst uldent særpræg, arrangørerne havde fået "Fårengø" og det smittede alle os andre. Værst gik det jo nok ud over Maria, som lige netop kan lide at pusle med uld, vær og andet i den retning. Vi fik hørt en del om fåreavl krydsning af får til en bestemt egenskab var nået, og vi så så det værktøj man benytter når ulden skal behandles, men det var da godt at eftermælet, traktamentet ikke stod på lammekoteletter eller lignende.

mulighed for også at bringe meget andet, som vil gøre de tørre meddelelser mere levende, og også skabe stof til eftertanke.

Det er ikke alle der har nået at give deres besyv, med 1 bladet, endnu. Lidt efter lidt vil det blive nået, dels gennem stafetten, og dels når nogen føler sig udfordret til at svare eller skrive et eller andet til bladet.

Det første forsøg på at skabe et Gildeblad havde den forside som også er blevet brugt til denne særudgave af "KNUDEN". Det blev udsendt lige omkring d. 1 december 1976. Og indeholdt programmet for 1977, frem til Gildeskovturen d. 10/6-77. Samt følgende meddelelse:

o o o

Der vil forud for hvert Gilde arrangement, blive udsendt en indbydelse som indeholder præcise oplysninger om det enkelte arrangement.

Grupperne er velkomne til at komme med indlæg og beretninger om deres møder og aktiviteter, til en månedlig udsendelse af meddelelser, eller dermed medvirke til ; forme et Gildeblad, foreløbig til dels sammen med "Sporen".

o o o

Der skete ikke mere, ingen reaktioner eller andet, skulle gå et stykke tid endnu, vi skulle nemlig helt frem til den 1 oktober 1977.





Det første Gilde ting - Den første gildeskovtur - den første friluftsgildehal - og den anden friluftsgildehal med Væbneroptagelse - og så den tredje friluftsgildehal, hvor der ved tilmeldingsfristens udløb kun var tilmeldt tre gildebrødre, udover de fem fra Gildeledelsen som skal gennemføre gildehal-ten, så den aflyste vi, og i løbet af de næste aftener lige inden kom der så, så mange tilmeldelser at det bare var ærgerligt at vi aflyste, nå men det maner jo bare til eftertanke, næste gang så må vi alle se at "lette rumpen" og få tilmeldt sig selv i god tid.

Måske skulle man gå over til et andet tilmeldings-system. At man i gruppen samler tilmeldingerne via gruppelederen, som også minder sine gruppefæller om at komme, og så når alle er påmindet, så til-

D. 1 okt. 1977 så forsiden sådan ud, som på side 4. Det var en udfordring/opfordring, men det var ikke den helt store reaktion, men noget skete der. Endnu havde gildet ikke den store økonomi, vi var nystartet, der var jo kun gået et år, så ret meget var der ikke råd til, men på forventet efterbevilling så blev de første skridt taget til at skabe et blad.



— Alle er enige om, at vi bruger for mange penge — "Vi" er de andre —

Med starten af bladet, blev "Stafetten" også sat i gang, det er meningen at alle efterhånden skal have haft den "fornøjelse" at skrive en stafet. Og det skal vi også nok nå !





Vi dansede folkedans  
i maj - var du med  
ka' du huske!



Tag kameraet

med på  
Juletræs  
turen

Søndag  
d. 11 dec.

se mere herom senere

November 1977, "Flammen", et forside forslag, og en start på et Gildeblad, nu er det ved at være et blad som vil blive et fast indslag i Gildets udfoldelser.

Som en af de første grupper, der med det samme gjorde brug af bladet, var gruppe 1, der med et indlæg om hvad der sker hos dem. Der var også andre indlæg fra enkelte gildebrødre, og ikke mindst, den første "Stafet" som blev skrevet af Peder A.F.

Da vi i sin tid blev optaget i Sct. Georgs Gildet aflegde vi et løfte, ifølge hvilket vi lovede at gøre vort bedste for blandt andet - at være venlige og forstående overfor andre.

Men hvad betyder det at være venlig og forstående? Er det tilstrækkeligt at sende et venligt nik eller et forstående smil? Eller ligger der noget mere og dybere i løftet end vi normalt forstår ved at være venlige og forstående?

Efter min opfattelse ligger der meget mere i vort løfte. I Sct. Georgs Gilderne skal der være plads til alle der opfylder betingelserne - at have været medlem af eet af de anerkendte spejderkorps - og som er villig til at bekræfte spejderløftet gennem aflegelse af gideløftet, hvorved vi lover at gøre vort bedste for at - - -!

Det at være gildebror indebærer at vi mødes med folk fra alle samfundslag og med alle politiske og religiøse overbevisninger. Og da vi alle trods alt kun er



Det næste blad der udkom, var med den forside som vi stort set bruger i dag.

Øverst vort symbol, gildetegnet, som med et diamantknob er knyttet sammen med Ølstykkens byvåben, for at vise vores tilknytning til den egn vi hører hjemme i. Hele idéen blev skitseret af en af vores gildebrødre, og derefter rentegnet.

Efter Poul Kaltroft, s stafet blev den givet videre til Conny S. Hansen, som desværre ikke havde tid, og så må redaktionen i sidste øjeblik lave en og give den videre, til: Kaj Holdrup, som bragte sin i februar 1978, og gav den videre til Rie Balsby, derpå til følgende, i den rækkefølge som herunder skrives:

Knud Elgil Sønderkær	- april.	1978
Peter Freund	- maj	1978
Lise Schmidt	- juni	1978
Maria van der Merwede	- september	1978
Vilgo Rasmussen	- oktober	1978
Lise Linderstrøm	- november	1978
Lise Tjeldflåt	- december	1978
Per Christensen	- januar	1979
Jens Erik Stubbjær	- februar	1979
Hanne Danielsen	- marts	1979
Henning Christensen	- april	1979
Svend Erik Veng	- maj	1979
Hans Uldall Schmidth	- juni	1979
Mariane Hansen	- august	1979
Bo Nørskov	- september	1979



Sct. Georgs

Gildet i

Ølstykke

nr 3. årg 1

Dec 77



3 år



Nu hvor vi fylder tre år, kan tankerne ikke lade være med at kredse om den tid der er gået. Hvad er der sket i gildet og mellem Gildebrødre. Men også, hvordan har vi markeret os som Gilde.

Vi har vel egentlig kun lige lært at stå på vore egne ben, og har meget at lære endnu, mange små festlige traditioner at skabe endnu, og meget andet, som nogle af os kender fra de Gilder vi kommer fra, men som vi endnu ikke har fået med i vort Gilde her i Ølstykke. En har vi fået med som mange Gilder ikke selv har, det er vort eget blad "KNUDEN", og det er egentlig sjovt at sidde og blade i de tidligere udkomne numre af bladet, hvad der er skrevet af de mange som har sagt ja, følt sig tvunget til at, har haft lyst til at skrive i "KNUDEN".

Hvordan startede det egentlig? -

Da vi startede gildet, skulle vi jo have en eller anden form for meddelelser ud til Gildebrødre om de forskellige arrangementer og andet af fælles interesse, og det blev i begyndelsen til en lille duplikeret reminder fra Gildedeledelsen.

Når man sidder og skal skrive meddelelser, så skal der ikke meget til, før end man har en idé om, at et blad med lidt mere indhold, ville egentlig være bedre. Dels har man en fast ramme omkring de meddelelser der skal ud, og dels har man også en god

Men en dejlig skovtur det var det, fårefarmen lå et skønt sted ned mod Esromsø, og lige da vi ankom oplevede vi den skønneste solnedgang, som alle stod stille et øjeblik og nød.

Men det er længste omvej jeg nogensinde har foretaget fra mødestedet ved Spejderhytterne til Græstedgård, hvor vi sluttede.

Det bliver immervæk mere og mere spændende hvad skovtursudvalget hitter på, til næste år. Indtil videre er det gode og spændende skovture der har været hittet på hvem husker ikke da Viggo blev væk med næsten alle pigerne oppe ved Arræsø.





Sct. Georgs Gildet  
i Ølstykke

Bt Gildeblad i - i stedet for en lille  
"Reminder" ind af døren før hver Gilde-  
arrangement, så vil vi forsøge at lave  
et blad som skal indeholde lidt mere  
om hvad der sker i Gildet.

HVAD SKAL BLADET HEDDE ?

HVEM TEGNER ET "HOVED"  
TIL FORSIDEN ?

HVORDAN SKAL FORSIDEN

SE UD ?

Kære venner hermed et lille hovedbrud, fat blyant  
og papir, og vær kreativ.  
Vi skal bære lige have lavet vores eget blad !  
Bladets indhold skal holdes indenfor den ramme som  
er tegnet omkring siden her, hver sides stof må  
kun fylde så meget, så kan trykkeren let lave sit  
arbejde.

melder gruppelederen den samlede gruppe til kansleren  
eller hvem der nu skal have tilmeldingerne tilsidst.  
Det lyder måske lidt indviklet, men er det ikke når  
først at det er prøvet en tid og man har vænnet sig  
til den måde. Det kunne måske få de sidste til at  
komme med, når man i gruppen blev lidt ansvarlig for  
at alle kom.



Man hører mange sjove undskyldninger, for ikke at  
komme til gildearrangementer af den ene eller den  
anden art, men en ting hører man ikke, nemlig hvis  
der er en der er helt utilfreds med gildet, arrange-  
menterne, eller andet, så kommer det ikke frem, og  
hvorfor ? Har vi endnu ikke lært at være helt åbne  
og helt ærlige overfor hinanden. Mangler vi dette at  
kunne tale frit fra leveren, uden at den anden part  
bliver fornærmet og gal i hovedet, eller håber vi  
bare at det går nok, vi når det hele hen ad vejen ?  
Der var måske stof til et rigtig spændende og  
bragende gildemøde, men evigt venskab bagefter !



## FLAMMEN



Ka' du huske ! - det er vel nok den mest brugte vending når vi mødes og snakken falder på det der er sket tidligere. Vi havde en aften med folkedans, sammen med folkedansere, det var en aften for gildekassen, men så sandelig også så sjov og hyggelig at det tog vi i stiv arm at der var 15 fra gildet med 35 gæster fra folkedanserne i Ølstykke. Det var bare i maj 1977.



Det var en spændende udfordring de første år, de første gange man skal lave et gildearrangement, der var ingen tidligere arrangementer, ingen traditioner at skulle holde, alt skulle skabes fra ny start. Et er at ha' været med i et gilde et andet sted, noget andet er at starte et nyt gilde og give det faste rammer og traditioner.



mennesker, vil der altid kunne opstå uoverensstemmelser, gildebrødrene imellem - ligesom det kan ske i enhver anden forening eller blot hvor flere mennesker mødes.

Forskellen på os og de andre, er for så vidt kun, at vi har aflagt gildeløftet, hvorefter vi bør kæmpe mod intolerance, uvenlighed og uforståenhed, hvor vi end måtte møde den. I ke mindst hos os selv. Vi bør kunne mødes og snakke sammen, og være venlige overfor hinanden, og vise hinanden forståelse på trods af forskelligheder i opfattelse eller meninger.

Vi bør med andre ord udvise tolerance.

Vi kan alle lave fejl, og vi kan alle komme til at sige eller gøre ting der ikke er så heldige. Men vi må så også være de første til at erkende vore fejl og åbenmundethed i hvert tilfælde for os selv og vi bør kunne tilgive den eller dem som lavede fejlen, eller sige ting der måske ramte lidt for hårdt.

Først når vi er i stand til at udvise medmenneskelighed, tolerance og bekæmpe egne fejl, kan vi sige at vi efterlever det aflagte gildeløfte.

Peder.

Og Peder gav stafetten videre til Poul Kaltoft.

Det efterfølgende nr. havde en anden forside, og navn for vi søgte stadig den gode TDW.

