

GILDEHAL torsdag den 11. september 1980 kl. 20.00

i Sognecentret.

Aftenens traktement vil bestå af kaffe ad libitum og HJEMMEBAGT BRØD.

Prisen for aftenens traktement vil blive kr. 0,00.

Mellem gildehallen og kaffebordet vil gruppen komme med et oplæg til debat.

Tilmelding, meget gerne gruppevis til Hanne tlf. 17 88 28 senest 5. september 1980.

Med gildehilsen

Gruppe 1

Vor Læser



Drager er hunkøn



KNU DEN



SCT. GEORG_s GILDET I BLSTYKKE

Sct. Georgs Billedet i Frederiksværk

Sammenslutning af gamle Spejdere under Sct. Georgs Gilderne i Danmark



Siftet 1942

Inge Søholm
gildemester

Arrese distriktsgilde afholder i samarbejde med Frederiksværkgildet

F E L L O W S H I P - D A Y

FELLOWSHIP-DAY

3300 Frederiksværk, TIRSDAG D. 28 oktober
Duevej 14 F 1980
tlf. 03 12 30 14 på HOTEL FREDERIKSVÆRK KL. 20.00

Program:

Optakt v/2 lurblæsere fra Frederikssund
velkomst v/gildemester Inge Søholm, Frederiksværk,
musik og sang.

Foredrag v/ Spejderchef i DDS, Knud Loft Rasmussen.

Fellowship-day v/ Borgmester og gildebrøder Jørgen Christensen, Frederikssund.

Afslutning v/Distriktsgildemester Ole Kølby, Frederikssund.
Festen blæses af på lur.

Der serveres smørrebrød og 1 øl.

Adgangsbillet fåes ved indgangen formedels mindst 1 strikret eller hæklet firkant 15 x 15 cm til Mother Theresa, mindst 15 brugte frimærker til frimærkebanker, samt kontant kr. 55,-

Bindende tilmelding til: senest d. 22/10-80
Ole Kølby, Bregnevej 3, 3600 Frederikssund. Tlf. 03 31 13 88
Inge Søholm, Duevej 14 F, 3300 Frederiksværk. Tlf. 03 12 30 14

på glædeligt gensyn
Inge

HVERVEAFTEN ! ! ! ! ! ! !

NYE GILDEBRØDRE ? ? ? ? ? ? ?

Sct. Georgsgildet holder hverveaften torsdag d. 18 september i:

FOLKEDANSERSALEN på GRÆSTEDGÅRD

Denne aften er din og min aften. Vi skal prøve at få fat i nogle nye gildebrødre, nogen som kunne tænke sig at blive gildebrødre.

Kender du nogen "gamle" spejdere, - så er det din opgave at invitere disse venner med til denne aften.

Kender du ikke nogen "gamle" spejdere, som du kan invitere. Så kommer du selv, og er med til at

"vise flaget" -

Du skal være med til at fortælle om din oplevelse af dette at være gildebror.

Der er også nogle praktiske opgaver der skal løses denne aften, der skal serveres en kop kaffe og lidt brød.

Gildeledelsen venter på en opringning fra dig, om du kommer med en eller flere gæster, eller om du kommer alene og hjælper til.



KNUDEN - redaktion: Per Christensen, Ahornvej 3
3650 Gistbykke. tlf. 03 17 75 30
sidste frist for stof til bladet er d. 15 i måneden før udsendelsen. Alle er velkommen til at skrive. Vi modtager gerne blade fra andre gilder, og sender også gerne KNUDEN til interesserede.



Tage Johansen, Alesundsvej 18,
8200 Århus N

Århus d. 17 1980

Til Ølstykke Sct. Georgs Gilde.

På FRIMÆRKEBANKENS vegne anerkendes
modtagelsen af

Afklip (uvaskede frimærker) = 3,100 kg

Vaskede frim.: gr x 10 = kg

ialt 3,100 kg

Frimærkebanken kan samtidig meddele at gildet
i perioden mellem landsgildetingene 1979 (Kø-
benhavn) og 1981 (Fredericia) ialt har ind-
samlet

3,100 kg

Med gildehilsen

på FRIMÆRKEBANKENS vegne

Hellebardløb³ 1980

Som det er jer alle bekendt, kære gildebrødre, så er
der hellebardløb for spejderne i vort gildeområde

S Ø N D A G D. 28 S E P T E M B E R

Vi har brug for din hjælp, enten på den ene eller den
anden måde.

Den friske luft vil have så godt af dit besøg ! ! !

Vores dygtige leder af arrangementet, Svend Erik,
venter på din telefoniske, eller skriftlige tilmel-
ding, som postmedarbejder.

DET HASTER MEGET - - - - !



Sommerferie

Sommeren er ikke forbi! Nogen vil måske påstå, at den først kommer nu, hvor al anden ferie er forbi.

Den gamle "traver" om ferievejret, Det er en mild og strålende vinter vi har i år, er også hørt gentaget ikke så få gange.

Men trods alt, når vi tænker nærmere over det, så har vejret ikke været så slemt endda, selv om det har været fugtigt. Det er blot et noget uheldigt tilfælde at al det værste uvejr havde koncentreret sig om lige netop de dage hvor spejd-80 lejrene fandt sted.

I mange tilfælde har spejderlejre gennem årene, været heldige med et rimeligt godt vejr. Der er langt imellem de tilfælde hvor en lejr har måttet evakueres og lukke på grund af dårligt vejr.

Vi har lært at sådan kan vejret også være, og med den rette forberedelse kan det også lade sig gøre at ligge i lejr, selv om der kommer tæt ved 100 mm. regn på ret kort tid.

Dette års lejre har været de lejre hvor man gik i gummistøvler. Vi fik også lært at det ikke er helt så ligegyldigt hvor man anbringer sin lejr, rent terræn mæssigt.

Det var en oplevelse at se den optimisme, og det meget fine humør som lejrdelegerne havde. Det var svært at finde nogen der helt tabte modet, de var få, meget få. Der blev sagt mange vandede vittigheder, og i Jægerspris blomstrede humoren, især i den mest vandplagede underlejr.

Da grøn underlejr efterhånden var kommet under vand et par gange tog den navneforandring til "Badekaret". I indgangsportalen til lejren blev der hængt et lille grønt dukkebadekar, så man ikke var i tvivl om lejrens rette navn.

Hvis nogen gjorde vrøvl over mudderet som vi alle gik og vadede i i rigelige mængder, fik man besked på at tage sig et rigtigt mudderbad engang til, for det første så ikke ud til at have hjulpet. Det var ikke mange sure miner man kunne finde.

Gildeweekendtur 1980.

-Det kan øse, det kan pese,
li' så meget som det vil - -

Og det gjorde det, - - - alligevel så skinnede solen ikke bare ind imellem bygerne. Men også hos alle de der var med.

Børnene tumlede sig lystigt ude og inde. De fandt meget hurtigt hinanden, og man skulle ikke stille sig t for meget i vejen for deres leg, for så var man lige pludselig meget med i legen, det var ikke bare morsomt, det herligt og sjovt. Alle deltog overalt. Vi startede lørdag formiddag med at åbne "Åsen" ovre ved Skuldelev, og flytte bordene sammen, så vi kunne nyde den medbragte frokost sammen.

Vi var fire der kom lige omkring 10 - tiden, men inden kl. den var blevet 11, var vi mange, og da vi satte os til bords, var næsten alle kommet.

Efter frokost startede så det egentlige program for weekenden, men her vil jeg så slutte beretningen, for jeg synes at de der ikke var med, skal høre om turen fra de der var med.

At de der var med kan fortælle, at det var alle tiders oplevelse, er der ingen tvivl om.

vi også skal på gildeweekendtur til næste år, sidst i august, er der slet ikke tvivl om. Det har vi vedtaget. Så hold dig bare klar til at tage med.



Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Arresø distrikt

d. 1/8-1980

Distriktets friluftsgildehal !

Igen i år, har vi sammen med gildebrødre fra Arrese distrikt, indledt sæsonen med en friluftsgildehal. Vejret var med os i en helt usædvanlig grad. Ikke alene var det tørvejr, men det var rimeligt lunt og dejligt. Det var lige vejr til at hygge sig udendørs. Det er altid en oplevelse at være med i netop en friluftsgildehal. Arrangementet er noget specielt, et flammende lejrbrøl ved siden af højbordet, pladsen hvor gildebrødrene sidder er indhegnet med fakler. Højbordet, - tja- en primitiv plankesamling, men det hele falder naturligt ind i en helhed, dette at holde gildehallen ude i det fri, med fuglesang i træerne, det giver en helt igennem god stemning.

Ved denne friluftsgildehal, var der væbneroptagelse, og der kan kun siges endnu en gang, at en smukkere ramme kan arrangementet ikke få.

Efter gildehallen kørte alle til Græse gl. skole, for der at hygge sig sammen over et par stykker smørrebrød. Det var tydeligt at høre, at der var mange som havde været med på spejd-80, og snakken gik livligt, især mellem de der fandt sammen med de få der havde været på en af de andre lejre. Flertallet havde jo været med i Jegerspris.

Der deltog 60 gildebrødre fra alle fire gilder i distriktet, men vi kunne godt være nogle flere.

Der kan især godt deltage flere fra Ølstykke. I snyder jer selv fra den oplevelse det er at være sammen med gildebrødre fra vores andre gilder i distriktet.

Et af de muntre hjerner i Jegerspris, var i proviantforsyningstjenestens store lade. Et stort og meget muntert sjak af gildebrødre arbejdede her fra tidlig morgen til sent på eftermiddagen, som lager og pakhusarbejdere, chauffører og uddelere, og meget andet. Man blev altid budt hjerteligt velkommen, og omgående tilbudt et job.

Jeg ved godt at man ikke skal gøre alt for megen blæst ud af gildebrødrenes hjælpe arbejde. Men her var der så sandelig et af de mest velfungerende steder i spejd-80. Det kan vel egentlig godt kaldes en hovedfunktion, for det gjaldt jo om at skaffe noget at stoppe i hovedet på de mange lejrdelegerere.

Der var mange andre med på lejren som gjorde et godt arbejde, og især må vi da ikke glemme kantinen, som dels bemandedes af gildebrødre, og dels af ledere som ikke havde andre job på lejren. Alle disse mennesker udførte et stort stykke arbejde, næsten i døgn drift. De rykkede hurtigt ud de to - tre gange hvor vi måtte flytte nogle af lejrdelegererne ind i tørvejr midt om natten, når regnen væltede ned og satte store lejr-områder under vand. De var ikke spor trætte at se på når vi andre så dukkede op om morgenen for at få vores morgenmad. De var der bare hele tiden og var kvikke endda. Ingen kunne undvære kantinen, og personalet her gjorde arbejdet godt. Det har været en god og stor oplevelse at være med på SPEJD-80.

Redaktøren.
eks-Regnbuen.



6 Stafetten

Som det nok er de fleste bekendt, har jeg deltaget i grundstudiet 1979-80, og ønsker virkelig, at flere af jer vil deltage, da det er en stor oplevelse, både at deltage i det materiale der bliver tildelt de forskellige grubber og møde gildebrødre fra andre gilder.

Lise Linderstrøm og jeg deltog sammen, og kom i en ren pige-grubbe, gildemesteren fra Søborg-gildet og 2 piger fra 4. København. Det var alle nogle søde og sjove piger, så vi kom hurtigt "ind på livet" af hinanden, og havde nogle dejlige, lærerige og sene grubbemøder. Det kneb lidt for Lise og jeg at finde vejen til de forskellige hjem, dog kom vi aldrig mere end en halv time forsent, den måtte vi jo så tage i den anden ende. Vi oplevede også at blive standset af politiet kl. 1 om natten i Roskilde, - det var sandelig også spændende.

Vor partnergrubbe boede i Nr. Alslev på Falster. Grubben bestod udelukkende af ægtepar, så nogle "mandemaninger" fik vi da også. Vi udvekslede opgaveløsninger og var mange gange for enige, men det er også svært at få en hel aftens diskussion ned i et kort referat.

I marts måned blev vor grubbe inviteret til Nr. Alslev for en week-end. Vi startede alle fra København og blev modtaget på Nr. Alslev station med prom og pragt. Vi tilbragte en dejlig week-end hos vore værter, hvor der blev diskuteret, løst opgaver og snakket til den store guldmedalje. Det var virkelig positivt og meget spændende at møde de mennesker vi hidtil kun havde kendt på tryk. Både Lise og jeg synes denne week-end var meget udbytterig.

Afslutningen af grundstudiet på Vingsted centret er et kapitel for sig. Vi ankommer til smukke jyske omgivelser, og samles i en gildehal med ca. 200 gildebrødre, som har været beskæftiget med de samme emner og opgaver, som vores lille grubbe. Det var en sjov fornemmelse. Week-enden var hektisk og vi var hårdt arbejdende, men man får en masse indtryk og oplevelser med hjem. Som et nyt pust til fortsættelse af gildearbejdet.

Jeg vil igen anbefale jer at deltage, det er sandelig det hele værd.

Rie

Jeg giver stafetten videre til Henning Poulsen

