



KNU Ø DEN
sept 1982



SCT. GEORGs GILDET I ØLSTYKKE

nr. 49

årg 5

A K T I O N T O M B O L A 1 9 8 2

Så nærmer tiden sig, hvor vore to tombolaer løber af stabelen.

Produktionen af hjemmelavede gevinster har længe været i gang, og alt tyder på, at vi får et par gode arrangementer.

MEN- den sidste og sværeste omgang er tilbage.

Vi skal have afsat alle vore lodder, så vi håber, at alle gildebrødre med familier kommer af huse i de to weekender, så vor hjælpekasse kan få tilført et stort beløb.

Som tidligere omtalt opstiller vi tombola i Stenløse Centret fredag/lørdag den 22/23-10 og i Ølstykke Centrum fredag/lørdag den 3/4-12.

Vi har behov for følgende hjælp:

- inden 1.10 Produktion af skilte til opsætning i de lokale forretninger. Udfærdigelse af PR-materiale til pressen.
- inden 15.10 Udfærdigelse af skilte til bod.
- 22.10 inden Afhentning og opstilling af bod
kl. 12.00 (3-4 personer)
- 22.10 Pyntning af bod
kl. 13-15 (2-4 personer)
- 22.10 Pasning af bod
kl. 15-19 (6-8 personer på skift)
- 22.10 Afrydning af bod
kl. 19 (2 personer)
- 23.10 kl. 8 Pyntning af bod
 (2 personer)



Gilderådsmøde d 9/9 kl 19³⁰

3

hos ELSE.

På dette møde skal vi snakke om følgende:

Gildets navn !
Spejderlederaften !
Gildehallens form !
Gruppeinddeling næste gang !
Oplægget fra 14/6, hvor det
forventes at alle grupper har diskuteret indholdet
af det udsendte referat.

Tilmelding til Else, senest 6/9
Deltagere: en fra hver gruppe + evt. andre interesse-
rede.

Gildeledelsen.

* *

23.10 Pasning af bod
kl. 9-13 (6-8 personer på skift)

23.10 Nedtagning af bod og tilbage-
eft. 13 levering af denne

Samme program kører i Ølstykke den 3/4-12.

Af hensyn til arrangementet i Stenløse vil
vi gerne have tilmeldinger senest den 1.10,
således at vi kan tilrettelægge vagtskemaer i
god tid.

Derfor- meld dig hellere med det samme på
telefon 17 83 15, så glemmer du det ikke.

På forhånd tak for hjælpen og på gensyn.

KAJ

TÆNK på en ferie kan man få megen glæde af en god, godt slidt trøje.

For mange år siden fik jeg en kun lidt brugt sportstrøje med firmamærke.

I år var vi nogle stykker, der gik en eftermiddagstur langs en stenet kyst i det nordlige SVERIGE. Turen blev lidt for lang og besværlig, så vi trak op på land, hvor der lå nogle enkelte sommerhuse lidt spredt.

Der måtte være en vej, så vi kunne gå lidt mere civiliseret. Ganske rigtigt, vejen var der, så det kunne ikke vare længe før vi ville gense vort telt, og få et tiltrængt aftensmåltid.

Ved et af sommerhusene var der aktivitet. 2 mænd var ved at gøre klar til kaffe i husets indkørsel, for at de samtidig kunne få de sidste stråler fra aftensolen.

Vi hilste pænt med "HEJ" på vort bedste svensk da vi passerede. Den ene mand kom styrtende ud til os. Måske var det privat område? NEJ, kunne vi ikke se, at der var 2 biler? JO, men den anden er jo DANSK! Kan I ikke snakke lidt med dem, de har været her snart en uge og har ikke talt rigtigt dansk.

Konerne kommer til. NÅ, er det ikke en trøje f med reklame fra Der har vores datter været

6-

ansat et år som vikar. Kender du ikke hende. NÅ,
men det viste sig hurtigt, at vi havde andre fæl-
les bekendte.

Vi blev bænket og budt på forfriskninger og måtte
endelig prøve sommerhusets fiskespecialitet: Selv-
fangede sild, tilberedt som fiskefrikadeller med
løde løg.

Samtalen faldt på forskellen mellem Danmark og
Sverige. Det ^{blev for} os alle en sjovsen-eftermiddag, med
megen snak, sprogfortolkning og grin.

Enkelte svenske stærkøl og sherry senere, forlod
vi vore værter med oplysning om kystens bedste
bageri og bestillingssted og tider til systembo-
laget.

Vi måtte selvfølgelig love, at hvis vi kom igen
på de kanter, så var vi velkomne, og det gjorde
ikke noget hvis vi havde et par køretrøtte ELEFANT-
ller med i bagagen.



Stafetten overlades til Svend Erik Veng!

6 TILBAGE I FOLDEN IGEN!

Sommeren har været herlig, med masser af sol, varme og dejlige stunder. Vi har endnu mange dage foran os inden det er vinteren der tager fat med kulde og sne, men også den årstid kan byde på skønne oplevelser i naturen. For gamle spejdere der er vante til at færdes i naturen, som holder af at være ude og nyde de ting der sker omkring os i naturen, er der altid en hvis nydelse i at være ude, uanset vejret, men det er altid bedst når vejret har været som vi i år har oplevet det.

Vi kan ikke være andet end opladet til en ny sæson i gildet, der må være samlet en masse energi som skal kunne give os kræfter til at være med og gøre vores indsats i de fælles aktiviteter. Der skal ske en masse spændende ting i den sæson vi nu går ind i, og vi skal være med, så mange som mulig. Vi glæder os alle til gensynet og samværet ved møder, til gildehaller, og med stor spænding til de nye aktiviteter som vi for første gang skal prøve kræfter med. Vi håber alle at det vil lykkes os at lave noget godt, som vil give os mod til at fortsætte, og som også vil give os det vi forventer af foretaget, til gavn for det arbejde vi ønsker at udføre, både indad og udadtil.

Velkommen tilbage i folden, og så er vi startet på gildets 7 sæson. Vi har alle modtaget den lille blå kalender fra distriktet, og her kan vi hele tiden se hvornår og hvor der sker noget, så det er bare om at deltage.

Per.

K E M P E B A N K O S P I L med B A N K O C A R L
 F O R Å R E T 1 9 8 3

Udvalget for fremskaffelse af penge til hjælpefonden kan hermed meddele at vi i samråd med Gildeledelsen har underskrevet kontrakt med "Banko-Carl", for afholdelse af KÆMPE BANKO SPIL i ØLSTYKKE HALLEN den 15 marts 1983. Delve planlægningen af banko spillet vil blive opstartet i januar 1983 med afholdelse af to møder hvor Banko Carl deltager. Møderne er aftalt til Mandag den 24 januar og mandag den 21 februar 1983. DU bedes bemærke og notere datoerne, så du reserverer dagene i din kalender.

Heine.

25
 Gilde år

HJERTELOG TILLYKKE TIL ASBJØRN

med de mange år som gildebror, med ønsker om at du får lige så mange år fremover.

Alle vi andre
 i gildet.

produktionsmøde 15/9

PÅ GRÆSTEDGÅRD kl. 19.30

En helt ny facon på et gildemøde !

Tag selv kaffen med, og tag så de ting med som du er ved at fremstille til tombolaen. Har du nogle ideer som du vil viderebringe, er der noget du skal have en hjælp til, så kom frit frem.

En helt igennem uforpligtende aften, hvor vi kommer og sætter os, er sammen, arbejder og hjælper hinanden. Du vil kunne købe øl eller vand, alt efter din tørst og dit behov.

Denne aften får vi så også besked om det sidste nye inden vi skal mødes til Hellebardløbet, hvis vi ikke allerede har fået det, men så har du måske nogle spørgsmål som du lige skal have klaring på.

Bare kom og vær med, du skal ikke tilmelde dig, vi regner med at du kommer

på gensyn

Else