

NYTÅRSGILDEHAL

med svendeoptagelse - onsdag d. 19/1

1983

på GRÆSTEDGÅRD kl. 20.00

Påklædning : Festtøj !

Vi optager denne aften 3 nye gildebrødre, som vi glæder os til at byde velkommen:

Elly Brodersen og Henry Brodersen
samt Erik Munch

EFTERGILDEHALLEN (medens kokken rumsterer) underholder vi hinanden med nogle muntre, interessante, saglige, sjove, farverige og veludformede indlæg fra hver af de fem grupper.

TEMA

årets gang i tale og sang
(arrangerende gruppe har valgt
nogle gode sange).

Grupperne bedes gå igang med emnerne og gøre jeres bedste!

- | | |
|-------------------|---|
| gruppe 1: Forår | (er I i tvivl om hvilken gruppe hører til i, så se på bagsiden af KNUDEN fra marts 1982). |
| gruppe 2: Sommer | |
| gruppe 3: Efterår | |
| gruppe 4: Nytår | |
| gruppe 5: Vinter | |

I causerer over emnet i ca: 10 minutter. På Gensyn.
Tilmelding til Per, tlf: 17 75 30., senest d. 9/1-83
pris for aftenen kr. 39,75.



KNU DEN
JANUAR 1983

SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE
nr. 53 6 årq

2 et besøg i synagogen

Vi blev budt velkommen af den 24-årige Bente Danzier, som førte os ind i synagogen, hvor vi fik lov at sidde på mændenes pladser.

Bente Danzier præsenterede sig ved at fortælle, at hun ingen position havde indenfor menigheden, idet kvindelige og mandlige jobs er skarpt adskilte, således at kun mænd kan have jobs i synagogen.

Synagogen i Krystalgade 12 er den eneste i Danmark og opførtes i 1833. Menigheden tæller på nuværende tidspunkt ca. 7.000 medlemmer, som hovedsageligt er bosat i Københavnsområdet, hvilket er mest praktisk, da man på sabbaten, som strækker sig fra fredag ved solnedgang til lørdag ved solopgang, kun må gå til synagogen.

Synagogen får ikke statsstøtte, medlemmerne lignes derimod med 2 - 3 % efter socialindkomst.

Vi hørte lidt historie om synagogen, som i gamle dage fungerede som en slags forsamlingshus, men nu udelukkende danner rammen om gudstjenesten. Der holdes gudstjeneste tre gange dagligt, om morgenen ca. ½ time, om eftermiddagen 15 im. og om aftenen 10 min. Disse hverdagsgudstjenester består af bøn, som en kantor fremsiger på hebraisk, medlemmerne kan så selv følge med i en bog (Thorahen). Selve tidspunktet for bøn er meget vigtigt inden for det mosaiske eller jødiske Trossamfund. For at kunne afholde en gudstjeneste skal der være mindst 10 medlemmer til stede.

Sabbattens gudstjeneste adskiller sig fra hverdagens ved at vare fra kl. 08.30 til ca. 11.30, og på sabbatten er der også kvinder og børn med, mændene udgør dog 75 % af den samlede menighed. Ved indgangen går mændene ad en dør til højre og kvinderne til venstre, hvor de kommer direkte ind på en balkon, de må sidde på, mens mændene sidder i stueetagen.

Selve gudstjenesten ledes af en kantor, som er den vigtigste person. På sabbatten fremsiges bønner og et medlem af menigheden læser et ugeafsnit af Thorahen.

Thorahen består af 5 mosebøger, som er låst inde i et skab og gemt i nogle meget flotte rør pryddet med



Når et år er gået, med store og små begivenheder, sjove og spændende oplevelser, glæde og sorg, så er det at en lille stille stund, med tid til at tænke på det der skete, og hvad der mon gemmer sig i det nye år.

Nogle er måske allerede ved at planlægge sommerferien, eller der er måske

en lille vinterferie lige om hjørnet. Hvad vi har i vente, lige meget hvad, så har vi en

fordel som mange mennesker ikke har. Vi har i en fjern eller nær fortid været spejdere, og har her fået, og lært som kommer os til ud og holder bare tager ud i naturen.



GODT NYTÅR, og god tur ud i naturen for det nye år er vores specielle jubilæumsår, gilde og spejder, og spejderliv er friluftsliv, så vel mødt ude i Danmarks skønne landskaber.

et væld af oplevelser mange små finesser gode når vi tager sommerferie, eller

HEJ.



A K T I O N T O M B O L A 1 9 8 2

- er nu slut.

Tak for en virkelig god indsats fra alle gildebrødre. Vi beviste, at når vi har en fælles opgave at gå i gang med, så kan vi også udrette noget.

Resultatet af tombolaerne blev, at vi omsatte for ca. 7.700 og overskuddet til vort hjælpefond blev ca. kr. 3.700. Et pænt resultat af første års arbejde.

Desværre fik vi ikke udsolgt, men vi fik så mange erfaringer at bygge videre på, at hvis vi vælger at fortsætte til næste år, så bliver det noget lettere. Da vi ikke fik udsolgt, har vi naturligvis også mange gevinster tilbage. De er pakket godt ned og henstår til startgrundlag for en eventuel ny omgang.

Endnu engang - tak for indsatsen og måske velkommen til en ny omgang TOMBOLA 1983.

KAJ

sølv. Ved hjælp af en sølvpegefinger læses ugeafsnittet op; det samme ugeafsnit læses i alle synagoger verden over, og de samme bønner bliver bedt. (Jødernes nytår starter sidst i oktober).

Herefter holder en rabbiner en ugeprædiken, der foregår på dansk. Denne prædiken består i at fortolke og sammenligne det skrevne. Synagogen i Krystalgade har en overrabbiner og en andenrabbiner.

Ved gudstjenestens begyndelse er der kun 10 - 20 medlemmer, men hen ad kl. 10 er der 4 - 500 medlemmer. Men kommer bare dumpende efterhånden, og der foregår en livlig småsnakken, som dog ikke må tage overhånd. Man betragter altså synagogen også som et rart sted, hvor man møder venner og bekendte. Det skal her tilføjes, at gudstjenesten er offentlig.

Det mosaiske trossamfund adskiller sig fra vores kristne, ved at alle drengbørn omskæres, når de er 8 dage gamle, og navngives, men døbes ikke. Når de er 13 år, betragtes de som voksne og har da lov at læse op af Thorahen ved sabbattens gudstjeneste. De jødiske børn begynder allerede at lære hebraisk i børnehaven.

Efter gudstjenesten holdes sabbat resten af lørdagen hvor man ikke må foretage sig andet end at spise og pleje omgang med sin familie. Jøderne må ikke spise mad, der indeholder svine og hestekød, rejer, muslinger og ål, og den skal kontrolleres og tilberedes på en ganske bestemt måde.

Inden for det mosaiske troessamfund ser man helst at man gifter sig med en jøde, men man forbyder ikke blandede ægteskaber. Jøderne er ikke en race - det er et folk, der er forenet i religiøst og historisk fællesskab.

Jøde er man, hvis man er født af en jødisk mor, faderen kan der jo altid være tvivl om, eller hvis man er overgået til jødedommen, hvilket er uhyre vanskeligt. Jødedommen tror kun på een eneste gud, og den har en sætning, som er meget vigtig for den:

"Du må ikke gøre mod andre, hvad du ikke ønsker andre skal gøre mod dig selv".

Igennem hele historien har jøderne været et folk, der har været forfulgt. Danmark har dog en meget høj stjerne hos jøderne, (eks. under krigen, hvor alle jøder kom til Serige). Det sidste forår er de dog be-

4
gyndt at tage deres situation op til ny overvejelse, idet antisemitismen igen er blusset op i kraft af hvervekontorer til nazistiske organisationer.

Således så man en morgen et hagekors malet på bygningen overfor synagogen - det kan jo sætte en masse tanker i sving.

Til slut takkede Bente Danzier os fordi vi kom, de var altid glade for at oplyse om jødedommen, idet man herigennem håbede at udrydde antisemitiske tendenser.

En meget interessant aften med et kik ind i - for mig at se - et uhyre stærkt troessamfund.

Lise Schmidt

OBS OBS OBS -
HUSK SPEJDERLAUGSMØDE hos Ole Skibsted

12/1 - 1983 kl. 19.30

Det er vigtigt at der kommer en fra hver gruppe, og er med i dette arbejde.

Asbjørn.

Jeg ved, du tror, du forstår, hvad du synes jeg sagde, men jeg er ikke sikker på, du gør dig klart, at hvad du hørte, ikke er hvad jeg mente.

I ØNSKES ALLE ET GODT OG HELDBRINGENDE NYTÅR
MED GODT HELBRED, GÅ PÅ MOD, OG HØJT HUMØR? TRODS
ALLE ANDRE ANSTRENGELSER FOR AT GØRE DET HELE SVÆRT
PÅ MANGE MÅDER.

GILDELEDELSEN og REDAKTIONEN.

Stafetten.

5

Når man ser sit navn i "Knuden", som den næste til at skrive "Stafetten", tænker man uvilkårlig, allerede igen, hvorfor skal jeg straffes med den. Men er det nu også en straf, vel er det ej. Det betyder jo kun at nu er det din tur til at yde noget og man bør jo være glad for at andre tænker på en og gerne vil høre om de meninger man har. Så langt, så godt, men hvad skal man tage fat på? På denne tid af året er det jo let nok at se tilbage over det år der er gået, og hvad det har bragt med sig, men det er nok for letkøbt, for det ved I jo alle.

En af de ting der har været fremme i 1982 vil jeg dog berøre "den røde tråd". Emnet der er valgt giver mig mareridt, for der er vi ude på følelsernes overdrev, religion er et emne der kan trække de dybe følelser frem, og der findes ikke noget værre end at træde på andres følelser i den retning. Under en diskussion om det emne kan man blive ivrig, og måske ikke helt belægge sine ord, men kan komme til at virke sårende, selv om det er det man aller mindst vil.

I en organisation som vor, er der mange der har høje tanker om den kristne tro, og da jeg nærer en stor respekt for andres mening, men samtidig har en negativ holdning til religion, ligegyldig hvad retning den går i, vil jeg være bange for at gå ind i diskussioner af sådanne emner, fordi jeg meget let kan komme til at såre mennesker, som jeg sætter stor pris på. Lad os spare os selv for sådanne diskussioner.

Jeg vil slutte dette lille indlæg med at ønske jer alle GODT NYTÅR, og håbe at sammenhold og kammeratskab må være fremherskende også i 1983.

Med gildchilsen
Viggo.:

Næste Stafet vil jeg overlade til Lis Larsen.