

# Gildeting 1983

i SOGNECENTRET i Ølstykke !

MANDAG D. 21 marts kl. 19.30

bemærk at datoen for gildetinget er ændret !

Dagsorden og regnskaber er vedlagt KNUDEN, men se iøvrigt inde i KNUDEN, hvor nogle af punkterne i dagsordenen er behandlet/omtalt.

Denne gang skal du ikke melde til, men i stedet melde afbud hvis du er forhindret.

V I S E E S I S O G N E C E N T R E T .



Jubilæum  
75 år  
50 år

**KNU DEN**  
**MARTS 1983**

**SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE**  
**nr. 55 6<sup>o</sup>arg BANKO**

Gildetinget punkt 6.

I 1982 er der til fødselsdagsfonden indbetalt ca. 200 kr. af 4 gildebrødre. Kassebeholdningen er nu 657,75 kr.

På gildetinget i 1981 vedtog vi at fortsætte, men det ser ikke ud til at være en bragende succes.

Da vi i ledelsen ikke mener det er rimeligt at pålægge skatmesteren at udsende fødselsdagskort-opkrævninger, foreslår vi at nelægge fonden.

De penge der står, kunne så i 1983 bruge til det der var den oprindelige hensigt - nemlig at skaffe midler til en foredragsholder til et gildemøde.  
- Eller der er måske andre forslag, ved en evt. nedlæggelse af fonden.

Gildeledelsen.

Forslag om priser på Gildehaller og gildemøder

Maximum pris for traktement på gildemøder og gildehaller kr. 20,00.

- Med dispositionsret for gildeledelsen ved særlige festlige arrangementer.

Der har i den seneste tid været en tendens til at skrue prisen for traktementet op i en højde, jeg mener er urimelig. Det skulle jo ikke gerne være prisen, der afholder gildebrødrene fra at deltage. Der kan laves sjove og spændende ting for rimeligere priser. Vi må være klar over at det kan blive en dyr affære, der er nogle der også skal betale barnepige. Det at deltage i gildearrangementer skulle gerne være en fornøjelse, ikke en økonomisk belastning.

Viggo.

HVORNÅR SKÁ DET SKE,

NÅR DET SKÉR ?

Dørene til Ølstykke hallen åbnes kl. 18.00

Der sker forskelligt salg og andet frem til et tidspunkt omkring 19.15.

Kl. 19.30 præcis starter spillet.

Der skal gøres klar til spillet, og der er brug for hænder og hoveder fra om eftermiddageg, så snart som du kan komme. Heine har lovet at der er håndmadder og kaffe og the, til alle os der arbejder de forskellige steder i arrangementet, så du skal ikke spekulere på hvorfra du får lidt at stå imod med.

På nuværende tidspunkt skal alle hovedområdernes ledere have de mange forskellige jobs besat, og alle ved forhåbentlig hvad de skal lave når det går løs. Skulle du ikke på nuværende tidspunkt være tildelt en opgave, så kom bare ud i Hallen i god tid inden kl. 18.00, så får du helt sikkert et godt job, og en herlig sjance for at møde dig sammen med os andre og et forhåbentlig talrigt publikum.

BANKØRERNE.

Nu er vi ved at nå i mål. Sig nærmer tiden da det store slag skal stå. En spændende epoke i gildets ungeliv er snart gennemløbet, og en meget stor del af gildebrødrene har prøvet nogle opgaver som vi ikke har stået overfor før.

Det var med bankende hjerte man modtog de gule kontrakter, og skulle ud og overtale nogle vildt fremmede mennesker til noget man ikke selv helt var stolt over. Hjertet slog i et lidt raskere tempo, og en underlig fornemmelse i halsen var der også, da man i et påtaget rask tempo åbnede butiksdøren og "målbevidst" satte kursen mod indehaveren eller en anden i butikken. Og hvad blev resultatet så.

Vi har faktisk nået meget, hele 188 hovedgevindster, og en hel masse sidegevindster, nogle agenter fik lige i starten en fiasko, andre blev noget skuffede, andre igen havde succes lige i starten, nogle fik lidt efter lidt en solid succes ud af sine "anstrengelser".

Alt i alt, så har det været spændende, og mon ikke vi kan se frem til at vi nok har fået lyst til at prøve en gang til, til næste år.

Jeg glæder mig til tirsdag d. 15 marts, til vort kæmpe banko show.

agent 0013

HJELPEFONDEN.

Nu har vi igennem de sidste år brugt megen tid på at finde frem til ideer der kunne skaffe os penge i kassen - og det ser vist ud til at det lykkes.

Det næste må så være at vi finder en værdig opgave vi kan koncentrere os om at deltage i. Det er naturligvis ikke noget vi skal vedtage på gildetinget. Der må grødigere studier i marken til. Naturligvis skal der også altid være penge til akutte ting, og til brug for spejderkorpserne. Men det ville være rart om vi kunne finde en tidsfrist, vi kunne stræbe efter. Det ville være rart om vi inden vi skal ud og finde sponsorer til næste års banko - hvis vi skal gentage denne aktivitet - at vi kan svare lidt mere konkret, når vi stilles over for spørgsmålet om hvad vi skal bruge pengene til.

Heine + Else.

P.S.

Kunne vi evt. indskyde et beløb i Rodbjerggård, mens vi finder ud af problemet. De penge vi indsætter, får vi tilbage inden for 10 år - men uden renter. Jeg synes ikke det er en god ide, blot at have en stor bankbog - og det giver os dermed god tid til at få gennemdrøftet vor målsætning med vort hjælpearbejde.

Hvis ja, hertil, skal vi finde frem til hvor mange penge vi vil lagre her.

Else.

Husk lige at der også er et distriktsgildemøde d. 23 marts i frederikssund. Arrangementet er omtalt i KNUDEN, februar 83.

*Banko*

**BALLANCE I GILDEARBEJDET !**

Hvordah ballancerer vi vor deltagelse i gildets aktiviteter, så vi ikke føler det som en belastning at være gildebror; men på den anden side deltager så meget, at vi får det udbytte af at være gildebror, som vi forventede, da vi blev optaget i gildet.

Så vidt jeg husker, har der specielt siden sommeren 82 været virkelig mange job til gildets medlemmer. Gildeweekend, Hellebardløb, Tombola og nu Bankospillet. Ser vi lidt ud i fremtiden, efter gildetinget, er der spejder for en dag arrangementet, og miniløb. Er det nu det vi har lyst til?

Jeg tror, at det er vigtigt, at vi overfor hinanden er åbne og giver udtryk for hvad vi ønsker at deltage i, og at vi husker, at vi, som vi har lovet, respekterer de andre gildebrødres synspunkter, hvad enten de vil deltage i mere eller mindre end en selv.

Hvad får vi så ud af at være med i gildet?

Det bestemmer vi vel i nogen grad selv, men første betingelse er at vi deltager. I februar havde vi et fællesgruppemøde med en gruppe fra Frederikssund. Det var en meget hyggelig aften som bl.a. viste, at jo mere man bruger af gildebevægelsen, jo større udbytte har man af at være med. Vi kom bl. a. ind på grundstudie, og vidstudie, traf på Rodbjerggård og sammenkomster med gilder og gildebrødre fra Norge og Slesvig. Det var der kommet en mængde gode oplevelser ud af.

Oplever vi ikke ofte, at vi bliver overtalt, skubbet eller kastet ud i en eller anden mærkelig opgave, som vi føler at vi ikke har lyst til, eller ikke tror vi kan klare på en eller anden måde, eller ikke ville have påtaget os frivilligt? Når så opgaven er løst, har vi fundet ud af, at det var dog nogle dejlige mennesker vi kom til at arbejde sammen med, og selv om vi i grunden ikke havde tid til opgaven, lykkedes det at udnytte tiden bedre end oprindelig forventet.

Så er det også her vigtigt, at vi skal fortælle hinanden om de oplevelser vi har fået.

Jeg tror ballancen er fin, mellem på den ene side, alle de besværlige og måske vanskelige opgaver der skal løses, og på den anden side, følelsen af at være med i et aktivt gilde hvor der sker noget, og man får alle de gode kammerater og oplevelser, som man forventede at få, da man sagde ja til at blive gildebror.

Lad os hjælpe hinanden til gode gildeoplevelser, ved at lytte godt til hinandens synspunkter for gildearbejdet. Derudfra skubbe (hjælpe hinanden) igang med arbejdet. Skub ikke så meget, at du skubber en gildebror ud af gildet, men skub så meget, at han/hun, ved der er behov for ham/hende, og at gildebroderen gider være med.

Jens Erik

Stafetten går videre til *Poul K.*

*BANKO*

*BANKO*