

KNU D DEN

MAJ

1984



SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

nr. 67 7^o årg

Et "VÆBNERSVAR" givet ved Sct. Georgsgildehallen
d. 25/4-84.

"Bør man altid lade andre mennesker have deres mening/
holdning i fred!"

I min væbnerforberedelse hørte jeg om et meget kort
svar, det bestod af tre ord.

Til mit spørgsmål kunne jeg måske nøjes med to bog-
staver - "Ja".

Da vort samfund er opbygget på frihed, det være sig
personlig, som landets frihed. Bør det også være til-
ladt at have sine meninger og holdninger i fred. Det
er det egentlig også, vi har frie valg, der er religi-
onsfrihed, det hele er meget frit i det lille Danmark.
Eller er det nu også det?

Vore meninger og holdninger er frie så længe de ikke
går over i handlinger, der overskrider det etablerede
samfunds love og systemer, så er holdningsfriheden
også standset.

Hvis personer med specielle holdninger prøver at på-
virke svagere grupper i samfundet, til at ændre hold-
ning og gøremål, som egentlig strider imod deres egen
overbevisning, og samfundets love, vil jeg nok mene at
friheden i holdningen bør have sin begrænsning.

At folk har en anden mening end flerheden i samfundet
men ikke skader nogen derved, skal de selvfølgelig
have deres mening i fred.

En meget aktuel sag har vi jo lige i øjeblikket i
Frederikssund, hvor en persons holdning til fagpolitik
lammer hele Nordsjællands trafiksystem.

Hans holdning er meget forståelig for nogle, men ved-
kommende har jo selv søgt ind til jobbet, og må jo også
have været forberedt på at fremprovokere den situation
der opstod ved at lade sin holdning komme frem til
handling på dette sted. Det burde vedkommende måske
have undladt.

Visse personers politiske holdninger har vi jo også
set ændre europa. Dem vil vi meget gerne være fri for,
de er afprøvet.

Men der er jo masser af mennesker med specielle meninger inden for teknologi og videnskab som kan accepteres, og hvor der har været mulighed for at få disse afprøvet til gavn for samfundet. Ja, deres meninger har skabt det moderne samfund vi lever i. Og den udvikling bør vel heller ikke stoppes, selv om jeg gør mig mine tanker om at det måske er på tide at bremse lidt op.
Den holdning må jeg sikkert gerne have i fred.

Mogens N.

G I L D E W E E K E N D / " S K O V T U R "

D. 16 - 17 juni.

Skal du med på en primitiv weekend, så har du chansen i den weekend, hvor hele gildet med familier forhåbentlig mødes ved Bjerre strand (ved Kalundborg). Aktiviteterne foregår på Hans's grund, overnatning i telt eller campingvogn på F.D.Ms campingplads. Der er mulighed for enkelte overnatningspladser i Hans,s sommerhus, og mulighed for lån af et telt forefindes. Aktiviteterne starter kl. 13 med medbragt frokost + drikke, (inden da, skal vi have slået telte op og have pakket ud).

Hver gruppe medbringer:

- Kage til eftermiddagskaffen.
- 1 stk grill m. trækul
- 1 stk god lejrbrænde
- (gruppe 1 - digte + syng en sang)
- (gruppe 2 - en konkurrence)
- (gruppe 3 - en sketch)
- (gruppe 4 - en spøgelseshistorie)
- (gruppe 5 - revy)

Weekendudvalget medbringer proviant til lørdag aften + søndag morgen og frokost til en pris af 75 kr.
Overnatning pr. deltager er ikke med i prisen.
Arrangementet slutter efter frokost søndag.

Med gildehilsen
Weekendudvalget.
Benny L.

Tanker ved en Svendeoptagelse

Spørgsmålet: Hvad forventer du af at være med i Gildet?

satte min tankevirksomhed i gang, da jeg atter engang hørte svarene om fortsat personlig udvikling og det gode kammeratskab, men er der virkelig ikke andre svar? Jeg besvarede også spørgsmålet på nogenlunde samme måde, men lagde noget mere til, og det kan jeg, efter nogle år i gildet, kun glæde mig over kom til at passe. Jeg forventede nemlig at træffe nogle mennesker, som jeg kendte af udseende og var på "goddag" med via mit job, og som jeg kunne tænke mig at lære nærmere at kende. Og det har jeg til dato haft megen glæde af, ligeså at lære de, der kom til efter mig at kende. Min første gruppes medlemmer var jeg ikke sammen med i de 3 år vore grupper normalt er sammen, men jeg fik da et indtryk af dem, og vi ses jo på de fælles gildemøder. Den nuværende gruppe går nu ind i sit 3. år, og så skal vi "skilles". Her er jeg nået længere med bekendtskaberne, og vi har i gruppen vedtaget, at hver især kort fortæller hvad og hvem man er. Det er naturligvis ikke meningen, at man skal "krænge" hele sit privatliv ud, men bare almindelige oplysninger bl.a. om sin spejdertid, selvom også dette spørgsmål bliver besvaret ved svendeoptagelsen. Jeg mener at vi på denne måde kommer hinanden lidt nærmere og måske også lidt mere ved, når vi ved, hvem vi er! Ja, jeg spør bare. Forøvrigt er jeg slet ikke enig med Landsgildeledelsen i spørgsmålet om svende- og væbnertid. Jeg vil mene, at man godt kan gå som "emne" til svend en sæson i sin gruppe og få et indtryk af hvad Sct. Gerogsgildet egentlig er, udover en gruppe gamle spejdere, og finde ud af, om det nu også er det man selv har ment. Man hører så meget om udmeldelser indenfor gilderne, måske blev de færrere, hvis de vordende sven- de fik tid til i ro og fred at se os an, det ville gilderne da også være bedre tjent med.

Liseså med at blive væbner, det er da heller ikke noget man sådan lige jager til. Jeg var selv længe om det, men da jeg indvilligede i at gå til væbnerforeberedelse, fik jeg også meget ud af det, fordi jeg vel var blevet mere "moden" til det, men det er naturligvis forskelligt for den enkelte, muligheden for at sige nej tak første gang man bliver spurgt må bare være en helt naturlig ret, og ikke noget man skal have nogen form for dårlig samvittighed over. Det må være lysten og den egen frie vilje, der får en til at sige ja til at blive væbner.

Og så tillykke til de nye svende og væbnere. Det var en god Sct. Georgsaften vi havde i sognecentret, et af de møder, man kan tænke tilbage på med glæde.

Vibeke

Og så får Heine lov at skrive stafetten til august. - God sommerferie.



- Og så slog jeg Sankt Georg ihjel og giftede mig med dragen...

OM MINI-LØBET 1984

kan på nuværende tidspunkt oplyses:

tid: 3, juni kl. (besked den 16/5)

sted: Lystrup skov - vestlige del - med indkørsel fra den gamle Hillerød-landevej.

Mini-løbet bliver lavet omkring Tintins oplevelser. Der er 10 poster, som ønskes "bemandet" med hver 2 gildebrødre, d.v.s. at der skal bruges 20 personer!!!
Hver post får om morgenen den 3/6 udleveret materialer til opgaverne + 1 eks. af hele løbet, så man kan sætte sig ind i løbets idee. Det er tilladt at ændre på teksten på egen post, men ikke "meningsforstyrende" naturligvis.

Tilmelding af postdommere senest på Gildemødet den 16.5.84 til Mini-løbsudvalget.

Elly og Henry Brodersen
telf: 178263

Ole Skibsted
telf: 175597

Læs et par
Tintin-hefter,
det er en god
foreberedelse.



7

FORENINGEN FULTONS VENNER

Gildet har modtaget en indkaldelse til generalforsamling i foreningen fultons venner

Lørdag den 26 maj 1984

kl. 14.00

På Fulton skolen, Postgården , Assens.

Der er dagsorden med til mødet, samt efterfølgende fælles kaffebord og underholdning med violinisten Wandy Tworek.

Der er også mulighed for i løbet af dagen at komme ud på en kort sejltur med skonnerten.

Skulle nogen have tid og lyst, så ligger papirerne hos redaktøren, der skal tilmeldes senest d. 17/5.

Red.
for gildeledelsen.

Sommerferie -

Alle gildebrødrene med pårørende ønskes en god og herlig sommerferie, med masser af sol og godt vejr, gode oplevelser og dage med dejlig afslapning. Nogle skal ud og køre med campingvognen andre skal slappe af i sommerhuset, og jeg selv, - - - - nåe, ja det behøver jeg vel ikke at sige særligt højt, men vind og vejr får som sædvanlig lov til at bestemme hvad vej skuden får lov at lave kølvand. Hver for sig skal vi ud og opleve, leve, og bare have det rart i de dejlige dage som ferien jo altid viser sig at være. Det kunne jo være at nogle af os mødtes under vejs, men hav det godt og nyd det. Næste nummer af "KNUDEN" kommer i løbet af de første dage af august.

Red.

ONSDAG DEN 16. MAJ 1984.

Denne dag skal vi i skoven, men det bliver ikke på en "skovtur", derimod på et lille orienteringsløb.

Vi mødes kl. 19.15 på parkeringspladsen ved Buresøbadet.

Påklædning: efter vejrforholdene.

Når løbet er forbi (ca. kl. 21.00) kører vi til Græstedgård, hvor vi slutter af.

Transport til Buresø aftales i grupperne.

Tilmelding gruppevis foretages senest den 10. maj til

VIPS og HENRY eller KIRSTEN og KAJ

17 82 63

17 71 88

Af hensyn til holdinddeling vil vi gerne have opgivet navnene på deltagerne.

GRUPPE 2