

KÆRE GILDEBRØDRE OG AGLEFÆLLER

Så står vi atter ved et årsskifte, og vi vil benytte denne lejlighed til at sige jer alle en tak for et godt gildeår. Tak for jeres store opbakning til vore mange arrangementer, ikke mindst til det hyggelige julemøde i Stenløse den 12. december. Det glædede os meget, at I tog del i vor spontane indsamling til "Afrika sulter". Det indkomne beløb kr. 251,60, som blev dobbelt op af gildefonden, er sendt til giro 8000077. Mange nye og spændende opgaver venter os i 1985, så vi håber, at I alle vil arbejde ligeså aktivt med som i 1984.

PS Vort optagelsesrivalg tager gerne imod navne på nye emner til optagelse i vort gilde.

Et rigtigt godt nytår ønskes I alle af
G I L D E L E D E L S E N

NYT ÅRSGILDEHAL!

ONSDAG d. 16 / 1

PÅ GRÆSTEDGÅRD

KL. 20.00

(øvrige program for festaftenen formodes det at arrangerende gruppe vil bevare som en hemmelighed, lige til d. 16.)

Redaktionen.



**KNU DEN
JAN 1985**



**Sct. Georgs gildet i Ølstykke
8 årg.**

nr. 73



AKTIV FAMILIE- UNDER- HOLDNING

for børn og voksne - søndag den 27.-1-85
kl. 14,30 på Ølstykke Bibliotek.

Som tidligere omtalt i KNUDEN - nov. 1984 - kommer Connie Skovart her til Ølstykke og underholder hele familien i ca. 1½ time søndag eftermiddag. Adgangsbilletter udleveres på Ølstykke Bibliotek mandag og torsdag aften den 21. og 24. januar -85 mellem kl. 18,30 og 20,00.

Connie Skovart underholder HELE FAMILIEN, så kom med jeres børn, eller naboens og genboens eller hvem I kan få med og mor jer sammen med dem og Connie Skovart, som synger, spiller leger teater og fortæller vittigheder - altså noget for alle. Kom også fra Ganløse og Stenløse og vær med. På gensyn den 27.1.85 kl. 14,30 på Ølstykke Bibl.

GRUPPE 4

GODT NYTÅR til jer alle.

STAFETTEN.

På vej.

Jeg tog en bog ud af min reol, uden beslutsomhed - nærmest lidt tilfældigt. Jeg læste lidt i den, ikke forfra, kun lidt spredt, jeg anede kun tonen i bogen, en bog som jeg bestemt skal have læst, og som jeg tror vil sige mig noget, når jeg nu en dag samler mig fuldt og helt om den, men ikke nu - måske i morgen - måske en anden dag.

Bedst som jeg sad med bogen i hånden, var der en stemme inde i mig der spurgte - hvorfor i morgen - hvorfor altid i morgen - hvorfor ikke nu? Mon du når det, du har sat dig for i morgen, mon du i det hele taget når det, du har sat dig for i denne uge?

Jeg er på vej - altid på vej, om mandagen på vej til tirsdag - tirsdag på vej til onsdag, og jeg tror altid, at jeg på fredag vil få tid til alt det, jeg udskyder i dag og imorgen.

Mon vi ikke alle har det på denne måde, at vi ustandselig er på vej. På vej - sådan som mennesker altid har været det, på vej mod det ukendte - med forventning - med glæde eller måske med bekymring. På vej mod nye ting i tilværelsen, nye mål, både i det daglige og mod noget som vi kun kan ane lidt om.

Ved nærmere eftertanke blev jeg klar over, at det faktisk er positivt altid at have ting foran sig, ting som man stræber efter at nå. Vi må ikke stå stille, men ustandselig være på vej.

Jeg er på vej - og efter at have siddet lidt med bogen i hånden, endte det med, at jeg befandt mig på vej mod min seng, på vej mod søvnen, på vej til i morgen.

Lise Schmidt.

Stafetten gives videre til Ole Skibsted.