

S C T. G E O R G S G I L D E H A L

P Å

G R Æ S T E D G A A R D

17/4-85

K L . 20.00

En stille, men hyggelig aften
hvor vi glæder os til at se
alle gildebrødrene samle sig
omkring gilde lov og løfte.

Tilmelding, gerne gruppevis til:

Per C. på tlf. 17 75 30

senest d. 14 april.

Redaktion: Per Christensen Ahornvej 3 Ølstykke
tlf. 17 75 30. sidste frist for stof til
næste nummer er d. 20 april til redaktøren.
Vibeke Raae Violvej 17 Ølstykke
tlf. 17 97 75. Trykning og forsendelse,
skrivelser, meddelelser der blot skal medsendes knuden
bedes afleveret til Vibeke senest d. 20 april.



KNU DEN
april 1985

Sct. Georgs gildet i Ølstykke

8 årg.

nr. 76

2. GILDETING 1985

Atter en gang var vi samlet omkring vores gilde, hvad der er sket siden sidste gildeting, og hvad der skal ske i den nærmeste fremtid. Dog der var "nye" toner, der var et ønske om at lave et lille udvalg, som vil prøve at gå lidt længere end til den nærmeste fremtid, som vil prøve at se på hvordan vi får nye gildebrødre, og som vil prøve at gå længere end til bare det kommende år. Der har tidligere været forsøgt på noget i den retning, men ikke så klart og samlet som nu. Det er et udvalg som vi håber at kunne vente os meget af, resultater som vi, (jeg) venter spændt på at få noget at høre om, når der kommer forslag og ideer fra dette udvalg.

Gruppen som skulle tage sig af det kulinariske element i aftnens program, klarede denne opgave med virkelig fin fantasi og bravour. Højrebet så lækkert ud som det slyngede sig rundt mellem lamperne, cidere var der ikke rigtigt nogen der turde plukke ned. Men østers serveret i et glas vand, vakte undren hos nogen og nysgerrighed hos andre, men de blomstrede jo fint. Nå,- håndmadderne smagte aldeles glimrende, og alle nød dette fine indslag i en aften, som ellers kan blive en tør og halvkedelig oplevelse. Der var optakt nok til det, men alle var med til forsøge, at få klaret alle de små tvistigheder som kan opstå undervejs i løbet af et år. Jeg synes at aftnens bedste bemærkning, kom meget fint fra en af de skarpe debatører: Bare man kunne holde kæft, med tilbagevirkende kraft. Det er en bemærkning der sætter mange ting i et godt relief.

Måtte vi alle lære dette ene, at vi tænker os om, bare lidt mere, inden vi får sagt noget, der gør ondt på andre. Det er nok noget mange af os har meget svært ved, men med årene får vi vel øvelsen. Altså øvelse i at sige tingene, så vi ikke er onde eller sårer med vores ord.

Jeg savnede bare en enkelt ting, men det kommer vel, den nye gruppesammensætning, der er spændt forventning! Der er måske også en lille god ting ved at vente spændt, man kommer måske i gruppe med nogen, som det kunne være godt at komme i gruppe med, så de små kradsier bliver løst op. Hvem ved, det kunne være ganske rart hvis, - -

Redaktøren.

Side 2

N A T T E R G A L E T U R
Nattergaletur
nattergaletur

7.

SPECIALUDVALGET FOR NATURUDFLUGTER INDBYDER
TIL EN HELT SPECIEL AFTEN FOR ALLE GILDETS
MEDLEMMER OG DEN FORETRUKNE LEDSAGER.

Det er onsdag d. 15 maj at vi skal mødes, og vi trækker i tøj passende til vejret den aften og senere har vi så en hyggelig sammenkomst omkring lidt mundgodt, specielt sammensat til denne aften.

I NÆSTE NUMMER AF KNUDEN VIL DU FÅ ALLE VIGTIGE
OG NØDVENDIGE OPLYSNINGER OM HVOR VI MØDES -
TIDSPUNKTET - osv. osv.

MEN DET ER VIGTIGT AT DU ALLEREDE NU SÆTTER ET
FEDT KRYDS I KALENDEREN UD FOR DEN

HVIS DU KAN NENNE AT
KLIPPE I KNUDEN
SÅ MÅ DU GODT KLIPPE
DETTE KRYDS UD TIL AT
SÆTTE I DIN KALENDER.
VI SES - !



Side 7



INDVIELSE AF 3. GILDE
FREDERIKSSUND

Med 2. Frederikssund som modergilde indvies 3. Frederikssund ved en gildehal på J. F. Willum-sens Museum torsdag den 25. april 1985 kl. 18³⁰. Der er vandrehal fra kl. 18⁰⁰.

Eftergildehal med ledsager kl 20³⁰ i gildelo-kalerne på Rosenfeldt.

Pris: kr. 50,- excl. drikkevarer.

Tilmelding: Senest 20. april 1985 til Bente Christensen o2 314121, Jette Vestorp o2 314514 eller Kaj Røn o2 312849.

Påklødning: Festtøj.

Med gildehilsen

Peter Sørensen Bente Christensen

FLAGDAGE I APRIL

10. Benny
18. Kaj F.
24. Poul K.



Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Arresø distrikt

Arresø Distrikt afholder ridderhal i Frederiksværk kirke

mandag den 15/4 kl. 20.00 (forhal 19.30)

Ridderhallen ledes af distriktsgildemester Kaje Lindecrona.

Pris for traktement: kr. 45,-.

Tilmelding senest 9/4 til Kaje Lindecrona på 01-862995.
Erik Andersen på 02-120353.

Spejder-strid
bilagt

Striden mellem det nye danske spejderkorps og Det Danske Spejderkorps (DDS) er slut med indgåelse af et forlig ved Østre Landsret.

Ifølge forliget vil det nye korps i fremtiden have ret til at anvende navnet De Gule Spejdere i Danmark.

Sagen indbragtes for retten af DDS, der fandt, at det nye korps med navnet Det Danske Pige- og Drengespejderkorps af 25. februar 1984 lå for tæt op ad DDS, hvorfra det nye korps' initiativtagere var brudt ud.

Med indgåelse af forliget har det nye korps opnået ret til at bruge det navn, som korpset pure fik afvist af DDS ved en forhandling i 1984.

Det Danske Spejderkorps havde for år tilbage gul uniform. Nu er den blå.



S T A F E T T E N - S T A F E T T E N

Det er ligesomom der er sket noget kedeligt, men i hele den tid der nu er gået i dette Herrens år 1985, har der ikke været bragt en stafet i KNUDEN. Det er jo ikke meningen at en god ide, som giver vores lille lokale gildeblad, en smule mening og liv, sådan må gå i stå. Så nu sparker jeg den igang igen. Det burde jeg nok have gjort noget før, men det er altså ikke blevet gjort.

Hvad er det der sker, inden i os, når vi får en opgave som vi gerne vil udføre, men bare ikke får begyndt på, og så helt glemmer, eller udskyder så længe at det begynder at blive pinligt, overhovedet at få gjort noget ved.

Vi har vel alle været i en sådan situation, og mon ikke vi stadigvæk vil kunne komme i en lignende igen. Det er altid med blandede følelser man giver et andet menneske en opgave at løse, enten har man fuld tillid til at det er noget vedkommende kan klare, eller man lader stå til og venter ikke noget særligt, eller man lader en som man godt ved ikke kan, få opgaven for så at lade ofret udlevere sig selv.

Når en opgave som stafetten delegeres rundt imellem os, er det ikke med bagtanker af nogen art. Her er det en chance vi alle får med større eller mindre mellemrum, for at give vores meninger og tanker luft, en chance for at skrive det som man måske har svært ved at sige.

Når jeg ser tilbage på hvad der er skrevet i stafetten, så er der her i dette specielle afsnit af gildets historie, givet luft for mange meninger, mange oplevelser, givet mange af os der læser stafetten, noget som har vakt til nærmere eftertanke.

Det der skrives, er for det meste altid blot blevet læst, og måske mellem nogle få blevet diskuteret, men egentlig aldrig taget op til en nærmere drøftelse, i et større forum, skønt der ind imellem har været skrevet noget, som vi kunne have haft gavn af at få diskuteret, og som vi kunne have haft gavn af at have talt om.



Jeg kunne tænke mig, at vi i de kommende skrivelser blot skriver til sidst i vores indlæg, at dette gerne må tages op til nærmere debat. Hvis dette ikke er ønsket, så skal det ikke skrives. Netop det at der ikke skrives noget om en nærmere debat, giver os ikke nogen lejlighed til at tage det op.

Der har tidligere været nævnt noget om at kunne tage en stafet op til debat, men det blev på det bestemteste frabedt. Siden har der været almindelig snak, og af og til en stilfærdig tak for din gode stafet. Men jeg forestiller mig, at der af og til kan være et behov for at skrive om et eller andet som der så ved en given lejlighed kan blive en debat over. Det skal så blot nævnes i forbindelse med indlægget.

Jeg håber at I alle nu må have haft fred og ro i et stykke tid, og at kuglepennene er skriveklare. Jeg vil lige huske jer på, at det er en god ide, at skrive lige så snart du har noget du kunne tænke dig at omtale, skrive om, eller blot give luft for. Selv om det ikke lige er din tur til at skrive, så skriv trods alt, og hav det liggende, eller du kan jo kontakte den der står for tur til stafetten og tilbyde at tage næste omgang. Endelig har alle jo lov til når som helst at skrive og indsende stof til KNUDEN.

Se så at komme op på mærkerne, og stil jer i kø ved skrivepulten. Sæt nyt farvebånd i skrivemaskinen, det kunne jo være at du igen fik øvelse i at bruge mere end to fingre.

Redaktøren.

Stafetten gives videre til:

Rie Balsby

NB: Det er den der har stafetten, der bestemmer hvem der skal være næste i rækken. Bare vælg en eller anden i medlemslisten. Du kan jo hvis du synes, ringe og spørge om vedkommende vil, men egentlig skulle det ikke være så svær en opgave, at vi ikke alle kan skrive bare lidt.
PC.