

JULESTUE 11. dec.
afholdes i Veksø sognegård
kl. 19,00

Pastor Palle Gerlac kommer og
fortæller om Nikolajtjenestens
arbejde.

Der vil blive serveret en
lettere anretning , hvorunder
grupperne vil underholde.

Aftenens påklædning NISSEHUE

Aftenens pris 40 kr.

Tilmelding senest 2 dec.
til Lise L. tlf. 172295



KNU DEN
DEC 1985



Sct. Georgs gildet i Ølstykke
8 årg.
nr.82

Stafetten.

Racisme.

Man bliver mere og mere i tvivl om danskernes store tolerance over for andre. Der var engang, hvor vi ikke kunde forstå de problemer andre nationer havde, med en befolkning af forskellige folkeslag. Vi har i mange år ikke kunnet forstå at hvide Amerikanere ikke ville tolerere de sorte Amerikanere, for hvem bragte de sorte til U.S.A.? Selvfølgelig det hvide herrefolk, det var den letteste og billigste måde at få arbejdskraft på. Historien gentager sig.

Da Danmark havde akut mangel på arbejdskraft, importerede vi den også, fra de sydlige lande, Til hvad? Til det ringeste og dårligst betalte arbejde. Samtidig skete der noget med os, selv vi så ned på de mennesker der kom hertil på den måde, vi var forargede over at de sendte penge til deres hjemland, for at deres familie kunde få noget at leve af, og så kunde de ydermere trække det fra på deres selvangivelse. Men det var jo de rettigheder de Danske myndigheder havde givet dem, for at komme her op for at hjælpe os med at bygge velfærdssamfundet op. Det blev ikke bedre, da mange hentede familie herop, for så skulle vi også til at underholde dem, de skulle have del i vores sociale system.

Man kan ikke flytte dansk arbejdskraft rundt i landet, selv om der er brug for den, det vil gå ud over familielivet, og det er jo også rigtigt. Men er der så noget at sige til, at vore gæstearbejdere vil have kone og børn herop, hvor de har en chance for at skaffe det fornødne.

Mange mener, at når de er her, må de leve efter vore normer, og sige farvel til den kultur, og religion de er opdraget og opvokset i, men det vil jo tage mange år at lave om på det, og flere generationer. Det skal nok komme, efterhånden som deres børn vokser op, og bliver præget af skole og kammerater.

Hvor mange af os indfødte, har egentlig taget os af dem, lukket dem ind i vores hjem, ladet dem deltage i vort daglige liv? Sikkert ikke ret mange af os, nej, det er bedre med 3 skridt fra livet.

På den anden side, er det nok svært at få overskud til at gøre ret meget for de fremmede, for alle har i forvejen nok at se til.

For at gøre det hele endnu værre, kommer der lige pludselig en strøm af flygtninge hertil, Mennesker der gennem mange år, ja måske hele livet, kun har oplevet krig, vold og brutalitet, og har nået den grænse, hvor de ikke kan mere, og må væk fra det hele for i det hele taget at overleve.

Jeg kan ikke tro, at man forlader alt, familie, fædreland og meget mere, uden at det er af yderste nød. Man bruger alle tænkelige midler for at komme væk, medens man endnu er i live, tager ud i det uvisse. Hvordan bliver jeg modtaget, får jeg lov til at komme ind i det fremmede land?

Og hvad mødes de med? En mur af mistro.

Vi bør nok tænke os om endnu en gang, når vi giver udtryk for vores utilfredshed med at de kommer til os. Der var engang, ja kun for 40-45 år siden, at der var mange danske borgere der måtte flygte, for at redde livet. Da var det godt at der var nogen der ville tage imod dem, det bør vi ikke glemme. Når jeg sidder og fæller disse tanker ned til Stafetten, spekulerer man jo på, er du bedre end andre, lukker du selv dit hjem op for de fremmede, Nej, men man bør måske gøre noget ved det.

Viggo.



Jeg giver Stafetten videre til
KIRSTEN Frandsen.

Gjeldeligheden sender de Flagdage i December
bedste ønsker om en 14. Lise J.
Glædelig jul og et godt nytår
til alle gjeldeligheder og deres
familie

