

S C T . G E O R G S G I L D E H A L

P Å G R Æ S T E D G Å R D

d. 16 april kl. 20.00.

Der er udskiftning på Gildemesterposten, Kaj Holdrup har ønsket at træde tilbage, og Per Christensen overtager pladsen. Endvidere skiftes der også dørherold idet Keld Mortensen træder tilbage og Heine Pedersen overtager denne plads.

Vi skal også denne aften overføre Gildebror Ruth Jørgensen fra Fiskebækgildet til vort gilde. Det er med glæde vi modtager Ruth i vort gilde, vi har allerede haft fornøjelse af at se Ruth både til gruppemøder og gildemøder.

Efter Gildehallen vil Heine berette om en ISRAELSTUR.
Pris for aftenens behageligheder ca. kr. 20.00

Tilmelding senest d. 13 april til:
Viggo, tlf. 02 17 82 52
eller Heine, tlf. 02 17 78 95

gruppe 1.

Redaktion: Per Christensen Ahornvej 3 3650 Ølstykke
02 17 75 30

Tryk og forsendelse: Vibeke Raae Violvej 17 3650 Ølstk.
02 17 97 75

Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest
d. 20 april
næste nr. af KNUDEN udkommer ca. 1. maj.



KNU DEN
APRIL 1986



Sct. Georgs gildet i Ølstykke
8 årg.

nr. 86

PROVINCIALET FOR NORD & NORDVESTSJÆLLAND

indbyder til INSPIRATIONSTÆVNE søndag d. 8 juni
i HOLBÆK

indbydelsen gælder alle provincialets gamle og nye
gildeledelser, stævnet foregår på Holbæk Seminarium.

PROGRAM:

- kl. 9-10 : ankomst og morgenkaffe.
- 10-11 : Hvad skal vi med provincialet ?
Spørgetime med indledning af
PRM. Otto Ahlmann-Ohlsen.
- 11-12 : Påvirker vi hinandens livsholdninger -
og er det rigtigt at gøre det?
Indlæg af beskæftigelseskonsulent
Ole J. Jensen, Frederiksværk.
- 12-13 : Frokost, (medbragt). Drikkevarer kan købes.
- 13- : Gildeliv - hvordan? Gruppearbejde på en
lidt anden måde.
- 16.30 : Evaluering og afslutning.

Noter datoen nu! Indbydelser udsendes til alle GM.
i maj måned. Tilmelding senest d. 30 maj til
PRK. Henrik Bang, Svanevej 46 4000 Roskilde

med gildehilsen

Henrik Bang
PRK

FØDSELSDAGE I APRIL

- 10. Benny L.
- 18. Kaj F.
- 24. Poul K.

i anledning af Kaj F. 50 års dag så er der åbent hus
på Osebergvej fra kl. 7 - 11 & 18 - ??

er begyndelsen til forårets klargøring, allerede i fuld gang, det kan tages med hjem, gøres klar hjemme. Hos spejderne ved jeg også at man allerede nu er i fuld gang med at gøre klar til sommerens store oplevelse, sommerlejren. Der er mange planer, både om en lille hyggelig lejrplads et sted i Danmark, eller en vandretur, cykeltur rundt enten et sted i en skøn egn enten herhjemme eller i Norge eller i Sverige. Jo selv om influenzaen plager den ene eller den anden af os, så er der tegn på god bedring forude. Det er på tide at få taget fat på planlægningen og klargøringerne, og vise kulden sneen og isen vintervejen. Se frem mod det der venter.

Per.

Stafetten står i bero hos Erik Munch.



Der er det særdeles gode ved fremtiden, at du kan tage den dag for dag.

De fleste ting er svære, før de bliver lette.

Alle svampe kan spises... det er bare virkningen, der er forskellig.

Den eneste måde at have en ven på, er at være en.

Du taber aldrig noget ved at være høilig.

En undskyldning er en klump i halsen forårsaget af, at du må æde dine egne ord.

En mand af få ord skal ikke tage så mange i sig igen.

Reservestafetten!

Når nu lejlighed byder sig, så benytter jeg den. Stafetten er blevet bremset af sygdom. Som der flourerer en masse af disse infame bacciller med influenza, forkølelse og andet skidt rundt om os. Så rammes vi på et eller andet tidspunkt af lidt eller meget af det. Det herlige ved at være spejder, er jo at man kan lide friluftslivet og dyrker det. Så når man rammes af disse omkringfarende smittebringere, så er det med at få taget det i opløbet hvis man når det. Ud og spadserer i den friske luft så forkølelser "tudserne" kan blive hostet ud hvor de dør af kulden. Det gælder bare om at være klædt varmt på selv, og undgå at komme til at fryse. Værre er det når der kommer feber, så må man jo desværre ty til dynerne, og så må apotekets midler jo hjælpe til.

Der findes en masse gamle husråd, indenfor enhver familie, som man sværger til, nogle er kendte af mange, andre kendte af få. Et af de skrappe er at gå ud under bruseren og blive varmet godt op, og så slutte med, UHA, en kold skylle, og så ind i den varme seng, som forinden er varmet op, med et varmetæppe, og så vil en god varm toddy fuldende kuren. De der sværger til den, siger at den virker perfekt, (jeg har ikke selv taget mig sammen til at prøve den endnu). Andre nøjes med det varme bad, den lune seng og den gode toddy. Målet er ihvertfald at man kommer til at svede, og får svedt det hele ud i en fart.

Jeg kom til at tænke på alt dette, dels på grund af stafetten ikke kunne skrives, skribenten lå med næsen i vejret, selv gik jeg med et tilløb til et eller andet i den retning. Andre man har forbindelse med går også og skramter. Nu længes vi for alvor efter at få den milde og lune forårssol at se og især mærke. Men mest glæder man sig velnok til sommerens varme og megen sol. Det kribler i fingrene på havefolket, og i drivhusene er der så småt gjort klart til de første spæde planter, der inde i den lune vindueskarm allerede har de første spæde lysegrønne spirer fremme. Sejlerfolket er også så småt begyndt at trippe rundt om skuden nede i havnen, og hjemme i bryggerstet, eller hvor man har sit værksted

Frimærkebanken - Frimærkebanken

Hvis du ikke ved det allerede, så indsamler "søde Lise" alle vore brugte frimærker og fremsender dem til Frimærkebanken.

Klip altid frimærkerne af din post, og saml dem sammen til Lise Linderstrøm, hun sørger for den videre formidling, gerne i kilovis.



Lidt tanker om det nu veloverståede BANKO-SPILE.

Så gik Banko-spillet for 4. gang kvikt og rapt over scenen i Ølstykke-Hallen den 20.3.1986. Jeg undres hvert år over, hvordan det virkelig lykkes os af fremskaffe så mange og flotte gevinster, (jeg^{er} en af dem der nemlig ikke kan det) og at det lykkes at fylde den store Ølstykke-hal med spileglade mennesker. Men det jo bare tilfældet og der kom atter i år en god skilling i kassen til at gøre godt med.

Efterhånden har vi vel også fået en vis erfaring hver især, og i Bankoudvalget gjorde vi også et par stykker i løbet af efteråret og vinteren. Bl. andet vil det fremover være af betydning og en stor fordel, at der i det "siddende" Bankoudvalg altid er en fra det tidligere, der ligesom kan vejlede de "nye", det sparer tid og kræfter. Tak til jer alle der sled og slæbte og på anden vis hjalp til hele dagen og aftenen den 20.3.86

Bankoudvalget 1985/86

Anna - Bønny - Erik - Lise T.-
Sv. Erik - Tove og Vibeke

Tænk på den uendelige mængde ting vi ikke kan leve foruden... som ikke er opfundet endnu.