



KNU DEN
September 1986



Sct. Georgs gildet i Ølstykke
8 årg.

nr. 90

T U R E N T I L K U L L E N .

Vi var 18 glade gildefolk der havde sat hinanden stævne ved Græstedgård kl. 7. Lørdag d. 16/8.

En dejlig morgen i strålende sol. Efter at have gjort holdt ved Ølstykke bageren og købt dejlige varme rundstykker, kørte vi til Gilleleje hvor Poul kendte et godt sted ved stranden, hvor der sandelig også var bænke og borde.

Her nød vi kaffen, en lille gl.dansk, og udsigten ud over vandet, helt over til kullen der var vort mål.

Der var også tid til en tur i bølgen den blå, for de meget friske.

Vi satte nu kursen mod Helsingør, hvor 16 af os, heraf 2 børn, fordelte os i 3 biler for at køre ombord med kurs mod Helsingborg. På kajen efterlod vi Hanne og Keld, de skulle desværre til Bryllup. Fra Helsingborg kørte vi til Mølle, her svigtede vejret os, det blev et frygteligt regnvejr, hvor "Orkan" og torden buldrede løs. Vi var igen heldige, vi spiste vores mad på "OLYMPE KUYPER", - hvistnok et fiskerlaugs hytte på havnen i Mølle. Her sad vi og spiste og hyggede os. Da vi var færdige, blev det godt vejr igen. Vi kørte til Kullen, og gik og nød det dejlige vejr og den storslåede natur, med de stejle sider, hvor vi så bjergbestigere klatre op. Det er meget, de kan hænge fast, men op kom de. Her er meget smukt. Man bliver så betaget af denne vilde og barske natur. Vi sluttede vores tur med at drikke kaffe og spise hjemmebagt kage som Lisbeth havde bagt. Så begyndte det at regne igen. En rigtig torden byge. Men skidt med det, vi lagde kursen hjemover igen. Vi havde haft en dejlig dag og tur med virkelig godt vejr når vi ønskede det mest.

Tak allesammen
med gildehilsen

Lise L.

Lørdag morgen d. 30 august, kl. 7.00 - lidt mat i knæene, blev jeg hentet af de tre kvikke og morgen duelige piger som er gildemestre i Frederikssund. Jeg havde været til firmafest i Lorry fredag aften med dans og spisning med rigeligt tilbehør. Jeg havde dog nået et par timers søvn inden. Vi havde en dejlig tur ned til Korsør, hvor munden ikke stod stille på nogen af os. Ved ankomsten til Halskov var der masser af gildebrødre at hilse på, og ombord på færgen i Cafeteriaet, fik vi hilst på flere. Endnu, stævnet tegnede godt, med alle de friske morgenhilsner og morgen snak.

Turen over fyn gik rask, og lige før Vejen fandt vi så et lille traktørsted hvor vi indtog en lille rap frokost, biksemad med spejlæg. Lidt senere ankom vi så til Askov Højskole, Danmarks ældste, fra 1861. Vi meldte os i receptionen, og fik vores stævnepappe udleveret og oplysning om hvor vi skulle bo. Højskolen er beliggende på et stort område 3,5 tønder land med plæner og huse, med lange stier og overdækkede gange. Alle var fordelt rundt om og blandet ud imellem hinanden. Så vi fire fra denne kant af landet havde langt imellem os.

Kl. 13.45 bød Landsgildemesteren os så velkommen. Vi blev præsenteret for et nyt sangbogstillæg, vi fik udleveret indholdet til Håndbog for gildeledelser, og besked om at smide det gamle indhold i papirkurven. Der var så eftermiddagskaffe, og derpå ind til et spændende oplæg om emnet "Gilderne mod år 2000".

Oplægget blev givet af Lektor Jørn Kiel Nielsen fra Århus. Det var et spændende oplæg, givet med megen humor og med udfordringer og provokation. Vi blev virkelig klare over at der skulle ske noget, vi blev direkte spurgt, "HVORFOR HAR DU IKKE FORLÆNGST MELDT DIG UD AF GILDEBEVÆGELSEN". - Det er jo nok et spørgsmål der kan få det til at rykke i os. Vi blev så sendt ud i grupper, med et spørgeskema, som vi skulle diskutere indholdet af, og give et svar på søndag formiddag. Jeg vil senere presentere jer for disse spørgsmål, idet hele materialet omkring emnet vil blive tilsendt gilderne, og vi skal så behandle/diskutere disse i grupperne, og efter at have haft dem til de-

side → 6.

Stafetten.

I denne periode, hvor jeg har haft god tid til at foretage mig ting, som jeg ellers må lade vente til "bedre tider", og hvor jeg navnlig har fået læst en hel del, "faldt" jeg over dette, som egentlig sagde mig virkelig meget, og det vil jeg gerne videregive til jer.

Noget om Ungdom

Ungdom er ikke en bestemt periode i livet - det er en sindstilstand. Det er viljekraft - evne til fantasi - en sjælsrigdom - modets herredømme over frygten - eventyrlystens sejr over mageligheden.

Ingen ældes blot ved at leve et vist antal år - folk ældes kun, når de glemmer deres idealer. År rynker h u d e n - men at miste evnen til at begejstres rynker s j æ l e n.

Sorger, tvivl, mangel på selvtillid, frygt og fortvivlelse - det er de hurtige alternativer til de lange, lange år, der bøjer hovedet og fører den levende ånd tilbage til støvet.

70 eller 16 - ethvert levende hjerte elsker underet, betages af stjernerne og det uendelige, udfordrer uforfærdet skæbne og har udtømmelig interesse for: " Hvad så ? "

Du er så ung som din tro - så gammel som din tvivl, så ung som din selvtillid og så gammel som din frygt - så ung som dit håb og så gammel som din fortvivlelse.

Så længe dit hjerte kan modtage indtryk af skønhed, glæde, mod, storhed og kraft fra denne jord og det uendelige - så længe er du ung. Men når kræfterne er udtømte - når pessimismens sne og kynismens is har lejret sig i dit hjerte, så først - og så - er du gammel. Må Gud da være din sjæl nådig.

Måtte det vare meget længe.



Stafetten gives videre til Jens Erik Stubkjær.



bat på et gildemøde, indsende vores svar på spørgsmålene senest d. 1 marts 1987. Så der kommer altså en opgave til vinterens gruppemøder.

kl. 18 mødte vi alle, omklædte til Festmiddag, og efter middagen gik vi over til en festgildehal. Aftenen sluttedes med opvisning af folkedans, og med at vi også selv kom ud og danse folkedans. Efter lidt natmad var jeg så tilpas træt, at de 5 timers søvn jeg lige kunne nå inden vi igen skulle på "arbejde", ville være rare at nyde. Om naboen i værelset ved siden af fik sovet noget, aner jeg ikke, men han så sært stram ud i ansigtet da vi mødtes ude ved bruseren, mumlende noget om snorkeri.

Efter morgensamlingen, fortsatte vi vort gruppearbejde, og endelig samledes vi midt på formiddagen, for at høre hvad grupperne var nået frem til. Plenum blev desværre afbrudt alt for tidligt, for at give plads for nogle flere punkter på dagsordenen. Punkterne den tredje alder og de nye kurser, kunne nu godt have været givet skriftligt så vi havde haft lidt mere tid til plenum. Men alt i alt så var det et godt stævne. Vi sluttede med frokost og kørte så atter hjemover. Du godeste,- havde vi sludret på turen over, så skal jeg love for at snakken gik på turen hjem, og vi havde da også en hel del vi var meget enige om. Når jeg i løbet af den nærmeste fremtid har fået lidt mere samling på intryk og begivenheder fra stævnet, vil jeg berette mere konkret om indholdet af stævnet. Lige nu gjaldt det om at få skrevet knuden, og få den i trykken.

Per.

LIDT INTERNATIONALT !

Vidste du -

at før Spanierne erobrede Philipinerne i 1565, havde der været kontakt mellem den stedlige befolkning og Indien, Kina og Arabien, - før år 1000 e.kr.

at Philipinerne blev selvstændig i år 1946.

at landet består af 7100 øer, hvoraf 2773 er navngivet.

at landets areal er 300.000 km² (Danmark er 44000 km²).

at Manillas indbyggertal i 1980 var knap 6.000.000

at i 1984 boede 53 millioner i landet.

at klimaet er tropisk - jan. 25^oC - juli 27,8^o C i snit.

at monsunen giver regntid fra Maj til November (vinteregner)

at de vigtigste exportvarer er elektronik, beklædning, sukker, kokosolie, kobber og guld.

at mere end 31 millioner mennesker er romersk katolske.

at 98,4 % af det opdyrkede land ejes af philipinerne selv.

at et gennemsnitslandbrug er på 2,63 ha.

at der findes Gilder med gildebrødre.

redaktion: Per Christensen Ahornvej 3 3650 Ølstykke

tlf. 02 17 75 30

tryk og udsendelse Vibeke Raae Violvej 17 3650 Ølstykke

tlf. 02 17 97 75

næste stafet udkommer d. 6 oktober.

stof til oktober nummeret afleveres senest d. 20 sept.

Den der får stafetten bedes give den videre til en anden, redaktøren vil gerne være fri for den opgave.

GILDEMØDE DEN 17. September 1986

Kom med og nyd de gamle sporgvogne.



GRUPPE 5 kører bare på skinner og inviterer derfor Gildet på HT, s SPORVEJSMUSEUM den 17/0 kl. 19,00 - Adressen er Islevdalsvej 119-123.

Her bliver der lejlighed til at besigtige de gamle klenodier ved en rundvisning.

Efter besøget hos de gamle sporgvogne, går vi i kantinen, hvor der vil blive serveret lidt til de sultne gæster.

Dette er en aften, hvor der er mulighed for at tage familien med, og måske de yngre medlemmer kunne have fornøjelse af at se en SPORVOGN. Prisen er ca. 25 kr. Tilmelding til Kaj Holdrup, eller Mognes Nielsen senest 13.9.86

Gruppe 5