

8.

Gildehal

på GRÆSTEDGÅRD

d. 19/11- 1986

kl. 20.00

Det er en åben gildehal, så hele familien kan være med, også den aften.

Eftergildehal arrangerer gr. 1.
pris pr. næse kr. 20 - 25 ca.

Tilmelding til:

Rie 02 17 72 03

eller

Viggo 02 17 82 52

senest d. 16/11

redaktion: Per Christensen Ahornvej 3 3650 Ølstykke
tlf 02 17 75 30

distribution, tryk & PR:

Vibeke Raae Violvej 17 3650 Ølstykke
tlf 02 17 97 75

næste nummer af KNUDEN udkommer ca. d. 30/11-86
stof til dette nummer skal være i redaktionen senest
d. 20/11.



KNU DEN
NOV 1986



Sct. Georgs gildet i Ølstykke

9 årg.

nr. 92

F Ø D S E L S D A G S F E S T

Et dejligt gilde - - ja, også festen, som vi holdt lørdag d. 4 oktober.

Det skal festudvalget have en stor tak for, det var veltilrettelagt og en alle tiders aften, - - tak.

Det var også dejligt at se vores gæster, som ville være med til at fejre os. Det var rare gaver som vi fik. Både olielampen fra Provincialmesteren, og lys og servietter fra Frederiksværk. Vi har jo siden hen fået flere lys og servietter fra 2 Frederiksværk, der selv lige havde fejret 1 års fødselsdag.

Distriktsgildemesteren gav os jo en stor slikkepind, og det er lidt af en opgave, at finde ud af hvordan den skal bruges af os alle. Men opgaver kan jo være sjove, så en løsning er på vej, foreløbig er slikpinden opbevaret forsvarligt, indtil en løsning er fundet.

Det var rart at se så mange på dansegulvet efter en dejlig middag, I er egentlig helt gode til at danse så det skulle vi måske dyrke igen ved en passende lejlighed.

Men en ting er sikkert, festudvalget, scorede alle points med et godt og festligt resultat, det sku' I næsten have et duelighedstegn for.

Per.
GM.

PS: Fra 1. Frederikssund har vi også fået en hilsen til vores fødselsdag, i form af 10 skøder til Pindstrup centret.

Nu skulle vi måske samle alle vores skøder, så er der en sjance for at vi har jord nok til at rejse et par telte eller stille en Campingvogn derovre.

PC.

U D F L U G T T I L E G N S M U S E E T P Å F Æ R G E G Å R D E N

Det var igen en dejlig aften med et interessant emne på programmet, et besøg på Frederikssundegnens lille museum. Det er ikke meget der er at vise frem, på grund af den meget lille plads man råder over. Der er meget som gemmer sig i depoter. Men alligevel fik vi et helt godt indtryk af hvad der kan fortælles af fortidens historie fra oldtid til nutid. Et spændende kik, som flere af os nok vil ge. age for at få bedre tid til de enkelte ting af speciel interesse.

Vi sluttede i K.F.U.K. spejdernes hytte med kaffe og kringele og hyggesnak og fællessang.

J U L E T R Æ S F Æ L D N I N G S T U R

Kan I huske sidste års friske tur ud efter et juletræ. Vi gentager turen i år, og mødes på P-pladsen ved Stenløse Bio

S Ø N D A G d. 21/12

kl. 13.00

Vi slutter turen på Græsted grd. med Æbleskiver og gløgg.

gr. 2



stilkten lidt tilbage over frugten, der, når den serveres ligner en sovende vadefugl. En udmærket og billig "hors d'oeuvre" i disse tider hvor danske kødpriiser er stærkt accelererede.

❖❖ "Viva Santo Niño", transparenter og skilte overalt
6 hylkede Santo Niño. En kæmpeparade snoede sig gennem byen
i et 6 timer langt optog. Mere end 30.000 deltog i opto-
get, dansede frem og tilbage til trommers hidsende buld-
ren, iførte fantastiske kostumer.

Pepsis reklamegruppe udtrykte med et stort skilt
hvad alle føler: "Senhor You're our only one!".

Fangerne i fængslet i Cebu City kan ikke lide at være
der. De bryder ud, simpelthen. Fængslet er bygget til at
huse 200 "gæster", men for tiden bor der 600. Fødens kva-
litet, såvel som kvantitet er nedsat som følge af de høje
fødevarepriser, fortæller brigadegeneral Olano.
Derfor kan fangerne ikke lide at være i fængslet.
19 fanger bestak deres vogtere med 20.000 peso, så de
slap ud.

Forleden prøvede fire mænd at flygte. En af dem var
dømt skyldig, de tre andre var tilbageholdt for røveri.
De flygtende blev opdaget da den sidste af dem hang fast
i pigtrådshegnet. En vagt i et tårn skød og sårede manden.
Nogle vagter forfulgte de tre andre, og da varselskudene
ikke havde nogen virkning, blev de skudt ned. Alle tre
var dræbt på stedet. Da man senere opdagede, at den fjerde
mand stadig var i live, blev han straks kørt på hospitalet
hvor han senere døde. De fire var teenagere på blot 16 -
17 år gamle.

Da Aquino blev dræbt, indførte den Japanske regering et
charterrejsestop af tre måneders varighed, til Filipinerne
Det fungerede effektivt, praktisk taget ingen japanere nå-
ede frem til hotellerne her, hvad der nær betød en kata-
strofe for den store del af befolkningen, der fægter sig
frem, sælgende bådture, souvenirs og piger til turister. e.
De er så ringe uddannede og småt kørende, at hvis japa-
nernes ide var, af denne vej at starte en revolution, gik
de i hvert fald, galt i byen.

En lille restaurant, der mestendels fører filipinske
retter, har stor succes med at servere lækre bagte auber-
giner. Åbnede på langs, frugtkødet taget ud og blandet
med lidt kødfars, smagt til med hvidløg, peber og salt,
fyldt i skallen igen og en æggestand hældt over. Det hele
en tur i ovnen, medens retten endnu er blød, bøjes frugt-



INTERNATIONALT!

Vi hører så meget om uro og ufred fra snart sagt
alle verdenshjørner. Et af stederne hvor der har været
uro og noget nær revolution er med udskiftning
af president, og opgør med fortidens synder, er bl.a.
ude i stillehavet på den øgruppe der danner Filipiner-
ne. Vi har i gruppe 2 en forbindelse til denne del
af verden.

Februarbrev fra Cebu, Filipinerne.

Forleden var der møde i Manila i "den litterære
klub". Kardinal Sin holdt tale, og udtalte, at han så
frem til det fjerde mirakel her i Filipinerne. De to
første mirakler var tidligere Filipinske heltegernin-
ger, det tredje mirakel "der havde vækket det Filipin-
ske folk" var drabet på Aquino. Det fjerde mirakel,
som Kardinalen så frem til, var at præsident Marcos
trak sig tilbage!

Det er rigtigt at det Filipinske folk blev vækket
ved drabet på Aquino i Manila lufthavn. Men - vi må
ikke glemme, at de var under spansk herredømme i mere
end 300 år. Meget fra den spanske tid er der ikke
tilbage. Næsten kun det spanske "mañana" (i morgen),
det passer så glimrende for dette folks psyke.

De for rundt og diskuterede i nogle dage da drabet
blev offentliggjort. Domkirken i Cebu lod celebrere
en mindehøjtidelighed, hvortil man valfartede, og man
talte om den store ulykke der havde ramt landet.
Så devaluerede Marcos Pesoen. Benzinprisen røg i vej-
ret, sammen med rispriserne, ja og alt andet. Det ta-
ler man om endnu.

På visse måder ligner filipinerne os danskere.
Storm P. fortæller at der engang skulle være revolu-
tion i Danmark. En fredag tror jeg nok. Men så blev
det regnvejr!

Sinolog er det Cebuanske ord for karneval. Og her
har været karneval. Hele Karnevallet drejer sig om
Santo Niño. Han er en dukke som man mener Magellan
har medbragt og skænket til Rajah Humabon af Cebus
Hustru i 1521. Nu opbevares den i Basilica Miñore
del Santo Niño, og er byens største helligdom.



Stafetten.

Fyrre år frem når os årene spreder.

Sådan starter en af vore kendte sange, en anden linie i sangen lyder, når i erindringen møjsomt du leder. Den sang kalder mange minder frem.

I dagligdagen kommer vi ud for mange ting som kalder erindringen frem om lignende situationer, hvordan man klarede en opgave, kan man bruge noget af det samme, for at klare den opgave man nu står overfor. Minder er en uvurderlig skat at være i besiddelse af, for både gode og dårlige minder er lærerige, de gode gør en overmodig, så man tror man kan klare alt, men heldigvis begår man også dumheder som får bragt en ned på jorden igen.

Men minder er jo også andre ting, de kan tale om godt kammeretskab, om gode venners hjælp i kriser, om glade oplevelser. Vi har lige afviklet de årlige spejderløb. Når man går mellem alle de glade og energiske børn, ser på deres anstrengelser for at løse opgaverne, hører på deres kvikke bemærkninger, vækker de erindringer til live, man kan lige pludselig se sig selv i den alder arbejde intenst for at få det bedste resultat sammen med resten af patruljen.

I de lo år der er gået siden vort Gildes start, er der også bygget minder op. Vi møder hinanden på en positiv måde, selvom der kan være tilfælde hvor bølgerne går højt, skilles man altid i fred og ven = skab. Når man tænker tilbage på gildemøder, gildehaller, gruppemøder m.m., vil man opdage at der altid er noget der hænger ekstra godt fast i erindringer. lo års gildearbejde viser at selv store opgaver kan løses, når man løfter i flok.

Men det er jo ikke nok bare at fortabe sig i fortiden, hvad med fremtiden ?

At se ind i fremtiden er umuligt, men ønske for frem = tiden kan man da heldigvis. Hvilke ønsker for fremtiden kan gildet så have? Der er sikkert mange. Et af dem må nok være at der kommer flere nye gildebrødre, nye ideer og nye kræfter. Men vi må jo gøre noget selv. Vi skal ud og fortælle hvad Sct.Georgs Gildet er for noget, og hvad vi står for. Vi skal styrke vores hjælpefond, så vi til stadighed kan træde til hvor der er beh. ov for hjælp.

Så gode ideer til nye aktiviteter efterlyses, for det

er nu indbringende for os små mennesker at lave noget i fællesskab. ^{5.}

Viggo.

Jeg sender stafetten videre til Henry Brodersen.



— Solen er stået op, schweizerfrancen er gået op, leveomkostningerne er gået op, lønningerne er gået op, alt rører på sig... undtagen lige dig!