



**KNU DEN**  
**JANUAR 1987**



**Sct. Georgs gildet i Ølstykke**

**10 årg.**

**nr. 94**

En rejsebeskrivelse - - -

Svend Erik Veng har været afsted på en rejse for det firma hvor han har sin daglige gang. Her blev der opfordret til at skrive til firmabladet, om denne rejse, og KNUDEN har lånt manuskriptet.

Efter opfordring fra redaktionen af Bantex news, gengives efterfølgende, nogle indtryk fra min rejse til Bantex i Singapore og Australien.

Rejsen fra København, foregik med Singapore airlines, og jeg må straks slå fast at stewardesserne fuldstændig svarede til reklamen tillige med at Singapore Airlines er det absolut billigste selskab at flyve med.

Ved ankomsten til Singapore, efter 16 timers flyvetur, mærkede jeg straks den utrolig varme fugtige luft, bare ved at gå fra flyveren ind i ankomsthallen. Under mit 3 dages ophold, var der heldigvis overskyet, så temperaturen var kun på 24 - 26<sup>o</sup>, meget behageligt.

Bantex i Singapore, holder til på 5 sal i et højhus. For kort tid siden havde de her indrettet nye kontorer som så virkelig præsentable ud.

Jeg hilste på Teok Ming, den daglige leder af Singaporefirmaet. Teok Ming er en 31 årig pige af kinesisk afstamning, og har været ansat i Bantex PTE i 1 år.

Singapores befolkning er sammensat af kinesere, malayer, indere, arabere og folk fra indonesien. Denne sammensætning ses delvis også i Bantex PTE.

De forskellige befolkningsgrupper lærer deres eget sprog i skolen, samt engelsk. Det er yderligere paradoksalt at mange af kineserne, der for flere generationer siden, flyttede til Singapore fra forskellige egne af Kina, (med hver deres dialekt), kun kan tale sammen på Engelsk, eller Singlish som det også bliver kaldt.

Når vi taler om racisme, opfatter vi det som regel sådan at det er hvide contra alle andre. Denne opfattelse blev revideret i Singapore, idet kineserne er nr. 1, derefter kommer malayer, og derefter alle andre end indere som kommer til sidst, eller rettere sagt, tamilerne fra Sri Lanka, som ikke bliver regnet for noget, og må tage til takke med de dårligst betalte job.

Jeg blev fortalt, at Privatbanken i Singapore havde til hensigt at ansætte en tamil som næstkommanderende, hvorefter de øvrige medarbejdere, som var kinesere, alle afleverede deres opsigelse, hvorefter ansættelsen måtte annulleres.

Singapore er på størrelse med Bornholm, 40 km på den ene led og 20 km på den anden, der er fantastisk grønt, alle veje. Hovedgaden, Orchard Road, består udelukkende af kæmpestore forretningsarkader, ganske vist bygget i beton, men med en arkitektur, der gjorde bygningerne pænere at se på, end hvad man ellers kan opleve i storbyer.

Jeg må bekræfte, som vi ofte har hørt, at der er utrolig rent alle vegne. Man går ikke mange skridt på Orchard Road, før der var en, der lavmælt tilbød "copywatches"- Rolex og Cartier ure til ca. 130 kr, og næsten ægte La Coste T-shirt til 35 kr. stykket.

At Singaporianerne er til at handle med, erfarede man hurtigt, jeg så på et lommekamera i en pæn stor forretning, ekspedienten oplyste, at det kostede 65 SGD= Singapore-dollars, det fandt jeg var dyrt, hvorefter han sagde "hvad vil de så give for det", efter nogen parlamenteren fik jeg det for 50 SGD.

Det var nogle korte indtryk fra mit ophold i Singapore, derefter gik rejsen videre til Australien, som jeg vil fortælle om i næste udgave af Bantex News.



— Blødkogt, 3 timer og 35 minutter, tak!

## STAFETTEN.

En dag vi skulle til gildemøde.

Det var med nogen ængstelse, vi efterlod vore tre energiske børn i en ret ung babysitters varetægt. Da vi nogle timer senere kom hjem, sad babysitteren helt alene og så fjernsyn.

Jeg gik rundt for at se, hvad børnene lavede, og fandt dem i den smalle gang mellem vores køkken og spisestue.

Ved at stemme sig op med arme og ben var de to af dem kravlet et godt stykke op ad væggen. "babysitteren viste os, hvordan vi skulle gøre," sagde de i munden på hinanden.

Den unge pige kom ud i gangen. Hun var temmelig rød i hovedet. "Jeg tænkte bare, at når de kunne bringe mig helt op under loftet, så kunne de lige så godt prøve det selv," fremstammede hun.

Den unge pige var vores faste babysitter de næste to år.

Benny.

Stafetten gives videre til Ruth Jørgensen.



— Hvorfor kan han ikke bare bygge sandslotte  
ligesom andre 5-årige ...

Må vi alle få et godt og lykkebringende nytår.

Det er det mest anvendte i et stort antal af hilsner, som udsendes omkring årsskiftet. Der er mange tanker der får både det ene og det andet til at vende hukommelsen omkring det år der nu er gået. Hvad gik dårligt og hvad gik der godt, tankerne hvirvler, og af og til kan man godt få en rynke i panden, over et eller andet man gerne ville gøre om igen. Det kan godt give en smule stress, men det bedste er nu at skubbe det ud, og tænke på tiden der kommer, og glæde sig til det der er planlagt i det nye år. Nu gælder det om at forberede sig godt, og møde året 1987, vel forberedt så vi kan få mest mulig glæde ud begivenhederne der venter på os.

Godt Nytår og må lykke og  
glæde følge Jer alle i 1987

PC.

— Lærer du aldrig at  
slappe af, Victoria?



## Fødselsdage i Januar.

2/1 Kjeld  
8/1 Henning  
11/1 Rie



## Møde om familiedag på træf 87.

Alle som påtænker at tage på Rodbjerggård til træf 87, inviteres til møde hos Lis og Benny torsdag 15/1 1987 kl. 19.30.  
HUSK NØGLE GODE IDEER



E F T E R L Y S N I N G ! ! ! E F T E R L Y S N I N G

## E F T E R L Y S N I N G

Jeg mangler 2 små hvide skåle, som vi anvendte til bordpynten ved jubilæumsfesten på Græstedgård i oktober. Kontakt mig hvis du haren af mine skåle, så kan jeg få den/dem på mødet i januar.

Godt nytår  
Hilsen Tove  
tlf. 02 17 07 16

OBS ! ! OBS ! ! OBS ! ! OBS ! ! OBS ! ! OBS ! ! OBS

gruppe 4 flytter februar mødet til d. 11 februar i Sognecentret.

HUSK AT ! ! HUSKAT ! ! H U S K A T ! ! HUSKAT

Det er nu vi er igang med sponsorkontrakterne og at vi skal aflevere det hele d. 2 februar senest. Der er møde i Ølstykke hallen d. 26 januar kl. 19.30 med Banko-Carl.

Der er Gilderådsmøde onsdag d. 4 februar kl. 19.30 på Ahornvej 3.

GOOD-TURN mærkerne, som skulle have været fremme til vores julemøde, kom først tre dage senere, så jeg har vedlagt et ark pr. Gildebror i kuverten sammen med KNUDEN, ligeledes følger der også girokortene fra Hanne.

GOOD-TURN mærkerne koster kr. 20,00 pr ark, som I bedes afregne til undertegnede ved nytårsmødet, eller senest d. 1 marts.

Per.

# Årets

# Første

TILBUD

# NYTÅRSGILDEHAL



## 21 Januar

HVOR ?

SOGNEGÅRDEN

Stenløse

KL.19.00



AFTENEN STARTER MED NYTÅRSMIDDAG

# PRIS



SENEST TILMELDING SØNDAG 12/1 MEGET VIGTIGT

# 02178075

