

NATURVANDRING

ONSDAG d. 20 MAJ KL. 19.30

mødes vi på GRÆSTEDGÅRD.

Denne aften skal vi på vandretur, og under kyndig vejledning møde mange af de spændende oplevelser Ølstykkets nære natur kan tilbyde os.

Påklædning tilpasses vejret, incl. travefodtøj. I skal huske at medbringe spisebestik, urtekniv og kartoffelskrøller og krus.

PRIS PR. DELTAGER KR. 20,00

AFBUD gives gruppevis senest d. 17/5 til:

Kirsten Frandsen på 02 17 71 88

eller

Else Birch på 02 17 75 30

På gensyn d. 20. med venlig hilsen
gruppe II.

PS: Tag bare noget med og sidde på ude i det fri, og ka' du ikke li' at være "omsværmet" og ha' nærkontakt med myg og lignende, så smør dig ind i hvad du kan få imod sligt.

Ny adresseliste og mødeplan udsendes med juni nummeret af KNUDEN.



KNU DEN
MAJ 1987

ÅBENT HUS

Fredag den 8 maj kl. 19:00

er der åbent hus, fordi jeg har fødselsdag.

*"Huset" holdes i spejderhytten i Hove.
Hvis det mod forventning skulle blive regnvejrs- medbring da gummistøvler eller træsko - til turen fra P. Frandsen til hytten.*

På gensyn

Lianne



Sct. Georgs gildet i Ølstykke
10 årg.

nr. 98

LOPPEMARKED

Malteserordenen afholder loppemarked i Nygårdskirken i Rødovre den 9 maj 1987, og efterlyser især børnetøj og evt. legetøj. Skulde nogen i Gildet ligge inde med brugbare ting, som Malteserne kan få glæde af, kan man aflevere dette hos Holdrup - Ryttervænget 41 inden den 6 maj. Herfra vil det indsamlede blive formidlet videre til Malteserne.

Vi ved godt vi er sent ude, men vi har først været i kontakt med Malteserne efter April-Knuden udkom.

Men har I noget børnetøj, (det er jo ikke lige det vi i vores alder har mest af), er det meget velkomment, da loppemarkedet afholdes i et område med mange alene-mødre, som er gode "kunder" på loppemarkedet, fortalte man os.

Altså, se efter, og få ryddet op, til glæde for andre. Overskuddet går til Polens-hjælpen, hvor man vil lave pakker med sygeplejeartikler, som der er hårdt brug for.

Med venlig hilsen
gruppe 5.

FØDSELSDAGE I MAJ.
ET STORT TILLYKKE TIL

d. 8 Hanne Danielsen (se den vedlagte invitation)
(og mød op i Hove)

d. 18 Henry Brodersen

STAFETTEN

"Så kom den tid, vi længtes mod"

Ikke sandt, kan vi ikke tale eller skrive om andet, kan vi jo altid benytte årstiderne eller vejret. -

Det er nu ikke af ovenstående årsager, jeg har benyttet denne overskrift, men fordi vi igen i år skal have TRÆF på Rodbjerggård i juli måned, og den oplevelse glæder jeg mig til.

Til de foregående TRÆF i 83 og 85 tog vi af sted som "alm." lejrdeeltagere, men denne gang er det noget særligt. Vi fra Ølstykke-gildet har nemlig påtaget os at stå for gennemførelse af en heldags-aktivitet på TRÆF 87.

I løbet af vinteren og foråret har lejrdeeltagerne haft et dejligt tværgrupperarbejde, hvor vi i fællesskab har planlagt den aftalte aktivitet, som er et "Rodbjerg Rodeo".

Det har været en god oplevelse, hvor nye og tidligere lejrdeeltagere mødtes, og hvor forventningerne til TRÆF 87 steg i takt med minder om "gamle Ole", "hæmoride-fræseren", hyggestunder med sang og musik ved lejrbalet og meget andet.

Det har virkelig været en dejlig vinter og forår, hvor vi ikke har behøvet at opsøge "de rigtige spejdere" for at opleve børnenes og de unges forventninger til den kommende sommerlejr, men selv hver gang har bragt denne stemning med til planlægningsmøderne.

Skulle jeg derfor i den kommende tid virke en smule rastløs - ja, så må I have mig undskyldt, nu har jeg prøvet af forklare årsagen.



STAFETTEN går videre til Else Birch.