

GILDEMØDE.

ONSDAG d 12 OKT Kl 19.30

i BIBLIOTEKSSALEN

ØLSTYKKE.

AFTENENS TEMA.

GILDELEDSENS

PRÆSENTATION AF EN KÆR

SAMFUNDSREVSER.

PRISEN FOR AFTENENS

TRAKTEMENT 20 Kr.

TILMELDING SENESEST

SØNDAG D 9 Okt.

TIL HENNING o2 . 184084

HELST GRUPPEVIS

MED GILDEHILSEN

Gildeledelsen.



KNUDEN
OKT. 1988



Sct. Georgs gildet i Ølstykke
12 årg. /nr.112

Tanker efter et gildemesterstævne.

Fuld af forventning drog jeg af sted.

Fuld af forventning ankom jeg til Askov Højskole.

Fuld af forventning... til hvad??

...til gennem foredrag og gruppediskussioner at hente inspiration til det fremtidige arbejde i vort eget gilde.....til gennem kammeratligt og socialt samvær at lytte til andres erfaringer og måske bidrage med nogle af vore erfaringer.

Vel ankommet, indlogeret og bospist satte vi os til rette i foredragssalen, spændte på hvilke herligheder, der ville komme. Det blev en meget kort omtale af "den endelige rapport vedr. gilderne mod år 2000". (Denne rapport var udsendt til gildemestrene i midten af juni til drøftelse i grupperne og senere i de enkelte gilder inden gildemesterstævnet. (Tror det udvalg da ikke, at gilderne holder sommerferie?) Jeg hørte ikke om noget gilde, der havde nået det). Efter dette indslag kom to konsulenter (fra et arbejdslederkursus) og holdt "foredrag". Dette munde de ud i, at der blev uddelt 16 spørgsmål med hver 4 besvarelsesmuligheder til hver deltager. Disse spørgsmål var dårligt omskrevne spørgsmål fra et arbejdslederkursus og var efter min og mange andres mening ret urelevante i gildesammenhæng. Besvarelseserne blev løseligt gennemgået, og vi talte sammen, hvor mange A,B,C og D svar vi havde, men hvad det betød står hen i det uvisse.



Kære gildebrødre
vi mødes ved
BAVNEN
til Mini Løb
søndag d. 9/10
1988 kl. 08.45
Hilsen
mini løbs
udvalget.



Sct. Georgs gildet i Ølstykke



INDBYDELSE til MINILØB

Den 9. oktober 1988, inviterer Sct. Georgs Gildet igen alle MINIER og JUNIORER til MINILØB.



Vi mødes kl. 9,45 i BAVNEN Krogenlund



I skal medbringe en madpakke, resten sørger vi for.

Løbet slutter ca. kl. 15.

Tilmelding senest den 4 Oktober til

Lis Larsen
Petuniavej 5
3650 Ølstykke
tlf. 02178075

Kaj Holdrup
Ryttervænget 41
3650 Ølstykke
tlf. 02178315



Med venlig hilsen
Sct. Georgs Gildet.



Aftenen startede med en meget smuk og dejlig gildehal. Under og efter middagen var der dejlige muligheder for at udveksle erfaringer og høre nyt både fra gildebrødre, som man kunne nikke genkendende til og "nye".

Næste morgen var vi atter klar til at tage fat. Efter en kort indledning blev vi delt op i 23 grupper med ca. 12 i hver. Vi fik så en time til at komme igennem den 7 sider lange rapport. Tilbage i plenum var kun muligt at høre, hvad 3 grupper var nået frem til. En gruppe havde nået knap 1/3 af rapporten, den anden var skøjtet hen over hele rapporten, medens den tredje havde lagt rapporten væk og var gået i gang med at diskutere pluk fra rapporten. Efter dette var der mulighed for at stille spørgsmål til bl.a. landsgildeledelsen. Stævnet sluttede med taler af nordiske landsgildemestre samt af repræsentanter fra Det Danske Spejderkorps og KFUM spejderne. Efter en bid mad gik turen atter hjem.

Konklusion: Det efter min mening væsentlige: Gilderne nu og fremover fik vi ca. 2 timer til at beskæftige os med, medens nogle af de bedste timer af stævnets knappe tid blev anvendt til for mig at se mere urelevante spørgsmål.

Mine forventninger...blev de infriet?

Både og.... Den første af mine forventninger: at hente inspiration blev indfriet, fordi den anden forventning blev det; ikke fordi der var gode oplæg eller diskussioner, for da vi lige var kommet i

gang i gruppen var tiden gået. Det kan ikke passe at vi ikke kan disponere vor tid bedre, når vi mødes på landsplan. Den anden forventning om kammeratligt og socialt samvær blev indfriet fuldt ud, og atter blev det bekræftet, at gildebrødre er åbne og interesserede mennesker.

Skuffet?? NEJ men måske en smule frustreret.

Med gildehilsen

Hanne.

Ole Skibsted har den 05. sept. 1988 meldt sig ud af gildet. Jeg skal hilse mange gange fra Ole og sige at han har været glad for sin tid i vort gilde og at han synes han har mange gode minder fra sin aktive periode.

Hanne.



9
Søndag d. 4 Sept. SKOVTUR.

Søndag morgen, sove længe - Fri, Jo fri, ud af sengen i en fart, på med tøjet, lidt mad indenfor vesten. Kaffe på termokanden, og så afsted. Hvorhen i denne dejlige kølige morgen?

Ja, vi skal på den årlige gildeskovtur. Vi mødtes ved Ølstykke rådhus kl. 7.15 gildebrødre med børn og en hund. Vi fordelte os i bilerne, og nu gik turen til det første stop. Det var ved Munkholmbroen, hvor kaffe rundst. og Gl.dansk blev nydt. En herlig start. Solen brød nu rigtig frem. Næste stop var Havnsø, hvor vi 9,15 fik en herlig færgeoverfart til NEXELØ. Vi startede med at gå til kirken hvor en forhenv. skolemester ventede os, for at fortælle os om øens historie, hvilket han gjorde på en meget fornøjelig måde. Her er landbrug, den har 17 mennesker fordelt på 3 gårde og et par huse. Hanne overrakte en flaske rødvin som tak for hans venlighed. Han blev glad for flasken, men man kunne næsten se at han tænkte, bare hun nu ikke snakker sig fra det.

Så havde vi hele øen og dagen for os. Solen skinnede fra en skyfri himmel. Nexelø er fredet og 2½ km. lang. Vi begav os afsted ud i den pragtfulde natur, med stejle skrænter ned mod vandet, vi gik langs kysten, stejle bakker op og ned, fandt smukke steder, hvor vi fik en lille hvil, sang fødselsdags sang for Tove, og sandelig om ikke hun gav en lille en. Det var en meget stor naturoplevelse, himlen var så blå, de få træer tegnede sig skarpt mod den. Vi gik langs slåenkrat, holdt hvil ved en lille sø med klokkefrøer. Kort sagt en af de dage man gemmer i sit inderste. Du som ikke var med, tag over og oplev det, du vil bestemt ikke fortryde det. Vi savnede dem der ikke var med os.



Chris L.

Tillykke

FØDSELSDAGE i OKTOBER....

26/10 JENS ERIK STUBKJÆR

29/10 POUL ERIK NIELSEN

tillykketillykketillykketillykketillykketillykke



Næste stafet skrives af Henry Brodersen
vi glæder os til at læse dit indlæg.
Red.

Indlæg til næste nr. af Knuden SKAL være afleveret
senest 20/10. helst i A - 5 størrelse.

mange tak.

Redaktion: Anna Rasmussen
Vibeke Raee

Stationsvej 15 Ølst.
Violvej 17 Ølst.

INGEN STAFET DENNE GANG
DEN ENE RED. HAR GLEMT DE TO ANDRE.

Om forpligtelse

*Forpligtelse er det, som omdanner løftet,
du har givet
til virkelighed.*

*Det er ordene, som taler frejdigt
om dine hensigter.
Og handling taler højere end ord.*

*Det er at skabe tid, hvor den ikke findes,
at gøre tingene igen og igen og igen,
år efter år efter år.*

*Forpligtelse er det stof, du består af,
kraften til at ændre tingenes overflade.
Den daglige sejr over din skepsis.*

En skovtur- der sagde SPAR 2.

Vi, nogle ganske få gildebrødre og søstre, mødtes en årle morgenstund ved Ølstykke Rådhus for at fordele os i bilerne og køre "ud i det Blå". Solen begyndte at titte frem, da vi startede kl. 7,10 og kørte mod Munkholm-broen, hvor det første stop var, Der fik vi morgenkaffe/the og en lille en til halsen. Dejligt var det, selv om der var nogle firbenede venner (Køer), der også gerne ville smage. På plads i bilerne igen og nu til Holbæk og videre til Havnsø. Nå, nå tænkte vi, vi skal nok til Sejrsø, men nej, vi skulle til den lille fredede Nekselsø med en lille færge. Og hvilken Ø! Vi travede op til kirken, hvor den gamle skolelærer fortalte lidt om søen. Til jer, der ikke var med kan vi sige, at det var Sjælland, der løsrev sig fra Nekselsø iflg. læreren. Vi takkede for den lille fortælling med en flaske rødvin og så drog vi videre, bakke op og bakke ned, det kan ikke beskrives, det skal opleves. Så var det omsider blevet frokosttid. Vi spiste vores madder. Povl Erik var glad, for nu blev tasken lettere, næste gang tager han rygsæk med. Midt under frokosten, blev Svend Eriks hund forvandlet fra at være en Labrador til en "Rotwiller", den kom med en dejlig friskfanget rotte til os, men

det syntes vi ikke lige var sagen på det tidspunkt. Vi fik også en (rotte) til kaffen et andet sted på søen.

Vi travede søen rundt og mødte kun een bil på vores tur, for som skolelæreren sagde: Kun Kongehuset og vi her på søen kører uden nummerplader. Bilen var også ved at falde fra hinanden.

Povl Eriks søn forsøgte sig som lystfisker, men der var nu ikke rigtig bid en dag.

Vi tog tilbage med færgen kl. 17,00, og så skildtes vi på havnen og drog hver til sit.

Synd at så få sluttede op om denne tur. 16 styk var alt hvad der kom, og så var de fleste ikke gildebrødre.

Tak for en dejlig dag siger Karen -Thomas

Mogens og Lone

