



GILDEMØDE d. 8 MAJ på GRÆSTEDGÅRD kl.19,30

Vi skal høre om Gildets arrangement med de
Polske børn der kommer hertil i Aug.md. 1991

Prisen for traktement er Kr.25 pr. person

Tilmelding til Anna-Viggo på telf. 42178252

senest d. 5 maj.



tryk C.P. Slingerup.



KNUDEN
MAJ 1991



Sct. Georgs gildet i Ølstykke
14 årg. /nr.140



Den franske lilje er i virkeligheden en Iris.

Den såkaldte franske lilje, Frankrigs og de franske kongers symbol, er et stiliseret plantemotiv, som forestiller - ikke en lilje, men en sumpiris.

Historien går på, at den franske konge Clovis i 500-tallet var spærret inde med sin hær ved en flod i nærheden af Köln. Han opdagede, at der på et bestemt sted ude i floden voksede nogle gule iris (*Iris pseudacorus*) og tænkte, at her kunne vandet ikke være så dybt. Det lykkedes ham at vade over floden med hele sin hær på det irisbevoksede sted, og til minde om redningen bar han siden tre gyldne iris i sit skjold.

(Læst i Værloes Gildeblad, som har læst det i Bo Bedre nr.2 86.)

FØDSELSDAGE

Tillykke til:

Hanne Danielsen 8-5

Henry Brodersen 18-5

Peter Ahrendt 23-5



Næste STAFET skrives af JENS ERIK STUBKJÆR.

Mange tusind TAK, for al opmærksomhed til min fødselsdag.

Anna

Gildet råder over 2 Videofilm.

1 om Rodbjerggaard

1 Polensfilm Czersk.

Begge er jo meget aktuelle, og kan lånes hos G.K.

Lise Linderstrøm.

Fødselsdags-udvalget gør opmærksom på, at vores 15 års fødselsdagsfest, bliver afholdt på ØLSTYKKE BIBLIOTEK 28 SEPTEMBER 1991. Så reserver allerede nu den dag. Nærmere om festen kommer senere.

ALT STOF TIL NÆSTE NUMMER AF KNUDEN SKAL AFLEVERES HOS
VIBEKE RAAE VIOLVEJ 17 ØLSTYKKE

Stof til næste nr. af Knuden skal være hos Red. senest 20 Maj.

Red. Anna Rasmussen Stationsvej 15 3650 Ølst. 42178252
Vibeke Raae Violvej 17 " 42179775



Distrikts punkt stævne d. 21-4 i Ølstykke.

LIDT OM POLEN - ISÆR

CZERSK og omegn.

Floden BRDA

BRDA og dens biflod er berømt - såvel i Polen som i hele Europa - som en af de smukkeste vandveje - velegnet til Kano og Kajaksejlad. Flodernes ry bekræftes af den kendsgerning, at flere internationale Kano- og Kajaksejladskonkurrencer hvert år afholdes her.

BRDA er 238 km lang. Den har sit udspring fra søen SMDOWE ved MIASTKO. Floden er sejlbart på en strækning af 210 km fra PRZEDLEWA til munden ved FORDON.

Denne vandvej er virkelig smuk og malerisk, og den er velegnet for familieuflugter med børn.

I flodens umiddelbare omgivelser, er der vidtstrakte skovområder. Ved flodens midterste og nedre løb ligger "Urskoven" - BORY TUDOLSKIE med en naturpark.

BRDA gennemstrømmer ti søer, bl.a. søen CHAIZYKOWY og ved slutningen af dette forløb ligger - skovomkranset - den opstemmede sø - ZALEW KORONAVSKI. Omkring BRDA, s løb findes gode muligheder for at slå lejr. Ligeledes er der lejlighed til at besøgte mange interessante steder, bl.a. landsbyen SWORNEGACE, der har en anløbsplads. Karakteristisk for stedets huse er disses enestående arkitektur. Ved lokaliteter som: WOZIWODA - MYLOF - MPCIKAT - GOLPBEK - BRZEWICZ - RYTEL - SWIT - PILA - MTYN - GOSTYCYN - ZAMZENICA og SOKOLE KUZ'MICO findes talrige turist/vandrehjem og telt/camping muligheder.

På flodens løb fra MPCIKAT til MYLOF arbejdede Polens sidste "Fletere". Folk, som sørgede for transporten af træstammer ad "vandvejen" fra det ene sted til det andet i ældre tid. Landsbyen MYLOF er kendt på grund af en opstemmet sø med en trappesluse. (vandhastighed/stømhastighed 12 - 22 m/sek.) Herfra begynder den store BRDA-kanal, der leverer vand til enge ved LEPBQD. 15 km fra LEPBQD i retning øst, flyder kanalen som en malerisk Aquadukt i en længde af 75 km og krydser vandløbet BERSKASTMPE gennem en tunnel. Aquadukten hører til de vigtigste seværdigheder i "Urskoven" BORY Tucholskie, og den er enestående i Europa.

I landsbyen RYTEL løber kanalen så nær floden BRDA, at man sejler ganske parallelt på de to vandløb. Ikke langt fra landsbyen SWIT, 1,5 km nedad floden møder turisten BRDA, s gennembrud "PIEKICEKO". På dette sted har floden karakter af en bjergbæk og i flødelejet ses en mængde klippeblokke, der opstammer BRDA, s strøm. Ved begyndelsen af den opstemmede sø - KORONOCOSKI - flyder BRDA meget roligt i retningen mod BYDGOSUZ til munden i FORDON.

20 Gildebredre fra dist. samledes på Skenkelsø Mølle, hvor vi blev modtaget af Aksel Pless og Poul Andersen fra Ølstykke Lokalhistoriske forening. Poul Andersen fortalte om foreningen, om dens opståen og virke. Efter den beretning begav vi os til bussen (lånt af Supporter Clubben) for at tage en tur rundt i Ølstykke. Vi så Tunneldalen ved Sperrestrup, vi kom gennem den gamle landsby Skenkelsø og videre til Møllehøj over Svestrup til Tangbjerg og Værebrosø, hvor vi så Vildtbanestenen, og en stump oldtidsvej. Vi fortsatte gennem Industri-området til Gl. Ølstykke, hvor vi så Rytterskolen og kirken m.m. herfra fortsatte vi mod Ølstykke St.by hvor vi så biblioteket og den nye kirke. Vi kørte så tilbage til Møllen, efter en meget interessant tur, som indeholdt mange ting, der var nye selv for en gammel Ølstykke borger.

På Møllen spiste vi den medbragte frokost.

Efter frokosten fremviste Aksel Pless Lokalhistorisk museum, hvor der er samlet mange interessante ting, som nok var værd at kigge på.

Os der mødte op havde en god dag sammen med Gildebredre fra distriktet, det var faktisk synd for dem der snød sig selv for oplevelsen.



Viggo.



OVERSÆTTELSE AF SCT. GEORGS BUDSKAB 1991.

Det budskab, som burde lyde stærkere end alle andre i 1990'erne er:

Det er børnene, som først og fremmest skal have udbytte af vore fremskridt, og som sidst skal miste på grund af vore fejltagelser.

For nylig påpegede FN's børnefond, UNICEF, i sin årlige rapport, at millioner og atter millioner af børn i verden har det dårligt.

Høj børnedødelighed, underernæring, dårlig sygdomsbekæmpelse og uddannelse, utryghed i krises skygge - sådan ser hverdagen ud for børn i de fattigste lande.

Men også i de rige industrilande har mange børn det dårligt. De børn, som lever på deres lands eksistensminimum, blev større i antal i 1980'erne. Vold, narko og mangel på voksen støtte og kærlighed forstærker billedet af de mange børns problemer, også i den rige verden.

Men der er håb om ændringer. Forrige år fik verdens børn en international lov, der skal beskytte dem, gennem FN's børnekonvention. I efteråret samledes alle verdens ledere til et børne-topmøde i New York. Sammen besluttede vi at udrette mange ting i de kommende ti år, bl.a. at mindske børnedødeligheden med en tredjedel, at halvere underernæringen, at udrydde flere af de store børnesygdomme, og at sørge for at mindst 80 % af børnene i u-landene får en grundlæggende uddannelse.

Det er et ambitiøst program, men det er muligt at gennemføre det. Hvis vi er rede til at sætse et beløb, som modsvarer verdens militære udgifter i bare 10 dage, så kan vi opnå alle disse vigtige mål.

De nordiske lande har med sine gode forudsætninger et specielt ansvar for at gå først i det internationale arbejde for en bedre fremtid for verdens børn.

Vi politikere må naturligvis gå i spidsen. Men alle gode kræfter er nødvendige. Den internationale spejderbevægelse kan selvfølgelig gøre meget. Spejderbevægelsen har 25 millioner medlemmer. Halvdelen af spejderne findes i de fattigste lande. Forandringerne og udviklingen i Østeuropa gør det nu muligt også at gøre noget der.

Der findes, trods krigstrusler og konflikter, håb om, at 1990'erne kan blive et godt årti for fred, demokrati og øget forståelse mellem jordens folk og lande. Men demokrati og økonomiske fremskridt er ikke nogen garanti for, at børns velbefindende kommer i første række. Det lærte vi i 1980'erne. Det er det, vi nu må ændre.

Først når børnene har det godt, kan vi være sikre på, at samfundet er nogenlunde godt. Først når børn i øst og vest, i syd og nord, har det godt, kan vi helt sikkert tro på en rimeligere verden, og en lysere fremtid. Det er det budskab, jeg vil have jeres støtte til at føre videre i 1991.

Inovar Carlsson



stafetten

HVIS JEG SKULLE LEVE MIT LIV OM.

Jeg ville turde gøre flere fejltagelser .

Jeg ville slappe af. Være mere smidig.

Jeg ville være mere enfoldig.

Jeg ville tage færre ting alvorligt.

Jeg ville tage flere chancer. Jeg ville have flere oplevelser

Jeg ville bestige flere bjerge og svømme over flere floder.

Jeg ville spise mere is og færre bønner.

Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte.

Ser du, jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt.

Time efter time, dag efter dag.

Åh, jeg har haft mine øjeblikke, og hvis jeg skulle leve om igen, ville jeg have flere af dem.

Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet.

Kun øjeblikke.

Det ene efter det andet, i stedet for at leve så mange år med tanke på morgendagen.

Jeg har været en af dem, som aldrig tager nogen steder uden et termometer, en varmedunk, en regnfrakke, en faldskærm. Hvis jeg skulle leve om, ville jeg rejse med mindre bagage.

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at gå barfodet tidligere om foråret.

Og blive ved længere hen på efteråret.

Jeg ville danse mere.

Jeg ville unde mig selv flere karruselture.

Jeg ville plukke flere Tusindfryd.

Dette digt er skrevet af Nadine Starr der er 85 år, og jeg synes der er en hel del at tænke over.

Nadine