



KNUBEN
MAJ 1992



Sct. Georgs gildet i Ølstykke
15 årg. /nr.150



STAFETTEN

Det er kontrasten, sagde Uffe Ellemann Jensen, da han havde besøgt det sorte slum.

Kontrast, ja er hele livet ikke fuldt af kontraster? Jeg var nylig på en dejlig ferie med mine børn på Gran Canaria, er jeg ikke heldig?

Denne ø er da en stor kontrast. Storbyen Las Palmas med sine 400.000 indbyggere. Ørken, bjerge og skønne frodige dale, små fredelige byer, store turistcentre, hvor det ene hotel efter det andet ligger op ad bjerget, strandene med liggestole side om side i lange rækker, men sandet er sort, det ligner mudder, når bølgerne kommer rullende. På en øtur besøgte vi en bananplantage, godt indhegnet, de modne bananer var pakket ind i blå plastik, klar til plukning, plastikken for at skåne frugten ved transport. Vi besøgte også en romfabrik, uhm.

Men vi var også på besøg hos huleboerne, tænk at bo inde i bjerget, det er efterkommere af guancherne, der stadig bor her, vi var inde i nr 17., kom igennem en lille gang ind i et hvidkalket rum, der domineredes af en stor dobbeltseng samt et treflejet meget skønt skab, i baggrunden en dør, så der må have været flere rum.

Udenfor skønne blomster, ved siden af var der en gedestald. Der var også en hule, hvor tørstige sjæle kunne vederkvæge sig. Det var smalle veje og godt med hårnålesving, vi kørte igennem et sted, hvor der skulle gro 35 forskellige nåletræer, mange af dem findes ikke andre steder. Vi så blomstrende mandeltræer, modne abrikoser m.m. Vi var 1750 m. oppe, da vi kørte derfra, så man dybt nede på en afsats en hel række kameler. Men det er tydeligt turisme de lever af, selv oppe på bjerget, som nede i de tusind palmers dal, kunne man købe meget forskelligt Tøj, frugt, sips o.s.v.

Også kirken i Telde fik besøg, dens fra 1400 tallet og meget smuk og interessant.

Den største fejl ved sådan en tur er, at der er for lidt tid.

Fest, glæde, musik til karneval i Las Palmas en lørdag eftermiddag, det var en strålende oplevelse. I 2 timer stod man på et sted og så det ene flotte optog efter det andet danse og køre forbi. Det er et enormt arbejde der er lagt i udsmykning af de forskellige vogne, og danserne omkring og på vognene var iført de mest fantastiske kostumer med masser af strudsefjer, det var en symfoni af farver og livsglæde, kontrasten fra den skønne hvide brud til den sorte skorstensfejer.

FØDSELSDAGE

Hanne Danielsen	8/5
Henry Brodersen	18/5
Peter Ahrendt	23/5



Stafetten skrives af HENRY BRØDERSEN

Man bedes bemærke at alt stof til næste nr. af Knuden SKAL sendes til Vibeke Raae.



DISTRIKTETS PUNKTSTEVNE - I FREDERIKSVÆRK

SØNDAG d. 3 MAJ

Søndag den 5. april fejrede KFUK-spejderne i Ølstykke deres 25 års jubilæum med en eftermiddagsfest på Toftehøjskolen. Gildet var repræsenteret af mange gildebrødre. Gildets gave var en termokande.

Himm.

Redaktion

Anna Rasmussen Stationsvej 15 3650 Ølst. 42 178252

Vibeke Raae Violvej 17 " 42 179775



GILDEMØDE d.13 MAJ 1992

AKTIV FORÅRSAFTEN PÅ GRÆSTEDGÅRD



Vi mødes klokken 19,30 præcis

FRIS. 3 stk SMØRREBRØD, der afleveres ved ankomsten. Drikkevare kan købes.



Tilmelding gruppevis i 3 eksemplarer

Påklædning efter vejret.

Med Gildehilsen
Gruppe 1.



— Jeg er dovltræt af alt den sandede råkkost.
— Hvad med at få en hotdog til en forandring?

