



# EGEBORG

GILDEMØDE

10 FEBRUAR kl. 19,30

Else Gall kommer og fortæller om  
Behandlingshjemmet EGEORG, på Lolland.

Sted: Græstedgård

Tid: Kl. 19,30

Pris: Kr. 25,00

Tilmelding senest d. 6/2 93 til

Karen Andersen 42 170148

Lise Linderstrøm 42 172295

Hilsen gruppe 1.

## SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE



**KNUDEN**  
**Feb. 1993**



**Sct. Georgs gildet i Ølstykke**  
**16 årg. /nr.157**

# stafetten



En dag jeg kom forbi Krogen, det er den lille skov nord for vejen mellem Uggeløse og Slingerup, kom jeg i tanke om, at det jo var der, jeg i slutningen af fyrrerne og gennem halvtredserne, tilbragte adskillige week-ender som spejder.

Jeg kunne huske pladsen fra den gang, en stor mark, nord for skoven, en sø samt en lille bondegård. Altså stoppede jeg og gik gennem skoven, for at se om der stadig var lejrplads der blev brugt.

Det var slet ikke til at kende stedet igen, den store mark var borte - marken hvor de hvide telte lyste op om kap med solen, nu var der "kun" masser af store træer og buske.

Jeg gik stille ind på de små stier og fandt små åbninger, store nok til at et enkelt telt kunne rejses og der var plads til en bålplads. Efter at have gået et stykke tid, kom jeg til en noget større plads men en "skovmandshytte" samt nogle andre bygninger.

Jeg satte mig i "hyttens" og så ind i det åbne ildsteds mørke hul, og faldt i staver.

51 år med spejderi, ganske vist de 5 som FDF'er, passerede revy - minder kom frem fra min samling .....

Det var her på grunden, jeg var med til at skaffe vand, grave brønd med lejrspader, rulle ned ad bakken i betonrør, fik min Far til at lave en sammenklappelig flagstang så vi kunne vise at vi var danske spejdere, her jeg blev kaldt ugudelig, fordi jeg ikke flagede på halv i påsken, her min trop vandt rævehalen uden at have en eneste førsteplads i enkeltopgaver, men alligevel flest point samlet, her jeg fik divisionens dolk for good-turn, her jeg .....

Jeg vågnede ved at jeg var blevet kold - solen var væk bag hytten, jeg skulle også se at komme hjem.

På vejen til Ølstykke faldt det mig ind at det er godt jeg er samler. Tilværelsen ville for mig blive trist den dag jeg vidste, at der ikke var mere jeg kunne erhverve til min samling.

Utallige glade timer har min samling givet mig, berigende for såvel sind som tilværelse. Jo - der er stadig plads i samlingens afsnit for spejderi, for der må helt sikkert være mange, endnu ikke brugte sider, ik ?

Kaj F



Hjertelig tillykke med dagen til .

Lise Linderstrøm	8-2
Vibeke Raae	15-2
Aage Kroll	17-2
Mogens Nielsen	17-2
Heine Petersen	22-2
Karen Andersen	26-2.



STAFFETTEN skrives af KIRSTEN FRANSEN



Man skal dele sine glæder med andre...  
men der er ingen, der siger, at man skal  
dele lige over.



En ting kan kun ligge to steder... Enten  
lige for næsen af en, eller også rundt om-  
kring.

Stof til Marts nr. af Knuden skal være hos Red. senest  
den 20 Februar 1993. - A - 5 - TAK.

Red: Anna Rasmussen Stationsvej 15 3650 Ølst. 42-178252

Vibeke Raae Violvej 17 " 42-179775