



## SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

Efter en overdådig sommer, og et vel overstået Tjernobyl besøg, vil vi gerne se Jer alle til sæsonens første

### GILDEMØDE

på Græstedgård  
Onsdag d. 13. september kl. 1930.

Vi får lejlighed til at høre om det arbejde Dansk Flygtninge Hjælp gør i ind- og udland - berettet af Torkil Sørensen, journalist ansat af organisationen.

Prisen holdes på Kr. 25,00 og tilmelding kan ske til

Jytte-Kai Andersen	42 17 97 82
Alice-Povl Erik Høxbroe	42 17 70 32

senest d. 8. september

Venlig hilsen fra Gruppe 3

NB. Forbered dine tanker om gildelov og gildeløfte.



**KNU DEN**  
**SEPT 1995**



**Sct. Georgs gildet i Ølstykke**  
**19 årg.**  
**nr.182**

Lokalavisen,  
Frederiksborgvej 17,  
3650 Ølstykke.

Date: 4. august 1995      Dens reference:      Vår reference: JHH/ASA      Journal nummer: 16.03.27/9400924      Lokal nr. 2008

**Læserbrev**

Nedenstående bedes bragt i den kommende udgave af Lokalavisen:

**Tak til Sct. Georgs Gildet i Ølstykke.**

Den 23. juli rejste en gruppe på 15 russiske drenge og piger fra Tjernobylområdet tilbage til deres hjem efter 4 oplevelsesrige uger i Ølstykke.

Børnene har fået en oplevelse for livet, kendskab til Ølstykke og Danmark og ikke mindst ny energi gennem ferieopholdet her.

Æren for at dette vellykkede arrangement kunne gennemføres tilfalder først og fremmest Sct. Georgs Gildet i Ølstykke.

Gildebrødrene har med stor entusiasme gjort en stor indsats under planlægningen og gennemførelsen af ferieopholdet. De har formået at videregive dette engagement, således at mange andre gode kræfter har "bakket op" omkring at ferieopholdet kunne blive en succes.

Jeg synes derfor, at der er god grund til at bringe en varm tak til Sct. Georgs Gildet der beredvilligt "tog handsken op", da vi fra kommunens side spurgte, om det ville påtage sig opgaven med at gennemføre arrangementet.

Det er godt klaret. Tusind tak for hjælpen.

Sv. Kjærgaard Jensen  
Borgmester



Sv. Kjærgaard Jensen

Med venlig hilsen

Sv. Kjærgaard Jensen  
Borgmester

Adresse: Frederiksborgvej 5      Skuffetidspunkt: Man-torsdag kl. 9-15      Telefon: 42 17 81 27      Telefax: 42 17 86 27      Gnr: 9 04 13 97  
Postboks 168      samt torsdag kl. 16-18  
TAKEN ØLSTYKKE      Bedste kl. 9-11

TILLYKKETILLYKKETILLYKKETILLYKKETILLYKKE

Et forsinket, men ikke mindre velment tillykke til  
ALICE HØXBROE og ANETTE STENTE



Fødselsdage i September.

- 1-9 PER HOLDRUP
- 3-9 TOVE NIELSEN
- 8-9 PER PEDERSEN
- 10-9 KIRSTEN FRANDBSEN
- 22-9 INGE STADAGER

Stafetten skrives af JENS ERIK STUBKJÆR.

HELLEBARD LØBET er aflyst grundet på manglende  
spejdertilmelding.??



**SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE**

**GILDESKOVTUR**

søndag, den 3. september 1995

Stof til næste Knude skal afleveres senest 20.-9.

Redaktion.  
Anna Rasmussen Stationsvej 15 3650 Ølstykke 42178252  
Vibeke Raae Volvevej 17 " " 42179775



MANGLEDE OGSÅ DENNE GANG.



### KUNSTEN AT FÅ EN IDÉ

Kunsten er ikke  
at få en idé.  
Enhver kan med lethed  
få to -.  
Kunsten er den  
mellem to eller fler  
ganske almind'lige  
hverdagsidéer  
at se  
hvilken en  
der er go.

*Piet Hein*



ASF-DANSK FOLKEHJÆLP

Forbundskontoret:  
Jernbanevej 12  
Postboks 206  
4960 Hølsby  
Telefon 53 90 74 00  
Giro 6 43 07 67  
Telefax 53 90 73 99  
Telex 40062 ast dk

Til alle ferieværter.

Den 31.07.95

Vor ref.: TJERN-07-KN/hv

Deres ref.:

### Vedr.: Aktion Tjernobybørn 1995.

Kære ferieværter!

Så er sommeropholdet for ca. 800 russiske børn overstået. Alle børnene har fået en uforglemmelig oplevelse, de har fået masser af frisk luft, god mad og forhåbentlig fået skabt nogle kontakter til mennesker, som aldrig vil blive glemt. Aldrig at blive glemt er en god støtte for børn, som i disse år, og sandsynligvis i en del år ud i fremtiden, gennemlever en svær tid.

I år var børnene fordelt over hele Danmark, i 36 forskellige kommuner. I alle lejrerne har en masse mennesker brugt deres ferie og fritid på at gøre opholdet for børnene så behageligt som muligt, og det siger vi tusinde tak for. Ligeledes har mange forretninger og firmaer delt meget rundhåndet ud af deres produkter til børnene, hvilket vi kunne se ved børnenes ljenrejse - det var meget imponerende.

Set med vore øjne har aktionen været meget tilfredsstillende, men det er klart at der måske hos nogen af jer er opstået nogle tanker om ting, som kunne gøres anderledes. Det er 5 år vi gennemfører aktionen, men der kan altid være situationer, som vi kan lære nyt af eller som vi tidligere ikke har været opmærksomme på. Vi ville derfor være meget taknemmelige, hvis I ville give os en evaluering på netop jeres lejr: Hvordan var hjælperne? Hvordan vurderer I børnene? Hvad var deres største oplevelser? Hvori lå børnenes største behov? O s v.

Hvis nogle af jer ligger inde med artikler fra jeres lokale presse, ville vi være meget taknemmelige for at modtage kopier af disse, som vi kan bruge til udstillinger m.m.

Til alle jer, der har været med til at gøre "Aktion Tjernobybørn 1995" mulig, siger vi tusinde tak. Vi håber, at I ligeledes har fået en oplevelse I aldrig vil glemme. Det ville glæde os, hvis I igen en anden gang skulle få lyst til at deltage.

Med venlig hilsen  
ASF-Dansk Folkehjælp

*Klaus Norlem*  
Klaus Norlem  
Vicegeneralsekretær



## SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

Mandag den 19 juni var en sorgens dag for gildet.

Keld Danielsen gik denne dag bort, det er med sorg at man får en sådan meddelse, Keld var medløbende gildepånæg i mange år, indtil han blev optaget som gildebror.

Han har været med til at præge vort gilde i de mange år Hanne har været gildebror. Keld har været opråber til vores bankospil lige fra det første afholdte spil indtil her i 95 hvor han ikke kunne være med på grund af sygdom, han var dog nede for at se om det blev gjort rigtigt. Keld var også aktiv når der var spejderløb på programmet.

Ære være Kelds minde.



Vi har nu et nyt gildeår foran os, og jeg ved at udvalgene der tilrettelægger spejderløbene er godt igang, så nu er det op til alle os andre at møde op når løbene skal afholdes.

Det første arrangement i vort gilde er vores årlige skovtur, har du ikke fået tilmeldt dig kan det nås endnu.

Gildeledelsen skal jo på Landsgildeting i september, hvor der skal vælges ny landsgildeledelse, det mest spændende er hvem der bliver valgt til Landsgildemester.



Vel mødt til et nyt gildeår

Benny

Tjernobylbørn!

Sommeren har jo stået i Tjernobylbørnenes tegn for hovedparten af gildebrødrene, det var godt nok med bange anelser, da vi ikke havde fået ret mange tilkendegivelser om vagttider til den fastsatte dato, men det hjalp heldigvis da der blev ringet rundt til de resterende gildebrødre, det var imponerende at vi kunne have 3 personer dækkende dag- og aftentimerne og 2 om natten, og alligevel var alle så interesseret så man tit var der mange timer udover sin vagttid.

Det var alt i alt en herlig oplevelse at have med disse børn at gøre i 4 uger, der blev knyttet nogle utrolige venskaber som der jo desværre er svære at følge op på. Det var meget svært at sige farvel både for børnenes og vores side, da bussen kørte var det ligesom om der opstod et kæmpe tomrum ved hytterne, hvor der havde været liv og glade dage tanken om hvad de skulle hjem til fik nok os alle til at tænke en ekstra gang, og så gik vi bare igang med at rydde op hver for sig.



lavede et hyggeligt bål, som vi kunne gruppere os rundt om. Kirsten serverede en herlig let sommeranretning og en dejlig kop varm te/kaffe og så snakkede vi forskelligt igennem og nød ellærs den smukke, men nu lidt kølige aften. Der udleveredes trøjer og tæpper til trængende, så det blev igen lidt halvsent inden vi sluttede denne gode start på en ny sæson.

Gruppe 7

## Nyt fra Grp. 7.

Sidste møde før sommerferien - den 19/6 - mødtes vi på Miklagårdsvej og kørte ud til HOLMEN, hvor Ove ventede os. Han gav os en særdeles velkvalificeret rundvisning på dette gamle historiske område. Inden mødet havde vi alle fået tilsendt skriftligt materiale og læst "på lektien", så vi var motiverede for Oves udmærkede fortællingen om diverse gamle bygninger og steder på området. ALLE krøb vi op ad smalle trapper i den store Mastekran, hvorfra vi kunne nyde den storslåede udsigt ind over København en lys, klar og blæsende sommeraften. Vi sluttede af i MESSEN med Birgits lækre kolde anretning og kaffe, og sagde - noget halvsent - farvel og god sommer til hinanden efter en interessant og fornøjelig aften, som der kunne fortælles meget mere om end pladsen her tillader - og så holdt vi ferie.

MEN - tirsdag den 8/8 startede vi igen. Vi mødtes kl. 19 på Søholmvej, og kørte over og gik en dejlig aftentur i "Færgelunden". Vi snupede lige en kop af den medbragte kaffe og på hjemvejen var vi om ad "Møllehøj" i Ll. Rørbæk, som Birgit aldrig havde set. Man mavede sig ind i højen med et lys, for nærmere at studere højens indre, og få lidt laskende i varmen. Så tilbage til Søholmvej, hvor Peter hurtigt

Nyt fra grupper og udvalg



SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

Gruppe 1. Gruppemøde hos Anna og Viggo d. 12/6 95.

Mødet blev holdt som et frokostmøde. Vi kørte en tur rundt om Selsø, spiste frokost på en fredfyldt plet ved søen. Vi nød det gode vejr, kiggede på Slottet og parken, var en tur rundt på kirkegården (kirken er lukket på grund af sprøjtning med insektgift.)

Turen gik videre i den skønne natur der er i Hornsherred.


Viggo

Indlæg fra Gruppe 3



Gruppens sidste møde inden sommerferien var henlagt til tirsdag d. 27. juni og Henning og Lisbeth stod for tur. Tilfældigvis var der samme aften en minde-koncert på Metalskolen i Jørlunde i anledning af Oskar Hansen's fødselsdag, så der mødtes vi. Oskar Hansen var arbejder-digter og har bl.a. skrevet "Når jeg ser et rødt flag smælde". Sange og anekdoter blev fremført af Peter Abrahamsen og Janne Lærkedahl. Efter en fornøjelig og oplysende 1 1/2 time tog vi til Ganløse og blev opvartet. Det forestående børnebesøg var naturligvis aftenens samtaleemne, så der blev ikke tid til meget andet. Vi håber at I alle har haft en dejlig sommer.

Venlig hilsen fra Gruppe 3



# MINILØB 1. OKTOBER

1991

**Kære glidbrødre!**

I år bliver miniløbet afholdt søndag den 1 oktober i Slagslunde skov.  
Vi mødes på den store P. plads mellem Skovvej og Guldbergsmose kl. 9.00 og vi regner med at løbet er slut kl. 15.00.

Løbet er bygget op over Astrid Lindgrens roman **RONJA RØVERDATTER.**

På hver post vil der blive 10 min til at løse opgaverne og det vil tage holdene ca. 10 min at gå fra post til post. På denne måde håber vi at vi undgår at der vil stå hold og vente hele tiden, men regn med at der hele tiden er 2 hold igang på posten.

Med glidhilsen

Miniløbsudvalget

Bjarne - Mogens - Ruth - Jytte og Lis

