



SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

GILDEMØDE DEN 7/10 1998

Kære Gildebrødre.

I inviteres til gildemøde, hvor Birgit og Arny vil fortælle om spændende oplevelser fra deres højskoleophold i sommeren 1998.

Bagefter skal vi se den meget omtalte og omdiskuterede nye PR-video fra Sct. Georgsgilderne, og gildemesteren vil fortælle lidt om det netop afholdte gildemesterstævne.

Vi starter kl. 19:00 på Græstedgård med pølsebord og lidt ost.

Pris for aftenen bliver kr. 25,00 + drikkevarer, der kan købes til rimelige priser.

Tilmelding senest den 4/10 til:

Birgit	Tlf. 47 10 02 52
Annie	Tlf. 47 17 56 36
Povl-Erik	Tlf. 47 17 70 32

Med gildehilsen
og på gensyn

Gildeledelsen



KNU DEN

OKT. 1998



Sct. Georgs gildet i Ølstykke

22. årg.

nr. 213



Arresø Distrikt

Sct. Georgs Gilderne i Danmark

Arresø Distrikt
afholder
Fellowship - aften.

Fredag d. 23 oktober 1998 i
Kulturhuset (el - værket.) ved Kirken 6. Frederikssund.

Vandrehal fra kl 19.00

Åben Gildehal kl 19.30 ledet af vor
Distriktsgildemester Bente Christensen.

I eftergildehallen vil Ellen Farr fra mellemfolkeligt
samvirke fortælle os om deres arbejde,
specielt med børn i Afrika.
Det bliver uden al tvivl interessant.

Inden vi skal høre Fellowship budskabet
vil der blive et let traktement.

Pris kr. 40.00

Tilmelding senest d. 11 oktober til

Elisabeth la Cour.
Tlf. 4731 2643.



ARRESØ DISTRIKT

indbyder til RIDDERHAL med optagelse Fredag, den 13. november 1998 kl. 19:30
Ridderhallen afholdes på Frederiksværk rådhus med vandrehal fra kl. 19:00.

Efter ridderhallen er der hyggeligt samvær med spisning.

Prisen for arrangementet er kr. 60,- excl. drikkevarer.

Tilmelding senest den 8. november 1998 til:

Inge Søholm, tlf. 47 72 26 27 eller Ellen Holstebro, tlf. 47 72 13 16.



Vi siger tillykke til-

Birgit Randløv	9 - 10
Mogens Andersen	25 - 10
Jens Erik Stubkjær	26 - 10
Poul-Erik Høxbroe	29 - 10



Stafetten skrives af TOVE NIELSEN

Så er det igen tid til bestilling af GOOD-TURN mærker, og der med
støtte de aktive spejdere.

Mærkets pris er 20,- kr.

Der kan afgives bestilling til Birgit Randløv inden d. 1. November
1998.

OBS—OBS—OBS—OBS—OBS—OBS—OBS—OBS—OBS—OBS—OBS—OBS—

På grund af Ferie hos redaktionen SKAL ALLE INDLÆG TIL KNUDENS
NOVEMBER nummer VÆRE HOS ANNA SENEST DEN 17 OKT. ALT SKAL SENDES TIL
STATIONSVEJ, DA VIBEKE ER PÅ FERIE

Red.

Anna Rasmussen	Stationsvej 15	3650 Ølstykke	47178252
Vibeke Raee	Violvej 17	3650 Ølstykke	47179775

Ny Adresse
Galina Hansen
Lengtoften 5 Ganløse
3660 Stenløse



Miniløb 4 oktober 1998

Kære gildebrødre!

Vel modt til miniløbet d. 4/10 i Toftehøjgård Medborgerhus
Fredriksborgvej 2 Ølstykke.

Vi mødes kl. 8.30 til en hurtig kop kaffe/te og et stk. franskbrød mens vi
får en kort orientering om løbet.

Vi regner med at løbet er færdig ca. kl. 15.30

Med gildehilsen
Miniløbsudvalget



SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK



LIS - stævne 1998

Den 13.-14. Juni deltog jeg i LIS-stævnet i Svendborg. Elisabeth La Cour, deltog som DIS. Vi var indkvarteret på Svendborg Vandrehjem i gode værelser og forplejningen var rigtig fin. Lørdag eftermiddag havde jeg tilmeldt mig til 4 workshop ud af 9 mulige.

Som 1.prioritet valgte jeg, at deltage i Internationalt Gildearbejde, v/RigmorLauridsen dette var for mig meget lærerigt, jeg fik nogle informationer om opbygningen af den internationale bevægelse, og om hvor mange lande der i dag er medlemslande.

Som 2.prioritet valgte jeg, SOS-børnebyerne v/Jette Dyhring, dette emne var en naturlig følge af, at vi i vort gildet, havde drøftet om hvorvidt, vi skulle støtte dette arbejde. Jeg fik nogle input om hvordan, man kan støtte dette arbejde, og jeg fandt ud af, at ved at støtte en SOS-børneby, var vort gildet ikke forpligtet, mere end vi kunne stoppe tilskuddet, dersom gildet ikke havde flere midler. Jeg tog derfor nogle brochurer med hjem som jeg vil give til Gildet, således at man i "fondet" kan drøfte dette.

Man kunne også til en gildehal vælge, at få en SOS-børnebyrepræsentant ud for at fortælle os om, hvilke muligheder, der er for at støtte dette arbejde.

Som 3.prioritet valgte jeg ISGF v/Niels Rosenbaum, hvor Niels redegjorde om hele den internationale organisation, om hvilke arbejde, ISGF stod for og om sammenhængen imellem disse.

Som 4. og sidste prioritet havde jeg valgt NUR v/Karin Boldsen, som gennemgik, hvor mange gildebrødre der var i de andre Nordiske lande. Målet om hvormange nye gildebrødre vi ønskede os i år 2000. Målet for Danmark var 1000 nye gildebrødre.

Søndag var der arrangeret et livskvalitets-spil v/Rigmor Lauridsen, hvor vi fik diskuteret, hvad vi hver især lægger vægt på, når man taler om livskvalitet. Ud af 60 muligheder skulle man vælge 10 værdier. Ved at gøre grupperne større, 1, 2, 4, og tilsidst 8, nåede vi frem tildet, som gruppen fandt vigtigst. Det er et spil, vi godt kunne tage op i gildet.

Jeg syntes, at det var en rigtig god og lærerig weekend.

Inge Stadager, Gruppe 5.



BØRNEBØRNETRÆF.

DEN 11 Oktober MØDES VI PÅ "HØLOFTET" KL.11.
Hvor vi skal LEGE SYNGE-SPISE og HYGGE.

På grund af vores planlægning, bedes du tilmelde dig med det samme. Senest 4.okt.

Sted. HØLOFTET Søsum.

Dato. 11. Oktober.

Tid. Kl. 11 - 16.

Pris. 25 kr. for stor som for lille.

Drikkevarer kan købes.

Tilmelding NU senest 4.okt. til.

Lise Linderstrøm

47172295.

Kaj Frandsen.

4717 7188.

Gildebrødre både med og uden børn-børnebørn er naturligvis velkomne.

På godt gensyn

Kaj F. Per H. *h*





SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

En Københavnertur med forhindringer. Søndag d. 20.9.98.

Som læst i KNUDEN var der igen bytur med B. & L. gruppen.

Der var lovet godt vejr – men da vi mødtes på Stenløse station – vi var 5 – ja – da blev det vedtaget at tage regntøj med – skønne spildte kræfter – ikke en dråbe – da vi stod af i Valby – vi er jo ved at få omlagt banen ik – så over i et nyt tog. Med nogle minutters forsinkelse, ankom vi til Arbejdermuseet – hjælp – skal vi også have TV på, kabler, vogne masser af mennesker – nå det var måske fordi "Lenin" også var til stede. Eller var det fordi vi efterhånden var 7 fra Ølstykkegildet? Efter en lille snak, begav vi os ud på turen.

Første stop H.C. Ørstedparken – det var jo en vandring i "Guldalderetiden" fra ca 1800 – 1850 – ikke i de store maleriers spor – men bagsiden af medaljen, altså den fattige befolknings vilkår og boliger.

Derfor var det meget naturligt at starte på noget af det sidste af Københavns Vold.

Dertil og ikke længere – portproblemerne var enorme – såvel for dem der skulle ud som ind – også H.C. Andersen må have mærket det – lige så vel som byens "svovlselgerne" må have givet inspiration til et eventyr. Nok om det - Portene var et problem – et forsyningsproblem – der skulle jo mad til byen. - men her var det et spørgsmål om at komme i åbningstiden – Der blev fortalt om Rakkerne – datidens renovationsarbejdere , men alligevel udskud – hjemmebrændere med koer på 1 sal - englændernes bombardement , vi var på besøg i/ved nogle af de huse der "overlevede" dengang slum – i dag attraktive andelsboliger eller ejerlejligheder – hygge – hygge – Historier om udskuds anbringelse i Tugt-rasp – og forbedringshuset (Er I egentlig klar over, hvorfor det hedder RASP – det var et spørgsmål om at fangerne skulle bruge en RASP til at raspe milieu uventlige materialer. Alligevel overlevede roveren af Guldhornet 37 år i fængsel.

Turen gik også gennem Studiestræde (især nr 8) i skrivende stund har jeg glemt navnet – men han blev teaterdirektor – ned forbi Nytorv og Gammeltorv, for at tale gamle Rådhus over Vandkunsten til GI Strand – Assistenthuset /den officielle onkel- nu ministerie – jeg kan ikke huske den nuværende ministers navn. Men det kan jo være at stenene giver ham/hende gode råd.

Thorvaldsens store geni – ham der fik sit eget museum -

Tak til B. og L. - jeg vil gøre alt for at komme med næste gang – Starten var Lørdag d. 24. ved St. Kongensgade/ Godtersgade - ik

Kaj F

Der blev fortalt og set meget mere – men lad dette være nok.

GILDE WEEKEND I SVERIGE

Tak



til gruppe 4 for den dejlige gildetur til Sverige.

Det var et fornemt og veltilrettelagt arrangement, som det var en fornøjelse at deltage i.

Det var dejligt at få lejlighed til at hygge sig sammen med alle de andre gildebrødre, og til sammen med dem at nyde de smukke omgivelser.

Og det var et godt initiativ at invitere de sjove og søde svenske folkedansere til at danse for og med os, og til at deltage i festlighederne lørdag aften. Vi hyggede os gevaldigt – og det tror jeg også, at vore gæster gjorde. Stemningen var i hvert fald god.

Jeg håber, at vi kan få lejlighed til at gentage succes'en en anden gang.



Med gildehilsen
og på vegne af dem,
der var så heldige at deltage

Mogens A.



Staffetten



"Miljø" er noget der tales om hver dag i forbindelse med økologi, forurening, genbrug osv. men hvad med det gamle landsby miljø?

Søndag d. 2.8.98 drog vi af sted mod Sjællands Odde, så med færgen og videre gennem de skønne Mols bjerge, alt stod dejligt grønt og ny vandet (sommeren har jo ikke givet mange støvgener) Første stop Auning campingplads. Jeg havde glædet mig til, at gå en tur i byen, hvor jeg løb som sommerferie dreng sidst i fyrrene og først i halvtredserne.

Så om eftermiddagen gik vi på byvandring. Men hvad var der dog sket med byen?

Banen var nedlagt. Savværk, Mejeri, Cementstøberi, Smedjerne, og Biografen var lukket. Møbelfabrikken var revet ned, der lå et byggemarked og hvor forsamlingshuset og plejehjemmet før satte liv i byen med fest og snak om gamle dage, er der i dag henholdsvis Bank og Møbelforretning. 50 - 60 % af de handlende, på det der før var hovedgade var lukket. De små forhaver var omdannet til fortov og gadespejlene var væk. Grenå Hundested trafikken er lukket, og derfor er færgetrækkene forsvundet.

Det var virkelig et trist syn der mødte os, da vi gik søndagstur. Til gengæld var der nye parcel og rækkehuse i massevis. Hvor arbejder byens borgere?

Århus - Randers - Grenå?

Hvor handlede de så? Der var bygget en ny Super Brugs med et mindre center omkring sig, og bag stor købmanden stod der en stor betonklods uden vinduer (et lavpris supermarked)

Et by miljø var forsvundet.

Det var godt, at åen stadig løb i sit gamle leje i udkanten af byen og Gl. Estrup knejsede i engen, ellers havde der kun været navnene på gravstenene der mindede mig om mine glade ferie dage.

Hilsen Mogens Nielsen



SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

KOM OG GÅ MED.

PÅ byvandring. Der er arrangeret af GUIDE RINGEN. Rundt i Grønnegadekvarteret.

Vi ser på gamle huse i Grønnegade, Gl. Mønt, Pistolstræde, Svartegade og Store Regnegade. Mens vi høre om deres historie og sære navne.

Tid. Søndag den 24. Oktober kl. 14.

Sted. Hjørnet af Gothersgade og St. Kongensgade.

Pris for deltagelse 30. kr.

Vi tager med S-toget.

Fra Ølstykke kl. 12.32

Fra Stenløse kl. 12.37

Vi sidder i den bagerste togvogn.

På godt gensyn

Birgit og *Chie*

