



**KNU DEN**  
**APRIL 1999**



**Sct. Georgs gildet i Ølstykke**

**22. årg.**

**nr. 219**



Arresø Distriktsgilde inviterer til

## I - Dag



Den 18. April 1999 kl.9:00 til ca. 16:00

I Dragehytten på Frydenborgvej i Hillerød.

Vil du

have kvalitet i dit gildeliv

være med til at præge gildebevægelsen

eller har du nogensinde kommet med nogen af de efterfølgende kommentarer:

- Vi drukner i arrangementer
- Distriktet er overflødigt
- Vi har ingen kontakt med spejlderverdenen
- Gildebrødre gider ikke yde noget, kun nyde
- Løfter og love er ligegyldige
- Vi samler penge ind uden at vide til hvad

Så kom og vær med til en utraditionel debat om gilderne.

Mødet ledes af Hanne Borgstrøm og Ole Olesen.

Der serveres morgenkaffe og rundstykker kl.9:00, og i løbet af dagen også lidt kaffe og kage, - din frokost må du selv medbringe, og drikkevarer kan købes til lav pris.

Det koster kun kr.25,- at få adgang til arrangementet.

Tilmelding inden den 14.april til dit gildes repræsentant i Arresø Distrikt, eller til Distriktets kansler Ole Rafn, tlf.: 48 26 7211 eller e-mail: olerafn@dk-online.dk



## SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

### S T A F E T T E N

Dansk Stil, skrevet af Mikkel oktober 1998.

#### 2. VERDENSKRIG

2. verdenskrig var en krig, der for danskerne vedkommende udspillede sig sig fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945. Det var en krig, hvor man uanset nationalitet, kunne komme i klemme.

Tag nu bare f.eks. min morfar: Christian Petersen, født den 1. marts 1929, boede som dreng og ung i den tyske del af Flensborg. Han var tysk statsborger, men gik i dansk skole, var dansk spejder og tilhørte sammen med sin nærmeste famililie det danske mindretal i Flensborg. Han fortæller, at der under tiden var mange luftangreb i området. Han husker hvordan de sad klemt sammen i beskyttelsesrummene, mens det tyske anti-luftsskyts fyrede løs mod de allieredes krigsfly. En episode, som han af gode grunde husker ekstra godt, fandt sted den 19. maj 1943 kl. 13:30, da amerikanerne i bombefly kom flyvende ind fra den danske side af Flensborg Fjord. Deres militære mål var et skibsværft, et gasværk, samt andre diverse værker i Flensborg. De ramte da også deres mål perfekt, men det var ikke det eneste de ramte, en dansk børnehaven blev også ramt!! I den var der 20 børn samt en ung pædagogmedhjælper, som den dag havde overtaget styringen, fordi den normale pædagog var gået til frisør! Blandt de mange børn, som alle blev dræbt, var også Christians lillebror (iblandt)! Han var et af krigens utallige ofre!

# Stafetten



En anden slætning, som også døde under samme bombeangreb var Christians morfar (min tipoldefar), han døde, da han, p.g.a. det enorme lufttryk ved sådanne eksplosioner, blev slynget op på et tag og brækkede halsen, Tragisk!! Christian fortæller også, at han under krigen sammen med tre andre, var med til at stjæle rifler, automatvåben, maskingeværer, håndgranater og ammunition fra tyskerne. Maskingeværerne blev gennem mange forbindelser fragtet videre til danske frihedskæmpere. Resten af våbnene brugte de selv til at skyde med ude i skoven, for som Christian siger "Vi skulle jo også have det sjovt".

Christian fortæller også om sin morbror Hans, som var soldat ved det tyske luftvåben. Han blev indkaldt i 1937 og kom først hjem 10 år senere. I de 10 år nåede han at være med i Polen, Holland, Belgien, Frankrig, Grækenland og Rusland, hvor han blev hårdt såret. Derudover var han i 1945 på vestfronten, hvor han blev taget til fange af de allierede og måtte tilbringe 2 år i fangelejr, inden han i 1947 kom hjem til familien.

Tilslut fortæller Christian, at da Hitler den 30. april 1945 begik selvmord, blev Flensborg regeringsby, idet den efterfølgende rigskansler admiral Dönitz opholdt sig i byen. Det varede dog kun kort tid, inden han den 8. maj 1945, dagen hvor Tyskland betingelsesløst overgav sig, blev anholdt af de allierede og siden dømt som krigsforbryder.

# Stafetten



I dag er Christian Petersen 69 år, dansk statsborger, bosat i Danmark, min Morfar og han har det fint! Det er bare ikke særlig sjovt, når man tænker på alt det, han har været igennem, og så tænker på, at han i forhold til så mange andre faktisk ikke "var særlig udsat" under krigen.

**NB!** Mikkell, mit ældste barnebarn (15år), tegner her et tidsbillede, fra tiden da hans morfar var i samme alder, som han er i nu.

Det kan tilføjes at Mikkell fik et 11 tal for den omtalte stil.

C. F. P



Vi minder om tilmelding til DISTRIKTPUNKT STØVNET  
spændende arrangement d. 15/5

Gildemester Annie Andersen

Tlf. 47 17 56 36

Gildeskattmester Povl-Erik Høxbroe

Tlf. 47 10 02 52

Ove Sætøfte

Tlf. 47 17 96 93

Vi glæder os til at høre fra Jer.



Med gildehilsen

Annie Andersen

Gildemester



Hvad forstår du ved en positiv livsanskuelse og er det godt, at sætte sig mål ?

En positiv livsanskuelse er et begreb, som jeg synes er svært at definere præcist.

En positiv livsanskuelse kan give sig udtryk på så mange forskellige måder, at jeg ikke kan sige, at den er sådan og sådan.

Så jeg vil fortælle om 2 personer, som står mig nær.

Skønt omstændighederne er forskellige, er den måde de 2 personer har reageret på, resultatet af det, som jeg forstår ved en positiv indstilling til tilværelsen – trods godt og ondt.

Den ene er min søster.

Hun har i 10 år arbejdet i Indien mellem Tibetanere som missionær.

Hun har gjort en stor indsats med at hjælpe dem med praktiske ting samtidig med at hun fortæller dem om Jesus og det han lover.

Hun har givet afkald på vores magelighed for at hjælpe mennesker i nød – det gør man ikke uden en positiv livsanskuelse.

Den anden er min moder, som desværre ikke er mere.

Hun var syg en del år og døde i den unge alder af 48 år.

Under hendes sygdom var det hende, som kunne trøste hvis nogen havde problemer. Det var hende som gav afkald på opmærksomhed for at andre kunne leve deres tilværelse – og det magter man ikke uden en positiv livsanskuelse.

Når jeg tænker på de 2 personer, forbinder jeg "en positiv livsanskuelse" som den bedste medicin til at komme over en negativ oplevelse i vor tilværelse til livs.

For med negativitet kvæler man ofte én selv, samt de mennesker man kommer i forbindelse med.

Og ved en positiv indstilling til livet kan man bedre hjælpe dem, der er i vanskeligheder på den ene eller anden måde og derigennem få man et rigere liv – ikke nødvendigvis materielt, men det giver en dejlig indre ro og styrke.

Derefter spørges om det er godt at sætte sig mål ?

Ja helt sikkert – HVIS det er i forbindelse med en positiv livsanskuelse.

Så er det godt for én selv og for andre – så er det med til at give livet mening.

Men hvis målet er besluttet i en negativ livsanskuelse, er det ofte et destruktivt mål – og dem kan vi godt undvære.



Hjertelig tillykke til

Lisbeth Hougård	7/4
Kirsten Ahrendt	9/4
Benny Larsen	10/4
Kaj Frandsen	18/4
Poul Kaltoft	24/4



---

STAFETTEN skrives af INGRID PETERSEN

---



Kærer Gildebrødre

Tusinde tak for besøg ,gaver og sjove indfald til min  
60 Års fødselsdag.  
Det glædede mig meget ,at så mange kom forbi.

Med gildedehilsen Mogens.



INGRID PETERSEN har fået ny adresse  
TJØRNEHØJ VÆNGE 1-Ølst.



**Redaktionen**

Ønsker alle en rigtig god Påske



Stof til Knuden Skal afleverse senest d. 20/4 til en af Redaktørerne.  
Red:  
Anna Rasmussen Stationsvej 15 3650 Ølstykke 47178252  
VIBEKE RAAE Violvej 17 3650 Ølstykke 47179775



## SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

### SCT. GEORGS GILDEHAL

Velkommen til Sct. Georgsaften.

Den. 14/4 Kl. 1930

Der er vandrehal fra kl. 1900

#### Menu.

Laksmad, Ost, Frugt, Kaffe og Kage.

Pris ca. 30,00Kr.

Drikkevarer til sædvanlig pris.

Efter Gildehallen vil Søren, Iben og Sigurd fortælle om deres tur til Gana.

Tilmelding senest Den 8/4 til.

Ruth og Per. Tlf 47179267.

Tove og Mogens. Tlf. 47170716.

