

Sct. Georgs Gildet



ØLSTYKKE

Gildemøde onsdag d. 11. juni 2003

Turen går til Knud Rasmussens Hus i Hundested

Hvor der er rundvisning kl. 19:00

Vi mødes på Græstedgård kl. 18:00

og fordeler os i forskellige biler.

Rundvisning – foredrag og traktement

Pris kr. 30,-

Medbringes: kaffe/te til eget forbrug + klapstol.

Påklædning efter vejret.

Øl og vand kan købes

Tilmelding senest lørdag den 7. juni til:

Henning *tlf.: 48 18 40 84*

Arny & Christian *tlf.: 47 33 58 96*

Gruppe 4



KNU

JUNI

DEN

2003



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

26. Årgang

Nr. 261

Fødselsdage i Juni og Juli

Vi ønsker til lykke.

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 7 juni | Kaj Holdrup (2) |
| 14 juni | Elisabeth Christensen (174) |
| 17 juni | Lis Larsen (487) |
| 1 juli | Jens Moestrup (4) |
| 16 juli | Ruth Pedersen (733) |
| 18 juli | Peter Hougaard-Jensen (2) |
| 27 juli | Poul Erik Jørgensen (781) |
| 29 juli | Alice Høxbroe (2) |
| 29 juli | Anette Stente (2) |
| 18 august | Nils Jacobsen (12) |

Tallene i parentes er det antal personer med det navn i Danmark.

Kilde: Danmarks statistik

Redaktionen skal have indlæg senest 18 august
Gerne diskette eller via E-mail

| | | |
|--|---|--|
| Kirsten Ahrendt Søholmvej 7 3650 Ølstykke k_p@post10.tele.dk 47 17 87 31 | Lene Jørgensen Strandbakken 39 3600 Frederikssund Lene-J@email.dk 47 36 16 20 | Povl-Erik Høxbroe Engvej 28 3650 Ølstykke ape.hoxbroe@post.tele.dk 47 17 70 32 |
|--|---|--|

SKOVTUREN

2003

Bliver en rigtig gammeldags skovtur.

| | |
|-------------|---|
| Dato: | 31 august |
| Mødested: | Græstedgård, hvor vi fordeler os i bilerne. |
| Tid: | kl. 9, vi drikker ikke morgenkaffe, men stopper op til en kop formiddagskaffe undervejs. |
| Medbring: | madpakke + egne drikkevarer til hele dagen. og evt. campingstol og bord. Vi byder på eftermiddagskaffe på hjemvejen |
| Hjemkomst: | ca. kl. 17. |
| Påklædning: | til udendørs, se evt. vejrudsigten. |
| Pris: | 25 kr. |
| Tilmelding: | senest den 24 august, til en fra gildeledelsen, gerne pr. mail . |

Hilsen og god sommerferie fra
Lis, Peter og Kirsten

SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE

De nye grupper kommer fra 1. august 2003 til at se ud som følger:

Gruppe 1.

Anna Rasmussen
Viggo Rasmussen
Army Juul Munch
Christian Petersen
Ebbo Christiansen
Per Holdrup
Kaj Frandsen
Birgitte Friis Mikkelsen

Gruppe 2.

Lise Linderstrøm
Ruth Pedersen
Per Pedersen
Alice Høxbroe
Povl-Erik Høxbroe
Bjarne Sørensen
Aage Kroll

Gruppe 3.

Annie Andersen
Mogens Andersen
Lisbet Hovgaard-Jensen
Peter Hovgaard-Jensen
Birgit Randløv
Vibeke Raae
Kaj Holdrup

Gruppe 4.

Tove Nielsen
Mogens Nielsen
Jytte Normann Andersen
Kai Normann Andersen
Lis Larsen
Benny Larsen
Poul Kaltoft
Hanne Danielsen

Gruppe 5.

Anne-Grethe Langgaard
Ingelise Petersen
Nils Jacobsen
Kirsten Ahrendt
Peter Ahrendt
Ingrid Petersen
Ove Sotofte
Aase Fynsk

Gruppe 6.

Lene Mejer Jørgensen
Poul Erik Jørgensen
Lisbeth Christensen
Henning Christensen
Britta Bang Bæk
Jens-Erik Stubbjær
Jens Moestrup

Den første på listen i hver gruppe indkalder til første gruppemøde.
På første gruppemøde vælges gilderådsrepræsentanten, og navnet meddeles

Lis Larsen 47 17 80 75 eller e-mail b.l.larsen@get2net.dk

Med gildehilsen

Gildeledelsen



Så har vi sølvbryllup..

og derfor er I alle meget velkomne til en kop morgenkaffe den 10. juni 2003 kl. 7.00 hjemme hos os på Ryttervænget 37, Ølstykke.

Med gildehilsen

Annie og Mogens

Da det sker, at indlæg til KNUDEN, sendt pr. e-mail, ikke er kommet frem, har vi indført en ny procedure.....
For fremtiden vil vi sende en bekræftelse, når vi har modtaget en mail.
Det betyder at I skal ringe eller på anden måde kontakte os, hvis I ikke får en tilbagemelding.

Bliv endelig ved at sende mange mails

Hilsen
Fra
Redaktionen

Stafetten



Per Pedersen

Noget om trafikale idioter.

HVIS DER ER noget, der irriterer mig, så er det bilister, der ikke kan finde ud af at holde til højre. Det er især de steder, hvor motorvejen har tre baner, at de automatisk trækker ud i den midterste bane, selv om der ikke er nogen at overhale.

Det er ofte forsigtige mennesker, som ikke er klar over, at de foretager sig noget dybt ulovligt, som de kan få bøde for. De er bare bange for alle sammenfletningerne. Jamen, så hold jer dog væk fra motorvejen! Hele ideen med motorveje er jo sammenfletninger.

Noget, der er mindst lige så irriterende som langsomme biler, er de biler, der kører for hurtigt og presser på med blinkende lygter for at komme forbi. Ja, der er endog mennesker, der blærer sig med, at de kører for stærkt! Det er ikke til at forstå. Jeg har da aldrig hørt nogen prale med, at de ikke kan finde ud af at holde til højre.

DET ER FOR øvrigt også frustrerende, når nogen kører lige så hurtigt som mig. Man ved ikke, om man skal overhale eller ligge bagved eller foran.

Så er der alle dem, der ikke holder afstand. Og dem, der sik-sakker mellem banerne og maser sig ind foran mig, selv om der ikke er plads. Og dem, der ikke giver plads, når man vil skifte bane. Der er ikke noget, der er mere irriterende.

Det skulle da lige være de biler, der støder sammen. Ikke nok med, at de spærrer trafikken. De danner også kilometer lange køer i den modsatte køreretning. Folk synes nemlig, det er vældig interessant at se på havarerede biler, så de sætter farten helt ned og kaster lange blikke over på den anden side af autoværnet.

Alt for mange bruger alt for lidt af livet
Til i fredeligt og søgtelig humør
At gå ud og se på det, som er os givet
Men som kun er vort, indtil den dag vi dør.

Læg din travle pen, mens du endnu har stunder
Find et sted, hvor du kan sidde helt i fred,
Ved en grøftkant hvor kvæget middagsblunder
Nyd så hvert sekund til solens sidste glød.

Mon du nogensinde helt har tænkt, hvorledes
Vi til daglig bryder alt naturskabt ned ?
Har du nogensinde tænkt, hvad der skal ydes
For at sikre vore børn naturlighed.

Mon du nogensinde helt har tænkt, hvorledes
Dine egne børn skal leve deres liv ?
Skal de se en grøftkant, så skal den fredes
Li' som havets fisk, og søens ranke siv

Derfor ligger jeg på ryggen i min have,
Alt imens jeg stille tænker på hvordan
Vi om hundrede år kan gi' et barn den gave,
At se grøftkanter blomstre trindt om land.

Jeg vil foreslå, at du gør det samme -
Find som sagt et sted, hvor du kan slå dig ned.
Pluk en mælkebøtte og lad vinden fange
"bøttens" frø, og så dit eget blomsterbed.

Derfor mand -ta' nu og læg dig lidt i grøften -
Der hvor mælkebøtter og følfod gror.
Tænk på livet som er dit-og se kontrasten
Fra det sted hvor Fandens mælkebøtte gror

Tekst Ove Mejlkov
Musik Jan Pazdecki

God sommer
Vibeke Raa

Søndag morgen blev indledt af Anita Esbjørn, der er præst. På en utrolig glad og fascinerende måde fortolkede hun sit budskab om kærlighed ved at lade den konkurrere med fornuften – jeg håber også du ønsker at den første vil sejre.

Højskolen 2003 blev afsluttet af Docent Johan de Mylius, som introducerede til højskolen 2004-2005, hvor temaet bliver

”DANNELSE”. Johan førte os ud på en historisk dannelsesrejse, der strakte sig fra ca. 1720 over Goethe, Weber, Holberg, Kirkegaard, Grundtvig og frem til i dag, hvor dannelse er højaktuelt i skolen - er det et MÅL eller en PROCES?

Tilmeld dig så snart det er muligt, jeg tror, at der igen venter os en stor oplevelse.

Med Gildehilsen
Din GUS

Set fra livets grøftkant

Ih-hvor er det skønt at mærke solen varme
Sådan rigtig la' den bage på sin krop
Lige til det kribler ud i ben og arme
Og man flyder bort på dagen som en prop.

Her i haven -lige her på min terrasse -
Ligger det centrum, for den verden som er min
Denne verden har min store interesse
Og ta'r udgangspunkt i verden, som er din

Mens jeg ligger her på ryggen -midt i solen
Og den sorte stær slår triller på mit tag,
Sidder du med sved på panden, der i solen
Og får stress, fordi du ikke slapper af.

Og så er der cyklisterne – de kører som brækkede arme. Især budene. Og fodgængerne, der aldrig ser sig for. Og når man selv er på cykel, skal man hele tiden udføre de mest akrobatiske numre for at undgå de livsfarlige biler og fodgængere.

GÆT SELV, HVAD der irriterer mig, når jeg er fodgænger! Det værste er alle de trafikanter. Hvad skal de dog ude på min vej? Er de der kun for at sinke mig? Hvis det var mig, ville jeg starte en forening mod dem.

Somme tider spekulerer man på, om det er færdselsloven eller jungleloven, der gælder på de danske gader og veje. Og så er danskerne ikke engang de værste!

Jeg har længe tænkt, at hvis jeg studerede psykologi, ville jeg skrive speciale i trafikpsykologi. Jeg har en teori om, at folk i virkeligheden viser deres sande jeg på gader og veje. At trafikken er et spejlbillede af, hvordan vi ellers opfører os over for hinanden. En skræmmende tanke!

Det skulle ikke undre mig, hvis der også findes sådan noget som trafikale farisæere. Altså mennesker, som uden videre kunne fylde en halv avisside med brok over andre trafikanters fejl uden at kunne få øje på en eneste af deres egne. Hvis nogen skulle have hørt om den slags mennesker, vil jeg da meget gerne vide det. Hvis jeg nu skulle få brug for at skrive sådan en afhandling.

Stafetten skrives næste gang af:
Ruth Pedersen



Friluftsgildehal

Arresø Distrikt afholder festlig friluftsgildehal

mandag den 18. august 2003 kl. 19:00
på Arresøcentret, Auderød Byvej 4
i Frederiksværk

Det er nu 26 år siden Arresø Distriktsgilde blev startet.
Arresø Distrikt består nu af 9 gilder fra Ølstykke, Frederikssund, Frederiksværk og Hillerød.
Vi arrangerer derfor en festlig friluftsgildehal med efterfølgende spisning og hvad dertil hører

Menu: Grillstegt pøtTEGRIS med tilbehør..

Deltagerprisen er sat til kr. 50,- og drikkevarer sælges til rimelige priser

Vi forventer et stort fremmøde, derfor den lave pris.
Arrangementet afholdes så vidt det er muligt i det fri.
Påklædning: tilpasset det danske klima.

Tilmelding senest den 12. august til Nic: 4774 9168 eller Annie 4772 0789. eller via e-mail : gildehal@arresoe-distrikt.dk

Ved den "blå" rundkørsel i Frederiksværk drejes til højre ad Karlsgavevej mod Auderød. Lige før Auderød by drejes til højre og her ligger Arresøcentret på højre side af Auderød Byvej.

Indlæg i Knuden juni 2003

Gildernes Højskole;

Den 25. april oprandt dagen, hvor 15 forventningsfulde deltagere fra gildet skulle mødes med deres partnergruppe samt oplægsholderne til vinterens studiekredsarbejde. Mødet fandt sted på Danmarks første folkehøjskole i Rødning. Skolen blev grundlagt af Grundtvig i 1844 som et led i kampen for det danske sprog og kultur i grænselandet.

Det blev et gensyn med gamle venner fra den tidligere partnergruppe, Rodbjerggård, samt Else og Per, hvorfra jeg skulle overbringe en hilsen til alle i vort gilde.

Vi ankom fredag eftermiddag, således at vi allerede efter aftensmaden fik lejlighed til at mødes med vor partnergruppe for i nogle hyggelige timer at kunne diskutere vinterens meningsudveksling og lære hinanden bedre at kende, hvilket var rigtig dejligt.

Temaet for Gildernes højskole var "Mangfoldighed" og den første foredrags/oplægsholder lørdag morgen var maleren Michael Kvium. Michael fortalte og viste brudstykker af en stumfilm, han havde produceret, hvilket satte adskillige gildebrøders tolerance på en svær prøve. Således lød et provokerende spørgsmål fra salen: Hvordan kan du male så grimme billeder af mennesker? Prøv at se lidt mere på dig selv lød det logiske, men venlige svar.

Næste oplægsholder var Sociologen Lars Hulgaard fra RUC. Lars præsenterede sin opfattelse af mangfoldighed, samt hvorledes den kan bruges til at håndtere mødet med fremmede kulturer og religioner i det offentlige rum. Der blev relateret til den historiske udvikling i vort vestlige samfund og den indflydelse, kirke og stat har haft ved at sætte begrænsninger, hvilket er lige så vigtigt som at tilbyde mulighederne i et mangfoldigt samfund.

Forstanderen for Rødning højskole Annemarie Morris var den sidste oplægsholder denne spændende lørdag. Annemarie er en varm favnende kvinde, der er i stand til at udtrykke sin mening om mangfoldighed i såvel prosa som poesi. Tankevækkende er det når hun siger : Du må stille dig uden for dig selv for at se muligheder - har vi en balance, når vi navigerer i mangfoldighed - vi skal give kærlighed i erkendelse af vores fælles sårbarhed, eller vi kan kun samle ind til brod - ikke til kærlighed. Der blev virkelig fyldt på batterierne denne lørdag, så det var en velfortjent festmiddag med taler og irsk musik, der for nogle af os sent afsluttede en inspirerende dag,