



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
30. Årgang
Nr. 301

Fødselsdage i Juni, Juli og August

Kaj Holdrup	7. Juni
Lisbeth Christensen	14. Juni
Lis Larsen	17. Juni
Jens Moestrup	1. Juli
Aase Fynsk	10. Juli
Ruth Pedersen	16. Juli
Peter Hovgaard-Jensen	18. Juli
Poul Erik Jørgensen	23. Juli
Alice Høxbroe	29. Juli
Anette Stente	29. Juli
Niels Jakobsen	18. August

Redaktionen ønsker tillykke



Tak til gildebrødrene!

Mange tak fordi I gjorde min fødselsdag til en dejlig oplevelse, som jeg vil tænke tilbage på med stor glæde. Også tak for alle gaverne..
Med stor gildehilsen

Hanne

Distriktsnyt

Ved distriktsgildetinget den 8. maj 2007 blev Stig Laustsen, 3. Frederikssund valgt til ny distriktsgildemester, Marianne Børglum, 2. Frederikssund til ny distriktsgildekansler og Ole Rafn, 1. Hillerød genvalgt til distriktsgildeskattmester.

Endvidere blev Knud Erik Lagersted, 2. Hillerød genvalgt som distriktets uddannelsessekretær og Birgitte Friis-Mikkelsen, Ølstykke som distriktets internationale sekretær.

Ved distriktsgildetinget blev det endvidere vedtaget, at Ledøje-Smørum Gildet pr. 1. juli 2007 bliver overført til Arresø Distrikt.

Distriktets vedtægter blev ændret således, at Arresø Distrikt fremover omfatter gilderne i Egedal, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested og Hillerød kommuner.

Arresø distrikt vil således fra 1. juli bestå af 10 gilder: Ledøje-Smørum og Ølstykke fra Egedal kommune, 1. 2. og 3. Frederikssund fra Frederikssund kommune, 1. Frederiksværk og Arrenæs fra Frederiksværk-Hundested kommune samt 1. og 2. Hillerød og Gribskov fra Hillerød kommune.

Ved friluftsgildehallen den 17. august i Frederiksværk vil vi tage imod det nye gilde samt indsætte den nye distriktsgildemester og distriktsgildekansler.

Annie Thygesen

Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

**Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 august 2007 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 33 58 96	47 36 16 20	47 17 70 32

Stafetten Mogens Nielsen

Historien om en gammel dame.

Jeg stod fredelig og rart hos en bilhandler over i det mørke Jylland, med min høje alder håbede jeg at få fred og ro. Men nej en dag kom et par fra Sjælland, de gik rundt og beundrede mig, jeg stod og så flot og dejlig ud troede jeg. Men så begyndte de at krasse og skrabe i mine gamle samlinger med en nøgle, det var ikke rart.

Damen syntes jeg var meget pæn, jeg havde fået lagt et flot blondestykke over ryggen på bagsædet, men ak nu begyndte hun også at sige grimme ting om mig at jeg var slidt stoffet og mange andre ting, hvordan mon hun ville se ud hvis hun var 75 år.

Nu kom ham som ejede mig og sagde de godt måtte prøve at køre en tur i mig, men jeg havde stået så længe, at jeg havde miste gnisten, så fik jeg hjælp af ejeren, nu skulle jeg vise sådan nogle Sjællænder at jeg kunne køre, tror du hornet viker spurte damen, hun troede jeg sagde båt-båt, men der snød jeg dem, for jeg siger jo øv-øv det lo de af. Jeg kørte fint, det kunne de ikke klage over. Vi kørte tilbage til min ejer, og glad var jeg, nu kunne jeg vel få fred igen, men nej nu begyndte de at klappe mig og snakkede. Nu begyndte jeg godt nok at blive nervøs, hvad sker der mon nu, de ville købe mig og jeg skulle ud på en lang rejse, helt til Sjælland "å nej"

det kan jeg ikke klare i min høje alder. Nu talte de om en stor trailer, man kan sætte bag på bilen og fragte mig over det ganske land.

Nu begyndte min rejse til det udkendte, jeg blev skubbet af anhængerens. For jeg havde igen miste gnisten, og det regne meget. Så stod jeg der, et helt udkendt sted. Så skulle i set næste dag, så var der opløb hos min nye ejer af de ander på vejen hvor jeg skulle bo, de ville alle med ud at køre, jeg var stolt kan i tro, så var jeg jo ikke så slem at se på, som de havde sagt da de købte mig, men nu sagde min nye ejer det vare længe, det forstod jeg ikke? jeg skal jo bare hjælpes med lidt strøm.

Nu fik jeg lov til at stå nogle dage og hvile mig, så bliver jeg skubbet ind i en garage og det var rart. Nu skal jeg bare have det godt troede jeg, men nej nu begynte han at slå og banke på mig og tager fat på at skille mig ad, nu er jeg rigtig nok bange jeg som troede at jeg skulle have det godt på mine gamle dage, det blev være endnu han tog dørene af derefter skærme og til slut stod jeg helt afklædt og nøgen, nu er jeg i tusind stykker, sådan kan man ikke behandle en gammel dame. Og så kalder hende damen mig for hans elskerinde, hun må da være glad for at slippe af med ham, der er nu ikke meget kærlighed over det han gør. Men jeg må jo være noget særlig for der kommer mange mænd og se på hvad han gør ved mig, er det mon fordi at jeg er helt nøgen? De få damer der se på mig tror aldrig jeg bliver pæn igen, han siger at jeg godt kan blive pæn til sommer, så den anden må give ham tid til mig nu, så han til sommer kan køre skovtur med dem alle, jeg vil glæde mig til at få noget tøj på igen.

*Fort A. årgang 1930
Med gilde hilsen Mogens*

fors. i næste nr.

Åben ansøgning til Gildefonden

Vi er mange i Ølstykke Gildet som har nydt at være på Gildernes Højskole i Rødning. Gildernes højskole planlægger nu den fjerde højskole i 2008/2009.

Rødning Højskole er Danmarks ældste højskole og en væsentlig del af vores danske kultur.

Højskolen er inde i en svær tid med økonomien.

Vi kunne godt tænke os, at Ølstykke Gilde Fonden sender kr. 10.000,00 til Rødning skole. Beløbet øremærkes til lyd-dæmpning i spisesalen.

Med gildehilsen

Vibeke, Kirsten, Alice, Peter Ahrendt og Povl-Erik Høxbroe

Det var med stor sorg, at måtte sige et sidste farvel til Ølstykke Gildets stifter og første gildemester, en god ven og kammerat.

Viggo var en stor personlighed, hvilket gildet nød godt af. Han forstod, at holde sammen og udvikle gildet i den første svære tid i gildets historie.

Da vi ikke var så mange medlemmer i starten, gjorde Viggo alt for, at så mange som muligt deltog i møderne, det gjaldt såvel gildebrødre som ikke gildebrødre, Viggo ringede rundt til os alle og opfordrede os til at møde op.

Når Viggo sad ved højbordet, kunne man ikke andet end føle respekt for ham, han ledte gildet med fast og kærlig hånd. Viggo var ikke bange for at sige sin mening.

Viggo holdt fast i, trods protester, at gildet skulle være meget åben, så også ægtefæller der ikke var gildebrødre, kunne deltage. Denne holdning gjorde sit til, at der kom flere medlemmer.

Selvom Viggos sidste mange år var præget af svær sygdom, var han altid trofast mod gildet.

Viggo var en sand spejder og gildebror, som hele sit liv med stor energi kæmpede for de idealer spejder- og gildebevægelsen står for og som vi andre skal forsøge at leve op til.

De fleste af os var sammen med Viggo, da vi afholdt det sidste gildeting. Her gik debatten livligt om afholdelse af Fællesløbet 2007 og jeg erindrer tydeligt Viggos sidste ord til os gildebrødre var: " Det kan I ikke være bekendt" en formaning som vi alle må have i erindring i fremtiden.

Viggo var også meget interesseret i gildebrødrenes familier. Vores børn var meget glade for Viggo, han spurgte også altid til dem, også efter de var voksne.

Vi der fik lejlighed til, at lære Viggo at kende, lærte også at respektere hans livssyn, der kort og godt og enkelt blev udtrykt med sætningen: " De stærkeste skuldre må bære" ord han til selv levede op til.

Ære være Viggos minde.

Lisbeth



Sunrise den 1. august i forbindelse med spejdernes 100 års jubilæum og Søspejdernes landslejr i Frederikssund

Søspejderne afholder landslejr på Frederikssund Lystbådehavn fra den 25. juli til den 1. august. Omkring 800 friske og glade søspejdere vil komme sejlene og fylde området med livlig aktivitet, både til lands og til vands.

Landslejren falder sammen med det verdensomspændende jubilæumsarrangement

Sunrise

Sunrise vil blive fejret i hele verden kl. 8.00 lokal tid, startende på de små øer i Stillehavet, følge tidszonerne på en rejse over Asien til Europa og videre over Amerika for til sidst at slutte på Hawaii.

Søspejderne inviterer alle til at fejre Sunrise på Vikingspillets Scene i Frederikssund, onsdag, den 1. august kl. 7.45 til 9.15.

Idéoplægget til arrangementet er opstart med Vikingernes lurblæsere, spejder og bevægelsessange sunget af cirka 1000 glade stemmer, taler af prominente folk, opsendelse af masser af balloner og hvis det lykkes – noget at drikke og et stykke brød.

Det er vigtigt for hele Sunrise idéen at arrangementet starter til tiden, så mød op i god tid!

Herfra skal lyde en opfordring til at komme og være med til at fejre spejdernes 100 års jubilæum.

Yderligere information kan hentes på www.spejderne.dk

Med spejderhilsen

Alice Linning, Divisions chef, DDS, Ege Division linning@mail.tele.dk

Per Kock, Gildemester, 1. Gilde, Frederikssund email.til.kock@mail.dk

Hjælp til Sunrise

Som nævnt vil der indgå et par bevægelsessange i programmet. Hertil søger vi en rigtig god entertainer, der kan få 1000 morgenfriske mennesker til at swinge. –Er du eller kender du kvalificeret til dette hverv, hører vi meget gerne fra dig.

Gildemøde med perspektiv

Kender du følelsen af have deltaget i et møde, hvor halvdelen af deltagerne ikke kendte hinanden, men hvor alle fra første håndtryk mærkede en dejlig stemning af fællesskab – sådan havde jeg det på Skenkelsø mølle, da vi på gildemødet i maj mødtes med gildebrødrene fra Ledøje-Smørum.

Det blev en vellykket aften, hvor gilderne berettede om deres dagligdag og aktiviteter, men også fik tid til rundt om ved bordene at brainstorme, hvilke aktiviteter vi muligvis i fællesskab kunne have udbytte af at samarbejde om.

Til støtte for hukommelsen og fremtidig inspiration vil jeg derfor nedenstående referere nogle af de ideer og tanker, der opstod på mødet:

*Der var ønske om en fælles Nytårgildehal - allerede i 2008

*Samarbejde om hjælpere til Mølleå sejladsen - allerede 2007

*Samarbejde om hjælpere til Bankoshow - allerede 2008

*Samarbejde om fællesløbet - allerede 2007 - spejdere fra Ledøje - Smørum inviteres

*Samarbejde om fællesaftener med en lidt dyrere og mere spændende foredragsholder

*Opfordring til at melde sig som hjælper på Himmelekspressen

Tak til alle, der gjorde denne aften til noget særligt.

Poul / Ølstykke





Til Knudens redaktion,
Som den første positive reaktion på et dejligt gildemøde med
Ledøje - Smørum gildet har jeg modtaget denne e-mail som I
bedes bringe i juni Knuden 2007.
Lise har følgende e-mail adresse: lisedegn@smorumnet.dk

Med gildehilsen
Poul

Skovtur den 24. juni 2007

Som allerede annonceret byder turudvalget på
et par nye oplevelser:

Vi mødes i Køge kl. 11.30, ved Køge Kirke, Sct.
Nicolai – Kirkestræde 29. (der er højmesse kl.
10.00)



kl. 12.00 har vi fået kirketjener Claus Butty til
at vise os rundt i kirken og fortælle om den.
For dem der har lyst bliver der mulighed for at
komme op i Tårnet. Køge Kirke er en køb-
stadskirke med 700 siddepladser, kirkens tårn
er det ældste del af den nuværende kirke, date-
ret 1324.

Herefter finder vi et sted til de medbragte mad-
pakker og drager til:

Køge miniby



Idéen til Kjøge
Mini-By blev
fostret i 1965,
og den blev til
virkelighed i
slutningen af
1980'erne.

Kjøge Mini-By

Laug blev dannet den 16/3 1987, og da Kø-
ge var blevet opmålt med nøjagtig beskri-
velse af husenes beliggenhed i 1865, beslut-
tede man at opføre Køge i minatureudgave,
som byen så ud i 1865.

Pris for entre kr. 25.00

Vi håber på stor tilslutning, da vi har fået guide
til at vise os kirken, hvilket bliver en stor ople-
velse.

Tilmelding til Ulla senest den 4. juni, gæster
velkomne.

Hilsen Turudvalget Lise og Ulla
Ledøje-Smørum Gildet

Gildeskovtur

Søndag 26. august 2007

vi mødes på Græsted gård kl. **8.00** hvor vi fordeler os i bilerne og kører til et hyggeligt sted hvor vi indtager morgenmaden. Når alle er blevet mætte fortsætter turen til Midtsjælland hvor vi vil hygge os og få nogle gode oplevelser.

Turen er tilrettelagt så **alle** kan deltage

Du skal medbringe følgende:

145 kr. som dækker frokost og aktivitet

Dit gode humør, tøj efter vejret

Drikkevare til frokosten og hvad du ellers vil indtage i løbet af dagen

Eftermiddagskaffe/the

Stol og evt. et lille bord



Tilmelding senest 10. juni af hensyn til arrangementet

Lis 47 17 80 75 b.l.larsen@nrdc.dk

Hanne 47 17 88 28 hanneda@mail.dk

Gildeledelsen

Side 11

Gildemøde onsdag den 13. juni 2007

Vi skal besøge Cirkus museet i Hvidovre.



Det er lykkedes os at få en aftenrundvisning i Cirkus museet med guide.

Vi skal høre, se og fornemme savsmuld og klovnerier igennem tiderne, og høre om cirkus dynastierne.

Vi mødes på Græstedgård kl. 18.15, og fordeler os i bilerne.

Tilmelding senest den 6. juni til:

Vibeke **Tlf.: 47 17 97 75**

Kirsten/Peter **Tlf.: 47 17 87 37 / Mobil: 21 90 72 61**

Vi serverer et let måltid, kaffe, the og kage.

Pris kr. 35,00

Øl og vand kan købes.

Adressen er
Avedørelejren
Hovedporten 6
2650 Hvidovre