

Gildemøde den 14. maj 2008.

På den dato bør foråret være kommet til Danmark – og så skal vi luftes!



Vi mødes på **Græstedgård Kl. 18.15**, hvor vi fordeler os i bilerne og kører til Frv. Krudtværk, Krudtværksalleen 1. Frederiksværk.

Efter den guidede tur, byder vi på en let anretning. Den serveres i et lokale på Carlsvej 10, Frederiksværk. Øl og vand kan som sædvanlig købes til gildepriser.

Medbring til eget forbrug, glas, kop, tallerken, bestik, kaffe/the m.v.

Pris for arrangementet er (inkl. Entree) 40 kr.

Tilmelding **senest d. 9. maj** til

Jytte 47 17 97 82

Ove 47 17 96 93

Mange gildehilsener
Gruppe 1



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

31 Årgang

Nr. 310

Østyselsdage i maj

Hanne Danielsen
Ingelise Petersen

8. maj
22. maj

Redaktionen ønsker tillykke

Knuden, igen.

For godt 1 år siden (april 07) var det min tur til at skrive stafetten. Jeg valgte at skrive om det, du sidder med i hånden, nemlig Knuden. Det væsentligste i indlægget var en række forslag til, hvordan Gildet i større udstrækning burde anvende dette udmærkede kommunikationsmiddel, idet jeg stadig finder, at indholdet i bladet ofte er meget tyndt. Det er muligt, at du ikke har læst det, men du kan evt. blade tilbage.

Jeg afsluttede stafetten således. **Det var min mening, hvad mener du?** Altså med et spørgsmål, som man vel på en eller anden måde forventer en reaktion på.

Hvor mange meninger, kommentarer m.v. tror du så, jeg har fået?

Ja, rigtigt! Ingen, hverken på skrift eller i tale. Du tænker sikkert lige nu, at dette indlæg er et mavesurt opstød fra en gammel mand. Det er kun delvist rigtigt. Det med den gamle mand er rigtigt, det mavesure er ikke rigtigt. Næh, det er en stor forundring over, at ingen af jer – ej heller gildeledelsen - har villet kommentere et meget velment forslag uden stavefejl. Altså en opfordring til diverse indlæg i bladet med Gildets fremtid og udvikling som tema.

Og hvad kan man så lære af jeres manglende reaktion?

Vi gør som vi altid har gjort, så risikerer vi ikke noget (men kommer heller aldrig ud af stedet), eller, stå aldrig til søs, lad de andre stå.

Efter dette bidrag til Knuden skal jeg nok stikke piben ind.

Med gildehilsen
Jens.

Distriktsgildeting

Den 7. maj 2007 kl 19:30 afholdes distriktsgildeting
I dragehytten, Frydensborgvej i Hillerød.

Indkaldelse sker skriftlig med 14 dages varsel fra distriktsgildeledelsen til samtlige gildemestre, gildekanslere og gildeskatmestre samt distriktsgildepræsenter, men alle gildebrødre i distriktet har adgang til, samt taleret, men ingen stemmeret til distriktsgildetingen. Dette er forbeholdt Gildeledelser og distriktsgilderepræsentanterne.

Der skal ved dette gildeting vælges en ny distriktsgildeskatmester. Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke fundet en kandidat til distriktsgildeskatmester, så hvis der skulde være en gildeboder, der eventuelt har et emne til kandidat, bedes vedkommende henvende sig til Distriktsgildekansler Marianne Moth Børglum på telefonnr.: **47 17 58 02**

Christian Petersen

Distriktsgilderepræsentant

For Ølstykke Gildet.

Sct. Georgs Budskabet 2008

I 2007 fejrede spejderne overalt i verden spejderbevægelsens 100 års jubilæum på forskellig vis.

I løbet af de 100 år beviste børn og unge, at de ved fællesskab, sammenhold og målrettet indsats kunne gøre en forskel i lokalsamfundet samtidig med, at de dygtiggjorde sig og som voksne blev nyttige samfundsbedste borgere. Det gør de stadig – spejderne i Danmark har i løbet af jubilæumsåret i samarbejde med Gildebevægelsen samlet sammen til en fredsgave på ikke mindre end 25 skoler, UNINICF har lovet at bygge og drive i Angola.

For 75 år siden fik tre spejderledere i Danmark den ide at danne et fællesskab, hvor man som voksen kunne holde kontakten til spejderbevægelsen og samtidig fortsætte den personlige udvikling, som spejderlivet havde givet dem.

Denne danske ide har siden 1933 bredt sig, så Gildebevægelsen nu er blevet til en international bevægelse, og den har via ISGF (International Scout and Guide Fellowship) bredt sig til ca. 60 lande, hvor gildebrødre støtter det lokale spejderarbejde og det lokale samfund på forbillidlig vis.

Der er dog ingen grund til at hvile på laurbærene - det er stadig vigtigt at være fokuseret på fremtiden, som de tre ophavsmænd var det i 1933.

En af de ting, der gennem alle årene har været kendetegnende for udviklingen af Gildebevægelsen, er Fællesskab. I begyndelsen udelukkende i det nære, i samarbejdet med de lokale spejdere og det lokale samfund ved løsning af samfundsvigtige sociale opgaver; for mange år efter 1933 var der ikke det sociale sikkerhedsnet, som kendetegner det moderne samfund i dag.

Efterhånden som Samfundsudviklingen tog fart, og det sociale sikkerhedsnet blev tættere, blev der rum og plads til at udvide fællesskabet i den danske Gildebevægelse med Gildernes internationalt.

I det nære ved sammen med Gildebevægelserne i de nordiske lande – og nu på det seneste også i de baltiske lande – at støtte hinanden i udviklingen af relationerne til spejderne. Der er utallige landslejre, jamboreer og konferencer, der har nydt gavn af Gildebrødrenes økonomiske og praktiske indsats for at spejderne kunne få den optimale oplevelse og dyrke kammeratskabet ved disse begivenheder. Når man til denne indsats føjer al den aktivitet, som Gilderne lægger for dagen for at skaffe væsentlige ressourcer til såvel spejdermæssige som humanitære formål, er der al mulig grund til udtrykke et ønske om, at fællesskabet i Gildebevægelsen – overalt hvor den findes - må have fantasi, energi og held til at fortsætte og videreudvikle de tanker, som startede med de tre spejderlederes fremsynede ide i 1933. Må jeres indsats også i mange år fremover være til gavn og glæde for såvel spejderne, som for jer selv.

Jeg ønsker alle Gildebrødre en god Sct. Georgs dag.
Signeret af hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte

Kære gildebrødre.

Tusind tak for den flotte blomst i anledning af min sygdom og indlæggelse på Hillerød sygehus.

Det glædede mig meget.

Jeg vil også takke for telefonopringningerne, som min familie og jeg var meget taknemlig for i den svære tid.



Mange gildehilsner

Bjarne

Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 maj 2008 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 33 58 96	47 36 16 20	47 17 70 32



Stafetten *Vibeke Raas*

I denne periode, hvor jeg virkelig har måttet holde mig i ro de første 6 uger efter min operation, fandt jeg i min "Gildeskuffe" dette indlæg fra "Voldsstafetten" i 1999 - og det satte nogle tanker i gang om alle de gode venskaber og bekendte + familien, som tit har ringet, besøgt mig eller sendt en hilsen, og hvor meget det betyder for et menneske, at andre husker en.

KAMMERATSKAB - VENSKAB

Oftentimes høres disse ord under eet, men taler man om dem, er der andre ting der skal med, såsom bekendtskab, gruppefællesskab og interessefællesskab. Disse begreber opstår som regel ved, at man er fælles om en begivenhed. I barneårene findes begreberne i skolen, som spejder, i sportsforeninger og øvrige steder, hvor børn i almindelighed mødes.

Som voksne får vi ofte bekendtskaber via vort job eller ved at deltage i foreninger eller interessegrupper. Et bekendtskab kan gennem et interessefællesskab udvikle sig til kammeratskab. I vores gildesangbog er det tydeligt, at mange spejlersange handler om kammeratskab, men gildesange handler om venskaber – og det er en ønskværdig udvikling.

Ordet venskab har kun to stavelser, hvoraf den første "ven" kommer fra navnet på den romerske gudinde Venus, som står for skønhed, ynde og kærlighed, begreber der er rare at møde. I forhold til kammeratskab står venskab for mig som et meget dybere og mere fortroligt forhold. En ven er en, til hvem man kommer med alle slags problemer – også de helt private – og

ST. GEORGS GILDERNE I DANMARK - VESTVOLD GILDET

Birgit Randløv skriver stafetten juni 2008

som man stoler på, ikke lader dem komme videre. Fortrolighed og tillid er noget, der især skiller kammeratskab og venskab.

I det daglige er det ofte nødvendigt, at vi omgiver os med et panser – at vi holder en vis afstand.... Derfor er det rart, at vi i gilderne får etableret mange venskaber, vi har brug for dem. Her kan vi lægge panseret og tage sommerfuglefrakken på – som Gustav Munch-Petersen udtrykker i sit digt: "Jeg har to frakker".

Jeg har to frakker
som jeg skifter med –
af elefanthud er den ene,
af sommerfuglens skind den anden.

Den første er for gråvej,
og for krigstid, i slagsmål
og blandt onde ord
jeg går i elefanthud.

Og solskin er det bedste,
for sommerfuglefrakken –
når jeg er blandt venner,
i trykthed og ro,
så blotter jeg mit indre
igennem flor og vinger.

Kun en fejl har de begge
ellers så gode frakker,
jeg kan ikke selv bestemme
når jeg vil skifte dem.

Verner.

