



Gildemøde

Onsdag den 10 september kl. 1900 på Græstedgård

Aftenen byder på et foredrag, som krydres med billeder og anekdoter, om den 800 km spændende pilgrimsrejse Caminoen, som aftenens foredragsholder selv har gennemført. Rejsen starter på nordsiden af Pyrenæerne og slutter i Santiago de Compostella.

Bemærk tidspunktet, der startes med en let anretning

Pris kr. 40,-

Øl og vand til sædvanlige priser.

Tilmelding senest den 7 september til

Ingrid Tlf. 47 17 46 62

eller til

Annie Tlf. 47 17 56 36

Gruppe 3



KNU

September

DEN

2008



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

31. Årgang

Nr. 312

Årsmødsdage i september

Per Holdrup
Tove Nielsen
Per Pedersen
Lene Jørgensen

1. September
3. September
8. September
13. September

Redaktionen ønsker tillykke

Brev fra gildets sponsorpige.

Mine kære sponsorer!

Jeg har det godt og håber I også har det godt. Tak for hilsener, brev og gaver, som I sendte mig. Jeg blev glad for at modtage dem. Jeg har bestået 8. folkeskoleklasse og går nu i 9. klasse.

Jeg fortsætter med at studere i den samme skole i Palavoor. I år er der 65 elever i min klasse. I maj tog jeg hjem på sommerferie sammen med min yngre bror Srineevasan, min yngre søster Arumugam og min mor Manimekali, som også bor i Asharm. Vi tog til min bedstemors hus i Ittiamozhi.

Den 22. maj havde vi en lille sammenkomst i vort hus, fordi jeg nu var kommet i puberteten. Mange af vore naboer i vor landsby kom også.

Min søster og bror tog hen for at besøge min bedstefar, som er læge i naturmedicin.

Jeg er glad for at være tilbage i Asharm. Hver søndag fortsætter jeg med at lære de gamle tamilske folkesange af en lærer, som kommer til Asharm.

Tak fordi I hjælper mig.

Jeres hengivne
V. Venkateshwari

Nyhedsbrev om naturen 7

september 2008

Kære gildebror i Ølstykke og Ledøje-Smørum - fra 18 august til 28 september 2008 indbyder Friluftsrådet dig, din gruppe eller familie til at deltage i **Den store Mariehøneagt**, hvor vi kan være med til at registrere, hvor udbredt de – ja det er rigtigt - 51 forskellige arter er i Danmark.

Den mariehøneart, som de fleste kender, er den røde mariehøne med 7- prikker, men hvis du går på mariehøneagt og tæller prikker vil du sikkert møde røde mariehøns med 2, 5, 7 og 11 prikker. Prikkerne fortæller ikke, hvor gamle mariehønsene er – nej de fortæller, hvilken art de tilhører.

Mariehøner er nyttedyr, da de æder mange bladlus og det er landmænd og haveejere rigtig glade for. En enkelt mariehøneart er dog ikke så populær. I 2006 kom der nemlig en ny mariehøneart til landet fra Asien og den blev døbt harlekinmariehønen, den æder også bladlus, men har desværre også den uvanne at ændre sig til et glubsk rovdyr, der æder nyttige insekter, når bladlusene slipper op.

Harlekinmariehønen fortrækker at overvintre inden døre og er ikke spændende at have på besøg, da den udskiller en ilde lugtende væske, når den bliver forstyrret.

Det bliver spændende at se, hvor mange forskellige arter af mariehøns, der findes omkring os i haver og parker. Mon der kun findes de oprindelige mariehøns eller også harlekinmariehøns? Alle disse spørgsmål om dyr og planter vil Friluftsrådet gerne have svar på.

Ønsker du at læse mere og tilmelde dig **Den store Mariehøneagt** foregår det over Internettet på adressen **www.obsnatur.dk**

Du ønskes en dejlig eftersommer og en god oplevelse

Poul / Ølstykke

Mindeord for Bjarne.

Det var med stor sorg og vemod at måtte sige et sidste farvel til en kær gildebror.

Bjarne døde midt i en af hans mange hobbies, under en fiskeetur. Han fik måske en god og let død, men for hans nærmeste familie og venner, var det en chokerende besked at få, at Bjarne ikke var mere. Bjarne var en stor personlighed, rummede mange gode egenskaber. Han var en god og loyal gildebror, altid rede til at give en hånd. Hvis man stod og manglede et eller andet, så gik man sjældent forgæves til Bjarne. Hvis han ikke lige havde det på sit lager, kunne han skaffe det. Bjarne var en ener, som man måtte respektere. Når Bjarne sagde noget var der vægt bag hans ord. At det også ofte blev sagt med lidt humor, blev det ikke dårligere af. Bjarne var god til at arrangere og planlægge. Han var et stort plus, når der skulle arrangeres spejderløb, banekospil og lignende. Også de fester, han har arrangeret, har været utrolig spændende og fornøjelige.

Der vil være et stort tomrum for os, der har lært Bjarne at kende, såvel for gildet som helhed, men også for den enkelte gildebror. Mine tanker går også til den nærmeste familie, Lizzie og hans sønner og børnebørn. Det er svært tid de går i møde. Men vi i gildet vil gerne yde støtte og opbakning til familien.

Ære være Bjarne's minde. Lisbeth



Kære gildebrødre

Tak for jeres store fremmøde 16/7. Tak for gaver.

Vi fik en god start på en dejlig og minderig dag.

**Kærlig hilsen
Ruth og Per**

Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

**Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 2008 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangstrup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 33 58 96	47 36 16 20	47 17 70 32



Stafetten

HVIS JEG SKULLE LEVE MIT LIV OM.

Jeg ville turde gøre flere fejltagelser.
Jeg ville slappe af. Være mere smidig.
Jeg ville være mere enfoldig.
Jeg ville tage flere ting alvorligt.
Jeg ville tage flere chancer, jeg ville have flere oplevelser.
Jeg ville bestige flere bjerge og svømme over flere floder.
Jeg ville spise mere is og færre bønner.
Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte.
Ser du, jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt.
Time efter time, dag efter dag.
Åh, jeg har haft mine øjeblikke, og hvis jeg skulle leve om igen, ville jeg have flere af dem.
Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet. Kun øjeblikke.
Det ene efter det andet, i stedet for at leve så mange år med at tænke på morgendagen.
Jeg er en af dem, som aldrig tager nogen steder uden et termometer, en varmedunk, en regnfrakke, en faldskærm.
Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg rejse med mindre bagage.
Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at gå barfodet tidligere om foråret, og blive ved længere hen på efteråret.
Jeg ville danse mere.
Jeg ville unde mig selv flere karruselture.
Jeg ville plukke flere tusindfyrd.

Dette digt er skrevet af Nadine Starr, der er 85 år, og jeg synes der er en hel del at tænke over.

(sign.)
Anna

Jens Erik Stubkjær skriver stafetten oktober 2008

Om vores sponsor barn. Drengen.

Name: R.Rajeeh
Std: X
Chennai.
Sags nr. H-246/00

Juni 08.

Min kære Sponsor

Jeg er Deres sponsor barn, som har læst til IX klasse: ved hjælp af Deres støtte.

Mange tak for Deres hjælp og støtte i mange år.

Ved Deres hjælp har jeg været i stand til at fortsætte mine studier.

Derfor er jeg ked af at fortælle, at jeg og mine forældre, vil tage tilbage til vores landsby, som ligger rigtig langt fra Chennai.

Derfor må jeg afbryde mine studier i Chanai, og fortsætte i landsbyens skole.

Det er årsagen til, jeg ikke kan fortsætte, som Deres sponsor barn. Rigtig mange tak for Deres hjælp og støtte, både gennem breve og gaver.

Jeg vil huske Dem, som min betaler.

Også mange hilsner fra mine forældre.

Deres med kærlig hilsen sponsor barn.