



KNU
November

DEN
2008



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
30. Årgang
Nr. 314

Fødselsdage i november

| | |
|----------------------|--------------|
| Kaj Normann Andersen | 10. November |
| Anne-Grete Langaard | 22. November |
| Annie Andersen | 22. November |
| Ove Søtofte | 29. November |

Redaktionen ønsker tillykke

Orientering vedr. SØS

I Slangerup, på SOLGÅRDEN arrangerer vi en eftermiddag for beboerne med sang, oplæsning og kaffe med kage. Arrangementet finder sted TIRSDAG d. 2. dec. Kl. 14.30. Vi regner med at flere gildebredere vil deltage og ”give en hånd med”.

Jytte A. og Army M.

Kontakt venligst Jytte eller Army senest den 23. november.

I Januar vil SØS arrangere en musikalsk sangeftermiddag på Tofteparken. I hører nærmere i Knuden i december.

Hanne og Birgitte

Små refleksioner over en søndag i Vestskoven.

Vejret var da vist det VÅDESTE, vi har været ude for til fællesløbet i flere år – MEN — ”ikke dårligt vejr, kun forkert påklædning” - og det kunne vi, på vores post, med glæde konstatere. Såvel spejderne som gildebredere på poster og løbsledelsen var påklædte til vejret, og det var da heldigvis ikke kold regn, der kom ned. På vores post havde vi fornemmelsen af, at spejderne havde det sjovt på posterne, men der er jo altid nogen som er lidt på tværs, men sådan vil det nok altid være; man er jo ikke ens.— Posterne var virkelig ”Sjov i skov” på mange forskellige måder, og Vestskoven er et spændende, interessant og mangfoldigt område, men naturligvis helst i TØRVEJR! Der var trods det våde vejr mange ”civile”, der løb— red — luftede hunde — eller bare var på en travetur i den stadig grønne — men våde skov. Alle holdene var virkelig kommet på arbejde med at finde vej efter kort, og ”cykelstafetten” fra løbsledelsen kom virkelig på arbejde og masede rundt for at holde styr på det hele, så ingen blev borte.

Trods vejret var det en god søndag med meget frisk og god luft, - og så kom solen, , da vi skulle køre hjem.

TAK. AF — BR — VR



Dansk Flygtningehjælp
Giv flygtninge en fremtid

Har I husket ??

at sætte kryds i kalenderen søndag, den 9. november ?

Det er nemlig den dag vi alle skal ud at samle ind til Dansk Flygtningehjælp.

Jeg håber, at rigtig mange af jer kan den dag for jeres indsats gør en stor forskel for de mange flygtninge, der får gavn af de indsamlede penge.

I kan tilmelde jer ved at ringe eller e-maile til mig eller ved at gå ind på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: www.flygtning.dk.

VI MANGLER INDSAMLERE – så skulle du kende nogen ikke-gildebrødre, der kunne tænke sig at samle ind til det gode formål, glæder jeg mig til også at høre fra dem.

De gildebrødre der er dårligt gående eller som helst ikke vil ”stemme dørklokker” behøver ikke at holde sig tilbage – vi får helt sikkert brug for deres praktiske hjælp ved udlevering og modtagelse af indsamlingsbøsser og optælling af de forhåbentlig mange penge.

Med gildehilsen

Mogens A.

Tlf. 47 17 56 36

e-mail: mogens.annie@nrdc.dk

Overhold venligst deadline

OBS.

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20. november 2008 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail

Christian Petersen
Sønderparken 22
3550 Slangerup
cfp@privat.tele.dk
47 33 58 96

Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk
47 36 16 20

Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 17 70 32



I forbindelse med nedenstående blev jeg opfordret til at sætte det i KNUDEN. Jeg var for genert, men nu er turen kommet til stafetten, jeg vælger den nemme løsning og det lægger sig vel lidt op ad Annas og Jens Eriks stafet.

5 MIN. SCT.GEORG.

(14 NOV 07)

I den forløbne tid har vore politikere strøet om sig med en masse løfter, de har lovet meget, men holder det. Det skal jeg ikke her kommenterer.

Men, hvad med os selv. Jeg tænker her på et løfte jeg gav vor søn Carsten da han var omkring 5-6 år (nu 43 år). Jeg lovede ham at vi skulle køre i sporvogn inden den form for offentlig transport blev nedlagt. Det var linie 5. Senere spurgte han mig hvornår vi skulle køre med sporvogn. Av, jeg havde glemt, hvad jeg havde lovet. Sporvognen var kørt for sidste gang. Meget senere da den lille familie var flytter til sydslælland i nærheden af Skjoldnæsholm ringede han og spurgte om jeg ville med ud at køre i sporvogn. Mit svar var, efter nogen tankevirksomhed NEJ, fordi jeg forestillede mig at han til sine drenge ville sige: ”Lad nu farfar lade som han styrer, han har nemlig kørt med linie 5 i København, han kan bare ikke huske det”. Samvittigheden var noget ude af ligevægt (det er sket både før og siden), men jeg fandt et halmstrå jeg kunne klamre mig til, idet jeg kom til at tænke på indledningen til det spejderløfte jeg lærte i sin tid:

Jeg lover på min ære efter bedste evne....

Mogens Andersen skriver stafetten december 2008

Nu hedder det, så vidt jeg erfarer:

Jeg lover at gøre mit bedste....

Æren og evnen er faldet bort, men tilbage står måske samvittigheden, når det ikke lykkes at overholde et løfte på trods af evner og vel vidende at man har gjort sit bedste. Tavlen med samvittigheden kan viskes nogenlunde ren, men visse ting bliver tilbage (for mit vedkommende bl.a.linie 5).

I Sct.Georgsgildet begynder Gideløftet hhv Væbnerløftet med:

*Jeg lover oprigtigt at stræbe efter.... og
Jeg lover af al min evne....*

Også her ser vi vort halmstrå, og heldigvis for det, fordi ingen af os er fuldkomne.

Skal vi bruge halmstrået som undskyldning når vi af en eller anden årsag ikke kan holde et løfte. Jeg mener at den altid nærværende samvittighed holder sit indtog. **ELLER HVAD?**



Tak til gr. 4 for en dejlig sangaften ,
og med Jørgen Anker Jørgensen
som forsanger og fortæller,
var aften helt i top.
Med Gilde hilsen Tove

Nyhedsbrev om naturen 8

oktober 2008

Kære gildebror i Ølstykke og Ledøje-Smørum – den 28 september sluttede **Den store Mariehønejagt**, hvor mange gildebrødre fra hele Danmark har været med til at registrere, hvor udbredt de 51 forskellige mariehøne arter er – tak for jeres interesse.

Vinderen blev som forventet den 7-plettede mariehøne, der blev observeret flest gange - nemlig 2741 gange eller 43% af alle mariehøne-fundene. På anden pladsen kom den røde 2-plettede med 777 observationer og den 5-plettede med 728 observationer.

Jagten på den berygtede harlekin-mariehøne fra Asien, som æder nyttige insekter vil dog fortsætte efter Den store Mariehønejagt, da forskerne gerne vil følge spredningen i Danmark. Finder du en harlekin-mariehøne, må du derfor gerne indsende den i en æske med lidt vat eller papir til Skadedyrslaboratoriet, Aarhus Universitet, Skovbrynet 14, 2800 Kgs. Lyngby (mærket Mariehøns)

I den kommende tid mere præcist fra den 1 november 2008 til 31 maj 2009 vil vi skifte tema til **Den store Safari**, der vil opfordre alle gildebrødre og deres familie til at tage ud i den danske natur og iagttage og registrere nogle af Danmarks fascinerende vilde pattedyr.

En safari behøver ikke at være en rejse til Afrika, men kan opleves i din egen have. OBSnatur sætter derfor fokus på 9 dyrearter, som hver på sin måde er en oplevelse at møde. Tag med på Den store Safari efter kronstyr, dådyr, rådyr, ræv, egern, pindsvin, hare, mink og vildsvin. Alle disse observationer om dyrenes fordeling i landskabet vil Friluftsrådet gerne have svar på.

Ønsker du at læse mere og tilmelde dig **Den store Safari** foregår det over Internettet på adressen **www.obsnatur.dk**

Du ønskes en spændende safari

Poul / Ølstykke



Landsbyen

Oktober 2008

Vi har brug for din hjælp i Landsbyen

På Blå Sommer næste år er der seks underlejre: fem, hvor spejderne bor, og een for hjælpere.

Landsbyen er navnet på den underlejr, hvor ca. 900 hjælpere fra mange af de fælles funktioner bor og spiser.

Vi forventer at skulle bruge ca. 200 hjælpere for at få Landsbyen til at fungere.

Og her har vi brug for din hjælp.

Vi skal bo på to lejrpladser, en lige syd for Holmgård og en lige nord for Stevninghus.

Vi bliver altså ca. 1100, der skal bo og spise i Landsbyen.

Jeanette Piil Ulriksen og Kjeld Krabsen kommer til at stå i spidsen for Landsbyen, hvorunder Forsamlingshuset og Paradiset også hører.

Forsamlingshuset er navnet på den store hjælperkantine, hvor vi alle skal have super god mad.

Omkring halvdelen af Landsbyens hjælpere vil arbejde i Forsamlingshuset. Her vil være fire arbejds hold, hvor kun de tre er på arbejde samme dag (et til hvert måltid) og et hold har fri.

I løbet af fire dage har et hold lavet tre forskellige måltider og holdt en dag fri.

Paradiset er navnet på det område, hvor hjælpere, ledere og seniorer kan hygge sig om aftenen. Paradiset har selv over 100 hjælpere.

Forsamlingshuset og Paradiset kommer til at ligge "midt i lejren".



Hvad kan du hjælpe os med

Du kan hjælpe os i **Forsamlingshuset** og **Paradiset**, men du kan også hjælpe på andre områder.

Vi skal indrette Landsbyen – det står vores **Teknik** for – det er også dem, der sørger for, at systemerne virker under lejren.

Vi skal modtage alle hjælpere, når de kommer, og svare på spørgsmål og hjælpe undervejs – det er **informationsafdelingens** (Info's) opgave.

Vi har også en **børnehaven** i Landsbyen, hvor alle hjælperbørn under spejderalderen kan være i dagtimerne, mens mor og far arbejder.

Vil du med på Blå Sommer

Vil du være med på holdet i Landsbyen, så send en mail til Jeanette eller Kjeld og skriv, hvad du gerne vil lave i Forsamlingshuset, Paradiset, Teknik, Info eller Børnehaven. Skriv også, hvornår du vil være på lejren.

Førforlejr (Teknik): 4. juli – 10. juli.

Forlejr: 10. juli – 14. juli.

Hovedlejr: 15. juli – 23. juli.

Efterlejr: 23. juli – 26. juli.

Se mere om lejren på hjemmesiden www.dds.dk/blaasommer

Vi glæder os til at høre fra dig.

Masser af spejderhilsner

Jeanette og Kjeld
jeanette@klu.dk - kjeld@klu.dk





GILDEHAL 12-11-2008

Vandrehal fra kl.-18,30 til 19,00-
Gildehal kl.19,00

Derefter serveres der et let traktement.
For 40 kr.

Så har vi lidt overraskelser på derefter.

Med Gilde Hilsen gr.5



Tilmelding til

Lisbet 47175135

Mogens 47170716

Senest den 9-11 kl.17,37