



Gildemøde 14. september 2011



Efter en dejlig lang sommerferie skal vi atter i gang med vores gildemøder, vi mødes på Græstedgård kl. 19.00

Poul og Kai vil fortælle lidt om brugen af de GPSér som skal bruges til årets fællesløb, og vi skal selvfølgelig prøve hvordan de er i brug.

Efter dette vil vi byde på et let traktement.

Pris 40 kr.

Tilmelding senest 7. sep. til

Lis og Benny

47 17 80 75 / 26 53 01 69 / 23 24 99 50

b.larsen@cdnet.dk



KNU
September

DEN
2011

Sct. Georgs Gildet
Ølstykke

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
34. Årgang
Nr. 342

Fødselsdage i september

Tove Nielsen 3. September
Lene Jørgensen 13. September

Redaktionen ønsker tillykke

Jeg håber at alle har haft en god sommer på trods af vejret.

Det er med beklagelse at jeg har modtaget udmeldelser fra Jens Mostrup og Birgitte Friis-Mikkelsen. Begge har udført et stort stykke arbejde for Gildet og jeg ønsker Dem alt muligt held og lykke i fremtiden.

Vi tager nu hul på det sidste år i grupperne, hvor de løbende projekter skal afsluttes og kreativiteten skal udfoldes med hensyn til, hvordan "skilsmissen" skal markeres. Ind imellem skal der arrangeres et gildemøde eller to og posterne til fællesløbet skal på plads; jo der bliver nok at tage fat på.

Jeg vil ønske alle gildebrødre en god arbejdslyst og et godt gildeår.

GM
Peter Hovgaard-Jensen

PS: Husk tilmelding til skovturen d. 4. september som går til Ørestaden.

Pga. mange indlæg, har redaktionen tilladt sig at justere i bogstavstørrelse, men ikke i indhold.

Sagn og skikke

Da september fik navn, begynde året med marts. September betyder den syvende, selv om det er den niende.

Mikkelsdag, 29. september, fejredes til ære for ærkeenglen Michael, der havde kæmpet så bravt med Djævelen. Lysene havde ikke været tændt hele sommeren, men Mikkelsdag kom tællepræsen frem i stagerne, og rokkene blev hentet ned fra lofterne. Mikkelsdag blev det sidste høstgilde holdt. Husmænd og håndværkere kom med deres koner, og når alle var blevet mætte, gik kvinderne ud i byen med mad til syge og sengeliggende.



Ølstykke Gildet (stiftet 29. september 1976)

- GM Peter Hovgaard-Jensen, Jarlsvej 16, 3650 Ølstykke, Tlf. 4717 5135, E-mail: lp.hovgaard@mail.dk
- GK Jens Erik Stubkjær, Spurvevej 6, 3650 Ølstykke, Tlf. 47 17 91 65, E-mail: jestub@pc.dk
- GS Hanne Danielsen, Park Allé 36, 3650 Ølstykke, Tlf. 47 17 88 28, E-mail: hanneda@mail.dk
- DGR Christian Petersen, Sønderparken 22, 3550 Slangerup, Tlf. 47 33 58 96, E-mail: cfp@privat.tele.dk
- RED Lene Jørgensen, Strandbakken 39, 3600 Frederikssund, Tlf. 47 36 16 20, E-mail: lene-j@email.dk
- GIM Mogens Nielsen, Bauneholmvej 52, 3660 Stenløse, Tlf. 47 17 07 16, E-mail: 47170716@mail.dk
- GU Kontakt GM

2011

04/09	Skovtur	Gildeledelsen
14/09	Gildemøde	Gruppe 5
02/10	Fællesløb	Udvalg
06/10	Gilderådsmøde	Gildeledelsen
12/10	Gildemøde	Gruppe 1
24/10	Fellowship	DIS/GIM
09/11	Gildehal	Gruppe 2
11/11	Distriktsgildehal med ridderoptagelse	Ølstykke
03/12	Gildejulemøde	Gruppe 3

2012

14/01	Nytårgildehal	Gruppe 4
17/01	Gilderådsmøde	Gildeledelsen
08/02	Gildemøde	Gruppe 5
14/03	Gildeting	Gruppe 1
18/04	Sct. Georgsgildehal	Gruppe 2
02/05	Gildemøde	Gruppe 3
09/05	Gilderådsmøde	Gildeledelsen
13/06	Gildemøde	Gruppe 4
18/06	Distriktets friluftsgildehal	2. Frederikssund
25-26/8	Gildeweekend	Udvalg

Distriktsgildehal i Bassebjerg Blokhush den 20. juni 2011

Den første time gik vi rundt i 4 hold og så og hørte om de gule spejdere, deres korps og deres bjælkehytte, Bassebjerg Blokhush. Bassebjerg blokhush, er samlingssted for 200 gule spejdere i Nødebo.

Senere var der gildehal. Stigs gildemestertale var bygget op om den kendte bålsang: Slut kreds om det buldrende, bragende bål.

Bente Christensen fra 3. Frederikssund blev udnævnt til DIS. Landsgildeledelsen har givet dispensation, således at Bente må påtage sig dette job ved siden af sit gildemesterjob.

Efter gildehallen blev der servere salat og plankelaks, Laksen blev tilberedt over bål.

Til slut sang vi stående omkring bålet: Nu flyver mørkets fugle ud

En fin aften sammen med vennerne fra de andre gilder i distriktet.

Annie og Arne

Storedam 2011

Nu er vi hjemme igen efter 8 dage i sol fra morgen til aften. Jeg hører ofte: hvad foretager i jer?

Svaret er:

Hygge og samvær. Vi hejser flaget kl. 8. Vi har pligter d.v.s. Vi er delt op i hold. Her skiftes vi til at dække bord – vaske op o.lign. Der bliver gået mange ture i skoven ned til søen med åkander. Hvert år har vi en dag hvor vi tager på tur. I år besøgte vi Orchide Gartneriet ved Fredensborg. Herfra kørte vi igennem det smukke landskab til Flynderupgård, hvor vi spiste frokost hos Bente. I år var vi 14. Heraf Karen, der er Storedammer. Karen Sofie og Ole er 2 GB. Fra Ringkøbing Gildet, det er så godt at møde dem igen for 3`år. Vi tager flaget kl. 20. Dagen er gået med morgen- og aftensang – læsning på et godt sted i området – samtaler – kort sagt, hvad du har lyst til. Kom selv til næste år og vær med. Det bliver uge 31. (Karen kom fra Svendborg)

Lise

:Efter moden overvejelse har jeg besluttet at melde mig ud af Gildet. Dette har jeg den 15. august meddelt gildemesteren. Den primære årsag til min beslutning har været, at jeg er engageret og interesseret i mange andre spændende områder, ikke mindst inden for Ældre Sagen. Jeg har haft mange gode oplevelser i den tid, jeg har været med. Tak for det og for godt kammeratskab. Jeg ønsker Gildet held og lykke med gildearbejdet de kommende år, et arbejde som også lokalt er yderst vigtigt. De bedste ønsker for jer alle. Venlig hilsen Jens.

Kære alle.

Tusind tak for de flotte blomster til min fødselsdag, det "varmede" meget. Med kærlig hilsen
Ruth

Kære gildebrødre!

Hjertelig tak for de flotte gaver/blomster til min fødselsdag. Jeg takker Tove og Mogens samt gildebrødre for, at de arrangerede, at jeg fik en dejlig dag på "Store Dam" sammen med min nærmeste familie. Med gildehilsen

Birthe

Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 2011 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape@hoxbroe.com
47 33 58 96	47 36 16 20	47 17 70 32

Den danske kolesterolkampagne.

Diæt af Benny Andersen

Rejer gi`r tørre hornhinder.
Fedt Gi`r filipenser.
Pandekager ligger for fladt i maven
Flæsk er ikke godt hjertet.
Fisk er ikke godt for slagteren.
Kylling er ikke godt for kyllingen.
Frikadeller er ikke godt for noget.
Undgå sagosuppe under svangerskabet.
Undgå løg under ægteskabet.
Sødt er syndigt.
Salt forkorter livet.
Bitter trækker det i langdrag.
Marmelade gi`r slatne ører.
Labskovs trækker svømmeblæren sammen.

Æg får armene til at sidde skævt.
Ost påvirker lugtesansen.
Peberrod påvirker smagen.
Småkager påvirker hørelsen.
Radiser indskrænker horisonten.
Ærter standser udviklingen.
Blomkål tager udsigten.
Morgenmad Ta`r appetitten.
Natmad skærper den.
Mad er ikke godt for maven.
Livet er usundt.
Haps Haps Haps.

Med hilsen Tove Nielsen

her er lidt at tænke over.
Men rødvin er da dejlig

d.16.08.11

Egentlig havde jeg regnet med, at skrive om mit besøg på Verdens Jam-boreen, men der kom en udmeldelse i vejen.
Gildebrødre, d. 15.08.11 meldte jeg, Peter, at jeg forlader gildet.
Det har været meget svært for mig at trives i min gruppe 3.
Jeg håbede, at jeg kunne komme igennem alle 3 år, men det lykkedes ikke. Allerede i efteråret 09, havde jeg et langt møde med Peter, hvor jeg drøftede sagen.
Jeg fortsatte, det gik rimeligt i gruppen.
Men nu er nok, nok;
Mit kriterie for at være gildebror, er: jeg skal være glad, når jeg går fra et gildemøde.
Sådan er det ikke.
Tak for gilde tiden, jeg har lært meget, og har nu mange erfaringer i min rygsæk.

Alt godt for Ølstykkegildet.

Birgitte.

Hej Birgitte

Vi må sige, at det du involverer dig i, det gør du helhjertet. Det har vi i gruppen og i gildet haft stor glæde af ikke mindst på ture, som du har arrangeret, og i forbindelse med dit engagement som PR. Og vi vil heller ikke glemme din kogekunst – selvom bunden på kagen var lovlig brun i fredags. Vi synes, at vi har haft mange gode stunder sammen og at de 'knaster' der opstod, forsvandt som regel ved et 'nåh-ja'. At 'knasterne' så fik lov til at blive for store til at holde ud, det synes vi er meget beklageligt – især når du allerede i 09 gjorde gildeledelsen opmærksom på dit problem og at gruppe 3 efterfølgende ikke blev involveret i en løsning, som alle kunne leve med.
Vi håber, at du og Vimse vil få en god tilværelse og tak for tiden i gildet.

Venlig hilsen
Jytte og Kai

Jytte Normann Andersen skriver stafetten oktober 2011

Disse følelser skal der også være plads til i livet. Men vi er hver i sær ansvarlige for at komme udover disse negative følelser enten hos sig selv eller hos vores medmennesker ved at træffe bevidste valg på egne vegne eller for at hjælpe andre.

Og denne hjælp til andre kan være, at man (bevidst) udviser venlighed og forståelse – eller lidt gammeldags: Høflighed.

Mange høflighedsformer er gået tabt siden 1960'erne, hvor velfærdssamfundet rigtig havde fat, og hvor rettighedskulturen overtog fra det mere pligtbaserede samfund. Mange ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre eller sige i bestemte situationer. Hverken når de giver eller modtager venligheder fra andre.

Får man i dag en kompliment eller ros, sænker man blikket og ved knap, hvordan man skal agere – hvor skal man kigge hen og hvad skal man sige som tak?

Jeg har selv i nogle år skældt ud, når en mand ville holde døren for mig – og dermed bidraget til udviklingen.

I dag er jeg - og jeg tror også andre, for det er vist en trend i samfundet - mere bevidst om at tage godt imod, når et andet menneske forsøger sig med almindelig høflighed i hverdagen, men det kan blive meget bedre!

Jeg synes dog ikke, at manglende høflighed gør sig så tydeligt gældende netop her i Gildet, men dem udenfor.....! Nej, ved I hvad: Vi har hver især vores ansvar!

Netop derfor må vi både i Gildesammenhæng OG udenfor Gildets trygge rammer gøre noget ved høfligheden i samfundet, herunder bevidst hver i sær finde grundlaget for at kunne og så rent faktisk gå foran og på gammeldags facon udvise høflighed, og lige så bevidst kunne tage imod høfligheder fra andre.

Sådan mener jeg Gildelovens punkt om venlighed og forståelse overfor andre kan overholdes.

Og dybest set handler det jo om at erkende sine evner og begrænsninger – det er en del af det at være gildebror, og det er bl.a. derfor, vi er hér – lige hér – i nu'et!

/Anne

Bidrag til KNUDEN efter sommerferien

En forsinket, men alligevel stór TAK til Smørumgildet for den interessante og hyggelige aften i maj, hvor vi fik set og hørt om Smørum Kirke og den gamle skole med det lokale museum, og drak kaffe og fik snakket rigtig hyggeligt. Mange gildehilsner fra Østykke VR.

2. En dejlig afslutning p& vores gruppe-år.

En lidt regnfuld søndag begav vi os i 3 biler af-sted til Skjoldnæsholm Sporvejsmuseum for at tilbringe nogle interessante timer der, og der var da virkelig meget at se på og læse om i den store Valby remise om KHH,s Sporveje gennem tiderne. Omkring frokosttid kørte vi med Linie 2 på skovtur ud til "Bilars eg", hvor vi nød Ingelises lækre sandwiches i en dertil indrettet „Bivogn" med borde og siddepladser,- og imens fik det så regnet færdigt og solen kom frem og skinnede resten af dagen. Sa tog vi med Linie 9 (vistnok) i åben Bivogn tilbage til Valby remise og derefter på en bustur, med en gammel bus fra Odense, en køn tur rundt om Valsøllille sø. Da vi kom tilbage var der stemning for kaffe, og så kørte vi mod Borup /Dybet hvor vi i "Malerklemmen" fik dejlig kaffe og pandekager med is og flødeskum -lækkert I det er et hyggeligt gammelt Traktørsted, også ude i skoven. Derefter gik det hjemad mod Ølstykke efter en dejlig dag med gode oplevelser.

Stór Tak til Ingelise og Nils for det gode arrangement. - og så blev det regn igen da vi var hjemme kl . 17.

TAK - Poul og Vibeke

Arresø distrikt afholder Fellowship-aften mandag d. 24.oktober 2011 kl. 19.00 i Konfirmandthuset i Smørum Flodvej 73, 2765 Smørum

Årets spændende og aktuelle emne bliver belyst af Kim Jacobsen, feltpræst i LG og sognepræst i Holte kirke. Det bliver en personlig beretning fra Helmandprovincen og Green Zone.

Hvad laver en præst for de danske soldater så langt hjemmefra?

Hvad er hans opgave midt i krigens tumult – men også i stilhedens tid.

Øjebliksbilleder fra en skueplads de fleste efterhånden har en mening om og en holdning til. Ikke et politisk opgør – men en menneskelig beretning fra krigen.

Igen i år er vi tidlig ude med annoncen, men det er for at give dig mulighed for at reservere denne aften allerede nu. I oktoberbladene får du oplysning om sidste frist for tilmelding til din GIMèr, samt andre praktiske oplysninger.

Allerede nu ved vi at prisen bliver 50,- kr. ekskl. drikkevarer.

Mange gildehilsner

GIMèrne i Arresø distrikt

Væbnersvar den 13. april 2011 Anne Fraxinus

Hvordan jeg som stadig aktiv på arbejdsmarkedet mener, at jeg selv og andre kan efterleve gildelovens punkt om at være venlig og forstående overfor andre:

Tag ansvar for egen følelse af lykke i nu'et - gå foran - og tag imod!

I det følgende vil jeg tage udgangspunkt i foredragsholderne Henrik Jensen og Torben Wieses tanker sammenholdt med mine egne erfaringer.

Hvis man vil være venlig og forstående overfor andre, begynder det hele indefra – med én selv.

Vi må nok erkende, at skal man være venlig overfor andre, så man have det godt med sig selv – altså have opnået en vis lykkefølelse.

I Danmark er vi ét af de mest lykkelige folk, viser undersøgelser. Måske turistbranchens undersøgelse, for det står noget i kontrast til antallet af skilsmisser, søvnløshed, ensomhed, antidepressiverne, nabostridigheder og oprør, f.eks. når det lokale svømmebad eller bibliotek er lukningstruet.

Kravet om lykke kan i sig selv være en belastning. Det er næsten blevet til en rettighed! Man higer efter at opnå nogle ting i livet, førend man kan blive rigtig lykkelig, føler man. For det er følelsen af lykke, der afgør, hvor lykkelige, vi er.

En rettighed mere end en pligt.

I lighed med hele vores samfundskultur, som har ændret sig de sidste 50 år fra at være en pligtkultur til at være en rettighedskultur: Førhen følte man sig forpligtet til at yde noget for samfundet – Det skylder jeg – i dag tænker vi mest på, hvad vi har ret til. (sociale ydelser, skole og sygehusvalg, ret til at cykler kommer forud for biler i trafikken – og altså retten til at være lykkelig.)

Men i krisetider i et velfærdssamfund kan denne kultur godt ændre sig – enten helt af sig selv eller fordi det er nødvendigt samfundsmæssigt. Dermed ikke sagt, at velfærdssamfundet, som vi jo har i Danmark, skal afskaffes – men det er nødvendigt med en tilpasning.

Men vi HAR stadig følelsen af pligt overfor andre, herunder de svage – og dermed forståelsen overfor andre.

Denne følelse af pligt overfor andre er dog nok lettest at have, når man føler en vis form for lykke inden i sig selv – man hviler i sig selv.

Hvem har så ansvaret for denne indre lykke? Er det de andre/ samfundet, der skal sørge for den, eller er det én selv?

En kombination, vil jeg mene!

Ved en sådan hurtig konklusion består samfundet jo af en masse individer, der hver i sær har ansvaret for det samlede samfund. Og dermed bliver det det enkelte menneskes ansvar.

Det er en stor mundfuld hver i sær at skulle have ansvar for samfundet og dermed alle de andre, og vi må overveje, hvordan vi hver i sær griber det an!

En måde er at uvise venlighed og forståelse, sådan som Gildeloven også foreskriver, og være bevidst om det!

Har man ikke lige lykkefølelsen i sig og dermed overskud til at give noget af den videre til sin næste, herunder sin arbejdskollega eller den, man kommunikerer med via sit arbejde – eller i alle mulige andre sammenhænge – så må man bevidst se at finde noget, der gør én glad! Altså tage ansvar for sin egen lykke eller sagt med andre ord: Sin personlige glæde.

Det gælder simpelthen om lige her og nu at finde noget at glæde sig over. – Leve i nu'et.

”Lev i nu'et” kan godt virke som en floskel, en populær overskrift eller en dum-smart reklame for noget, der hurtigt forsvinder. Men det er de små ting, det handler om!

Mange vil nok på spørgsmålet om, hvad der gør dem mest lykkelige, svare, at det er samværet med sin partner, børn, børnebørn og venner og dyr, at se disse få glæde og succes, at få ros på arbejdet osv. – Alt sammen noget, der involverer andre.

Men en stor del af livet er man ofte væk fra disse kære, og vi må vi må spørge os selv, om vi ikke også har lyst til at føle lykke når vi er alene. Og tillade sig selv at være lykkelig uden, at der er en konkret grund til det.

Ægte rige er ikke dem, der har mest at smile af.

Ægte rige er dem, der smiler mest af det, de har.

Hvert menneske må altså tage ansvar for at mærke de små ting, der gør én lykkelig i øjeblikket.

Se en hjort på marken, holde en aftale, tænde et stearinlys, tænke positivt, ryddet op og kørt væk, få truffet en beslutning, at have tid, at få ringet op, at finde en god, gammel bog, som man havde glemmt, registrere duften af årstidens skiften.

Man kan også finde følelsen af lykke ved at gøre noget for andre.

Såvel ved at bidrage ved diverse indsamlinger og sponsoraftaler, men også i samværet med vores nærmeste – familie, venner og arbejdskolleger.

Gå foran” sagde jeg i min indledning.

Dermed mener jeg, at vi som hovedregel har pligt til at udvise venlighed og forståelse – det lader sig gøre, når vi har personligt overskud til det. Dette fås ved det foran anførte – at finde positive små ting i hverdagen. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan have dage, hvor vi er kede af det, sure over andres beslutninger eller vrede over forestående nedskæringer.