



Besøg Roskilde Kloster - gruppe 5 inviterer til

Gildemøde

Onsdag den 12 september 2012

Vi mødes kl. 18.30 på Græstedgård og fordeler os i bilerne, før vi kører til Roskilde Kloster. Her venter der os en times spændende rundvisning som en god optakt til det nye gildeår. Vi slutter denne begivenhedsrige aften med en let anretning på Græstedgård, hvor vi er tilbage kl. 20.45.

Pris for indgang og traktement: 40 kr øl - vand kan købes

Tilmelding senest 9 september til: Anna 47178252
Jytte N. A. 47179782

På gensyn gruppe 5



KNU
September

DEN
2012



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
35. Årgang
Nr. 352

Fødselsdage i september

Tove Nielsen 3. September
Lene Jørgensen 13. September

Redaktionen ønsker tillykke

*Mange tak for gaven til min fødselsdag.
Jeg glæder mig til at bruge den.*

Mange gildehilsener

Hanne

Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 2012 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape@hoxbroe.com
47 33 58 96	51 96 30 99	47 17 70 32

Ølstykke Gildet

(stiftet 29. september 1976)

GM Peter Hovgaard-Jensen, Jarlsvej 16, 3650 Ølstykke,
Tlf. 4717 5135, E-mail: lp.hovgaard@mail.dk
GK Jens Erik Stubkjær, Spurvevej 6, 3650 Ølstykke,
Tlf. 47 17 97 82, E-mail: jestub@pc.dk
GS Kai Normann Andersen, Jarlsvej 29, 3650 Ølstykke,
Tlf. 47 17 88 28,
E-mail : jytte.normann.andersen@post.tele.dk
DGR Christian Petersen, Sønderparken 22, 3550 Slangerup,
Tlf. 47 33 58 96, E-mail : cfp@privat.tele.dk
RED Lene Jørgensen, Strandbakken 39, 3600 Frederikssund,
Tlf. 47 36 16 20, E-mail lene-j@email.dk

2012

25-26/8	GildeWeekend	Udvalg
12/09	Gildemøde	Gruppe 5
07/10	Fællesløb	Udvalg
10/10	Gildemøde	Giruppe 6
23/10	Gilderådsmøde	Gildeledelse
14/11	Gildehal	Gruppe 1
01/12	Gildejulemøde	Gruppe 2

2013

12/01	Nytårgildehal	Gruppe 3
14/01	Gilderådsmøde	Gildeledelsen
13/02	Gildemøde	Gruppe 4
13/03	Gildeting	Gruppe 5
10/04	Sct. Georgsgildehal	Gruppe 6
06/05	Distriksgildeting	Gildeledelsen
15/05	Gildemøde	Gruppe 1
25/05	Gilderådsmøde	Gildeledelsen
12/06	Gildemøde	Gruppe 2
17/06	Distriktets friluftsgildehal	Ledøje-Smørum
25/08	Gildeskovtur	Gildeledelsen

Arrenæs Distriktsgilde (stiftet 18. august 1977)

- DGM Stig Laustsen, J.F. Willumsensvej 47, 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 5173, E-mail: dgm@arresoe-distrikt.dk
- DGK Christian Petersen. Sønderparken 22, 3550 Slangerup
Tlf. 4733 5896, E-mail: dgk@arresoe-distrikt.dk
- DGS Henning Rasmussen, Elmegårds Alle 5, 3400 Hillerød
Tlf. 4825 1796, E-mail: emerik@tdcadsl.dk
- DIS Birgit Jønsson, Åvang 102, 3400 Hillerød
Tlf. 4825 1796, E-mail: emerik@tdcadsl.dk
- DUS Bente Christensen, Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 4121, E-mail: dus@arresoe-distrikt.dk

2012

- | | | |
|---------|---------------------------------|-------------------|
| 18/06 | Distriktets friluftsgildehal | 2. Frederikssund |
| 03/09 | Distriktsgilderådsmøde | 3. Frederikssund |
| aftales | Væbnerforberedelse | DGM / DUS |
| aftales | Ridderforberedelse | DGM / DUS |
| 24/10 | Fellowshipday | DIS/GIM |
| 19/11 | Distriktsgildehal m. Ridderopt. | 1. Hillerød Gilde |

2013

- | | | |
|---------|------------------------------|---------------------|
| 04/02 | Distriktsgilderådsmøde | 2. Hillerød Gilde |
| aftales | Væbnerforberedelse | DGM / DUS |
| 06/05 | Distriktsgildeting | Ølstykke Gilde |
| 17/06 | Distriktets friluftsgildehal | Ledøje-Smørum Gilde |

Frimærkebanden "hugger" ATP's frimærker

Hver tredje tirsdag drager "Frimærkebanden" af sted mod ATP for at gå på rov. Banden hugger ATP's brugte frimærker og sørger for, at de går til et godt formål.

Af Maj Camilla Lindegaard Larsen - MLA

21-05-2012 10:20

Hvis du en dag støder på fire ældre damer, der sidder og river brugte frimærker af ATP's kuverter, har du fundet ATP's frimærkeklub, eller "Frimærkebanden", som de kalder sig. De er kommet i ATP i 12 år og møder trofast op hver tredje tirsdag for at tilfat i ATP's brugte frimærker.

Hvordan kan frimærker gøre en forskel?

Vi fandt frimærkebanden, sidst de var i huset, og tog en snak med "bandleder" Lise Lindestrøm for at finde ud af, hvem de er, og hvad de skal bruge ATP's brugte frimærker til.

"Vi kommer fra Set. Georgs Gildet i Ølstykke, som er en hjælpeorganisation, der indsamler brugte frimærker. Alle de frimærker, vi samler ind, afleverer vi til en "Frimærkebank", som sælger frimærkerne til frimærkehandlere og samlere. Pengene fra frimærkerne går til Set. Georg Gildernes hjælpefond, som blandt andet støtter spejdere og andet ungdomsarbejde i og uden for Danmark," fortæller Lise.

Storleverandør af frimærker

ATP er klubbens største leverandør af frimærker.

"Det er her, vi får de fleste frimærker fra, så det betyder rigtig meget for os/ at vi kan blive ved med at komme her i ATP!" fortæller Lise.

Færre breve - færre frimærker

Frimærkeklubben er nok nogle af de eneste her i ATP, som ikke går ind for digitalisering. Når der bliver sendt færre fysiske breve, får de færre frimærker.

"I starten var der rigtig mange frimærker. Dengang kom vi hver 14. dag. Nu kommer vi kun hver tredje uge da der ikke længere er så mange frimærker at komme efter. I dag skriver folk jo e-mails i stedet for, det er jo hurtigere, eller skriver talkoder på brevene i stedet for at sætte et rigtigt frimærke på. Men det er jo udviklingen, så det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Vi må bare være glade for de frimærker, vi får," siger Lise.

Hjælp frimærkebanden

Hvis du har nogle breve med frimærker på, som frimærkebanden kan få kan du aflevere brevene i Journalen.



Hver tredje tirsdag får vi besøg af en frimærkebande, som hugger ATP's brugte frimærker.

Det sker jo ofte, at temaet for stafetten er et udtryk, som man er stødt på, og som ved nærmere eftertanke, siger en noget tankevækkende.

På vores sommerferie boede vi en uge på Elbsee camping i syd Tyskland. Det var en skøn oplevelse. Pladsen var præget af små tavler med gode udtryk. Mange var lavet i farvet glas, nogle malet på træ eller sten. Den første, som jeg læste sagde: Giv slip, og oplev at du har begge hænder frie. Jeg opfattede det som: Slap af og nyd øjeblikket.

På toilettet var der skrevet de sædvanlige regler om renholdelse; men så stod der til sidst: Det er en del af næstekærligheden, at forlade toilettet ren-gjort.

Der stod og en smuk malet gammel stol med påskriften: Lidt efter lidt, vil sagerne falde til ro, og finde sin helt naturlige plads.

Eller den med: Et ord, der kommer fra hjertet, holder dig varm i 3 vintre.



Der var langt over 100 af disse små beskeder om at gøre livet gladere og lysere for andre, og det virkede som det smittede af på beboerne.

Der var dekorationer og blomster overalt. Og mange steder var der små tavler, der fortalte om de viste planter med en bemærkning om hvordan munkene i gamle dage brugte disse planter som lægemidler.

Pladsen lå smukt ved en sø, og der var udsigt til bjergtoppe i alperne.

Det var en god ferie.

Med gildehilsen Jens Erik



Må frihed og glæde velsigne din verden, og må alle livets årstider give det bedste til dig og dine

Lissi Sørensen skriver stafetten oktober 2012

Hver dag var vi aktive. Spadseretur på den pragtfulde strand lige neden for Arny og Christian's fredede sommer hus, der ligger direkte i klitten. Ørnereservat (mange rovfugle, men ørnen fløj dog sin vej), Hammershus, Hammersøen, Jons kapel (Kai og John gik helt ned), Gudhjem, Åkirkeby, rundkirker, Rytterknægte og den dejlige natur.

Vi havde frokost med på turene, og om aftenen stod hver familie på skift for aftensmaden.

Vi besøgte også Snogebæk Kro hvor vi fik god mad og en snak med kromutter.

Vejeret viste sig fra sin side, kun i Gudhjem dryppede det.

Om lørdagen deltog vi i Roskilde-Hedebo Distriktskilde på Klippen lige nord for Gudhjem.

Vi var rigtig mange gildebrødre, der efter selve gildehallen nød et dejligt måltid mad.

Dejligt at møde andre gildebrødre og deltage i friluftsgildehallen.

En stor tak til Arny og Christian, der utrætteligt fungerede som vore guider.

Povl-Erik



Skilsmissefest i grp. 3 på Bornholm den 4 – 11 juni 2012

Arny og Christian har en perle af sommerhus på Bornholm på Lyngvejen 8 i Vester Sømarken.

Sammen med Jytte, Kai, Lissi, John, Alice og Povl-Erik blev det aftalt i vinteren, at skilsmissefesten skulle holdes på solskinsøen.

Arny tilbød at bestille 3 sommerhuse tæt på eget sommerhus, og det i en hel uge.

For når vi skulle af sted, kunne vi ligeså godt nyde den danske sommer. Mandag den 4. juni drog vi så over broen til Ystad. Da alle er pensionister var der 50 % rabat på færgen. Der var mange feriegæster om bord, og det viste sig, at flere var endagsturister sponsoreret af røgerierne.

Arny og Christian var taget i forvejen og bød på et overdådigt sildebord – UHM – med æg og lækkerier som supplement. Den særlige Bornholmer dram skulle også nydes sammen med lokal øl.



Tusind tak til alle for den flotte hvide Hortensia og for gaver samt gode hilsener og lykønsknin-ger til min fødselsdag.

Gildehilsen

Lissi

Kære gildebrødre

Allerførst en hjertelig tak for de mange gaver, hilsener, breve og besøg, som jeg modtog til min 80. års dag. Det glædede mig meget.

Som I sikkert har hørt, har jeg den 30. juni meldt mig ud af Gildet efter mere end 36 års oplevelser i Frederikssunds 2. gilde og Ølstykke gildet. Jeg synes ikke, at jeg kunne overse tre år i en ny gruppe, så jeg slutter nogle dejlige gildeår på dette tidspunkt. Tak for mange gode opgaver og et fint samarbejde i de mange år. Naturligvis vil jeg stadigvæk følge med i Gildets fremtid og jeg ønsker jer alle alt godt i fremover.

Kaj Holdrup

Skilsmissetur til Havnsø.

Hans og Inge havde inviteret til Skilsmisse-week-end i deres dejlige sommerhus i Havnsø, Vestsjælland.

Efter start fra Ølstykke i øsende regn, ankom vi til Strandvangen i flot solskin og kaffe på terrassen. Efter kaffesnak og rundvisning i hus og omgivelser, blev sovepladserne fordelt. Lis, Benny, Ingerlise og Nils fik overladt gæstehytten m/4køjer. Anna og jeg fik soveværelset. Hans tog underkøjen i det lille rum og Inge sovesofaen i stuen. Anne og Dora kunne først komme lørdag, så det løste et evt. sovepladsproblem. Så skulle de sidste indkøb klares i gårdbutikken henne på den næste vej. Inge gik med Ingerlise og Lis derhen efter grøntsager friske jordbær, og vore 3 herrer tog sig af grillen. Anne og jeg ordnede en stor spand nye kartofler og de andre lavede en dejlig salat. Da vi så skulle til at dække bord på terrassen, kom der nogle virkelig sorte skyer, og så begyndte det at regne, men pyt, så blev der bare dækket på den overdækkede del af den store terrasse, og Benny og Nils stegte vore gode bøffer under en stor parasol — og så sad vi bare og spiste — og drak — under tag i regn og torden, og havde det rart. — Næste morgen vågnede vi op til strålende sol, alle havde sovet godt, selv de 2 "unge" i overkøjerne i gæstehuset. Efter Lis' gode morgenbrød — hjemmebagt — og te og kaffe, startede vores udflugt i omegnen. Først kørte vi til Dragsholm slot, men der var først rundvisning kl. 11, så vi gik en tur i den store park og nød udsigten. I laden kørte der en video, som fortalte om området helt fra istiden, og om Lammefjordens opståen, de gode dyrknings muligheder og det rige fugleliv. Derfra kørte vi videre vestpå til "Loch Ness" i Tømmerup. Et ganske sjovt sted ved et par mindre søer med en masse forskellige andefugle, og et fint område med bord og bænke og naturlegepladser i skoven. Så skulle vi til at spise vores frokost, og så blev det regnvejrl! Så vi måtte forlægge residencen, og hvor skulle vi så tage hen ??? Vi fik lige hilst på "Loch Ness uhyret" da vi kørte fra området. En sjov træskulptur i vandkanten.

Vi besluttede at køre helt ud til spidsen af Røsnæs, hvor man fra fyret kan se helt til Samsø, og har Storebælt på den ene side, og i klart vejr kan se broen, og Kattegat / Sejrøbugten på den anden side. Det var så blevet tørvejr igen og vi fandt den gode P. plads (med pænt toilet) og gode bænke og borde, hvor Lis pakkede frokosten — smør selv — ud,, og hvor vi så sad og nød udsigten. Mætte og tilfredse — tror jeg — begav de 6 fra gruppen sig op til fyrtårnet — igen i let regn — mens Anna og jeg satte os ind i "vores" bil og slappede af. Da alle vendte tilbage, nogle havde været oppe i fyret. Begav vi os på hjemturen, og så blev vejret langsomt bedre, og da vi nåede Havnsø, strålede solen igen, og vi kunne nyde eftermiddagskaffen og Lis' hjembag på terrassen. Så kom Anne og Dora. Om aftenen skulle vi spise "ude", på restaurant "Nordhavn", nogle gik ned til havnen, og andre kørte. Vi fik lækker og rigelig mad, men tog kaffen "hjemme" og nød den fine aften. Vi spillede "Mord i lysthuset" (tror jeg nok det hed) lige til kl. var næsten 24. Så kørte Anne og Dora og jeg hjem til Ølstykke/Stenløse — i regnvejrl! — det var nemlig begyndt at regne igen, mens vi spillede, men bare stille og roligt. Var hjemme omkring kl. 01 efter en dejlig afskeds-week-end. Anna og de sidste 3 par blev til søndag. Tak for de 3 år i gruppe 5 og en god week-end i Havnsø.

Vibeke

