



Julemøde



1. december 2012

Vi mødes kl. 17:30

Ja så er det atter tid til at tænke på jul og i den anledning vil vi gerne invitere jer alle til et hyggeligt julemøde på



Vi vil selvfølgelig servere en læk-



Bjarne Kulmbak og Jens Arne Nielsen fra Egedal musikskole vil sørge for lidt hyggelig underholdning.



Sidst men ikke mindst skal vi da også danse om

Så derfor skal alle medbringe en



Og for at vi kan få pyntet træet bedes alle medbringe 2 stk.



Prisen for denne hyggelige aften vil være 100 kr. Drikkevarer til de sædvanlige gildepriser.

Mange julegildehilsner gruppe 2
Tilmelding senest 14. nov. Til

Lis 47 17 80 75 / 26 53 01 69 b.l.larsen@cdnet.dk



KNU
December

DEN
2012



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
35. Årgang
Nr. 355

Nytårsgildehal 2013

Husk at sætte kryds i kalende-
ren ved lørdag den 12. januar.



Tilmelding senest 3. januar til Lene efter 17.00 tlf.
5196 3099 eller lene-j@email.dk

På gensyn
Gruppe 3



Julehilsen

December 2012

Den mørke tid er kommet; men det er samtidig varslet om den søde juletid, - lysfesten -, hvor det er tid til julefrokoster, julegaveindkøb og hygge med venner og familie.

Endnu et år er gået. Vi har i det forgangne år taget afsked i grupperne efter tre spændende år, og vi er startet i nye grupper som vi ser frem til med glæde og hvor nye venskaber bliver knyttet.

Vi i gildeledelsen vil gerne ønske alle gildebrødre og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Gildeledelsen

Post 6 Robin stjæler Prins Johns penge - og her skulle også findes forskellige brændværdier af træ.

På alle poster blev der uddelt point så vi kunne slutte af med at kåre vindere i de 3 aldersgrupper.

Vinderne i år 2012:

Mini: Gnaverne fra Erik Harefod, Ølstykke (DDS)

Junior: Vibaerne fra Erik Ejegod, Slangerup (DDS)

Trop: Kingninerne KFUM Stenløse

Jeg har vedhæftet nogle billeder som jeg håber kan bruges.

Jeg giver gerne yderligere oplysninger med venlig hilsen Inge Hallum PR representant for Sct. Georg-gilderne tlf 20 20 93 97



P. Dilli, Chennai
Sag nr. H 246/08
Std. VII

Kære sponsor

Mine kære sponsorforældre. Jeg er glad for at fortælle jer, at jeg har bestået alle mine lektioner sidste år, så jeg nu er kommet i VII klasse. Jeg vil prøve at gøre mit bedste i år. Jeg takker jer for jeres økonomiske støtte. Hilsener fra mine forældre og venner.

Deres sponsorbarn
P. Dilli

Pressemeddelelse

Dejligt vejr og højt humør var der sørget for da Sct. Georgsgilderne afholdt det årlige tilbagevende fællesløb i Boserup skov. Rammerne var perfekte til afviklingen af et stjerne-løb med Robin Hood og hans venner.

De store gennemførte et orienteringsløb på rekord tid hvor de sidste 3 års vindere blev slået af Kingninerne KFUM fra Stenløse.

Børnene havde på forhånd lavet en pengeboks som de under hele løbet måtte beskytte og gemme så cheriffen og hans folk ikke fik fat i den.

Post 1 her øvede man bueskydning først med egne fremstillede buer og pile, derefter var 2 fra bueskytteforeningen kommet med deres professionelle buer og pile med hvilket alle fik lov til at skyde til skiven.

Lidt længere ude stod Broder Tuck og delte penge ud som skulle gemmes i pengeboksen.

Post 2 Ringridning her blev dystet bravt og Sir Hiss lavede 5 forskellige knob.

post 3 Her skulle man befri Lady Marian ved hjælp af en rebstige, som skulle fremstilles først - her skulle også kastes med redningsreb.

Post 4 Robin møder Lille John og der opstår kamp på en træstamme.

Post 5 Her skulle syes en Robin Hood hat og klippes pengesedler til pengeskabet

Tak for indsatsen ved Dansk Flygtningehjælps indsamling.

112 indsamlere heriblandt flere meget flittige børn sørgede for et flot resultat i Egedal kommune nemlig ialt 115540,- kr.

Fordelt således: Ølstykke 42533,- kr, Ganløse: 15081,- kr., Stenløse : 21737,- kr og Smørum: 38970,50 kr
Optællingen foregik i år for hele Egedal kommune i Norddea bank i Egedalcenteret hvor møntmaskinen glødede i 3-4 timer, dejligt at der stadigvæk er bankpersonale der stiller sig til rådighed sådan en dag.

Inge Hallum

Kære Gildebrødre

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige jer tak for de fine blomster I betænkte mig med da jeg var indlagt på Sygehuset.

Med gildehilsen

Mogens Andersen

Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

**Redaktionen skal have indlæg senest d. 20. december 2012 kl 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape@hoxbroe.com
47 33 58 96	51 96 30 99	47 17 70 32



Ja så blev det min tur til stafetten. Blev endog mindet om det af Christian. Måtte lige over hvad
Jeg ville skrive om
fandt så min lille bog "Stress ned"

Jeg vil her citere nogle af de råd der gives i bogen.

Nogen føler, at det ideelle liv er den rolige gang gennem tilværelsen.

Denne forventning gør kun ondt værre, når hverdagen igen melder sig.

Gå løs på livet på livets betingelser. Lev med dets bølgegang og prøv
at acceptere det hele med et gran humor og tilpas ro i sindet.

Er du overtræt ser verden ofte håbløs ud. Sørg for tilpas med søvn.

Derved arbejder sjælen så i det stille med at udfri spændingen. Du føler styrke på ny. I ly af natten vil din underbevidsthed finde kreative løsninger på problemerne.

"Trække vejret dybt er et godt råd". Vær bevidst om dit åndedræt.

Træk vejret langsomt - helt nede fra bunden af maven. Derefter puster du langsomt
Ud samtidig med, at du slipper alle dine spændinger og bekymringer.

gildehilsen
Annie

Oversættelse af breve fra Gildets 2 sponsorbørn

Navn: G. Anandabalan
K:1725/10 – Std. IX

Mine kære sponsorer

Mine varme hilsener og respekt til jer alle. Tak for jeres store støtte til mig. Med Deres venlige støtte har jeg modtaget mange ting fra Ashram. Jeg klarer mig godt og er glad – jeg er blevet optaget i næste klasse - IX klasse - på samme skole. Min skole blev åbnet igen den 1. juni efter sommerferien. Jeg har fået nye bøger, kladdehæfter etc. fra Ashram. I år bor der kun drenge i vor lejr. Asharam har lejre tre steder, vor lejr ligger i nærheden af Kanyakumari. Dette kaldes det nye land. Jeg havde en eller anden hudsygdom, men efter behandling er jeg nu rask.

I min sommerferie tog jeg, min bror og søster hjem til vort hus. Vi var sammen med vore forældre i en måned. Under vort ophold tog vi hen til et berømt tempel kaldet Uvari, som ligger ved kysten.

Mine forældre solgte planter der, fordi mange folk samledes der om fredagen. Vi var også med og blev der i 3 dage i det fri, så vi solgte mange planter.

I januar i år havde vi gæster fra Danmark og Nederlandene. Jeg kan godt lide alle gæsterne og nød de mange fester. Jeg modtog et sæt tøj til festerne. Den 12. og 13. februar holdt vi en mindehøjtidelighed for vor grundlægger. Mange drenge og piger fra tidligere år deltog. Nogle af dem kom med deres børn og mand. Vi havde alle nogle dejlige dage. Mine forældre og jeg selv overbringer vor hjerteligste tak til Dem og medlemmerne af Ashram.

Med megen respekt
Deres hengivne
G. Ahandabalan

PS. Der var vedlagt et billede af en glad dreng i sit nye tøj, antageligt det sæt tøj, han omtaler i brevet.