



Gildehal på Græstedgård

Onsdag den 13. november 2013
vandrehal fra kl. 1830 og Gildehal kl. 1900

Alexander Krabbe vil komme og fortælle om sine oplevelser på verdensjamboreen Moot 2013.

Pris 50 kr. drikkevarer til de sædvanlige priser

Tilmelding senest den 10 november til :

Anna på tlf. 4717 8252

Jytte PÅ TLF 4717 9782

På gensyn gruppe 5



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
36. Årgang
Nr. 364

Fødselsdage i november

Kaj Normann Andersen	10. November
Anne-Grete Langaard	22. November
Annie Andersen	22. November
Ove Søtofte	29. November

Redaktionen ønsker tillykke

Gildeløbet den 18. januar 2014

Vi har brug for hjælp til bl.a.:

- at lave pandekagedej
- En der vil klæde sig ud som DART VADER
- **Smøre sandwich:**
- til alle spejderne som skal udleveres kl. 12,00 på posten

Aftensfesten:

- Dække bord
- Pynte lokalet op
- Lave flødekartofler
- Salat buffet
- Bage flutes

Der bliver serveret helstegt pattegris - for dette står Alice og Povl-Erik med hjælp af Birthe og Per Holdrup.

Gildeløbshilsen

Jens Erik, Peter, Helge, Benny og Lis

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

**Redaktionen skal have indlæg senest d. 20. november 2013 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape@hoxbroe.com
47 33 58 96	51 96 30 99	47 17 70 32

Årsagen til, at stærene flyver i flok, kender man ikke præcist. En anerkendt teori er, at stærene er snæver- og nærsynet og derfor har svært ved at opdage fjender. Deres øjne sidder som hos os mennesker, og de ser fint fremad – men ikke til siden eller bagud. Denne øjenplacering er ideel, når man skal fokusere på et mål, men knap så fordelagtig, når man skal holde vagt. I de store flokke er stærene formentlig bedre i stand til at afvise angreb fra rovfugle. Normalt lykkes det rovfuglene at få fat i mange stære i de minutter, hvor Sort Sol foregår. Men når rovfuglene flyver ind i flokken, reagerer stærene prompte med et sandt bombardement af gylp og afføring. En sjælden gang sker det, at stærene får succes med i bogstavelig forstand at “skide en rovfugl ned” – rovfuglens fjerdragt klæber sammen, så den mister flyveevnen, og to gange på 20 år er det registreret, at en ung duehøg er druknet, fordi dette er sket over vand.

Når stærene har sat sig og alt er mørkt og roligt, sker det, at der kommer en Stor Hornugle, som uden nogen form for frygt går til angreb på de sovende stære. Der opstår altid total panik, og overnatningsstedet opgives øjeblikkeligt.

De store stæreflokke er en attraktion, som trækker tusinder af gæster til marsken, men mindst lige så store oplevelser findes, når tusinder af gæs samles på de store, åbne arealer. Sammen med talrige andre vandfugle findes gæssene i marsken, hvor den vestligste del ligesom Vadehavet er gjort til EF-Fuglebeskyttelsesområde. Formålet med disse områder er at opretholde og sikre levestederne, og i marsken findes udover en række sjældne fugle store flokke af svaner, gæs, ænder m.v.

Et godt sted er i Tyskland i den lille by Aventoft få km. fra Tønder.



Danmark dejligst



Sort sol er et naturfænomen, der kan ses om foråret og efteråret, når stærene samles i Tøndermarsken og Ribemarsken i enorme flokke til træk. Stærene kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge. Lige før stærene går ned på jorden for natten, tegner de store flokke fascinerende mønstre på himlen – det kalder man Sort Sol. Sort Sol opleves i marsken ved Højer. Man kan også se sort sol andre steder i landet, men ikke med så mange fugle, som tilfældet er i Sydvestsønderjylland.

Sort Sol ender hver aften, når stærene har sat sig til ro i tagrørene, normalt op til en time efter solnedgang. Stæren kommer til marsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, som findes i store mængder i fugtige græsmarker. Om dagen søger de især føde i de ydre kroge af Tøndermarsken, mens de om natten sover på tagrørene. Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene, og fordi tagrør efter nogle dages benyttelse brækker, så stæren bogstaveligt talt kommer til at sidde med fødderne i vand. Sort Sol i Tøndermarsken kan enkelte gange rumme op til en million fugle. Når overnatningsflokken bliver større end 500.000 fugle, splittes flokken dog normalt op, da der bliver for megen indre uro.

Julemøde



7. december 2013

Så er det igen tid til at tænke på jul, og derfor vil vi invitere jer alle til et hyggeligt julemøde på Græstedgård.

Vi byder på traditionel julemad med flæskesteg, rødkål og brune kartofler.

Dessert er ris ala mande med kirsebærsauce.

Husk at notere datoen i kalenderen





Den værste tid på året -

Nu kommer den tid på året, som mange mennesker ser frem til med gru.

Lørdagsprogrammet ”Mads & Monopolet” på P3, får et stort antal henvendelser om emnet netop på denne årstid.

Hvad er det så for et dilemma folk har, og som de er nødt til at få andres mening om?

Hvor skal julen holdes.

Da jeg voksede op bestod en kernefamilie af en far, en mor og barn/børn.

I dag er der i mange familier kommet mine, dine og vore børn til.

Skal vi holde jul hos min mor eller dine forældre?

Bliver vi mon inviteret af et eller flere af børnene?

Og hvis flere, hvem skal vi i givet fald vælge?

Man vil jo så nødtigt såre nogen.

Kommer Nikolaj hjem til jul i år, eller har han valgt at holde jul hos sin kærestes forældre?

Spekulationerne er mange; men en ting er sikkert:

Der er mange tabere – sjældent vindere.

Alice Høxbroe skriver stafetten december 2013

GRUPPE 4 SIGER:

Noget om ordsprog og skikke

"På et hængende hår"

Stammer fra det græske sagn om *Damokles*, der besøgte sin fyrste, tyrannen *Dionysos*, og blev prægtigt beværtet. Da bad *Dionysos* *Damokles* om at se op i loftet. Der, lige over *Damokles* siddeplads, var et skarpslebent sværd ophængt kun i et hestehår. *Dionysos* ville dermed minde sin gæst om den fare, der altid truer selv den største jordiske herlighed.

PS. Forfatteren til månedens indlæg havde en regnelærer (lærer Lund ell. Knaldkarl, han var god til en på sinkadusen) der truede med damoklessværdet når vi ikke kunne lektien. Han truede tit.

"Leve på en stor fod"

Stammer fra middelalderens snabelsko, som i stor udstrækning blev brugt i 14.-15 århundrede og efterhånden fik enorme størrelser.

I flere lande blev det ved lov vedtaget, at almindelige borgerlige kun måtte bære sko med 6 tommer lange næser (ca. 15 cm), baroner måtte bære 12 tommer lange næser, mens grever måtte gå med helt op til 24 tommer. Derfor var dem med den største fod lig dem, der var højst på strå og dermed også de mest velhavende.

PS. Har prøvet at finde "Højt på strå" endnu uden resultat.

"Skomager bliv ved din læst"

Alexander den Stores hofmaler, *Apelles*, var kendt for at holde af at udstille sine billeder således, at han uset kunne lytte til folks kritik af værkerne. En dag ændrede han en detalje ved en sko på et maleri for at studere folks reaktion. En skomager bemærkede fejlen, men da han fortsatte med også at kritisere den måde benene var malet på, ville *Apelles* ikke længere høre på ham "Ikke bør en skomager dømme udover skoen" lød ordsproget dengang.