



Nytårsgildehal

Lørdag d. 11. Januar 2014

Vandrehal kl.17.00

Gildehal kl. 17.30

Middag kl. 18.30

Så find festtøjet frem og kom og få en hyggelig aften hvor vi i fællesskab hilser det nye år 2014 velkommen.

Til den fantastiske pris : 125,- kr.

Drikkevarer til sædvanlige gode priser.



Tilmelding til:

Ruth : tlf. 5135 7030

Tove og Mogens tlf. 2231 0751

Senest d. 5.januar.

Gildehilsner

Gruppe 1.



KNU
Januar

DEN
2014



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

37. Årgang

Nr.366

Fødselsdage i januar

Henning Christensen	8. Januar
Arny Juul Munch	13. Januar
Jytte Normann Andersen	18. Januar

Redaktionen ønsker tillykke



Nu er det snart nytår og så er det tid til at betale kontingent for **januar kvartal 2014**.

Betalingen på 160,-kr. for hver gildebroder kan ske til gildets konto, som er

Reg. 3433 kontonr. 3433302834

Betaling af kontingent kan kun ske ved at indbetale beløbet til gildets konto eller kontant til skatmesteren

Med gildehilsen
Kai N. Andersen
Gildeskatmester



*Glædelig Jul
og Godt Nytår*



Kære gildebrødre

Husk vi holder fest sammen med spejderlederne efter gideløbet 18 januar på Maglevad.

Pris 100 kr. eks. Drikkevarer til rimelige priser

Tilmelding til Lis senest 20 december på tlf. 2653 0169

E-mail: b.l.larsen@cdnet.dk



Så er der mulighed for at se grin og Gas spille
Charles tante

Fredag 17. januar 2014 Kl. 19.00
Dørene åbnes kl. 18.15 til spisning

Som sædvanlig er prisen 100 kr. for 3 stk. smørrebrød og forestilling.

Tilmelding til mig senest 12. januar så bestiller jeg billetter

Gildehilsen
Lis

GRUPPE 4 SIGER:

Noget om ordsprog og skikke

"katten i sækken"

Vi forsøger igen: Carsten Wiedemann, som vi kender, beretter at den tyske spasmager Till Eulenspiegel, der levede i Tyskland i 1300-tallet, havde en kat som han syede ind i et hare skind og solgte på markedet som en hare. Køberen havde altså købt katten i skindet og det er da hen i den rigtige retning. Den danske ordsprogsforsker Peder Syv har i øvrigt udtrykket "at købe katten i sækken" med i sin samling fra 1680'erne.

"Der ligge hunden begravet"

Det er en fordanskning af et tysk talesprog. Originalt lød det "*der ligger HUNNEREN begravet*". Det henfører til Hunnerkongen ATTILA og hans europæiske invasioner. I gamle dage havde han skabt så megen frygt, at lig af hans soldater skabte overtro. Og hvis der lå en sådan soldat begravet et sted, så skabte han problemer og besvær i hele området. Det gjaldt altså om at finde ud af hvor han (hunnen) lå begravet, så man kunne starte en fornuftig problemløsning.

"Græsenke(mand)"

En "græsenke" er en kvinde hvis mand er midlertidig bortrejst.

"Græsenke" kommer af tysk "*Graswitwe*" som betød "en forført og forladt pige" og det skulle vist nok have noget at gøre med at der oprindeligt var tale om en pige der var forført i det fri, altså deraf "græsset" i ordet - og efter at hun var blevet forført, blev hun forladt, "enke" i ordet "Græsenke" er gammelt i det danske sprog (fra perioden 1500 - 1700), og tidligere blev det faktisk brugt om en kvinde hvis mand var blevet hængt". Men siden blev betegnelsen så brugt spøgende om en kvinde hvis mand var midlertidig bortrejst.

"Græsenkemand" er den maskuline pendant og stammer fra 1905.

GRUPPE 4 SIGER:

Godt og lykkeligebringende nytår

"KNUDENS" redaktion ønsker alle gildebrødre i Ølstykkegildet et rigtigt godt nytår.

Lene, Vibeke, Povl-Erik og Christian



Overhold **venligst deadline**

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20. januar 2014 kl. 18.00
Meget gerne på diskette eller via E-mail

Christian Petersen
Sønderparken 22
3550 Slangerup
cfp@privat.tele.dk
47 33 58 96

Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk
51 96 30 99

Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape@hoxbroe.com
47 17 70 32

OBS.



Og så kom Bodil lige forbi Sikke et blæsevejr, og jeg som er utryg ved storme

I 1999 fredag den 3. december var vi til julefrokost i Allegade på Frederiksberg. Vejrmeldingen lød på gråvejr og en lidt vind.

Vi fire par som er teatervenner nød den gode mad og hertil våde varer, men savnede kl. 19.30 det musikalske indslag som restauranten havde reklameret med.

Da vi rykkede en tjener, fik vi at vide, at musikken var strandet i Sorø, og at de næppe ville dukke op på grund af vejforholdene. Det var vi godt nok ikke tilfredse med, så vi gik uden for med det formål at vurdere vejret, og fandt at det godt luftede en del, men forstod ikke at de udeblev, hvilket tjeneren også fik at vide.

Vi kunne alligevel underholde os selv, og stemningen var da også i top med god snak og vittigheder.

Da vi kom til kaffen var der behov for at få lidt luft, og vi var et par stykker der gik udenfor omkring kl. 22.30. Jamen dog, nu var der godt nok masser af vind på Allegade, uha lige lovligt meget.

Enighed om at vi burde slutte aftenen som stadig var ung.

Ups hvorfor kom bussen ikke, og hvad var det der kom blæsende ned af Gl. Kongevej, et skilt eller noget fra en lyskurv.

Et par ville overnatte hos deres datter i nærheden, et andet par hos Svigerinden.

Vi andre 4 skulle til Frederikssund og Ølstykke uden mulighed for overnatning hos familie eller venner.

Alternativet hotel var vi for nærige til.

Vi prajede en enlig taxa. Chaufføren var henrykt da han hørte om den lange tur, for inde i byen var det livsfarligt at bevæge sig.

Det tog tid at køre de 30 km. Ølstykke, for grene, blade skilte, papir m.m. fløj rundt på vejene. I luften ruskede vinden i ledninger, trafiklys, stilladser, træer m.m.

Endelig Ølstykke og farvel til vores venner fra Frederikssund.

Ups – i indkørslen først dele af gennemsigtigt plastic trapez tag – uha er det fra terrassen. Længere nede store tagpapstykker – uha er det fra carporten. Og så et 12 m. grantræ liggende i baghavens snedække kommende fra den ene bag bo.

Skaderne var begrænset til carporten, hvor en tredje del af tagpappet var blæst af.

Kæmpegranen var faldet så heldig, at hus, carport og bevoksning ikke havde taget skade. Bag boen skar den selv i passende stykker.

Sikke en nat med masser af spekulationer.

Dagen efter begyndte det at regne og det dryppede ned i carport og skur. Ud at købe en presenning og få dem lagt ud på taget.

Grønt lys fra forsikringen til at selv at udbedre skaden. Det blev til et ståltag, som Benny og jeg lagde på. Alice hjalp Lis med vist nok uddeling af nogle brochurer.

Og så til Bodil torsdag den 5 og fredag den 6. december 2013.

Vores datter Lone med familie bor i Jyllinge og var meter fra at få vand ind i huset.

Lones svigerinde som også bor i Jyllinge fik en halv meter vand i sit hus. Alt er vådt og ødelagt. Heldigvis er der erklæret stormflod, så hun får hjælp hertil.

Men hvad med et andet midlertidigt sted at bo – er det omfattet?

I skrivende stund er det uklart ligesom selvriskoen også skal betales.

I Frederikssund slap vores datter Birthe med familie med skrækken, idet vandet ikke nåede deres hus.

Uanset vores moderne teknologi er naturen ikke til at styre.

Tænk over Yellowstone National Park og hvad der ligger under overfladen .

Godt nytår

Povl-Erik