

Gildemøde

Onsdag d. 10. september 2014

**Vi mødes kl. 18.30 på Græstedgård
hvor der vil blive serveret en let anretning.**

**Efter spisning vil vi tage på en tur op langs Grønlands
kyst i fællesskab med Finn Jacobsen.**



Pris : 50,- kr

Drikkevarer til sædvanlige gode priser.

Tilmelding til:

Nils : tlf. 6010 0302

Inge: tlf. 2231 0751

Senest d. 5 september.

Gildehilsner gruppe 1.

Tak for den smukke sammenplantning, som jeg fik da jeg kom hjem fra hospitalet i midten af juni. Den holder sig så fint, og jeg glæder mig dagligt over den. Endnu engang TAK.

Vibeke



KNU
September

DEN
2014



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
37 Årgang
Nr. 372

Fødselsdage i september 2014

Tove Nielsen
Lene Jørgensen

3. september
13. september

Redaktionen ønsker tillykke

GRUPPE 4 SIGER: *Noget om ordsprog og skikke*

EN SVAJER.

Som alle vist ved, kørte cykelbudene i sin tid ofte på en LONG JOHN som var ret svær at styre og derfor slingrede og svajede. Derfor blev budene kaldt **svajere**. Cyklen blev opfundet af mekaniker Morten Rasmussen Mortensen i 1929. Svajerhvervet var udbredt i 1930'erne og under 2. verdenskrig. Fra 1943 – 19660 blev der hvert år holdt svajerløb i Emdrup og fra 1949 på Israels Plads. Svajerne var som bekendt ret kvikke i munden så her er en lille svajervits: En svajer holder foran en sporvogn for rødt lys. Da det bliver grønt råber vognstyren: ”Kan du så se at komme væk”, - ”jo bessefar”, sagde svajeren, ”men det kan du ikke”. Denne måneds ophav til siden er engang væltet med to kasser øl på sådan en tingest. Ingen lommepege den uge.

KARANTÆNE.

Ordet karantæne stammer fra det italienske ord *quarantina*, der betyder 40. Da pesten med jævne mellemrum hærgede Europa fra 1348 og frem, havde mennesket ingen anelse om, hvordan den frygtelige sygdom kunne begrænses. Men i Venedig fandt man ud af, at den vigtigste smittekilde var de mange skibe, der ankom til byens travle havn. I 1400-tallet indførte bystyret derfor en tvungen isolering i 40 dage. Skibenes besætninger og alle deres varer blev spærret inde på en ø i lagunen og bevogtet af Venedigs flåde. Man vidste om trent, hvor længe der gik fra den syges første symptomer, og til døden indtraf. Undersøgelser har vist, at der gik 37 dage. Det internationale signalflag **Q** for karantæne eller til søs *hold klar af mig, jeg har sygdom om bord* er helt gult og benævnes *Quibeck*.

FREDAG DEN 13.

Siden middelalderen har fredag været en dag fuld af lurende uheld. Fx turde sømænd og handelsfolk ikke påbegynde lange rejser om fredagen. Det skyldes angiveligt, at Jesus døde på korset på netop en fredag. I mange kulturer bliver 12 betragtet som et komplet tal. Derfor har året 12 måneder, himlen 12 stjernetegn, grækerne 12 olympiske guder og Jesus fulgt af 12 disciple. Det efterfølgende tal 13, afbryder og ødelægger ordenen. Fredag den 13. blev dog først udpeget som en ganske særlig frygtindgydende dag for 140 år siden. I en biografi om den italienske komponist Gioacchino Rossini (1792 – 1868) nævner forfatteren, at Rossini som mange andre italienerne frygtede denne dag. Ingen ved, hvor længe myten har eksisteret før det, men myten er siden blevet udbredt gennem bøger og især film som *gyserfilmen* ”fredag den 13.

Dette er den 13. udgave af Gr.4 siger, men det er ikke fredag så vær rolige.

God fornøjelse med det nye gildeår

Stafetten



Benny Larsen

Ja så blev det min tur til at skrive stafetten, og jeg vil skrive om en positiv oplevelse jeg havde her i sommer sammen med Lis, Annie og Mogens.

Vi havde hjemme fra bestilt et ophold på Slettestrand ved Jammerbugten på et handicapferiecenter.

Vi havde bestilt handicap plads på færgen, så da vi skulle ombord skulle katastrofeblinket tændes så kunne de se at det var en handicapbil som jo skulle holde tæt ved elevatoren, og de spurgte om hvor meget plads vi havde brug for bagtil.

Vel ankommet til centret blev vi godt modtaget og fik en dejlig lejlighed med de hjælpemidler vi havde brug for.

Annie havde gennem Egedal kommune bestilt hjemmepleje til Mogens om morgenen, så hver morgen kom der 2 søde personer og nussede rigtig meget om ham.

Vi var på en udflugt til Skagen hvor der var en sød parkeringsvagt som henviste til en sti der var anlagt til kørestole så man kunne komme ud og se Grenen.

Vi kørte en dejlig tur på stranden fra Saltum til Blokhuis, så nogle flotte sandskulptur og træskulptur.

På hele vores ferie nød vi godt af alle de pæne handicap toiletter der er på rastepadserne.

En helt igennem dejlig ferie for os alle 4 hvor vi nåede at køre 1250 km.

Der er meget hjælp at hente her i vores lille land fra offentlige myndigheder så handicappede også kan få en god oplevelse.

Benny

Lis Larsen skriver stafetten oktober 2014

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 2014 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail Overhold venligst deadline

Christian Petersen
Sønderparken 22
3550 Slangerup
cftp@privat.tele.dk
47 33 58 96

Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk
51 96 30 99

Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape@hoxbroe.com
47 17 70 32