



KNU

Marts

DEN

2016



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

39. Årgang

Nr. 388

Fødselsdage i marts

Anna Rasmussen

25. Marts

Redaktionen ønsker tillykke

Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke blomster, medfølelse og deltagelse ved afskedshøjtideligheden for Christian.

Arny

Frimærkebanken.

Så steg portoene ! så brugen af frimærker falder nok betragteligt i løb et af året, men kære Gilde brødre , der kan stadig afleveres brugte mærker til den ”lokale bank”, så gå juleposten efter og tag med til næste Gildemøde og aflever til Peter eller Vibeke.

TAK

En stor TAK til Grp.4 for en fornøjelig og god Nytårsfest.

En god Gildehal, lækker mad og et morsomt lille ”Tableau” om de 3 små soldater. Vi morede os herligt.

Poul Kaltoft lille konkurrence om gamle ”Stafetter” i Knuden, var også et interessant og godt indlæg til underholdningen. Der kom da gang i tankevirksomheden!

Normaltal for marts

- Middeltemperatur: 2,1 °C
- Nedbør: 46 mm
- Soltimer: 110

Vejrrekorder for marts måned

- 1918 – Den tørreste med kun 7 mm. nedbør
- 1942 – Den koldeste marts med en middeltemperatur på -3,5 °C. Max- og minimumtemperaturen var hhv. 12,4 og -24,0 °C
- 1943 – Den solrigeste med hele 200 soltimer
- 1963 – Den solfattigste med kun 50 soltimer
- 1969 – Denne marts tangerede med tørkerekorden på 7 mm. fra 1918
- 1978 – Den vådeste med hele 100 mm. nedbør
- 1990 – Den varmeste marts med en middeltemperatur på 6,1 °C. Max- og minimumtemperaturen var hhv. 22,2 (rekord for marts) og -5,4 °C
- 2007 – Denne marts tangerede med varmerekorden fra 1990 med en middeltemperatur på 6,1 °C. Max- og minimumtemperaturen var

MAN STOPPER IKKE MED AT HAVE
DET SJØVT NÅR MAN BLIVER GAMMEL.
MAN BLIVER GAMMEL NÅR MAN STOPPER
MED AT HAVE DET SJØVT.

**Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 marts 2016 kl. 18:00
Meget gerne via E-mail**

Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Strandbakken 39	Engvej 28
3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
lene-j@email.dk	ape@hoxbroe.com
5196 3099	4717 7032

OBS.



Da det nu er lykkedes mig at nå over den analytiske alder for mandlige dødsfald i Danmark, kan jeg ikke undgå at lade tankerne gå tilbage:

Mine erindringer fra barndommens museumsbesøg, der indebar en rejse fra Herlev til København med rutebil og sporvogn, er en gammel mand der var kustode, han sad i et hjørne og halvsov. Jeg var vel ikke klar over, hvor jeg var og ville meget hellere køre mere med sporvogn.

Mange år senere var jeg med min kone og nogle venner på LOUISIANA, museum for moderne kunst. Oplevelsen var begrænset, og jeg glædede mig, til vi kom til museumscafeen, så vi kunne nyde en kold, perlende øl. Faktisk havde jeg ikke gjort mig klart, hvor jeg befandt mig og var fra starten overvejende negativ over denne udflugts mål.

Et par måneder efter min pension (1996) var jeg så heldig at blive ansat på LOUISIANA, som sikkerhedsvagt (kustode) med arbejde 2-3 dage om ugen. Nu vidste jeg i sagens natur hvor jeg var og mødte naturligvis min nye arbejdsplads positivt. Jeg er overbevist om, at det var denne indstilling, der bevirkede min erkendelse af, at en helt ny verden lå foran mig, og mange dejlige oplevelser med den moderne kunst ventede.

Man behøver ikke at kunne lide det hele på et museum, men hvert kunstværk har faktisk en historie at fortælle, enkeltvis eller som samling.

Gælder det egentlig ikke i alle livets forhold at gøre sig klart hvor man befinder sig og møde situationen positivt, så alt ikke falder fra hinanden i starten?

PS. Belært af min barndoms museumserindringer satte jeg mig aldrig ned, når jeg havde vagt, hvilket som bonuseffekt formentlig har medvirket til at alderen er højere end i de første linier anført.

Annie Andersen skriver stafetten i april 2016

Mindeord Christian



Christian Friedrich P Petersen blev optaget i Gildet den 19. april 1989.

Christian har altid signaleret stor respekt for spejderløfte og gideløfte. Hans engagement i Gildet var stort. Det ses bl.a. ved, at han allerede inden der var gået 1 år efter optagelsen blev valgt til dørherold.

Et job, som han bestred med værdighed i 12 år.

I april 1990 skrev han en historie i Knuden om spejderen Christian i Flensborg i foråret 1945.

Der beskriver han en ung mand med en markant holdning, mod, stædighed og engagement.

Det er også egenskaber der godt dækker hans gideliv.

Han blev Væbner i november 1990, og 4 år efter Ridder.

Christian påtog sig ansvar. I 1997 blev han valgt som repræsentant i Distriktet. Et job, som han bestred frem til sin død. I 4 år endda som Distrikts Gilde Kansler.

For 11 år siden blev han medredaktør for vores blad Knuden. Det var imponerende at se, hvordan han kastede sig ind i computer verdenen. I starten med meget enkle maskiner, som han fik meget ud af. Stædighed og engagement er en god kombination.

Når vi var sammen, var emner som Bornholm og Flensborg, ja især Duborg Skolen gode emner.

Christian vil blive savnet i gildet,

Vore tanker går til de efterladte og især hans hustru gennem næsten 63 år Arny.



Gildemøde onsdag den 10. februar 2016

Det er ikke så tit, at gildebødrene bliver sat i arbejde på et gildemøde. Men nu var det jo i fastelavns måneden, så lidt samvær og hygge er altid rart.

I stalden samledes de enkelte grupper omkring hvert deres bord.

Bådsmand Ove pustede i skibsfløjten og informerede om, at nu skulle der laves fastelavnsris.

På bordene lå en plasticpose med papir i al slag udgaver, saks, jerntråd og lim plus tape kunne lånes.

Det drejede sig om at lave og pynte er fastelavnsris, og efterfølgende en konkurrence, hvor det vi alle skulle vurdere de smukt pyntede fastelavnsris. Hver gildebør skulle stemme på et ris - dog ikke på sit eget.

Der blev arbejdet koncentreret i en halv time, og vi blev flere gange mindet om den resterende tid.



De pyntede fastelavnsris blev udstillet i salen.

Efter middagen blev vi akkompagneret af Gitte på klaver. Der blev sunget fra SØS bladet og højskolesangbogen.

Og Gitte var imponeret over den sangglæde vi udviste.

EFTERLYSNING

Christian var meget glad for at udlåne sin bog:

Duborgskolens elever i krigens år

Da jeg ikke kan finde den vil jeg høre om nogen fra gildet har lånt den nu.?

I så fald vil jeg være glad for at få den.



Gildemødet den 10.2 bød på udfordring til vores kreativitet!

Hver gruppe - vi var 4 – skulle pynte et Fastelavnsris med udleveret materiale, så der var gang i saks og tynd ståltråd!

Efter tilmålt tid blev alle Fastelavnsris inddraget, og senere skulle der findes en ”vinder”.

Så blev der serveret en let og lækker anretning, og så skulle stemmebåndene røres. Der blev uddelt et sang hæfte og vi havde også Højskolesangbogen, og med fint klaver følgeskab, sang vi en masse af vores dejlige sange, så trængte vi også til Kaffe/ Te og dejlige Fastelavnsboller. Bordene var pyntet med katte, masker i forskellige muntre farver. Arrangerende gruppe havde virkelig gjort meget ud af at gøre aftenen festlig og morsom. TAK til jer. En glad deltager. Det blev grp.4,s Fastelavnsris som fik flest stemmer.

Husk venligst på Frimærkebanken, tak.



Gildeting

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke

Afholder

Gildeting

Onsdag den 9. marts 2016

På Græstedgård

Der er fællesspisning
kl. 18.30 -19.30

Der bydes på en øl eller vand
Derudover kan der købes øl - vand

Gildetinget starter kl. 19.30.

Dagsorden - se Knuden fra februar.

Husk: Denne aften er der mødepligt !

Er du alligevel forhindret i at deltage i
Gildeting eller måltid, skal du
senest den 4. marts
melde afbud til:

