

GILDEHAL PÅ GRÆSTEDGAARD

onsdag den 12. april - Kl. 18.30

Vi skal sige tak til Peter for mange gode år som Gildemester,
og byde Jens Erik velkommen som gildemester,
når Peter overdrager ham Gildemesterposten

Kom og hils på Peter og Jens Erik



Vandrehal fra 18.30 til 19.00

Gildehal kl. 19.00

Efter gildehallen vil der blive serveret en let anretning
til en pris af 50,00 kr.

Vin og øl til sædvanlige gode priser

Tilmelding senest søndag den 9. april til

Lene E-mail: E-mail: lene-j@email.dk / tlf.nr. 5196 3099

Alice og Povl-Erik: E-mail: ape@hoxbroe.com / tlf.nr. 2326 6032

Vel mødt gruppe 4

KNU
April

DEN
2017

Sct. Georgs Gildet
Ølstykke

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
40. Årgang

Fødselsdage i April

Lisbet Hovgaard-Jensen 7. April
Benny Larsen 10. April
Poul Kaltoft 24. April
Inge Hallum 27. April

Redaktionen ønsker tillykke



Gildetinget besluttede den 8. marts 2017 at
**kontingent til gildet forhøjes med 20,-kr. til
180,- kr. pr. kvartal.**

I skal derfor huske at ændre betalingsaftaler m.m.
således at der hvert kvartal betales 180,-kr. for
hver gildebrotter til gildets konto, som er

Reg. 3433 kontonr. 3433302834

Med gildehilsen
Kai N. Andersen



Distriktets friluftsgildehal

Onsdag den 7. juni kl. 18.30 i Krudthuset,
Krudtværksalleen nr. 15B, Frederiksværk.



Så er vi nået – næsten – gennem den første forårsmåned har passeret
Forårsjævndøgn og gået over til sommertid !

Det bliver rart at få havemøblerne ud, og kunne nyde den varmende
Forårssol !

Jeg fandt et lille vers, som ganske godt beskriver de tanker ”Poeten”
har gjort sig.

Jeg finder en plet i den varmende sol, bag træernes knoppede grene.

En mosgroet stub, har jeg fundet som stol, og sætter mig ganske alene.

*Så løfter jeg varsomt det visnede løv, som vinterens kulde har mørnet, og
ser Anemonernes spirende ”skov”. Ja -våren er lige om hjørnet.*

Redaktionen skal have indlæg **senest d. 20 april 2017 kl. 18:00**
Meget gerne via E-mail

Lene Jørgensen Povel-Erik Høxbroe
Strandbakken 39 Engvej 28
3600 Frederikssund 3650 Ølstykke
lene-j@email.dk ape@hoxbroe.com
5196 3099 4717 7032

OBS.

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

Et lille  suk

Vi er nogle gildebrødre der hverken drikker øl eller vin når vi er til gildemøder så se lige her



Og da der jo ikke bliver købt de billige øl og den billigste vin må man da gerne tænke på os andre

Kærlig gildehilsen
Lis

”En lille solstrålehistorie”

Som I kan se af billedet blev jeg kattekonge til tøndeslagning i HEP-huset uden snyd.

Ved Benny’s kreativitet og opfindsomhed blev køllen sat fast i kørestolen og så løb han med mig hen imod tønden så jeg selv kunne give den et hug.

Det lykkedes mig på denne måde, at slå det sidste bræt ned.

Alle synes det var rigtig sjovt og godt fundet på. Jeg fik en rigtig god eftermiddag ud af det.

Så tænk på hvad livet kan bringe af glæder og oplevelser selv om man ingen ting kan, når blot man tænker i muligheder og ikke begrænsninger.

Det giver i hvert fald mig, som svært handicappet rigtig mange glæder og oplevelser.



Redaktionen ønsker alle
en god påske



Nils Jakobsen skriver stafetten i maj 2017



Om Halfdan Rasmussen

Som barn i et hjem med masser af musik hørte vi mange sjove og varme sange - en dejlig musikalsk oplevelse.

To yndlinger var: **Den lille frække Frederik** og **Posemandens bil**

Mindre kendt er Halfdan Rasmussens alvorlig side.

Hans voksendigte har en mørk og eksistentielistisk klang. Han havde rod i et fattigt arbejderhjem på Christianshavn, som gav ham et livslangt socialt engagement. Denne side af Halfdan Rasmussen er repræsenteret med fem sange i Højskolesangbogen.

"Når livet leves, erfares det, men når livet elskes, forklares det.
Vi må gerne græde over livet, men ikke begræde det. Det er to sætninger,

Tekst: Halfdan Rasmussen

Melodi: Bjarne Haahr

"Jeg plukker fløjsgræs"

1. Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt.
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og ser mod himlen og spørger blidt:
Hvem opfandt lærken og nattegale?
Hvem satte knopper på birk og bøg?
Og hvem bestemte, at netop svalen
sku være sval og gøgen gøg?

2. Hvad er det dog for en slags reflekser
der kalder pindsvin og tudse frem?
Og hvem er det, der går rundt og hekser
i Hornbæk, Tarm og Jerusalem?
Thi alle steder er samme under
og samme kraft, som gør sjælen stum.
Og alle vegne går folk og grunder
på livets dybe mysterium.

3. Men ingen svarer fra skjulte egne
og gir os grundig og god besked,
så jeg må svare på andres vegne



4. Jeg tror, han danser i altings hjerte.
Jeg tror, han hviler i altings vækst.
Og alle underes under er det,
at han er ordløs og altings tekst.
Han er i spurvenes sang i hækken,
i solsortfløjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken
og lammets brægen, så er det ham.

5. Han er i regn og hvor støv må tørste.
I vandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, veninde!

Da Amnesty International i Danmark i 1981 fejrede 20 års jubilæum

skrev Halfdan Rasmussen sangen "Giv dem himlen tilbage":
Digtet er sat i musik af Bendt Astrup, og findes i Højskolesangbogen nr. 195.

Mange havde den opfattelse, at Halfdan Rasmussen havde digtet de stærke ord til de mange torturofre. Andre mente, at sangen måtte være digtet til bødlerne og ikke torturofrene, fordi havde bødlerne haft alt det sangen giver dem tilbage, så var de aldrig blevet bødler.

Denne opfattelse gør et stort indtryk.

Prøv at læse teksten med bødlerne som modtager.
Havde bødlerne kendt til venlige torve, troskyldige veje og gader og skyer i drift.
Havde de kendt til kærlighedens kraft, som den findes i sangen, i børnenes I
atter, i stilheden over en solnedgang lovsunget af cikader og stæreflokke, havde

1. Giv dem himlen tilbage,
fugles og stjerners skrift,
venlige torve,
troskyldige veje og gader,
landskaber uden lænker,
skyer i drift,
blomstrende mure og farver,
som ikke hader.

2. Giv dem sangen tilbage,
vindens og regnens sang,
børnenes latter
og stilhedens lille klokke,
sprogets kærtegn og kroppens,
en solnedgang
lovsunget af cikader
og stæreflokke.

3. Giv dem livet tilbage,
altings mangfoldighed,
sødme og bærm
vugget af samme kviste,
dagens frodige uro
og svale fred ...
Giv dem tilbage alt
hvad de har at miste.



Vore børn og vore børnebørn har stadig glæde af de mange digt, som Halfdan Rasmussen udgav for mange mange år siden.

Dette på trods af alle de elektroniske muligheder vi står med i dag.