

## ***SCT. GEORGS GILDEHAL TIL PÅSKE.***

*13-april*

*Vandrehal kl. 17.30*

*Gildehal kl.18 .00*

*efterfulgt af 3 retters festmenu*

*af 150,00 kr. pr kuvert.*

*Vi forventer festpåkledning,*

*da der er dækket fint bord.*

*Drikkevarer til gildepriser.*

*Tilmelding senest den 28-3 til:*

*Lisbet 21 26 08 35 eller Tove 22 31 07 51*

**KNU**  
April

**DEN**  
2022



**Sct. Georgs Gildet i Ølstykke**  
**45. Årgang**  
**Nr. 449**

# Fødselsdage i april



Lisbet Hovgaard-Jensen	7. April
Benny Larsen	10. April
Inge Hallum	27. April

Jeg er lidt skuffet over, at der ingen respons var på gildetingset på gr.1 forespørgsel om man skulle holde jul og nytår på vores anden onsdag i dec. og Jan. i stedet for lørdage og også om man til næste år skal have gruppe skift.

Men det er måske kun vores gruppe der syntes det.

Med glilde hilsen Tove



## Helge Erichsen skriver stafetten i maj 2022

Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 april 2022 kl. 18:00

Lene Jørgensen Povl-Erik Høxbroe  
Strandbakken 39 Engvej 28  
3600 Frederikssund 3650 Ølstykke  
lene-j@email.dk ape@hoxbroe.com  
5196 3099 2326 6032

Regnr. 1551 kontonr. 3433302834  
www.oelstykkegildet.dk

**OBS**

## PÅSKEÆG OG PÅSKEPYNT

Ingen påske i Danmark uden påskeæg! Påskeæg findes i alle af-skygninger i påsken – dem vi spiser, og dem vi pynter med. En hyggelig og kreativ påskeaktivitet er at puste æg. Tag et æg, prik et lille hul i hver ende og pust hviden og blommen ud, så skallen er tom.

Herefter kan du pynte og dekorere ægget med maling, glimmer og små fjer.



## PÅSKEHAREN KOMMER MED CHOKOLADEPÅSKEÆG

Påskeharen er en vigtig del af de danske påsketraditioner hos børnefamilierne. "Påskeharen" gemmer chokoladepåskeæg i haven, hvorefter den vilde jagt går for at finde dem. Det er en hyggelig påskeaktivitet, hvor familien kan få kvalitetstid sammen, og de mindste ser det uden tvivl som påskens højdepunkt.

## VI KLARGØR HAVEN I PÅSKEFERIEN

Hvert år falder påsken forskelligt, men den ligger dog altid i marts eller april. Reglen er, at påskedag falder på den første søndag efter fuldmåne, efter det første forårsjævndøgn. De helligdage som påsken altid kaster af sig, giver nogle fridage, som mange benytter til årets indledende havearbejde. Det betyder, at vi planter blomsterløg, fjerner det første ukrudt i havebedet samt sætter havemøbler frem på terrassen.



## PÅSKELILJER - ET GULT SYMBOL PÅ PÅSKEN

Gule påskeliljer blomstrer op omkring påske, og de er et stærkt symbol i den danske påske. De flotte påskeliljer er også perfekte til pyntning og opdækning af påskebordet til påskefrokosten, men de kan også bruges som input til din påskepynt. I det hele taget er gul påskens mest populære farve, hvad angår påskepynt.



# Påske 2022

**De mest populære danske påsketraditioner er:**

**Påskefrokosten, Gækkebreve, Påskeæg,  
Påskeharen, Haven gøres klar i påsken og  
Påskeliljer og gul pynt.**

## DEN ÅRLIGE, TRADITIONELLE PÅSKEFROKOST

Påskefrokosten er en fast tradition hos mange, som giver anledning til at mødes og spiser lækker mad i godt selskab. Der bliver ofte serveret snaps og påskebryg til påskemenuen, som kan bestå af alle retter, så længe der er rigeligt af det! Den årlige påskefrokost er for mange lige så vigtig som de festlige julefrokoster i december måned, og danskerne forbinder det i høj grad med hygge.



## GÆK, GÆK MED GÆKKEBREVE

Gækkebreve er en gammel påsketradition. Det er især børn og barnlige sjæle, som klipper et kreativt gækkebrev og sender det til venner og familie. Gækkebrevet skal indeholde et sjovt vers, der rimer. Afsenderens navn skal stå med prikker, og kan modtageren ikke gætte, hvem det er fra, er det traditionen, at modtageren skylder et påskeæg. Bliver det omvendt gættet, er det afsender, der må hoste op med et chokoladepåskeæg.



## Gruppe 4 møde fredag den 4. marts.

Det var Alice og Povl-Eriks tur til at lægge hus til mødet.

På et tidligere møde var der ønske om at se Dronning Margrethes smykkeskrin, så Povl-Erik have lavet en flot køreplan, som ville bringe os helskindet frem og tilbage – også for kørestolsbrugere. Der er elevator i Amalienborg museet.

Gruppen stimlede sammen på Ølstykke Station cirka klokken 1300 for at drage til Amalienborg for at besigtige klenodierne.

Anna skulle tilføjes på Kai's rejsekort.

Det havde vi lidt problemer med og resultatet blev, at Anna ikke kom på kortet – altså en gratis tur til København for hende (havde vi vidst det, havde vi sikkert ikke siddet så roligt i kupéen). C-tog til Københavns Hovedbanegård, skifte til Metro M3 eller M4 og stå af ved Marmorkirken.

På Amalienborg fik vi udleveret høretelefoner (da indgangen var betalt) og kunne i adstadigt tempo gå gennem den flotte udstilling.

Dronningen ville godt blive meget rundrygget, hvis hun skulle slæbe på at det tingeltangel, som hun havde erhvervet sig gennem sin regeringstid.

Vi kiggede lidt på Amaliehaven inden vi drog tilbage til Ølstykke ad den planlagte rute.

Vi har jo alle vore særegne interesser, så for at tilgodese alle, blev vi opfordret til, hver især, at komme med 2-3 seværdigheder, som vi gerne ville opleve på vore møder.

Der kom flere forslag på bordet – træ trolde, diverse museer, slotte m.m.

*Kai*







## ORIENTERING OM ØLSTYKKE GILDETS UDADVENDTE ARBEJDE

Mit navn er Hanne Danielsen

*Et tilbageblik fra 1990'erne*

og jeg kommer fra Ølstykke Gildet.

Jeg er blevet bedt om at fortælle om vore udadvendte aktiviteter.

Det er så vidt jeg har forstået især vort Polens projekt, der er interesse for.

På gildetinget i 1990 blev det besluttet, at en gruppe skulle undersøge muligheden for evt. at få en venskabsby i Polen.

Gruppen kontaktede bl.a. en advokat, som kendte til forholdene i Polen. Vi ville gerne finde en by på nogenlunde samme størrelse som Ølstykke. Til sidst lykkedes det gennem en gildebrøder, som kendte en polak, som det viste sig havde kontakt til solidaritets komiteen i Czarsk. Formanden hed Krzysztof Gogolewski. Ved det nært forestående kommunevalg ventede han at blive valgt til borgmester. Valget skulle finde sted i maj 1990, og gruppen fra gildet sendte brev til Krzysztof, om at den gerne ville besøge Czarsk i begyndelsen af juli. Dette besøg blev ordnet og tre gildebrødre (2 med ægtefælle) drog af sted.

I begyndelsen gik det nok lidt trægt, for naturligvis var polakkerne skeptiske. Hvad ville de danskere her? Ville de blande sig eller hvad? Efterhånden som tiden gik fik begge parter tillid til hinanden. Ølstykkerne kom med et par gode råd til polakkerne. Da byen lå i et meget skovrigt område i Nord-Polen ikke så langt fra Gdansk, og det samtidig var et meget smukt område, foreslog danskerne, at polakkerne anlagde en campingplads med gode sanitære faciliteter (for bl.a. at kunne modtage vesttyske turister). Det med de gode faciliteter måtte forklares nærmere, da man ikke kendte til sådanne pladser. Desuden prøvede vi fra vores side at gøre opmærksom på at en turistbrochure ville være god og vi udarbejdede også et forslag. Et forslag om at planter nogle roser i byen blev også fremlagt. Det ville live op på det grå og kedelige look som husene frembød. Ved hjemrejsen inviterede gruppen en delegation til at besøge os i Ølstykke senere på året.

Besøget fandt sted 12-16. okt 90, og vore gæster var borgmesteren samt 2 byrådsmedlemmer samt tolk (tysk-polsk).

Vore gæster blev privat indkvarteret, den aften de ankom. Næste <sup>dag</sup> lørdag var der modtagelse på Ølstykke rådhus, sightseeing i omegnen, besøg i indkøbscenter med supermarked og besigtigelse af minigolfbane. Det var en ide i forbindelse med oprettelse af campingplads. Man besøgte Hotel

# Gildeledelsen

## den 9. marts 2022



Inge Hallum gildemester



Annie Andersen gildekansler



Henning Christensen  
gildeskattmester



rigelig tid til at få en kop kaffe m. småkager og en liie en (især gl. dansk) i foyeren, samt en snak med gamle bekendte inden de bevæger sig ind i biografen hvor et spejderorkester spiller inden filmen ruller over lærredet. Efter filmen kører den samme gildebrøder, som hentede pensionisten denne hjem igen. Det er blevet så stor en succes, så jeg et par gange er blevet ringet op i juledagene. Pensionisterne ville være sikre på at vi ikke glemte arrangementet.

Ved tilmeldingen kan vi også få en god snak med en ældre medborger. Pengene til dette arrangement får vi ind ved bankospillet i Hallen og udgift er slet ikke så stor: ca. kr. 2.500, + kørsel og en kande kaffe fra gildebrødrene.

## Gildeting onsdag den 9. Marts 2022

Først lidt godt til maven i form af de traditionelle Gule Ærter med pølser, flæsk og rugbrød.

Herefter Gildeting, hvor Gildemester Inge Hallum bød velkommen.

Povl-Erik Høxbroe blev valgt til dirigent, og Ingelise Petersen som referent.

Der var 21 gildebrødre tilstede, og der var 4 afbud.

Der var ingen fuldmagter.

Flere af forslagene blev seriøst behandlet, men ikke besluttet, men enighed om at flere af forslagene behandles i grupperne og debateres her. Læs nærmere i referatet fra Gildetinget.

Genvalg til Gildeledelsen.

Enighed om at stoppe med Frimærkebanken, ligesom vi pt, ikke er repræsenteret i Friluftsråd.

Jens Erik er Skatmester (GS) i distriktet.

Aftenen startede og sluttede med en sang

*Povl-Erik H*

Søfryd i Jyllinge og ejeren fortalte om moteldrift. Derfra til nogle specialiserede landbrug i Skibby. Om aftenen var gildet vært ved en festaften, hvor bl. a. musikskolen, folkedanserne og amatørscenen medvirkede.

Søndagen gik med rundtur i Nordsjælland, Frederiksborg slot- besøge turistchefen i Frederiksværk samt camping pladsen v/ Frederiksværk. Frokost i Arresøcentret, ørredfiskeri i Strøbylille.

Mandag var helliget Ølstykke. Vi var på rådhuset næsten hele dagen. Det var lykkedes os at få lavet et seminar i kommunal forvaltning. Om eftermiddagen var vi et smut på biblioteket, og så til Tofteparken for at høre om ældreomsorg, hjemmehjælpsordning og døgnpleje. Til sidst møde med erhvervschefen.

Sidste dag var tirsdag. Her kom polakkeerne på virksomhedsbesøg hos L.M. Ericsson og hørte om organisations- og ledelsesudvikling. Dernæst et andet virksomhedsbesøg hos Bantex.

Godt trætte drog vore gæster hjem.

I løbet af besøget havde jeg fået en invitation til at besøge Czersk, og da vi under besøget havde inviteret unge fra Czersk på sommerlejr i Ølstykke, drog Keld og jeg af sted på besøg i februar 91. Årets eneste sne faldt den dag vi startede turen, så det blev ikke helt let med de østtyske og polske veje. Vi blev fyrsteligt modtaget. Vi blev privat indkvarteret, og det var meget hyggeligt. Vi blev kørt rundt for at se en mængde ting både i naturen og andre steder. bl. a. en møbel-fabrik hvor borgmesterfruen var direktør. De lavede flotte udskårne møbler, som bl.a. var blevet eksportret til USA for at stå i direktionlokaler i internationale koncerner. Fremfor alt talte vi med borgmesteren og andre om de praktiske ting i forbindelse med de unges besøg i Ølstykke. Vi havde desuden fået arrangeret, at to unge landmænd kunne komme på et kortere ophold (ca. 3 uger) på et par gårde i Skuldelev-Skibby området. Desuden skulle KPUK spejderne fra Ølstykke på sommerlejr i Czersk, og det havde jeg også lovet at aftale noget om. Vi oplevede mange ting i Czersk. Bl.a. var det spændende at se, hvordan folk åbnede forretninger og fik dyre vestlige varer, såsom cola, som var uhyre dyrt. Vi så også hvor de havde til hensigt at lave deres campingplads.

Så oprandt sommeren 1991 og KPUK spejderne tog af sted på lejr. Det blev en succes. De unge fra Czersk besøgte lejren rigtig meget og mange venskaber opstod. Alt var tilrettelagt fra byens side så lederne oplevede næsten en ferie.





Da jeg i februar var i Czernik havde jeg overfor borgmesteren lagt vægt på, at de unge som kom til Ølstykke skulle være velfungerende unge, som når de kom hjem, kunne bruge det, de havde set.. Da KFUK-spejdernes lejr var forbi, lod en polsk bus parat til at køre dem hjem til Ølstykke, samtidig med at de 20 polske unge fra 15-17 år kom på lejr her. Vi havde lånt to telte af civilforsvaret. 1. til pigerne og 1 til drengene. Vi havde også lånt nogle madrasser. Desuden havde vi lånt Ølstykke spejdernes hytter på spejderengen. Til de polske ledere havde vi lånt et villatelt af en gildebroder. Chaufføren sov i en af hytterne. Maden lavede gildebrødre med hjælp til opvask og lign. af polakker. Vi havde 3-4 herboende polakker som tolke på hel- eller deltid. Tiden gik med bl. a. en tur til Ballerup-centret, til Roskilde Domkirke & Vikingemuseet, Carlsberg, Rundetårn til stranden, til sommerland m.m.m.

Vi havde også aftale med Ølstykke skoler om at 2 klasser gerne ville have dem på besøg en skoledag. Den samme dag havde jeg de to kvindelige ledere, som var gymnasielærere i Czernik med på besøg på Frederikssund Gymnasium, hvor de fulgte tysk undervisningen. Den sidste aften havde vi en stor fest.

Vi kon til at kende disse unge godt. De fik også mulighed for at stifte bekendtskab med spejderarbejdet, og de var interesserede. Der var mange sjove oplevelser for dem, men sandelig også for os. Efter 14 dage drog de hjem igen. Fjorten dage er for længe efter vor opfattelse. 8-10 ville være mere passende. De unge i landbruget trivedes ikke så godt da sprogvanskelighederne var for store. De kunne stort set ikke andet end polsk, til trods for at vi havde bedt om nogle, der også kunne tysk.

Vi havde forresten også en katolsk præst, som var polsktalende til at holde en messe i lejren.

Senere på året kom en delegation fra byrådet i Czernik igen på besøg i Ølstykke. Denne gang ville de gerne se på rensningsanlæg og endnu en gang kigge på campingpladser.

I sommeren 92 drog en flok gildebrødre med familie på ferie i Czernik. Vi havde lejet hytter på en campingplads 10-15 km. fra Czernik, andre havde campingvogne med. Den pige som havde været tolk ved polakernes 1. besøg i Ølstykke stod parat til at modtage os. Heldigvis var vejret i Polen ligeså godt som i Danmark for hytterne var elendige. El-installationen var uden isolation m.m. Vi blev inviteret ud at se den nye campingplads, som netop skulle indvies. Vi var også i Gdansk og på borgen Marlburg en af de største bevarede borge i Europa. Her oplevede vi noget meget flot og spændende. Et af medlemmerne i den 1. delegation fra Czernik havde en svigerfar der var leder af vagtkorpset på Marlburg.

Vi skulle vente til kl. var 22. og det var næsten mørkt. Vi gik rundt i byen og kom så op til slottet i god tid. Her blev vi vist ind i portrummet. Der var oplyst med fakler. En kutteklædt person tog imod og ledte os ind i 1. gård. Her blev der fortalt borgens historie fra højtalere som lød fra snart den ene kant snart den anden Ligeledes skiftede lyset rundt i gården. Dernæst videre på samme måde til 2. og 3. gård. Vi forstod en del selv om fortællingen var på polsk. Vi kunne høre hvordan frillerne løb gennem gangene, og vi fik hele historien også omkring 2. verdenskrig. Vi kunne høre flyene. Dette sceneri havde kun fundet sted 2-3 gange og var nu sat op for os. Det var en oplevelse så stor. Da vi kørte hjem havde vi tolken og en af de store piger fra vores lejr med til Danmark. De skulle være et par dage i Ølstykke og så sammen med KFUK spejderne på landslejr.

En af vore ungdomsudvekslings organisationer havde i august 92 fået et antal gymnasieelever fra Czernik til Nordsjælland. Flere gildebrødre fra Ølstykke havde en ung boende, medens denne gik på et af gymnasierne i omegnen. I de unges fritid arrangerede gildebrødrene fælles udflugter og besøg hos hinanden.

I sommeren 1993 var DDS Værebros gruppe fra Ølstykke på lejr i Czernik. Det blev en stor succes. De unge fra Czernik var meget interesserede. En klasse kom dagligt hos vore danske spejdere. Resultatet blev at Værebros gruppen inviterede hele klassen på ferie/lejr i Danmark i sommeren 94. Lejren holdes i spejderne hytte i Hove, og målet er naturligvis at gøre polakkerne interesserede i spejderarbejdet. Vi fra gildet vil naturligvis hjælpe spejderne med praktiske ting såsom udflugter m.m. Vi har også luftet tanken om at familier fra Czernik kunne få en ferie i Danmark. Ønsket opstod, da de unge kom hjem fra lejren i Ølstykke i 1991. I dette forår lavede vi et program for denne ferie. Familierne skulle bo på spejderengen i telte, selv lave mad m.m. Det viste sig imidlertid at blot rejseomkostningerne ville være, hvad der svarede til en månedsløn, så desværre kom der kun 1 familie. Denne familie blev indkvarteret i en campingvogn i en gildebroders have. og de havde en dejlig ferie med masser af ture. Alt i alt har vi både polakker og danskere haft utrolig megen glæde og stort udbytte af bekendtskabet.

Vi har også en anden udadvendt aktivitet i vort gilde. Hvert år i januar indbyder vi pensionister fra Stenløse, Ganløse, Slangstrup og Ølstykke til en tur i biografen en lørdag eftermiddag. Her spilles så ofte en gammel dansk film. Pensionisterne melder sig og siger samtidig, om de har behov for transport. Derefter laver et par gildebrødre en liste til så godt som samtlige gildebrødre, over hvem de skal hente. Pensionisterne hentes i så god tid at der er