



Nytårsgildehal den 7-1-2023

kl.17.30

Gr. 1 inviterer til Nytårsgildehal 2023.
Lørdag d. 7. januar 2023 kl. 17.30

Vandrehal fra 17.00 hvor vi byder på et glas.

Efter gildehallen er der festmiddag med
ledsagende musik.

Prisen for dette arrangement er 150 kr.
Drikkevarer til sædvanlige priser.

Tilmelding: Anne-Grethe på **2971 4547**
eller mail: a.langgaard@mail.dk

senest torsdag d. 29. december 2022

Vel mødt



KNU
Januar

DEN



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
46. Årgang
Nr. 456

Fødselsdage i januar



Henning Christensen	8. Januar
Gunhild Stubkjær	12. Januar
Jytte Normann Andersen	18. Januar
John Jensen	25. Januar

Redaktionen ønsker tillykke

Kære Gildebrødre

For ikke særlig lang tid siden fyldte jeg 80, og i den anledning var der nogle gildebrødre, der dukkede op til formiddagskaffe.



Det var hyggeligt, og tak for det. Tak for noget af min favorit øl, og for nogle skønne flasker vin. Jeg kan ikke rigtig vænne mig til det papirløse samfund, og var netop ved at løbe tør for papir, så gaven fra Gildet lettede mit indkøb af 2500 stk. A4 printerpapir i god kvalitet. Tak til jer alle.

Kærlig hilsen
Jens Erik

Kære Gildebrødre

Tusind tak for chokolade og blomst efter min indlæggelse på Riget.



Hilsen
Lisbet



Tak for de smukke blomster samt deltagelse i mors, Hanne Danielsen, bisættelse.

Det varmer meget.

Mvh Charlotte, datter.



Mindeord om Hanne Danielsen

Hanne døde på Plejehjemmet Attendo i Frederikssund den 26. november i en alder af 85 år, og blev bisat fra Udlejre Kirke den 1. december 2022. Charlotte har takket for den store deltagelse fra Sct. Georgs Gildet og for fanevagten.

Hanne blev optaget i Ølstykke Sct. Georgs Gilde den 9. november 1976. Det var den første Gildehal efter Gildets stiftelse og hun forblev medlem til sin død.

Hanne påtog sig rigtig mange opgaver, som hun udfyldte med engagement, omhu og hjælpsomhed.

Af de centrale poster i Gildet vil jeg nævne: Hjælpe kassen/Gildefonden, hvor hun var med fra 1981 til 91. Gildeskattmester 1984 – 1987, og Gildemester fra 88 – 91.

Det var i perioden med opstart af samarbejdet med vores venskabsby, Czersk, i Polen. Og Hanne var også med i oprettelsen af Ølstykke Netværksgruppe, hvor hun var kasserer, både i starten og efter sammenlægningen med Egedal Flygtningenetværk.

Hanne var meget aktiv i forbindelse med Biografture med ældre.

Hun planlagde afhentning af de borgere, som ikke var selvtransporterende, og hyggede om dem i pausen inden filmens start.

Bus og SØS havde også Hannes interesse; men langsomt tvang sygdom hende til at drosle ned. I 2017 fik Hanne bevilget hjemmehjælp; men førligheden medførte ofte fald med overførsel til sygehus til følge, og i sommeren 2020 accepterede Hanne, at plejehjem var en nødvendighed, og flyttede til det nye friplejehjem Attendo i Frederikssund. Her fandt Hanne trygge omgivelser i en dejlig lejlighed, hvor alle vægge var fyldt med hendes favorit billeder og malerier. Ved Hannes 85-års fødselsdag, havde Charlotte arrangeret kaffe og kage. Stuen var fyldt, og plejepersonalet fortalte mig, at hun havde haft en rigtig god fødselsdag.

Vi vil ære Hannes minde og sende kærlige tanker til Charlotte og Helena.

Jens Erik



Julemødet på Græstedgård lørdag d. 3/12-2022

Det glædede mig ualmindeligt meget, at så mange Gildebrødre havde valgt at deltage i Julegildemødet.

Sikke et sammenhold blandt "gamle spejdere" - et sammenhold som jeg nødtigt vil undvære.

Dejligt samvær og hygge med Gildebrødre, som jeg har kendt i mange mange år, og hvor vi afsluttede 2022 efter 10 Gildemøder på Græstedgård.

En eftermiddag med musikledsagelse til julesangene og et anderledes lidt "drilsk" Bankospil med en historie til.

P E



Foto: John Jensen



Årsplan 2023

07/01	Nytårsgildehal	Gruppe 1
01/02	Gilderådsmøde	Gildeledelsen/gruppeformænd
08/02	Gildemøde	Gruppe 2 Struktur møde
08/03	Gildeting	Gruppe 3
12/04	Sct. Georgs gildehal	Gruppe 1
03/05	Distriktsgildeting	Frederiksværk
10/05	Gildemøde	Gruppe 2
08/06	Gildemøde	Gruppe 3
14/06	Friluftsgildehal	Frederiksværk
27/08	Gildeskovtur	Udvalg



Stafetten



John Jensen

Sct. Georgs Gildet Ølstykke Skilsmisetur til Bornholm. Juni 2012

Gruppens medlemmer var Army, Christian Alice, Povl-Erik, Jytte, Kai, Lissi og som Lissi's gæst John.

Vi havde en dejlig uge på Bornholm, vejret var næsten alle dage med solskin og dejlige interessante oplevelser.

Vi kørte over Øresundsbroen og kom ombord på Bornholmerfærgen fra Ystad til Rønne, hele gruppen var med samme færgе.

Povl-Erik anbefalede os at investere i et årsabonnement til Øresundsbroen gennem FDM, blot skulle man huske at melde det af når der var gået et år, medmindre man ville fortsætte abonnementet.

Army der er født på øen, havde lejet 3 sommerhuse til en favorabel pris, vi blev så ved ankomsten indkvarteret i hvert sit hus, de lå alle i nærheden af Army og Christians sommerhus, fra deres sommerhus i Pedersker var der under 50 meter til en flot og meget hvid sandstrand.

Vi blev budt på frokost hos Army og Christian, Army serverede røgede sild, blot skulle man passe på ikke at spise for mange af dem, der er mange fiskeben i røgede sild, De bød os også på en Pedersker snaps og en lokal øl.

Vi holdt frokost på skift i vores lejede sommerhuse, og det var meget hyggeligt med gode lokale øl og god mad.

Fortsættes på side 4



Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 januar 2023 kl. 18:00

Lene Jørgensen Povl-Erik Høxbroe
Strandbakken 39 Engvej 28
3600 Frederikssund 3650 Ølstykke
lene-j@email.dk ape@hoxbroe.com
5196 3099 2326 6032

Regnr. 1551 kontonr. 3433302834
www.oelstykkegildet.dk

OBS

Fortsat fra side 3

Arny havde lagt et flot program for turen, vi så blandt andet rokkestenen i Almindingen ved Paradisbakkerne, den består af rødlig almindelig granit med mineralerne kalifeldspat, plagioglas og kvarts, den er 1,4 milliarder år gammel, Povl-Erik afprøvede den. Oppe fra udsigtstårnet kunne man se hele øen rundt.



Vi var en dag på udflugt til Hammershus, samt Hammersøen og Opalsøen, Ekkodalen og Gamleborg.

Hammershus er Nord Europas største borgruin fra middelalderen ca. år 1290 og opført af ærkebisdommen i Lund, der kommer ca. 400.000 besøgende om året.



En række frokoster på diverse røgerier blev det også til, blandt andet Allinge Røgeri, vi købte lidt varer med hjem, blandt andet gode sild på glas.

Vi besøgte også Natur Bornholm, der har 50.000 besøgende om året.

At aflægge dette museum et besøg er en god oplevelse, man kan se en film over en tidsrejse, der går 1,7 milliarder år tilbage i tiden.

Det kan stærkt anbefales at bruge ca. en halv dag i dette museum, jeg har i mange år holdt ferier på Bornholm og har familie på øen, men jeg har aldrig før set dette storslåede sted, det var en stor oplevelse at se denne tidshorisont for alle disse gamle fund.

Vi var en dag på ude at se nogle dresserede Ørne, og det var interessant at se hvad de kunne præstere sammen med deres instruktører.

Vi var ved helligdomsklipperne, hvor vi besøgte Jons Kapel, Kai og jeg kravlede næsten helt ned til kapellet.

En dag besøgte vi Østerlars Kirke der er opført ca. år. 1150, det er som bekendt en rundkirke, fra udsigtsbalkonen kunne man se det meste af øen.



Fortsættes på side 5

Fortsat fra side 4

I de forskellige byer var damerne på udkik efter bornholmsk tøj, hvilket er meget naturligt, der kan sagtens være gode lokale tøjvarer rundt omkring på Bornholm.

Bornholm der er kendt som solskinsøen, er som bekendt en klippeø der er 587 kvadrat kilometer, kyststrækningen er 157 km. Der er 39.439 indbyggere på øen. (januar 2020)

I Rønne, den største by, boede der i 2022 13.807 indbyggere.

På hjemrejsen, kørte Lissi og jeg til syd Sverige, hvor vi besøgte nogle steder, der var interessante for mig.

Vi kørte til Ales Stenar i Skåne, i nærheden af Ystad, denne seværdighed er opført for 5.500 år siden, det er et stenskip, og menes at være enten et gravmonument eller et kultcenter. (det minder om Stone Henge i England).



Vi besøgte også Svedala by i nærheden af Malmø, hvor min oldemorfar stammer fra.

Min oldemorfar Hans Bergstrøm rejste i 1856 som 23 årig fra Svedala, 15 km. fra Malmø til Horsens, hvor han nedsatte sig som skræddersvend.

I Horsens traf han min oldemormor, de fik sammen 5 børn, heriblandt en pige der blev født i 1885, hun blev navngivet Elise, og blev senere min mormor.

John Jensen
januar 2023

Lene Jørgensen skriver stafetten i februar 2023