

## Grp. 2 indbyder til Gildemøde onsdag den 8. juni

Vi mødes på Græstedgård kl. 18.30 og fordeler os i bilerne.

Vi skal ud i det blå - nu hvor sommeren tilsyneladende endelig er kommet til Danmark - og nyde den skønne natur med blomster og fugle m.m.

Du skal medbringe krus, tallerken og bestik.  
Påklædning efter vejret.  
Alle kan deltage og priser er kr. 30,00

Tilmelding til:

Alice: 4717 7032  
Bjarne: 4717 9044

*Tilmelding senest søndag den 5. juni 2005*



### **Rettelse til adresselisten.**

Der har indsnøget sig en fejl i Anne Fraxinus mailadresse - her er den rigtige  
agf@mail.dk



**Sct. Georgs Gildet i Ølstykke**  
**28. Årgang**  
**Nr. 281**

## Fødselsdage i Juni, Juli og August

Kaj Holdrup	(22.04.76)	7. Juni
Lisbeth Christensen	(18.11.92)	14. Juni
Lis Larsen	(13.01.82)	17. Juni
Jens Moestrup	(12.01.01)	1. Juli
Aase Fynsk	(10.01..4)	10. Juli
Ruth Pedersen	(18.11.92)	16. Juli
Peter Hovgaard-Jensen	(10.01.96)	18. Juli
Poul Erik Jørgensen	(10.01.96)	23. Juli
Alice Høxbroe	(19.04.95)	29. Juli
Anette Stente	(11.01.95)	29. Juli
Niels Jakobsen	(10.04.02)	18. August

I Parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet

### Redaktionen ønsker tillykke

#### Knuden på e-mail

Der er samtidig med den almindelige udbringning af Knuden juni 2005 blevet indført den rutine i redaktionen, at alle gildebrødre i Ølstykke gildet, som har deres internetadresse registreret på gildets adresseliste automatisk får tilsendt Knuden via e-mail.

Dette initiativ betyder ikke at den postomdelte Knude ikke leveres som den plejer, men skal opfattes som et tilbud der kan være med til at motivere gildebrødrene til at se mulighederne med den nye og billigere distributionsform.

Ønsker I at afbestille den postomdelte Knude bedes I henvende jer til redaktionen.

Gildeledelsen

Vi befinder os i et konkurrencesamfund, hvor drivkraften er kreativitet og idérigdom, men hvor det er nemmere i dag at kritisere og være imod, da det desværre er mere interessant.

Vi skal være parate til at omstille os og sætte perspektiv på tidligere viden - være innovative og blive bedre til at stille spørgsmålet til fællesskabet og sige - hvad kan jeg gøre for jer?

Mæt af indtryk efter sådan en ualmindelig lørdag blev der tid til en god middag, musik, sang og socialt samvær med vore partnergrupper og det var lige, hvad vi behøvede for at afslutte en rigtig god dag.

Søndag som var hjemrejsedag blev indledt med et scoop, idet forfatteren og samtidshistorikeren Mads Fuglede var indbudt til at forelæse og skabe en overgang til næste højskoles tema, som er "Demokrati".

På en yderst velformulerende og inspirerende måde var Mads i stand til at skabe forståelse for de begivenheder og tanker, der ligger bag ordet demokrati og trække relationerne til antikkens Grækenland frem, så historien føltes brugbar i nutiden.

Tankevækkende var det at høre, at grækerne dyrkede individet i fællesskabet og ordet idiot oversat betyder privatliv. Vi skal dannes til at være mennesker - "vi skal vandes" og have frihed til at hengive os til fællesskabet, hvor det er det enkelte menneskes ret at blive savnet og betyde noget i en verden, der kan overskues.

I dag er fællesskabsbegrebet truet og yder kun opmærksomhed til de mennesker, der offentligt fremstiller deres problemer. I de gamle grækeres verden blev det enkelte menneske tilbudt at leve et meningsfuldt liv i fællesskab i modsætning til de nye menneskers globale demokratiske verden, der er uoverskuelig.

Der er i dag som tidligere behov for, at mennesket er elsket af andre, før det kan begynde at holde sig selv ud - tanker som kræver længere tid til overvejelser end turen fra Rødding til Ølstykke.

Lad mig til sidst runde af med at sige, at vi også fik den positive aftale med vor partnergruppe i Ringkøbing, at vi skulle forsøge at holde kontakten ved lige og styrke fællesskabet, så det bliver muligt for grupper eller gilde at komme på besøg begge steder.

Velkommen til igen at benytte Gildernes Højskole i 2006-2007.

**Poul**

## Gildernes Højskole 2005

Den 29. april oprandt dagen, hvor 27 gildebrødre fra Ølstykke drog af sted til Rødding højskole for i den kommende weekend at møde og drøfte

”Dannelse” med deres partnergruppe samt stifte nærmere bekendtskab med de 3 oplægsholdere til vinterens debat i grupperne.

Alle mødte forventningsfulde og velforberedte til arrangementet. I flere tilfælde indebar forberedelsen til mødet for nogle af deltagerne en ekstra dansesrejse til Tyskland for at sikre, at det nødvendige baggrundsmateriale i form af lakridspiber og rødvin var til stede, hvis debatten skulle trække ud til sent på aftenen.

Den første foredragsholder var biskop N.H.Arendt, der postulerede ved at sige at ”Frihed og bundethed hører sammen”, og at vi i dag ikke har nogen grænsebom for, hvad vi kan tillade os –

**man** er forsvundet, vi savner og må genopfinde det gode **man** for at skabe værdi bag vor virkelighed.

Ønsker vi at blive opfattet som dannede mennesker, må vi acceptere at en fælles lov / rammer begrænser vor frihed – frihed og bundethed hører sammen i et fællesskab baseret på gensidig agtelse.

Det næste indlæg blev præsenteret af Docent Johan de Mylius, som skulle uddybe sin opfattelse af ”Dannelse - i dag”. Det blev fastslået, at dannelse kan være mange ting ( 226000 opslag findes på Google ), og at de forsamlede gildebrødre i Rødding med lidt god vilje godt kunne betragtes som en dannelseskaravane.

Johan påstod, at vi i dag befinder os i et værditomrum, og vi er rådvilde i vore bestræbelser på at være multikulturelle. Kanondebatten er langt ude, men vi har brug for et ståsted, hvortil kun selve dannelsen flytter os ud. Johan opfatter Dannelse som en tilstand, en proces, som vi hopper ind og ud af med passende mellemrum ved i dagligdagen at sætte grænser for os selv og dem udefra. At se mennesket i mennesket er en vigtig egenskab i en værdidebat, der starter med os selv, og kan vi så samtidig lære, at de andre også er her, så har vi startet en dannelsesproces.

Lørdagens indlæg blev afsluttet af journalist og forstander Troels Mylenberg, hvis indlæg ”Om dannelse og omdannelse” havde fået adskillige gildebrødre til at få kaffen galt i halsen. Troels lagde stærkt ud med det postulat, at han er ”uenig i at enighed gør stærk”. Vi blev også præsenteret for en øjenåbner med det synspunkt, at vi presses udefra af mennesker, som er dygtigere, hurtigere og billigere end os selv, medens vi beskæftiger os med Kanondebatten og ønsker fortiden tilbage.

## God sommer

Hvor er det dejligt at kunne ønske jer alle en **god sommer** med to ord, der os af forventninger til at vi i de kommende måneder vil komme ud i naturen med familie og venner for at nyde fællesskabet og samle energi til at komme videre med dagligdagen og samværet i gildet.

Gildeledelsen har oplevet et engageret gildeliv, som har udmøntet sig med høj aktivitet og succes på mange forskellige områder tænk blot på vor deltagelse i div. Landsindsamlinger, de mange gode gildemøder og Værdiprocessen. Også på det personlige plan har vi mødt stor imødekommenhed, når gildeledelsen har haft brug for en for en hånd, det vil vi gerne benytte lejligheden her til at sige tak for.

Nogle af os vil også mødes i sommerferien, når der skal gives et nap med Sommerteatret. Vi håber det vil blive en ny spændende og nyttig aktivitet for gildet og til glæde for dem der deltager og ønsker deltagerne god fornøjelse.

Skulle det ske, at I den kommende sommertid skulle komme til at savne gildet, vil gildeledelsen allerede nu gerne hjælpe til ved at afsløre at I skal sætte kryds i kalenderen den 28 august for den dag afholder vi gildets Sommerudflugt 2005.

Med dette lille indlæg sender vi ønsket om en rigtig god sommerferie til alle gildebrødre og jeres familie.

Pas godt på jer selv, nyd livet og må solen skinne på jer til vi ses igen.

Med sommerhilsen  
Gildeledelsen

## Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: [www.sct-georg.dk/oelstykke](http://www.sct-georg.dk/oelstykke)

**OBS.**

**Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg senest d. 20. august 2005  
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Christian Petersen  
Sønderparken 22  
3550 Slangerup  
cfp@privat.tele.dk  
47 33 58 96

Lene Jørgensen  
Strandbakken 39  
3600 Frederikssund  
lene-j@email.dk  
47 36 16 20

Povl-Erik Høxbroe  
Engvej 28  
3650 Ølstykke  
ape.hoxbroe@post.tele.dk  
47 17 70 32

## Stafetten Hanne Danielsen

En dejlig week-end.

Så kom den store dag, hvor vi drog af sted på gildehøjskole.

Vi har forberedt os i løbet af vinteren og udvekslet meninger om de stillede oplæg med en partnergruppe i en anden del af landet.

Vi drog af sted fra Stenløse, Ganløse og Ølstykke i løbet af fredag.

Den bil jeg var med startede om morgenen med kurs mod Tyskland. Efter et kort ophold i en grænsebutik vendte vi tilbage til Danmark med Rødning som mål. Højskolen ligger i udkanten af byen. Hovedbygningen er meget smuk, og skolen er omgivet af en skøn park. På højskolen fik vi eftermiddagskaffe og blev indlogeret enten på skolen eller Rødning Centret.

Vi fandt hurtigt vores partnergruppe – nogle af medlemmerne kendte vi allerede fra sidste højskole.

Det var en meget dejlig partnergruppe.

Om aftenen talte vi os lidt ind på hinanden og strejfede emnerne, som har været til debat igennem vinteren.

Efter morgenmad og –samling lørdag begyndte indlæggene. Først kom biskop Niels Henrik Ahrendt (Haderslev stift) på talerstolen. Han talte om: "Frihed og bundethed hører sammen". Et vældig godt og givende indlæg. Efter frokost var det docent, dr. phil Johan de Mylius' tur til at give os noget at tænke over. Han havde valgt at give sit indlæg titlen: "Dannelse – i dag". Også han fik sat tankerne i sving.

I grupperne hjemme havde vi diskuteret disse to kulturpersoners oplæg men ikke været rygende uenige i de opstillede synspunkter. Det var man heller ikke på højskolen.

Nu glædede alle sig til efter eftermiddagskaffen at få en debat i gang omkring det 3. oplæg: "Om dannelse og omdannelse". Her har debatten været stor i grupperne – vel især fordi oplægget af mange blev opfattet som provokerende. Højskoleforstander Troels Mylenberg har øjensynligt sat sindene i kog. Alle var meget spændte på hans indlæg.

Han tog næsten luften ud af alle argumenter ved at gribe sit indlæg humoristisk an.

Der blev dog en god debat bl.a. ud fra hans syn på Ældresagen.

Det var en kanon-dag.

Efter en pause var der en dejlig middag med efterfølgende musik.

## Velkommen med madkurven i det grønne.

### Friluftsgildehal Arresø distrikt.

**Torsdag d. 18. august 2005 i skoven ved Græse Mølle.**

3. Sct. Georgs Gilde i Frederikssund har den tradition som det første møde efter ferien at afholde en friluftsgildehal i skoven ved Græse Mølle. Da vi i år står for distriktets friluftsgildehal synes vi, det var oplagt at alle gildebrødre i distriktet skulle opleve den natur vi har i området.

For de travlestne begynder vi med en 1 times rask travetur op på Græse Bakke, hvor der er alle tiders udsigt til fjord, skov og marker. Vi mødes på parkeringspladsen ved Græse Mølle kl. 18.00 præcis. Husk godt fodtøj.

Ca. kl.19.00 mødes vi alle til gildehal på pladsen inde i skoven. Fra parkeringspladsen følges stien ved åen ind i skoven mod øst. I gildehallen skal den nye distriktsgildeledelse indsættes.

Efter gildehallen er der spisning og hyggeligt samvær. Der vil være opstillet pavilloner, men påklædning efter vejrliget anbefales.

**Medbring:** stol, madkurv, tallerken, bestik, glas, drikkevarer, kaffekop. Evt. myggebalsam og lygte. 3. gilde Fr.sund sørger for kaffe/te og tilbehør. Tilmelding senest d. 14. august til:

Marianne og Stig Laustsen 47 31 51 73 [laustsen@post1.dknet.dk](mailto:laustsen@post1.dknet.dk)



## Sommerudflugt 2005

I år er det gildeledelsen, der har fornøjelsen at arrangere årets sommerudflugt. Det glæder vi os meget til og håber på stort fremmøde til en begivenhedsrig og hyggelig dag i det fri.

**Datoen er fastlagt til den 28 august**, hvor vi kl. 08.30 mødes på Græstedgård og derfra som sædvanlig fordeler os i bilerne og drager ud i det blå en samlet køretur på ca.70 km..

For at gøre turen så billig som mulig vil vi bede **alle deltagerne om at medbringer** det nødvendige udstyr til at spise morgenmad, frokost og drikke eftermiddagskaffe i det fri.

Det vil sige krus og bestik samt madpakke, øl eller vand samt te eller kaffe efter behov, resten det vil sige morgenmad og kage til eftermiddagskaffen tager vi os af.

Alle gildebrødre vil være i stand til at gennemføre turen, som ud over skovturen også indeholder et besøg på et spændende sted.

Af hensyn til planlægning af besøget og da næste Knude først udkommer til august, vil vi bede om at I tilmelder jer til gildeledelsen senest til gildemødet den 8 juni 2005, sæt nu kryds i kalenderen.

**Pris for arrangementet vil være 50 kr. pr. deltager..**

Med gildehilsen

Lis Larsen 4717 8075  
Peter Hovgaard 4717 5135  
Poul Kaltoft 4717 8155

Vi sluttede rundt omkring i mindre grupper.

Søndag efter flaghejsning, morgensamling og ”familiefotografering” samlede vi atter i foredragssalen. Denne gang var det oplæg til næste gildehøjskole i 2006. Emnet her bliver ”Demokrati”. Samtidshistoriker, forfatter og højskolelærer Mads Fuglede gav os rigtig blod på tanden til at melde os til næste gang med sit oplæg fra det gamle Grækenland.

Dem der ikke prøvet højskolen skulle prøve!!!

Efter frokost kom den triste del: Vi skulle sige farvel til dem, vi havde haft en dejlig tid sammen med. Jeg valgte nu at sige ”på gensyn”.

Vi havde atter fået en dejlig gildeoplevelse.

**Hanne.**

### Brug af Græstedgård

Kære gildebrødre

Vedrørende tidspunkter vi kan gøre brug af folkedansersalen på Græstedgård.

Til de almindelige gildemøder kan vi komme til **kl. 19,00**

Til gildehaller har vi fået lavet en aftale med musikskolen om at vi kan komme til **kl. 18.00**

Til lørdagsarrangementerne har vi lokalet fra **kl. 10.00**

Med gildehilsen  
gildeledelsen

### Poster til Fællesløbet er som følger:

Grp. 1: Fyrtøjet og Snedronningen

Grp. 2: Prinsessen på ærten + Den standhaftige tinsoldat

Grp. 3: Store Klaus og lille Klaus + Den Flyvende kuffert

Grp. 4: Hyrdinden og skorstensfejeren + Klokken

Grp. 5: Klodshans + Konen med æggene

Grp. 6: Kejserens nye klæder + Den lille pige med svovlstikkerne

# Distriktsgildeting 2005

Den 10 maj 2005 deltog gildeledelsen og GDR sammen med repræsentanter for de andre gilder i Arresø distrikt i distriktets gildeting, der i år blev afholdt på Rosenfeldt i Frederikssund.

**Distriktsgildemesteren / DGM** Ole Rafn aflagde beretning, som kan læses på distriktets hjemmeside. Ole informerede om årets gang i distriktet og kom blandt andet ind på deltagelse i afholdte møder om gildebevægelsens Kerneværdier, Ridder- og Væbnerforberedelse i distriktet samt interne møder til gensidig orientering om gilderne i vor distrikt.

**Distriktets internationale sekretær / DIS** Peter Arendt orienterede om Fellowship dagens gennemførelse i Frederiksværk, hvor man med succes prøvede at danse færøsk kædedans. Peter kunne endvidere berette at Fredslyset vil komme til Roskilde den 23 nov. 2005.

**Distriktets uddannelsessekretær / DUS** Herluf orienterede om deltagelse i Ridder- og Væbnerforberedelse og bemærkede at væbnerspørgsmålet stilles af DUS. Paletten er i gang og vil blive forsøgt prøvet som en tværgående studiekreds i distriktet.

**Regnskabet** blev godkendt uden kommentarer og der var ingen indkomne forslag.

## **Derefter blev følgende valgt til distriktsgildeledelsen:**

DGM / Nic Carl Aage Nicolajsen / Frederiksværk ny

DGK / Annie Thygesen / Hillerød genvalg

DGS / Ole Rafn / Hillerød ny

DIS / Birgitte Friis- Mikkelsen / Ølstykke ny ( vi ønsker held og lykke med den nye opgave )

DUS / Knud-Erik / Hillerød ny

## **Til udvalg i :**

Friluftsrådet Bjørn Frese / Frederikssund genvalg

**Årskalenderen** blev præsenteret og indeholdt den nyhed at Væbnerforberedelsen nu forsøges afviklet over 3 gange i stedet for som tidligere over 2 gange. Det skulle ifølge distriktsledelsen medføre mulighed for en mere dybgående debat med deltagerne. ( Landsgildet foreslår 4 gange )

**Eventuelt:** Der fremkom den interessante ide at lade Ridderforberedelsen starte med en brevveksling mellem instruktørerne og den der søger optagelse.

Gildeledelsen

## Månedens digt

*Den frihed, som vi savner  
bag byens mur og tag,  
på åben mark vi favner  
en solglad junidag;  
så skære er dens kinder  
som æbleblomstens blad,  
og om dens hår sig vinder  
dugdråbers perlerad.*

*Johs. Jørgensen*