

Gildemøde
Onsdag d. 8/10 - 2002

Kl. 19.30 på Græstedgård

Birk Nielsen vil komme og fortælle os om sit arbejde i det Kriminalpræventive Råd.

- Ⓟ Hvorledes forebygger vi kriminalitet
- Ⓟ Hvad gør politiet
- Ⓟ Hvad gør samfundet

Efter foredraget, håber vi på en god og positiv dialog, hvor Birk Nielsen er villig til at besvare spørgsmål.

I løbet af aftenen vil der blive serveret et LET måltid.

Pris Kr. 30,00

Tilmelding til Lise Linderstrøm Tlf. 4717 2295



KNU
Oktober

DEN
2003



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
26. Årgang
Nr. 263

Fødselsdage i oktober

Birgit Randløv (2)	9. Oktober
Mogens Andersen (664)	25. Oktober
Jens Erik Stubkjær (3)	26. Oktober
Povl-Erik Høxbroe (2)	29. Oktober

I parentesen vises, hvor mange der maks. bærer navnet i Danmark. Kilde Danmarks statistik.

Redaktionen ønsker tillykke

Kære gildebrødre

På den nye medlemsliste har jeg påført e-mail adr. Har du en, og er den ikke er kommet på, må du meget gerne sende den til mig.

Nøgle til Græstedgård opbevares hos mig.

I skal huske at vi først kan komme til i folkedansersalen efter kl. 18.00.

Gildehilsen

Lis

Skovturen 2003

Vi var en lille gruppe på 12 som havde valgt at deltage i Gildets skovtur.

Turen startede fra Græstedgård, men vanen tro fik vi ikke morgenmad der. Vi hørte til Munkholm-brøen og holdt rest på parkeringspladsen ved ishuset. Det var dejligt vejr, og vi fik lov til at benytte de opstillede borde og bænke selvom vi selv havde medbragt morgenmad. Det var dejligt vejr og rigtig hyggeligt. Det var der også en del hvepse der syntes, men vi undgik at blive stukket.

Derefter gik turen gennem det dejlige odsherred, hvor vi kørte til et dejligt sted udenfor Kalundborg, hvor navnet var noget så særpræget som Lock Ness. Det er et dejligt område med små søer, grønne plæner og gæs ander og svaner. Der er borde og bænke opstillet både under tag og i det fri, men da vejret var dejligt, gik vi lidt lænere end de andre gæster og fik en dejlig plads i solen, hvor vi satte 2 borde og bænke sammen, så alle kunne være der. Vi skulle derefter opdeles i 4 hold med 3 på hvert hold, og så skulle der spilles kongespil. Vi skulle spille 3 omgange på hvert hold og vindere skulle dyste med det andet vindende hold. Vi havde gudskelov 2 spil, ellers ville der gå for lang tid inden vi havde et vinderhold. Vinderne blev Birgit, Hanne og Peter H. Derefter spiste vi vores medbragte mad. Efter maden kørte vi videre.

Turen gik derefter til Kirke Såby, hvor Benny's søster og svoger, Hanne og Claus serverede eftermiddagskaffe. Lis havde bagt de skønneste kager til. Så var det på tide at vende næsen hjem, for klokken var blevet et stykke over 17.

Turen gik over til Poulsens Ishus hvor vi for egen regning købte en isvaffel, og det var rigtig godt. Derefter gik turen til Græstedgård, hvor man tog afsked efter en dejlig dag.

Synd at der ikke var flere der kunne deltage i dette arrangement. Tak til gildeledelsen for en dejlig dag.

Lene



Invitation til Fellowship Day 25. oktober.

Som I alle ved, markerer vi den 25/10 i tiden kl. 15 – 17, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har eksisteret i 70 år, og at det er 50 år siden, at arbejdet i International Scout and Guide Fellowship (ISGF) blev påbegyndt.

I september nummeret af Knuden har Arresø Distriktet inviteret til reception

**på Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1 kl. 1500-1700
(der er gode parkeringsmuligheder tæt på biblioteket)**

I fortsættelse af denne invitation inviterer vores Gilde alle gildebrødre med pårørende til at overvære receptionen og ved selvsyn opleve, hvordan nedennævnte lille udvalg efter bedste evne ”markedsfører” Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. Allerede på nuværende tidspunkt har vi en plan for, hvordan vi klart og overskueligt kan orientere receptionsgæsterne.

Så kom endelig og oplev det reelt.

Det flotte og afvekslende program er i store træk angivet i sidste nummer af Knuden, så alt tyder på, at den 25/10 bliver en god og oplevelsesrig dag.

Hertil kommer, at vi her har en enestående chance for at gøre vores Gilde og vores arbejde i Gildet kendt for et større antal mennesker. Så benyt endelig lejligheden til at ”reklamere” for personer, som på den ene eller anden måde kan blive et aktiv i vores videre arbejde.

Denne opfordring gælder ikke mindst de gildebrødre, som har jævnlig kontakt til spejderne og dermed til deres forældre.

Vel mødt og på gensyn på Hillerød Bibliotek den 25. oktober.

Kære Gildebrødre

Tusind tak for gaverne til min 70 års dag, og tak til alle jer som mødte op til morgenkaffe den 8. September.

Med gildehilsen
Per Pedersen



**Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg senest d. 20. Oktober 2003.
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Kirsten Ahrendt	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Søholmvej 7	Strandbakken 39	Engvej 28
3650 Ølstykke	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
K_p@post10.tele.dk	lene-j@email.dk	ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 17 87 31	47 36 16 20	47 17 70 32

Stafetten



Christian Petersen

Gruppe 4. skilsmissetur 2003

Lørdag den 23. august

I Flensborg og på Sankelmark

DUBORG



***Her Margrethe, Nordens Dronning, rejste værn og vagt
Mens hun klogt og myndigt fulgte planen, der var lagt.
Vidt hun så: fra Nordkaps fjælde
Ned til Sli – et nordisk vælde -.
Drømmen aldrig går af minde.
Synet vil ej svinde.***

NB. HUSK Bankomøde

Bankoudvalget
starter op onsdag den 1/10-2003
kl. 19.30 hos Alice og Povl-Erik

Evt. afbud 4717 7032



Gruppeformænd er som følger:

Grp. 1 Kaj Frandsen

Grp. 2 Povl-Erik Høxbroe

Grp. 3 Birgit Randløv

Grp. 4 Poul Kaltoft

Grp. 5 Ove Søtofte

Grp. 6 Henning Christensen



HUSK den 9. november 2003 !!

...hvor Dansk Flygtningehjælps landsindsamling løber af stabelen under mottoet: "Giv Flygtninge en fremtid". D.v.s. at de indsamlede penge går til at hjælpe flygtninge i bl.a. Afghanistan, Aserbajdsjan og Somalia med et skabe sig et grundlag for en fremtid i deres hjemlande.

Som I jo nok ved, er Sct. Georgs Gildet lokal koordinator for indsamlingen i Ølstykke – og ikke mindst derfor skal vi gerne have så mange gildebrødre som muligt ud som indsamlere (Der er vel (næsten) mødepligt – og hørte jeg nogen sige Good Turn ?).

Så afsæt derfor allerede nu den 9. november i kalenderen og hvorfor ikke ringe eller e-maile til mig straks for at tilmelde dig som indsamler ?

VI MANGLER INDSAMLERE – så skulle du kende nogen ikke-gildebrødre, der kunne tænke sig at samle ind til det gode formål, glæder jeg mig til også at høre fra dem.

Hvis der er gildebrødre, som ikke er bosiddende i Ølstykke Kommune og som hellere vil indsamle i deres hjemkommuner er de også meget velkomne til at melde til hos mig, så melder jeg videre til den lokale koordinator.

De gildebrødre der er dårligt gående eller som helst ikke vil "stemme dørklokker" behøver ikke at holde sig tilbage – vi får helt sikkert brug for deres praktiske hjælp ved udlevering og modtagelse af indsamlingsbøsser og optælling af de forhåbentlig mange penge.

Så lad mig høre fra jer.

Med gildehilsen
Mogens Andersen
Tlf. 47 17 56 36
E-mail: mogens.annie@nrdc.dk

Kriggergravene på den gamle Kirkegård (billede med Istedløven, som for tiden befinder sig i København)



*Hver sommer blomstrer roser på Flensborg kirkegård.
Og lærkesang og sommervind hvor faldnes minder står.
Er tonevæld om livet selv, om dag, der gryr af tidens elv.*

Sankelmark

Slaget ved Sankelmark natten mellem den 5. og 6. februar 1864



*Ja landet er lidet fra hav til fjord
er der næppe en halv dags fart.
For den som målte det skridt for skridt
blev det stort og dyrebart.*

*For tredive tusinde trætte mænd,
der målte det fod for fod
hin bitterlig kolde vinternat
blev det dyrt gennem sorg og blod.
(Tilbagetoget fra Dannevirke)*



Christian

Hvad laver en GUS???

Det spørgsmål stillede jeg selv, da jeg på dette års gildeting blev bedt om at påtage mig en ny funktion, hvor indhold, gilderelationer og ansvar ikke var beskrevet - "aber so ein Ding müssen wir auch haben". Det skulle senere vise sig, at en funktion som Gildets Udviklings Sekretær med succes havde fungeret i visse jyske gilder i mere end 7 år, og tiden nu var kommet til at indføre GUS'en på gildebevægelsens Danmarkskort.

Jeg blev derfor af vor ledelse anmodet om at deltage i et Udviklingsstævne i Esbjerg, hvor KU (kursusudvalget), DUS (distrikternes udviklingssekretærer) og GUSerne kunne mødes for at drøfte udviklingen af de værdier, der har betydning for det fremtidige gildearbejde med relation til arbejdet som GUS.

Da KU og DUS's roller er beskrevet i håndbøgerne for henholdsvis Gildeledelser og Gildebrødre (ny revision er på vej), blev opgaven for dette møde at få udarbejdet et forslag til KU, der styrker samarbejdet mellem distrikternes DUS og gildernes GUS i et netværk, som fremmer udvikling, uddannelse og fremtidsvisioner i det enkelte gilde og skaber værditilvækst for gildebevægelsen.

Følgende arbejdsopgaver blev foreslået for gildernes GUS i samarbejde med gildeledelsen:

Den person der koordinerer udvikling af gildet. (Med udvikling menes, at prøve noget du ikke har prøvet før).

Den person, der integrerer nye gildebrødre i gildet. (Gildeven, men principielt er det alles ansvar).

Den person, der koordinerer optagelser i optagelsesudvalg.

Den person, der koordinerer svende- og væbneroptagelsernes struktur.

Den person, der koordinerer ridderafdelingen.

Den person, der skaber kvalitet i eftergildehallen.

Den person, der koordinerer søgning efter nye medlemmer.

Den person, der er gildets kontaktperson til/fra distriktets DUS.

Den person, der deltager i mindst 2 årlige møder med distriktets DUS og andre GUS'er.

Bemærk at dette er et forslag, som skal godkendes af Landsgildets KU, men også et tag selv bord for Ølstykke gildet, der pt. selv kan vælge, hvorledes den ny GUS skal arbejde.

I ønskes alle et godt efterår!

GUS



Ingelise Petersen skriver stafetten i november 2003