

# Gildemøde

Den 13/10 2004 på Græstedgård  
kl. 19.30

Teaterchef Mikkel Vadsholt kommer og fortæller om hans ide med at komme til Ølstykke og gi' os nogle fælles oplevelser.

Der bliver en let anretning hvor der kan købes vin, øl og vand til gildevenlige priser.

Prisen for dette herlige arrangement koster 35 kr..

Tilmelding skal ske til Jens tlf.. 4710 1301 eller  
Lene 4736 1620 senest søndag den 10. oktober 2004.

Med gildehilsen gr. 6



## Hej alle ; Er det en ide vi skulle prøve ? Med gilde hilsen Poul

Jeg har klippet dette fra Københavns stadsgildes bla, idet jeg tænkte at andre måske kan få glæde og gavn af dette?

### Batteriindsamling

Langt om længe fik vi samlet så mange batterier, at vi kunne få solgt den 1. portion. Det blev til brutto 46 kg., som alle blev godkendt, hvorfor flaskekassen fik tilført 3.450,- kr. Der skal derfor endnu en gang lyde en kraftig opfordring til alle Gildebrødre i Stadsgildet om, at de gør en indsats for at skaffe genopladelige batterier – det kan betale sig. Kontakt familie, venner, bekendte, naboer, håndværkere og andre, som benytter apparatur, som bruger opladelige batterier. Når der købes f.eks. en boremaskine, som bruger opladeligt batteri betales der en skrotningsafgift. Det er nogen af de penge, som vi gerne vil sikre os samtidig med, at vi hjælper med at beskytte naturen.

Derfor: Vær kreativ og kontakt alle i jeres nærhed, som bruger opladelige batterier, så vi kan få sat gang i indsamlingen.

Du kan kende nikkel-cadmium batterierne på mærkningerne:

Cd, NiCd, NICA, ACCU, AKKU eller rechargeable. Endvidere kan de være mærket med en skraldespand med kryds over.



**Sct. Georgs Gildet i Ølstykke**

**27. Årgang**

**Nr. 273**

# Fødselsdage i oktober

Birgit Randløv (10.11.93) 9. Oktober  
Mogens Andersen (8.1.92) 25. Oktober  
Jens Erik Stubkjær (8.9.76) 26. Oktober  
Povl-Erik Høxbroe (21.1.87) 29. Oktober

I parentesen vises optagelsesdatoen i Gildet.

## Redaktionen ønsker tillykke

### Vores gildemøder på Græstedgård

Alle grupper skal være opmærksomme på, at vi ikke har den store sal på Græstedgård før kl. 19.00. om onsdagen.

Musikskolen bruger den til flamingodans, MEN jeg har talt med instruktørerne og de har lovet så vidt muligt at være færdige så vi kan komme til kl. 18.30. Køkkenet kan vi godt bruge fra kl. 18.00

Med gildehilsen  
Lis Larsen Gildekansler

### Revision af Gildets vedtægter.

Gruppe-repræsentanter i Vedtægtsudvalget har fået tilsendt udvalgets referat og forslag til nye vedtægter per e-mail. Hvis der er grupper, der ikke har modtaget e-mail'en, kontakt undertegnede. Hvis der er andre ændringsforslag til vedtægterne eller hvis man vil luften et synspunkt med relation til vedtægterne, vil udvalget gerne have dem så hurtigt som muligt.

P.u.v.  
Kai N. Andersen

Regeringsejede skoler kræver at eleverne bærer skoleuniform, som for drenge er khaki bukser og hvid skjorte. Pigerne skal bære blå nederdel og hvid bluse. Private skoler må selv vælge uniform så Ashram skolerne har valgt rødbrune bukser og en passende mørk pink skjorte til drengene samt en pink ternet nederdel og skjorte til pigerne. Både drengene og pigerne er glade for uniformerne. Det sidste år har Ashram lidt under alvorlig mangel på vand, Vi har fået lidt regn men det har ikke hævet grundvandet. Hver dag køber vi vand fra den nærliggende landsby, hvor grundvandet er tilgængelig. Ashram tilbyder medicinbehandling til børnene og har det sidste år vaccineret alle børn mod tyfus samt givet B vitamin, jern - og kalktabletter efter behov. Den lokale læge Dr. Vera har varetaget dette arbejde og børnenes sundhedstilstand er god.

Børnene har det sidste år som sædvanlig deltaget i festivals og sociale begivenheder som Ashram fejrer. Ashram giver børnene to sæt t til de to vigtigste festivaler, der kaldes Diwali og Pongal. Børnene nyder alle festerne. Den 12 og 13 februar afholdes de særlige Ashram dage, hvor forskellige kulturelle, åndelige og folkelige aktiviteter gennemføres. Børnene fejrer denne årlige begivenhed på deres skoler. På den engelsksprogede skole deltog Vice-President for Aktion Børnehjælp i Danmark, Marie Jose de Prado og hendes mand samt Paul Olsen. Deres tilstedeværelse var tit stor glæde for børnene. De fleste al' børnene deltog i konkurrencerne på sportsdagen på deres skole, nogle vandt og modtog certifikater og præmier.

I maj måned 2004 besøgte de børn der har en af forældrene eller nogle familie medlemmer deres familier og tilbragte en måned sammen med dem.. De børn som ikke har forældre eller anden familie blev i Ashram, hvor Ashram arrangerede ture til nærliggende spændende udflugtsmål så de også kunne nyde deres sommerferie. Skolen åbnede igen den 2 juni 2004, hvor børnene vendte tilbage til Ashram efter sommerferien. Alle børn deltager nu regelmæssigt i undervisningen og fortsætter igen med glæde deres daglige aktiviteter i Ashram.

Alle fra Ashram, ledere og børn, sender deres kærligste og varmeste hilsener og en stor tak til direktør, medlemmer, frivillige, sponsorer og donorer fra Aktion Børnehjælp for deres fortsatte støtte. Vi beder til, at Gud må velsigne jer alle og give jer et godt helbred og glæde. Mange tak  
Med kærlig hilsen  
V.V. Kumar

## Årsrapport for Aktion Børnehjælp 2003-2004 (oversættelse) 14-09-2004, læs også brevene fra "vores børn"

SRI KANVAKIJMARI GURUKULA ASRAM

En varm hilsen sendes med tak sendes til alle frivillige og sponsorer fra Aktion Børnehjælp i Danmark.

Asram hjælper forældreløse -, ubemidlede - og fattige børn. Organisationen yder endvidere også asyl til **fattige** ubemidlede enker, AIDS smittede kvinder og de absolut socialt set dårligst stillede.

Modtagere af hjælpen tilbydes gratis husly, mad, tøj, medicinbehandling, skolegang osv. Asram har 3 centre for børn, Det første center findes 2 km, fra Kanyakumari. Det andet center er i Alamelupuram, Therku Karunkulam landsbyen i Tirunelveli distriktet. Det er kun for drenge og ligger 11 km nord for Kanyakumari.

Det tredje center er i Sitharamapuram 2 km nord for drengenes center.

Kun ved hjælp af sponsorater og støtte fra Aktion Børnehjælp er det muligt at gennemføre ovennævnte hjælpearbejde for børnene.

Hvert år i maj og juni optager Ashram nye børn fra forskellige landsbyer nær og fjern. Lederen for centrene og nogle medarbejdere gennemgår ansøgningerne og vælger børn som har mistet enten en eller begge forældre og som er meget fattige.

En personlig samtale bliver gennemført med disse børn, som kommer ledsaget af helst far eller mor eller af et nært familiemedlem. Et besøg i barnets hjem bliver endvidere udført af en af centrets medarbejdere. De udvalgte børn skal medbringe en attest der beviser at de intet tjener, en dødsattest for en eller begge forældre samt et certifikat fra myndighederne der fortæller at de intet ejer. Hvert **barn** bringer også to referencer fra en offentlige forvaltning som kender familien og deres økonomiske situation. Børn som har gået i skole et andet sted **skal** endvidere medbringe referencer herfra. Efter endelig godkendelse flytter børnene ind i en af Ashram's landsbyer. Sidste skoleår startede den 4juni. Halvdelen af Ashram børnene deltog på 6-10 klasses niveau i undervisningen på en engelsksproget skole, som ledes af en af Ashram' s søster institutioner.

De andre børn deltog på samme niveau på en Tamil sproget skole nær deres landsbyer. Totalt har 165 børn gennemført deres skolegang sidste år. Ashram har til børnene uddelt bøger, skriveblokke, skrivematerialer samt betalt deres skoleafgift.

### Bankomøde. Bankoudvalget starter op

onsdag den 6/10-2004 kl. 19.30 hos

Alice og Povl-Erik

Evt. afbud 4717 7032



## Arresø distrikt

afholder distriktsgildehal med ridderoptagelse  
tirsdag den 9. november 2004 kl. 19.30 i

Frederiksborg Amtsgård

Hovedindgangen

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Vandrehal fra kl. 19.00

Pris: 90 kr.

Påklædning: smoking/mørkt tøj

Tilmelding senest 1. november 2004 til

Ina Funding Madsen tlf: 4825 5542

[Inamadsen@tiscali.dk](mailto:Inamadsen@tiscali.dk)

**Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg senest d. 18. oktober 2004  
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Christian Petersen  
Sønderparken 22  
3550 Slangerup  
cfp@privat.tele.dk  
47 33 58 96

Lene Jørgensen  
Strandbakken 39  
3600 Frederikssund  
lene-j@email.dk  
47 36 16 20

Povl-Erik Høxbroe  
Engvej 28  
3650 Ølstykke  
ape.hoxbroe@post.tele.dk  
47 17 70 32



## Arresø Distrikt



Kære gildebror.

Som du sikkert allerede ved er der foretaget ændring af Arresø Distrikts vedtægter, så vi fremover skal vælge ny distriktsgildeledelse direkte på Distriktsgildetinget, og i de enkelte gilder vælge distriktsrepræsentanter, som det sikkert står skrevet i Jeres gilders lokale vedtægter.

Vi har besluttet denne ændring fordi vi mener at vi derved skaber bedre muligheder for at stille op til valg til en plads Distriktsgildeledelsen.

Det er en spændende og udviklende opgave at være Distrikts -uddannelsessekretær, -international sekretær, -kansler, -skatmester og gildemester, og der er mange oplevelser og muligheder for de som vælges.

Ved næste distriktsgildeting skal en ny distriktsgildeledelse vælges, og af de fem nuværende distriktsgildeledelsesmedlemmer er der tre som er villige til genvalg, - og gerne på de poster som de sidder på i dag.

Det er Udviklingssekretær Hørluf, Kansler Annie og Skatmester Stig.

International sekretær Peter Ahrendt og jeg ønsker at gå ud af distriktsgildeledelsen fordi vi privat har andre opgaver som vi er nødt til at tage os af før vi beskæftiger os med gildearbejdet.

På distrikts niveau havde vi om søndagen en debat om, hvordan vi ønsker at andre og vi selv oplever gildebevægelsen med relation til de tidligere valgte fremtidige værdier. Opgaven skulle løses efter et foredrag af Anne Rise fra KFUK som udleverede dokumentation om, Organisation, kvaliteter & værdier nu og i fremtiden. Har emnet jeres interesse - jeg synes det er spændende, så er i velkomne til at få et kopi af mig.

Som I kan forstå var det et møde, der ikke kun satte ekstra strøm på batterierne, men også styrkede gildeledelsens opfattelse af, at vi i Ølstykke gildet har et aktivitets niveau over gennemsnittet med gildebrødre, der har lyst til at udfordre fremtiden for at bevare vore værdier.

Med gildehilsen Poul

St Heddinge 7-9-2004

Hej Vibeke Raae.

Tusind tak for alle de dejlige briller, Jeg er meget flov over jeg ikke har skrevet og takket for dem før nu, men der er ingen undskyldning derfor.

Jeg har været så heldig at få et maskineri der kan måle brillernes styrke, og en anden maskine hvor Jeg kan måle øjnene, det er absolut fremskridt. Jeg rejser til Sri Lanka sidst i oktober og skal være væk i 5 uger.



Der er meget varmt  
35°C i skyggen, så  
det er min udfordring,  
jeg ligner jo nok ikke  
en optiker.

Kære Gildebrødre

Jeg har lige hørt fra min Brilleven", og vil benytte lejligheden til at bede jer se efter, om i skulle have nogle, så tager jeg meget gerne imod dem, så jeg, via jer, kan "dyrke" min lille private good-turn videre, til glæde for Leo Hansens projekt i Sri Lanka,

Med gildehilsen og tak  
Vibeke R.

## Gildemesterstævnet i Vingsted

Den 18 og 19 september var en weekend som jeg med stor spænding havde set frem til for da havde Landsgildet sat samtlige gildemestre stævne for at drøfte, hvilke værdier og aktiviteter, der skulle prioriteres i fremtidens gildebevægelse, i gildet og i gruppen. På mødet var vi ca 150 gildemestre, der efter en introduktion til temaet blev fordelt i grupper, som blev pålagt de 2 opgaver, at definere og prioritere 1) de nuværende - og 2) de fremtidige værdier og aktiviteter.

For erfarne værdiveteraner som vi fra Ølstykke godt kan betegnes, er det unødvendigt at beskrive den aktivitet og store diskussion opgaven medførte før vi nåede frem til nedenstående resultat for vores gruppe. Det var tankevækkende at resultaterne fra de andre grupper var meget lig med vores og at forskellene for det meste kun drejede sig om sproglige nuancer.

Gildemestrene skulle forberede sig hjemmefra og jeg kan kun sige, at jeg var klædt godt på til opgaven efter vor grundige værdidebat - så tak for hjælpen til hele gildet. Det var let at debattere og komme med argumenter og forslag, når man ved at gildet står bag synspunkterne.

Der vil snarest blive sammenskrevet et referat med resultaterne fra mødet. Det vil blive tilsendt gildet så vi kan drøfte indholdet nærmere - hvis I har lyst. Jeg håber det, for det har stor betydning for den samlede gildebevægelse / Landsgildeledelsen, men også for det enkelte gilde, **at det vi siger også er det vi gør.**

Der skal arbejdes med dette tema frem til næste Landsgildeting i 2005, i nogle gilder mere end andre. Vi i Ølstykke gildet er meget langt fremme i processen ( mangler handlinger). Det glædelige ved resultatet fra Vingsted er, at selv om det afspejler traditionel tankegang, ingen nyheder, så er det et budskab, der kan bruges, til at sætte rammerne for den gildernes videre navigation ind i fremtiden. Jeg vil ikke lægge skjul på at den største glæde for mig var at konstatere, at de værdier vi havde fundet frem til i Ølstykke var der bred opbakning for blandt de fremmødte gildemestre. Det tyder på, at vor opfattelse af et meningsfyldt gildeliv falder fint i tråd med de øvrige danske gilders og det er vel ikke så ringe endda.

Nu kan I selv sammenligne Ølstykke gildets valgte værdier med nedenstående uddrag af de på mødet valgte fremtidige værdierne i prioriteret rækkefølge.

- 1 Fælles grundlag
- 2 Personlig udvikling
- 3 Synlighed i fremtiden
- 4 Spejder kontakt
- 5 Socialt netværk/ gruppearbejde
- 6 Humanitært/ socialt arbejde
- 7 Traditioner og ritualer
- 8 Værn natur og kultur

Vi skal derfor under alle omstændigheder have valgt en ny International sekretær og en ny Distriktsgildemester, - og det er dig og dit gilde som skal finde de bedst egnede, - ikke blot ved valget på distriktsgildetinget, men gerne i god tid forinden.

At være med i distriktsgildeledelsen er en positiv og udviklende oplevelse, hvor hver enkelt deltager føler glæden ved at udvikle arrangementer som gildebrødrene i distriktet bakker op om, - og som inspirerer til endnu flere og bedre arrangementer.

Jeg vil godt have lov til at foreslå dig som nyt medlem af distriktsgildeledelsen.

Vi ser frem til at se din beskrivelse af dig selv som kandidat til posten.

Med gildehilsen

Ole Rafn

Distriktsgildemester

Arresø Distriktsgilde

dgm@arresoe-distrikt.dk

<http://www.arresoe-distrikt.dk>

### Status på telefonbøger.

Uofficielt forventer TDC at levere telefonbøgerne den 9. november, men den dato kan hurtigt skride. **Vores problem er, hvor skal vi opbevare bøgerne inden vi får dem delt ud ?**

Hvis I kender nogen, der kender nogen i Helsingør, der er villig til at levere lagerplads til 7 europaller i en 3-ugers periode for et symbolsk beløb, kontakt venligst undertegnede. Husk at vi skal kunne få adgang til stedet hver dag - og gerne uden for meget besvær.

P.u.v.

Kai N. Andersen

## Stafetten



## Ove Søtofte

Da jeg arbejdede med forsøget på at lave "HAVNEN" sammen med Jan den 8 d.s. læste jeg naturligvis teksten nogle gange og pludselig en dag dukkede for længst glemte oplevelser frem, jeg tog mig selv i at sidde og stirre ud af vinduet. Vinden fik buskene til at lave yndefulde bevægelser, fuglene flaksede rundt for at finde flade og solens stråler fik det hele til at se unaturligt ud.

Jeg var tilbage i 60-erne og om bord. Vi anduede havnen, mågerne havde for længst "fundet" os, vinden krusede havet så solen fik en helt speciel refleksion i vandet.

Det var uofficielt besøg, så vi skulle fortøje ved en af de afsides liggende kajer og måtte ikke forvente trossefiold, hvilket ville indebære at vi enten skulle sende et hold i land med fartøj eller håbe på lokalbefolkningens velvilje. I havneindløbet så vi et par personer stå på kajen i arbejdstøj iført den uundværlige sixpence. Cyklerne stod op ad de triste grå huse. Det var tydeligt fabriks- eller minearbejdere, der skulle "ned og lure ved havnen og snuse til livet om bord", for selv om vi kun havde været en uge i soen, kom vi dog derudefra.

"Gutterne" fortøjede perfekt, kendte fortøjningsterminologien og "de ku s'gu' li' det". Det var skik at vi, når skibet var klargjort og chefen havde givet landlov, smuttede ind i den nærmeste knejpe for at nyde en landlovsøl. Vi var sædvanligvis i uniform da der, selv om vi kom uofficielt, var indlagt nogle repræsentative pligter, ofte ret trættende, men det var jo vores lod.

Det var altid spændende, hvordan vi blev modtaget. Jeg indrømmer at uniformen gav en slags sikkerhed, en ydre skal var det kun. Blev vi accepteret og ville det modsatte være tilfældet? Hver gang var en fantastisk oplevelse, snakken kom i gang mens tobaksrøgen bølgede i det lurvede lokale. Vi gav en smøg og ofte en omgang øl, idet vi nøje overvejede tidspunktet, da det ikke måtte lugte af almisser, hvad det absolut ikke var tænkt som.

## PR.

At øge lokalbefolkningens kendskab til vores gilde – herunder ikke mindst de humanitære aktiviteter – bør være en kær pligt for alle gildebrødre. PR er meget mere end jævnlige omtaler i den lokale presse. Ja, man kan vel definere vor PR-indsats som summen af de bestræbelser, vi tilsammen gør for at øge kendskabet til os.

Søndag den 14. november i år har vi igen en enestående mulighed for at udbrede kendskabet til Gildet hos vore medborgere. Da er gilderne jo koordinører for indsamlingen til Dansk Flygtningehjælp. Det bør udnyttes til at "slå på tromme" for vores gilde.

Jeg har de sidste år deltaget som indsamler, og det har givet motiverende oplevelser. En god fornemmelse ved følelsen af, at man virkelig hjælper mennesker, som er hårdt ramte, en meget stor villighed hos vore medborgere til at yde gode bidrag, mange venlige smil, god motion, og hertil kommer udbredelse af kendskabet til Gildet.

Gildebrødre er jo aktive mennesker, der færdes i foreninger, klubber, motionscentre m.v. På disse steder er der sandsynligvis gode bekendte, som vil være villige til at yde en indsats for Dansk Flygtningehjælp. Ad denne vej at øge antallet af indsamlere bør ikke være uforsøgt.

Nu er vi jo ikke alle lige rørige. Man behøver naturligvis ikke at tage en fuld rute. Dele af en rute er fint, og jeg er sikker på, at man om nødvendigt kan få indsamlingbøsse m.v. bragt og hentet igen.

God tur, venlig hilsen

Jens.

Ny E-mail adresse

Per Holdrup har nu adressen

holdrup@mail.dk

## Turen til Berlin.

Rapport fra Gasthof Zum Policei.

I uge 35, var vi så og Peter H. Henning medgå en tur til bror Birthe fra Odder, var i alt 39 gildebrød-chauffør, Ivan fra som bragte os godt Vi var nok alle meget ringsstedet, jævnfør



heldige (vi er Lisbeth og Lisbeth), at kom-Berlin, som en gildehavde arrangeret. Vi re, og så vores dejlige Hørby Turistbusser, frem og tilbage. spændte på indkvarter-med navnet på stedet.

Vi havde fået, at vide, at stedet, efter 2 verdenskrig havde været brugt, som hovedkvarter for franskmændene. Ellers vidste vi ikke noget om stedet. Lidt underligt var det, at der ingen skilte eller henvisninger, var til stedet. Men chaufføren kendte vejen, kørte os igennem en port med bom for, hvor der stod en vagtpost- jeg ved ikke om han var bevæbnet, det tror jeg dog ikke. Efter lang tids kørsel på området, der var masser af bygninger, mange forskellige politikøretøjer, men også grønne områder med træer og græs, stoppede bussen.

Her fik vis udleveret vores respektive nøgler, nogle skulle bo i det store gæstehus, andre i det lille gæstehus. Efterhånden som vi fandt vores værelser, lød der høje udbrud fra de forskellige, det skyldtes, at alle værelserne var højst forskellige, såvel af størrelse, som indretning, men alle med rigtig gamle møbler af maghoni eller egetræ, med store brede senge. Det lille gæstehus havde været brugt som et lille hospital, derfor var der til nogle af værelserne dobbelte døre og råglas for vinduerne, disse værelser blev hurtigt af os, omdøbt til den lukkede afd., vi havde dog egen nøgle og udgangstilladelse. Overalt var der rent og nydeligt. Personalet på Gasthaus, var utrolig søde og venlige, gjorde alt for, at vi skulle føle os godt tilpas.

De havde også stor tillid til gæsterne, f.eks. var baren åben hele tiden til fri afbenyttelse, vi skulle bare skrive hvad vi havde taget, flot med denne tillid. Forplejningen var også helt i top. God hjemmelavet mad og rigeligt af den. Selvom området stadig blev brugt af politi og brandvæsen, kunne man frit gå rundt på hele området. Efter 5 dejlige dage vendte vi hjemad, efter have været i godt selskab, med andre gildebrødre fra næsten hele landet, fyldt med masser af indtryk fra den dejlige by Berlin.

P.S. Undskyld vi endnu engang fik Ølstykke Gildet på danmarkskortet.

**Med gildehilsner Lisbeth og Peter, Henning og Lisbeth.**

Vi fortalte om vort liv derhjemme og på havet ligesom de fortalte deres historier om hver fra hjem til arbejdsplads. Det fremgik tydeligt hvor stort et "frikvarter" det var, når de fik et pust fra verden udenfor lokalsamfundet.

Disse dejlige, ærlige mennesker vidste hvor deres plads var her i livet og gav ikke indtryk af de var bitre på tilværelsen. Måske gav de indtryk at det var for "skæg" de stod der, når skibene kom og gik, men de vidste at for dem, som for os alle, er der visse ting der er uopnåelige i denne verden. Mellem vore og deres verden var der en væg. "De kør' sig den tur som nu de holder af, den eneste tur de har råd til at ta". Et medrivende "hands across the sea".

Storm. P. siger i en af sine fortællinger (vist nok "13 øre"):

"en flot uniform med meget guld og mange knapper giver en slags sikkerhed, men læg uniformen og stå i underbukser og betragt dig selv, så kniber det"

Så sandt som det er sagt, men ved de oplevelser der her er skitseret var det totalt ligegyldigt om man gik med sixpence eller hvid kasket. Et ærligt miljø med en gensidig respekt og accept og det er vel ikke så ringe endda.

P8: Det efterfølgende party med sherry i brysthøjde og pindemadder var i sandhed en flov fornemmelse sammenlignet med oplevelserne den første time vi var i land.

**Kirsten Ahrendt skriver stafetten i november 2004**

***Det ville glæde mig at se jer alle  
til BRUNCH lørdag den 30. oktober***

***k.l 9 - 12. Jeg fylder 60 år.***

***Adresse: Københavnsvej 19***

***Bag Ølsykke Kro***

***MGH. Povl-Erik Høxbroe***



## Sommerudflugt med gildet 2004

Netop den lørdag morgen hvor moder natur havde bestemt at sommeren skulle forlænges ind i september havde udvalget for gildets weekend tur planlagt at vi skulle starte dagen med et dejligt morgenbord på Græstedgård så 26 morgenfriske gildebrødre mødte frem.

Traditionen tro havde planlægning af ruten været en hemmelighed, men nu blev det afsløret at vi først skulle besøge Hennings hjemegn nærmere bestemt Gissfeld Kloster. Det blev en betagende oplevelse at vandre i den smukke park, men særligt besøget i Orangeriet i Paradehuset hvor synet af smukke planter og blomster blev forenet med behagelig musik, tror jeg vil stå stærkt i vores erindring.

Efter en velfortjent - og af bier velbesøgt frokost i den smukke park drog karavanen videre til Holmegårds glasværk, hvor udvalget havde arrangeret et besøg. En guide tog imod og fortalte historien om det store glasværk, som i dag stadig beskæftiger glaspustere til at skabe den smukke glaskunst og selve produktionen som fremstiller 300 millioner flasker om året. Der blev tid til både at glæde sig over fremstilling af den smukke kunst, men også til at beundre den effektive produktion inden turens endelige bestemmelsessted, gildegården i Skælskør, blev afsløret.

Det blev i sandhed en pragtfuld tur gennem det skønne Sydsjælland for nogle gildebrødre lidt længere end andre, men vejret var dejligt, så hvad gør det så, at man når kaffekanden lidt senere end de andre. Vi blev installeret på Skel-skør vandrehjem som er rigtigt godt. Selve festmiddagen fandt sted på gildegården hvor to af de lokale gildebrødre Hanne og Finn tog imod med stor gæstfrihed og en berettiget stolthed, mens de viste rundt i deres store velindrettede hytte

Det blev en herlig aften med god mad og vin og den rette gildestemning der helt naturligt skaber en atmosfære hvor sang og gode historier har en hovedrolle og må bære skylden for, at vi kom sent i seng.

Næste morgen var alle friske til dagens overraskelse, vi skulle sejle til Ager-sø. Vejret var vidunderligt da vi ankom til færgen, som desværre var forsinket en time da rederiet på denne del af Sjælland allerede var gået over til vinterkøreplan. Det gav mulighed for en god vandretur langs Storebælt inden besøget på den hyggelige Agerø.

Vi afsluttede turen med dejlig frokost i gildehytten inden vi, inspireret af gode oplevelser, hen på eftermiddagen satte kursen mod Ølstykke. **En stor tak skal lyde til turudvalget (Alice, Lisbeth, Poul-Erik og Henning) for en velgennemført og inspirerende gildeweekend.**

### Gildeledelsen



## HUSK den 14. november 2004 !!

...hvor Dansk Flygtningehjælps landsindsamling løber af stabelen. I år sætter indsamlingen fokus på verdens flygtningekvinder, for når krige tvinger civilbefolkningen i et land på flugt, er kvinderne ofte de mest udsatte. Samtidig har de ofte ansvaret for at sikre mad og husly til deres familier.

Som I jo nok ved, er Sct. Georgs Gildet lokal koordinator for indsamlingen i Ølstykke – og ikke mindst derfor skal vi gerne have så mange gildebrødre som muligt ud som indsamlere.

Så afsæt derfor allerede nu den 14. november i kalenderen og hvorfor ikke ringe eller e-maile til mig straks for at tilmelde dig som indsamler ?

**VI SKAL BRUGE MANGE INDSAMLERE** – så skulle du kende nogen ikke-gildebrødre, der kunne tænke sig at samle ind til det gode formål, glæder jeg mig til også at høre fra dem.

Hvis der er gildebrødre, som ikke er bosiddende i Ølstykke Kommune og som hellere vil indsamle i deres hjemkommuner er de også meget velkomne til at melde til hos mig, så melder jeg videre til den lokale koordinator.

De gildebrødre der er dårligt gående eller som helst ikke vil ”stemme dørklokker” behøver ikke at holde sig tilbage – vi får helt sikkert brug for deres praktiske hjælp ved udlevering og modtagelse af indsamlingsbøsser og optælling af de forhåbentlig mange penge.

Så lad mig høre fra jer.

Med gildehilsen

Mogens Andersen

Tlf. 47 17 56 36

E-mail: mogens.annie@nrhc.dk