



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
29. Årgang
Nr. 291

Fødselsdage i september

Per Holdrup	1. September
Ebbo Christiansen	1. September
Tove Nielsen	3. September
Per Pedersen	8. September
Lene Jørgensen	13. September

Redaktionen ønsker tillykke

Telefonbøger



Fra 'De Gule Sider' (TDC forlag er åbenbart blevet solgt) har vi fået brev om, at **Regionalbogen 2007 forventes leveret i uge 41.**

Hvis det holder, har vi disse 3 week-end'er (2 uger) til at overholde vores del af aftalen:

14-15 okt., 21-22 okt. og 28-29 okt.

Vi skal IKKE have nyt opbevaringssted. Vores 'agent' i Helsingør har sørget for, at 'Slettegård', Kurrebrovej 24, Laugø, igen er lagerplads.

Nærmere info ved Gildemødet d. 13. september - der er jo detaljerne om, hvem der uddeler bøger hvornår !



**På Telefonbogsudvalgets vegne
Kai N. Andersen**

Brug af gildetørklæder

september 2006

På sidste gilderådsmøde blev det oplyst at det nye gildetørklæde var en rigtig god ide, men det kunne være rart med information om, hvornår vi skulle bruge det.

Gilderådet blev derfor enige om at anbefale, at tørklædet altid bør bæres af alle gildebrødre ved officielle begivenheder herunder som eksempel:

Spejderløb og begivenheder, hvor gildet er sammen med spejderne.

Bankospil, Biografteren, Høstfesten, Ølstykke Sommerteater, uddeling af julekurve.

Gildeledelsen

Meddelse fra Gildeskاتمesteren.

Gildet har nu fået netbank. Det er nemmere for mange af gildebrødrene at betale kontingent på denne måde:

Registreringsnr. er 2419 konto nr. 0480 010 954.

Overhold venligst deadline

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk

OBS.

**Redaktionen skal have indlæg senest d. 20 september 2006 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Christian Petersen
Sønderparken 22
3550 Slangerup
cfp@privat.tele.dk
47 33 58 96

Lene Jørgensen
Strandbakken 39
3600 Frederikssund
lene-j@email.dk
47 36 16 20

Povl-Erik Høxbroe
Engvej 28
3650 Ølstykke
ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 17 70 32

Stafetten *Lene Mejer Jørgensen*

Vores sommerferie gik i år til Norge. Vi tog vores campingvogn på krogen kørte til København, kørte ombord på færgen, og ankom morgenen efter til Oslo. Vejret var lunt og lidt overskyet. Vi skulle ikke så langt op i Norge, omkring 500 km. Vores mål var bare at slappe af og nyde de 3 ugers ferie vi havde. Efter at have overnattet på campingpladser forskellige steder i Gudbrandsdalen og Romsdalen endte vi de sidste 5 dage på fjeldet over Gudbrandsdalen. Det var en meget anderledes verden vi var kommet til. I dalen så vi et skilt hvorpå der var 11-12 km til 2 campingpladser. Vi begyndte at køre opad, det var en meget smal vej og med en stigning på 9 %. Gudskelov var der mødepladser i vejkanterne, hvis man var så uheldig at der kom modkørende. Det fungerede også godt. Vi troede ikke bilen kunne trække deropad, for den måtte helt ned i 1 gear, men det gik langsomt men sikkert. Vi fandt kun 1 campingplads, så der blev vi så de sidste 6 dage. Campingpladsen havde 54 pladser, og de 50 pladser var fastligere, så de kikkede noget da vi kom med vores vogntog. Vejen endte ved et højfjeldshotel der hedder Rondablik hvor der er en pragtfuld udsigt over Rondane Nationalpark. Man kan ikke køre ind i Nationalparken, men der er vandrestier og så kunne man komme på hesteryg derind. Vi har tit set køer og får gå løse på fjeldet, men her var også heste der gik løse. Der var vel ca. 25-30 heste og nogle af dem havde en bjælde om halsen, så de kunne høres et stykke væk. Der var en ferist ind til campingpladsen, som skulle holde dyrene ude, men ingen bom, det var ikke nødvendigt. Man kunne så leje nogle heste og tage på tur i Nationalparken. Vi så hestene hver dag når de gik forbi campingpladsen, det var meget hyggeligt, og de var ikke bange for hverken mennesker eller biler. Når der kom biler gik de bare ind til siden. Det var mange hytter deroppe, da det er et meget stort skiområde, og der var indhegning omkring næsten alle grundene, så alle disse dyr ikke kom for tæt på. Det var et meget afslappende tempo det hele foregik i. Campingpladsen havde en forretning, hvor man lige

Poul Erik Jørgensen skriver stafetten oktober 2006

kunne købe det nødvendige, ellers skulle man ned i dalen for at handle. Efter 6 dage deroppe gik turen hjemad igen. Det er ikke sidste gang vi tager til Norge på camping, det er en af de bedste ferier vi har haft deroppe.



Kære gildebrødre
Tak for gaver, blomster og besøg på min 70 års
fødselsdag.
Med gildehilsen
Ruth



Sommer på Storedam _____ september 2006

Kom når I har lyst, men husk lige at ringe, hvis I vil spise med eller overnatte sammen med os. Dette velkomne og meget hjertelige tilbud blev udsendt af Birgitte og Kaj F til alle gildebrødre ikke blot i Ølstykke, men hele Arresø distrikt, som havde lyst til at bruge noget af sommerferien på samvær og oplevelser i helt specielle omgivelser.

Onsdag den 19 juli - en dejlig sommeraften var jeg så heldig, næsten spontant, at få mulighed for at besøge de af vore kammerater, som allerede havde taget imod tilbudet om sommerophold og som hilste os velkommen til deres fredfyldte sted i skovene ved Hørsholm.

Hvor var det dejligt at opleve det varme venskab og samvær I havde deroppe og som I med begejstring delte med os gæster, når I viste rundt på det naturskønne område, som oser af spejdertraditioner og mange personlige minder.

Efter omvisning og spisning samledes vi omkring lejrbalet ned ved søen, hvor vi i den lyse sommernat sang de kendte lejrbaalssange og lyttede til nye historier og erindringer som alle bidrog med – en herlig aften som ikke burde få ende.

Til slut skal der lyde en stor tak til Birgitte og Kaj for initiativ og gennemførelse af denne højskole, som har været til stor glæde for mange gildebrødre – jeg håber I har lyst til at fortsætte.

Med gildehilsen

Poul



Kære gildebrødre.

Tak for den store deltagelse i vagterne ved Ølstykke sommer teater. Det er dejligt at vi i gildet har kunne dække over halvdelen af vagterne.

Også kagebagning har mange deltaget i.



Gildehilsen
Benny

Store Dam

Efter gruppe 1 (årgang 03-06) vellykkede skilsmisse på Store Dam, har jeg hørt flere, som gerne vil besøge Store Dam.

Er I, i gildet interesseret i, at kunne komme op på Store Dam et par dage?

Hvor mange dage taler vi om, hvilken måned.

Prisen er pt. 130,00 pr. dag med det hele.

Giv mig en tilbage melding på min mail.

Bibi.friis@webspeed.dk

Birgitte i gruppe 2.

Tur til Getnö Gård

Fredag eftermiddag drog vi med campingvognene efter bilerne til Sverige, vi skulle op og se på området og lave aftale omkring indkøb af madvarer til Ege division sommerlejr i 2007. efter en god lang køretur fandt vi til Getnö gård.

Vi fik sat campingvognene op og slået et fortelt op på den en (Annie og Mogens skulle for første gang prøve deres nyindkøbte vogn og prøve at slå fortelt op.)

Efter en god nats søvn drog vi mod den nærmeste store by for at tale med ICA supermarkedet, da den person vi skulle lave aftale med ikke var der fik vi et telefonnr. og en mail adresse, hvorefter vi kørte de 45 km. tilbage til Getnö Gård.

Vi fik der fat på familien Olsson som ejer gården og sikke en modtagelse vi der fik, der blev serveret kaffe og kage og de kom med mapper som omhandlede sommerlejren. Vi fik en rigtig god og positiv snak omkring indkøb af madvarerne, de har en fast grossist som kommer med varer til campingpladsen 1 til 2 gange om ugen og der kunne vi få alt fra, de har også en fast bager der kommer hver morgen med frisk bagt brød og de var meget villige til at hjælpe os med alt vedrørende indkøbene så det tilbud tog vi selvfølgelig imod, de vil også skaffe kasser til udlevering af maden til spejdergrupperne. Efter en god snak ville vi gå ud og se området hvor lejren skal være, men det skulle vi ikke for der var da forlangt at gå, så vi blev kørt der ud og vist rundt på området.

Det var en rigtig god og positiv oplevelse vi havde så vi glæder os rigtig meget til næste år.

Nu håber vi bare at der er nogle flere gildebredre som får lyst til at bruge en uges tid på en aktiv ferie der er mulighed for overnatning i egen campingvogn, eget telt eller man kan leje en hytte. Ved ønske om at leje en hytte skal man blot tænke på at den skal bestilles ret snart da de hurtigt bliver udlejet. Ved ønske om leje af hytte skal vi nok bestille samlet, så giv os lige et praj.



denne plads med toiletbygning i baggrunden er reserveret til vores campingvogne og telte



ved siden af dette hus skal vi have telt til udlevering af maden

gildehilsen

Mogens og Annie
Benny og Lis

”LIVSKVALITET I ALDERDOMMEN”

Jeg var den 15. august på Toftehøjgård, hvor jeg denne eftermiddag fik et indblik og forståelse for en person som plejehjemsleder Thyra Frank, der fortalte om ”Livskvalitet i Alderdommen”.

Historien begyndte med, at en journalist fra BT havde hørt om ”det bedste plejehjem” i Danmark.

Det viste sig at være plejehjemmet ”Lotte” på Frederiksberg. Journalisten tog ud til plejehjemmet for at se og høre, hvordan sådant et plejehjem fungerede. Han kunne forstå, at dette plejehjem fungerede på en helt speciel måde, han havde lige mistet sin mor på et andet plejehjem.

Derfor tog han hjem og skrev en artikel i BT – selv TV2 blev interesseret og tog ud til plejehjemmet Lotte og herfra blev der lavet en god optagelse til fjernsynet, hvor vi kom indenfor og kunne se forholdene, beboerne levede og blev passet af Thyra Frank og plerne.

På den måde blev Thyra Frank kendt i hele Danmark samt udlandet.

Thyra Frank er uddannet sygeplejerske og født i en lille by i Jylland med 70 huse, hvor alle kendte og hjalp hinanden. Hun fortalte levende og morsomt om sin egen person og om at være plejehjemsleder i dag.

Thyra Frank er plejehjemsleder på plejehjemmet ”Lotte” på Frederiksberg og været her i 18 år.

Den første dag efter, at hun blev ansat og mødte op på plejehjemmet, var det ikke ligefrem det, hun ønskede at se.

Thyra Frank havde fået sin ønskestilling og efter et par dage samlede hun personalet og spurgte dem, om der ikke var mulighed for, at man kunne gøre forholdene bedre for beboerne samt personalet. De nikkede og fik hver et stykke papir, hvor de skulle skrive om der var noget, der kunne gøres bedre og anderledes.

Det første personalet valgte, at nedlægge personalekontoret, for der var aldrig tid til at holde frokostpause/ eller i det hele taget tid til at sidde ned. For ligeså snart et personale havde pause og fået sat sig, ringede klokkerne – og så gik den pause.

Thyra Frank og personalet gjorde det, at personalekontoret blev nedlagt og taget i brug til en ekstra beboer. Fremover blev det, at personalet satte sig ned mellem beboerne og efter den tid ringede klokkerne aldrig. For nu fik beboerne nærkontakt og trykthed.

Det værste Thyra Frank og personalet frygtede, det var når der kom kontrol fra myndighederne.

Der kom altid 2 kontrollanter, den ene kontrollant skulle kontrollere den anden.

Så indførte Thyra Frank med personalet, at de skulle stå på en repó og holde udkig, når kontrollanterne kom ned af havegangen. Kendetegnet på dem var, at man kunne se, når næsen var opad og mundvigede nedad. Som advarsel skulle personalet begynde at synge og fløjte.

Inden kontrollanterne sagde farvel kunne de kun sige alt er fint, beboerne og personalet virker utroligt glade og tilfredse – og herefter blev der klappet hos alle.

Københavns Kommune tilbød Thyra Frank computere til det daglige arbejde, men hun takkede pænt ”NEJ” – alt hvad der hedder papirusseri kan laves ude i byen, vi har en god fax.

Det handler først og fremmest om, at personalet i det daglige hjælper beboerne.

Plejehjemmet ”Lotte” mener Thyra Frank er det eneste plejehjem, der ikke har computere.

I dag er virksomhederne ivrige efter at ”headline” folk, men her på vores plejehjem ”hardliner” vi folk.

Thyra Franks budskab var også, at vi skal have lov at være os selv, uanset om vi ryger, er fede

Eller andet. Hun kom selv med, at hendes ”livsforsikring” sad midt på maven, hun klappede den og sagde, den er stor og jeg hader motion.

Hendes motto: **Når det ydre bliver ingenting – bliver det indre alting.**

Jeg håber, at andre får mulighed til en anden gang at høre Thyra Frank fortælle, hun er et livsstykke og god og morsom.

Der er måske nogen af os, som har eller har haft /eller kommer til have tilknytning til et plejehjem.

Birthe Christiansen

Gildemøde 13. september 06.

Det første Gildemøde, efter en lang og god sommer, bliver en tur til Veksølund, hvor vi kan se skulpturer af forskellige kunstnere - både i haven og indenfor.



Vi mødes på Græstedgård Kl. 18.30, hvor vi fordeler os i bilerne og kører til Veksølund, Kirkestræde 6, Veksø.

Efter ca. 1 time, hvor vi har suget kulturelle indtryk til os, byder vi på en let anretning. Øl og vand kan købes til gildepriser.

Medbring til eget forbrug, stole, kop, tallerken, bestik, kaffe/the m.v.

Pris for arrangementet er (inkl. Entre) 40 kr.

Har man lyst kan der læse mere om Veksølund, kan det findes på www.veksoelund.dk.

Tilmelding senest d. 10. september til

Jytte 47 17 97 82

Bjarne 47 17 90 44

Mange gildehilsener
Gruppe 1