

Gildemøde
11 november kl. 19



Emne: Kommune-sammenlægning,
Er der en god eller dårlig ide !

Kl. ca. 21,15

Vil der være "smør selv bord", med diverse lækkerier.

Pris 40 kr. excl. Drikkevarer.

Tilmelding til Anna og Viggo 4717 8252
senest 6/9

På gensyn gruppe 1.

Vedrørende vores møde i november 2002

NB. I distriktets kalender er der en "fejl" -
vores møde i Gildet i November er en **gildehal**.



KNU
September

DEN
2002



Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
25. Årgang
Nr. 252

Fødselsdage i september

Per Holdrup	1. September
Ebbo Christiansen	1. September
Tove Nielsen	3. September
Per Pedersen	8. September
Lene Jørgensen	13. September

Redaktionen ønsker tillykke

Dagens navne

- 1. september: Ægidius:**
En af Frans af Assisis følgesvende
- 3. september: Seraphias:**
Biskop fra år 190 – 211
- 8. september: Maria fødselsdag:**
Jesus mor
- 13. september: Cyprianus:**
Spåmand og drømmetyder.

15 august 2002

I går fik vi meddelelsen om Kirsten Frandsens død.
Kort før hun ville være fyldt 60 år, en alt for ung alder.

Kirsten vil jeg mindes, som en stærk kvinde. Selv om hun var mærket af sygdommen, sad hun ved sidste bankospil, talte penge og holdt regnskab, og var med til de fleste gildearrangementer.

Tankerne vil være hos Kaj, som jeg håber vil komme til gildet, hvis vi på nogen måde kan hjælpe og støtte.

Tak fordi vi fik lov til at være sammen med dig.
Kirsten Ahrendt

Så gik turen til Bøgeskov, hvor vi spiste en dejlig frokost under hyggelige former. Også fordi vi forstår at hygge os sammen.

Nu kom højdepunktet Gjorslev slot, hvor greve sønnen "tog" imod os, og fortalte, at der var Karper i voldgraven og at de kom fra Tivolisøen i København. Grev Peter Tesdorf bød os velkommen, og fortalte om slottet og viste os rundt. I stueetagen var en stor sal, hvor der blev afholdt koncerter. Trappen op til første sal, havde meget høje trin, (må ha' været svært iført krinolineskørter). På første sal var flere store og mindre rum. I et af dem stod døren lidt åben så man kunne se lidt af den vindeltrappe, der blev genfundet og restaureret og som går fra kælderen og hele vejen op.

I den største af salene fortalte greven om godsets drift i dag, hvor svært det var at holde gang i landbrug - bevare slottet osv. Den unge familie Tesdorf boede i den ene fløj og den gamle fru Tesdorf i en anden fløj.

Greven holdt sit løfte om at spille for os. Det viste sig at organisten fra Varpelev også var til stede. Så det blev til et smukt samspil mellem greven og organisten.

Dagen var stadig ny, vi kørte hjem over, med en tur til Stevns klint.

Så stedet hvor gildeweekenden skal være. Så lidt på Vallø park.

Slut på en dejlig dag fuld af gode oplevelser.



Gruppe 2 Lise.

Tur til Gjorslev Slot

Gruppe 2 var efter Gildehøjskolen enige om, at tage et emne op. Det blev Slotte. Vi valgte Gjorslev Slot fordi det lod spændende og fordi det lå på Sjælland. Gjorslev er en af Danmarks bedst bevarede middelalder borge. Den korsformede hovedbygning er opført omk. år 1400 af Roskildbispen Peter Jensen Lodehat.



Der er foretaget forsk. ændringer i baroktiden og senere, men generelt er Gjorslevs hovedbygning et smukt eksempel på middelalderens bygningskunst i Danmark.

Ifølge overlevering tilhørte hovedgården Gjorslev i slutningen af 1200 tallet væbneren Rane Jonsen (det var ham med mordet på Erik Klipping, hvor han var en af hovedmændene). I 1370 blev Gjorslev underlagt Roskilde biskop Peter Jensen Lodehat, der opførte den nuværende hovedbygning.

I 1536 overdrages Gjorslev til kronen. I 1793 køber Jacob Brønnum Scarvinius slottet. I 1925 sælges Gjorslev til kammerherre Adam Tesdorf. Nuværende ejer er sønnen Peter Tesdorf.

Varpelev kirke hører til bl. De ældste kridt kirker, og er fra 1100 - 1200 tallet.

Det er sandsynligvis Raneslægten, der står for opførelsen. Dagen var kommet, hvor vi skulle opleve "vort slot" som vi havde læst så meget om.

Vi kørte i to biler til Varpelev kirke, hvor vi deltog i gudstjenesten kl. 9. Det viste sig at denne dag skulle menighedsrådet på skovtur. Så det var et samlet menighedsråd, vi blev mødt af. Vi blev fra prædikestolen budt velkommen af præsten, der var ganske ny på stedet. Da gudstjenesten var slut besøgte vi kirken, der ikke var særlig stor med et meget lille orgel, hvorfra organisten spillede så glade forspil.

Ved Kirsten Frandsens død.

En kær veninde kammerat samt gildebror er ikke mere iblandt os. Kirsten sov stille ind den 14-8 på en solskins eftermiddag med sine kære omkring sig. Det har været et langt sygdomsforløb, men Kirsten har været en gæv pige og kæmpet mod store kræfter, men måtte til sidst opgive kampen.

Men vi kender også Kirsten som en stædig pige, når der var noget hun ville så ville hun det bare, som da hun tog med på flyvestationen selv om det krævede mange kræfter så ville hun med til sit sidste gildemøde. Jeg tror at Kirsten på den måde ville sige farvel til os alle. Kirsten var en person som vandt meget, når man rigtig lærte hende at kende. Jeg er meget glad, for at jeg lærte Kirsten at kende, og for de mange gode timer vi fik sammen, tak for dit venskab. Man gik aldrig forgæves til hende og Kaj, hvis man havde brug for hjælp så stillede de op.

De sidste dage af Kirstens liv var slemme, men bare hun havde sin elskede Kaj, var alt godt. Det var meget hårde dage for Kaj, men det gør ikke noget sagde han, jeg kan sove når jeg bliver gammel.

De to havde helt deres egen sprog, dem som ikke kendte dem studerede, men så man glimtet i deres øjne, kunne man se det var sagt med kwrlighed, for den var stor mellem de to der fik 40 gode år sammen, men nu bliver der stille i de små stuer.

Men Kaj vi er en kreds af gildebrødre, der vil støtte dig i denne svære tid, jeg ved også at du har et godt netværk i dine drenge og deres familie.

Ære være Kirstens minde

Tove

Redaktionen v/Povl-Erik skal have indlæg senest d. 20. September 2002. Meget gerne på diskette eller via E-mail

Kirsten Ahrendt	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Søholmvej 7	Strandbakken 39	Engvej 28
3650 Ølstykke	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
K_p@post10.tele.dk	pej@teknik.dk	ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 17 87 31	47 36 16 20	47 17 70 32

Stafetten *Anne-Grethe Langgard*



Tja, ikke fyldt 50 og alligevel føler man sig sommetider håbløs gammeldags.

I hvert fald når det drejer sig om tekniske hjælpemidler. Fjernsyn ville ingen vel undvære i dag, men i min skoletid var jeg en af de sidste der fik det hjemme.

Opvaskemaskine - det har jeg stadig ikke. Godt nok er vi også kun 2 i husstanden. Og det ville da være en god ting at ha', efter gæstebesøg, men man hygger sig nu meget godt dagen efter og får snakket om løst og fast.

Mobiltelefon - joh måske meget rar i visse situationer, men jeg har næsten aversion imod disse tingester. Foran mælkekøleren i supermarkedet: "Skal jeg ha' 2 eller 3 mælk". Mand - tag dog en beslutning. Eller i bussen: "Vi er først kørt fra Ballerup nu, så jeg er hjemme 10 min. Senere". Jamen !

Computeren kommer vel også inden for min dør en skønne dag, selvom jeg ikke har det store behov. Og dog - hvor er det dog irriterende at skulle skrive hele stafetten om, fordi man pludselig finder på en anden formulering undervejs!

God eftersommer
Anne-Grethe

Benny Larsen skriver stafetten i oktober 2002

Efterlysning.

Har en eller anden ikke en go' opskrift på en gulerodskage eller Squashkage ?
Anne-Grethe

FÆLLESLØB 2002



For spejdere fra 8 år og opefter

løber af stablen søndag den 29. september på Louiseholm, Nygårdsvej ved Kulhuse.

Vi vil gerne invitere jer jorden rundt, så husk jeres pas. Da vi ikke ved hvor længe turen varer, skal en lille nødmapakke samt drikke til rejsen medbringes.

Mødetid kl. 9.45 ved Louiseholm, forventet sluttidspunkt kl. 15.00.

Foropgave: Hver deltager skal medbringe pas med håndlavet (tegnet) billede samt oplysninger om:

Spejderens navn og alder	Pige/dreng
Gruppens navn	Højde
Gren (Smutte, mini, junior.....)	Øjenfarve
Nationalitet	Hårfarve

Passet skal have en bredde på 8,8 cm. Og en højde på 12,5 cm. og skal indeholde 10 blanke sider.

Mens vi tæller points vil der blive serveret en let flyanretning.

Tilmelding senest **søndag den 15. september**

Til

Hanne Danielsen tlf. 47 17 88 28 eller
Lene Jørgensen tlf 47 36 16 20

Vi håber, vi ser rigtigt mange spejdere på denne eventyrlige rejse

hilsen

Sct. Georgsgildet



**NB. Gildebrødre møder kl. 8.15
søndag den 29. september på
Louiseholm, Nygårdsvej ved Kulhuse.**



FELLOWSHIP-AFTEN I ARRESØ DISTRIKT



Torsdag den 24. oktober 2002 – kl. 19.00
i Frederiksværks spændende kulturhus

GJETHUSET

I anledning af at ISGF har afholdt sin verdenskonference i Vancouver i juni i år, indbyder vi alle til en festlig aften om

CANADA

Vi, der var med, vil i ord og billeder fortælle om vores oplevelser. Med os på denne Canada-aften har vi den canadiske ambassadør i Danmark, vor tidligere landsgildemester Niels Rosenbom, som netop i Vancouver fratrådte verdenskomiteen efter 6 år i stolen, deraf de sidste 3 år som præsident (verdensgildemester), samt en gruppe square-dance'ere.

Kom og vær med til en festlig aften. Der vil være et let traktament og prisen for denne aften vil være kr. 50,-.

**Tilmelding senest den 1. oktober 2002 til
Lisbet Hovgaard, tlf. 47 17 51 35.**

Formandsskifte

Gruppe 6 skifter gruppeformand.
Kaj Holdrup overtager efter Ove Søtofte.

Bankomøde.

Bankoudvalget starter op den 3/10-2002 kl.
19.30 hos Alice og Povl-Erik
Evt. afbud 4717 7032



Her et bud på efterlysningen:

Denne kage smager rigtig godt og kan holde sig lækker i gennem flere dage.

Alice og Povl-Erik

Squashkage

Den krydrede squashkage holder sig frisk og saftig flere dage. Kagen egner sig til at fryse.

3 æg
250 g sukker (3 dl)
2 dl majs- eller vindrukerneolie
2 tsk vanillesukker
2 tsk kanel
4 tsk bagepulver
50 g grofthakkede hasselnødder
125 g rosiner
400 g groftrevne squash (2-3 stk.)
350 g mel (8 dl)
Endvidere:

flormelisglasur

Pisk æg og sukker godt sammen og pisk olien i. Bland krydderierne samt bagepulver, nødder og rosiner i melet sammen med de groftrevne squash. Vend det i sukkermassen. Kom dejen i en velsmurt springform (24 cm i diam.) og bag kagen ved 175° i 1¼ time. Kom glasur på kagen, når den er helt kold.

Tips:

Det smager godt at røre appelsinsaft i flormelis i stedet for vand.

Kære gildebrødre

Hjertelig tak for gaver, blomster, hilsener og besøg på min 70-års dag.

Kaj Holdrup

Sommertur til Anvernakø/Korshavn

Vi begyndte i februar at snakke om en weekendtur et eller andet sted hen, og første forslag gik på Tydal i Sydslesvig; men det viste sig, at det tidspunkt vi havde mulighed for at komme af sted, var rigtig dårligt. Det var nemlig slet ikke muligt at komme til at bo på Tydal i den periode på grund af årsmøde --- Nå, hvor skal vi så tage hen??? Henning foreslog AVERNANØ og det syntes vi alle lød spændende.

Han havde en gildeforbindelse via Faaborg der over til, - og så gik Henning i gang med at få diverse oplysninger om hvor, hvordan, pris og færgeforsbindelse og på vores gruppemøde i maj kunne vi fordele opgaverne imellem os : hvem der skulle sørge for hvad til livets behagelige opretholdelse.

Vi blev enige om at køre i 2 biler (vi er 4 par), men kun tage een bil med over til Anvernakø - og så var vi klar til afgang fra Ølstykke fredag den 31.-5- mellem kl. 16,30 og 17. Vi skulle mødes ved færgen i Faaborg kl. 19,30 og læsse alt fra den ene bil over i den anden --- Det var flot, men friskt vejr og vi nød køreturen over Sjælland og Fyn, og naturligvis kørte vi forkert udenfor Faaborg, da vi skulle finde ned til havnen. Christian var kommet, men vi andre fjollede rundt i Centrum og gågaden. Mobilens ringede, men batteriet var så svagt, at Christian ikke kunne høre os svare, men vi var altså næsten ved havnen - da var kl. 19,45 og de andre så ret bekymrede ud, da vi linede op. Der blev hurtigt læsset over i vores bil og Christian parkerede sin bil på kajen og så kørte Herning ombord og vi gik efter og der mødte vi Margit fra Faaborg-gildet - vores værtinde - Hun havde sin bil holdende ovre på øen, så vi havde transport til "Damerne". Det tog omkring 80 min. at sejle over, fordi der skulle lægges til ved LYØ også.

Det var en smuk sejltur. Margit "drønede" af sted med os piger til Dalmosegård på Korshavn, for hun skulle de 7 km tilbage efter "mændene", som startede på fodtur, men det blev ikke til noget, for lige efter vi var ankommet, kom endnu en bil med de 3 resterende herrer (Henning kom jo i egen bil med alt vores pikogpak) det var virkelig pænt gjort. Margit viste os rundt på den dejlige gamle gård, som hun og hendes mand havde købt - vistnok i 1990 - og lavet en masse i stand på. Nu har sønnen overtaget det hele, men Margit har sine egne "appartementer" og brugsret over huset, når det passer med sønnen og hans familie.

Vi fik fordelt os i diverse soverum, og der var et til hvert par, så det var rigtig fint. Lissi havde lavet en dejlig gryderet hjemmefra, så det var nemt at varme den og koge ris til, så vi spiste sen middag og hyggede os et par

timer med vores værtinde, som fortalte livligt om Øen, gården, naboerne og meget andet, så det blev noget halvsent inden vi kom i dynerne/soveposerne. Lørdag vågnede vi op til FLOT sommervejr - og fodbold-dag - og et dejligt velforsynet morgenbord. Alle havde haft en god nat, men Lissi havde været lige ved at få Bjarne i hovedet - de lå i køjesenge - for bunden gik ud af overkøjen, så Bjarne indrettede sig på en madras på gulvet, ganske feltmæssigt, man er vel i Forsvaret !

Fortsettes i næste nummer

Anvernakø ligger i det sydfynske øhav, og nåes med færgen fra Faaborg. Sejltden er 30.- min 70 min. hvis ruten går via Lyø. De godt 600 ha. huser ca. 100 fastboende. Gennem de seneste år er der især kommet flere børnefamilier til.

Anvernakø skole er nedlagt, og øens børn må dermed gå i skole på Lyø. Øens erhvervsliv er domineret af landbrug. Oprindeligt bestod Anvernakø af to selvstændige øer- Korshavn og Anvernakø. Men i 1937 blev de to øer forbundet med en dæmning, som kaldes Drejet på grund af den specielle form. Der er gode faciliteter til sejlere, der vælger at anløbe den nyanlagte bådhavn med 50 pladser ved siden af færgeløjet,



eller Korshavn bro med 25 pladser. Anvernakø byder på muligheden for gode spadsere- og cykelture. På Anvernakø ligger øens eneste købmands-handel. Der er overnatningsmuligheder i nogle af de ialt ca. 30 sommerhuse, mulighed for teltslagning på både Anvernakø og Korshavn og gode ferie lejligheder på Ø-BO. På grund af sin langstrakte form har Anvernakø 19 km strandlinie med gode badestrande og fiskevande. Turen over Bjergs Banke ved øens vindmølle, byder på en vid udsigt, til venstre ned over øen er kirken og over over de fynske kyster, til højre Als og Lyø og forud mod Ærø med Skjoldnæs fyr. Der er et rigt fugleliv på enge og vådområder. Samtidig er der i enkelte vandhuller mulighed for at se - og især høre den sjældne klokkefrø.