

Nr. 30 - Onsdag den 26. juli 1995

Tjernobylbørn på Ølstykke-visit

Af Ulrik Jönsson

15 russiske børn, otte drenge og syv piger, er i juli måned sammen med den russiske skolelærer Natascha Ølstykke Kommunes gæster. Børnene, der kommer fra et grænseområde mellem Ukraine og Rusland, ankom til Danmark den 3. juli og nyder i øjeblikket det herlige Nordsjælland.

— Vi har været meget rundt for at kigge os omkring og

de kom, var de meget glade, og flere af dem kunne simpelthen ikke smile. Men de er nu begyndt at se langt mere sunde ud, og smilene er blevet tydelige i deres ansigter, fortæller Poul.

Fantastisk opbakning

Opbakningen omkring arrangementet har været helt forrygende. Erhvervsdrivende og organisationer står nærmest i kø for at give et bidrag til de russiske gæster.

litter, der er. Det var en fantastisk stor oplevelse for dem, fortæller Natascha. Desuden har børnene set Vikingebøen i Frederikssund, og været på tur til en bondegård, hvor de lærte de mange dyr at kende. Ølstykke Svømmehal var også blandt de helt store hittere på aktivitetslisten. Den blev besøgt fire gange.

— Hver gang, børnene vidste, at de skulle i svømmehallen, var de helt overstad-

Da der blev delt tøj ud til børnene, blev det lagt ind på deres værelser. Pigerne delte i ro og mag tøjet selv, men drengene rørte ikke det tøj, der blev lagt til dem. Først da tøjet blev delt op og lagt på deres senge, begyndte de at gå i det.

Det er Dansk Folkehjælp, der har betalt børnenes flyrejse til Danmark, mens Ølstykke Kommune står for forplejning og lommepenge, mens folkene fra Sct. Georgs Gildet er praktiske medhjælpere.

— Opbakningen har været kolossal. For eksempel er Coro kommet med læskedrikke til børnene, Lego har givet dem legetøj, og vores lokale tandlæge i Ølstykke har behandlet dem gratis, ligesom læger også har stillet sig til rådighed, da nogle af børnene blev syge. Det er helt fantastisk, siger Poul fra Sct. Georg Gildet.

Hvad er en grill?

At den er meget lang fra den danske, har der været mange beviser på under russernes besøg. Et lidt pudsigt eksempel kom, da den russiske lærerinde var blevet inviteret til middag. Da der blev tændt op i grillen, spurgte hun, hvad der foregik. Hun

havde aldrig før set en grill og anede ikke, hvad det var!

De russiske børn har skrevet dagbog under hele opholdet. Men da det selvfølgelig er på russisk er det ikke nemt at finde ud af, hvad de har skrevet. Dagbogen vil senere blive oversat, så russere og russiske venner kan blive forstøet herhjemme, men der er ingen tvivl om, at de er ovenud lykkelige for deres ophold i Danmark.

— Nu kan de efterhånden næsten ikke vente med at komme hjem. Ikke fordi de er trætte af Danmark, men simpelthen fordi, de glæder sig utroligt meget til at fortælle deres russiske venner om deres oplevelser, fortæller Natascha.

De russiske børn afslutter deres Danmarksbesøg den 26. juli.

