



Gildemøde 10 maj 2005.

Foråret må nu være kommet derfor!

Mødes vi ved Skenkelsø Mølle

Kl. 19.00

Vi fordeler os i bilerne og kører en tur ud i det blå.

*Efter turen vil der blive serveret en let anretning
Samt lidt til kaffen.*

Medbring Kaffe/te – tøj efter vejret og godt humør.

Pris: 40 kr.

Øl/vand kan købes til sædvanlige gildepriser.

*Mange gildehilsner
Gruppe 5.*

Tilmelding senest 5 maj til:

Ingelise 47 17 60 18

Ove Søtofte 47 17 96 93



KNU
Maj

DEN
2006

Sct. Georgs Gildet i Ølstykke
29. Årgang
Nr. 290

Fødselsdage i maj

Hanne Danielsen
Ingelise Petersen

8. maj
22. maj

Redaktionen ønsker tillykke

TAK

**Mange tak for alle hilsnerne i
forbindelse med min fødselsdag**

gildehilsen

Anna



**Tak for al opmærksomhed
til min 70 års fødselsdag**

Med kærlig hilsen fra

Ingrid

GRUPPE 1 *Storedam uge*

Ugen starter mandag d. 17.7.2006,
Ankomst, tildeling af værelser,
gennemgang af lokaler.

Tirsdag d. 18.7.2006.
Åben for gæster
Program ?

Onsdag d. 19.7.2006.
Åben for gæster
Program ?

Torsdag d. 20.7.2006.
Åben for gæster
Program ?

Fredag d. 21.7.2006
Åben for gæster.-Skilsmisse for Gp. 1
Festudvalget, Army, Birthe,
og Christians dag

Lørdag d. 22.7.2006.
Åben for gæster. Program ? Fest med
Stort lejrball, afslutning.

Søndag d. 23.7.2006.
Rejsedag,

Mandag d. 23.7.2006.
Oprydning, rejsedag.

Dette er vort oplæg, når du melder dig, kan du komme med ønsker - vi vil prøve at få
Det passet ind. Der er ikke tale om, at man skal deltage i alt.

Jeg kan oplyse, at på nuværende tidspunkt er der 5 tilmeldinger, - men der er stadig plads
flere

Du kan melde dig til at deltage, fra én dag til hele ugen. Kom nu ud af busken - det bliver alle
tidens uge.

Du bestemmer selv om du vil deltage i aktiviteterne-



Foreslåede aktiviteter.

Jagt og Skovbrugsmuseet

Bilorientering, plat og krone tur

Nivågårdsamlingen

Foredrag v. Tage Stampe Christensen

Esrum Møllegård og Museum

Primamad over bål

Lejrball

Nattevandring

Tidløs dag

Social samvær

Pionerdag

Underholdning ,lejrball m.m.

Lancies

Eller blot slappe af

Indlæg til Sct. Georgs Gildernes blad i Fr.sund og Ølstykke

Kære Gildebrødre

Spejd gennem 100 år

I 2007 skal spejderkorpserne fejre 100 år fra starten i England af Baden Powell. Ege division, som omfatter 9 spejdegupper i de kommende nye kommuner Frederikssund og Egedal, markerer 100 årets med en divisionsommerlejr i Småland i Sverige.

Vi vil gerne sætte fokus på spejderbevægelsen gennem de 100 år, hertil har brug for jeres hjælp, det håber vi, at I er parat til.

Seks fortællinger

Vi vil gerne have seks fortællinger set i lyset af udviklingen i spejderkorpserne i de 100 år – det handler om årene 1907 – 1927 – 1947 – 1967 – 1987 og 2007. Vi tror, at der nogle af jer, som har gode spejderoplevelser, som fortjener, at blive fortalt endnu en gang. Vi vil benytte en ny fortælling hver dag på lejren. Fortællinger skal være klar i løbet af efteråret i år.

Spejderuniform eller lejrudstyr

Vi vil også forsøge at finde effekter, som kan illustrere udviklingen i spejderiet. Det kunne være en uniform, en hovedbeklædning, lejrudstyr eller andet. Hvis nogle af jer har effekter liggende, som kan bidrage til fortællinger, så hører vi også gerne fra jer.

En leg, en sang eller en spejderaktivitet

En anden mulighed er at finde lege, sange eller aktiviteter, som du kan huske fra en periode gennem årene, for at vise hvordan spejderlivet har udviklet sig gennem tid..

Vi håber, at nogle af jer har lyst til at genopfriske nogle af jeres egne spejderminder eller kigge i gamle bøger og finde den gode fortælling frem fra et af årene til gavn for de nuværende spejdere i Ege division.

Du er velkommen til at kontakte mig og få flere oplysninger, hvis du vil i gang med opgaven. Mit telefonnummer er 47 31 59 90 eller mail: lining@mail.tele.dk

Med spejderhilsen

Ole Dalskov og Alice Linning
Ege division

De nye grupper

maj 2006

Så lykkedes det endelig for gildeledelsen at sammensætte de nye grupper, som starter op fra 1 august 2006.

Det blev som forventet en vanskelig opgave først og fremmest fordi vi ønskede, at alle skulle have muligheden for at komme i gruppe sammen med nogen de ikke tidligere havde været sammen med..

Opgaven blev ikke lettere af, at vi havde besluttet at beholde de nuværende 6 grupper. For at forhindre at grupperne blev for store havde vi taget højde for deltagelse af de ægtefæller, der normalt deltager i vores gruppemøder.

Der er altid mange ønsker og meninger om det at skifte gruppe, men I skal vide at gildeledelsen har gjort deres bedste for at skabe et tilfredsstillende resultat som I får lejlighed til at bedømme på gildemødet den 10 maj 2006.

Gildeledelsen

Hermed Ida Høgstedts Email adr + Hjemmeside.

Email: idahogstedt@mail.com

Hjemmeside: www.ensakia.org

Overhold venligst deadline

OBS!

Hjemmesiden: www.sct-georg.dk/oelstykke

**Redaktionen skal have indlæg senest d. 22 maj 2006 kl. 18:00
Meget gerne på diskette eller via E-mail**

Christian Petersen	Lene Jørgensen	Povl-Erik Høxbroe
Sønderparken 22	Strandbakken 39	Engvej 28
3550 Slangerup	3600 Frederikssund	3650 Ølstykke
cfp@privat.tele.dk	lene-j@email.dk	ape.hoxbroe@post.tele.dk
47 33 58 96	47 36 16 20	47 17 70 32

Stafetten Poul-Erik Høxbroe

Tirsdag den 21. februar

Tirsdag kørte vi langs vandet mod nord igennem en 4 km. tunnel over broen til øen Fysturoy og videre igennem en ny lang tunnel til færgestedet Leirvik, hvor vi sejlede til Klaksvik.

En ualmindelig smuk sejltur imellem de mange øer, og særlig øen Kalsoy er et betagende syn.

I foråret 2006 åbner en ny tunnel, og så er det slut med at sejle. I Klaksvik havde der været grindeslagning om morgenen, men vi nåede kun at se de sørgelige rester blive kørt væk på en lastbil.

Vi kørte rund på de små øer der var utrolig smukke. Videre til øen Vidoy op igennem en smal ensporet tunnel med et stort antal vigepladser, op til Barbaras lille by Vidareidi højt mod nord og på østsiden med udsigt til Fugloy og Svinoy. Et meget lille samfund med en lille Barbara kirke, en dansk præst som normalt ikke er meget for at vise rundt i kirke og menighedshus. Vi erfarede dog, at et hold af vore gildebrødre havde fået en rundvisning.

Efter indtagning af den medbragte frokost tilbage til Klaksvik, hvor vi på Turistkontoret hørte om Barbara og Færø dans - meget spændende. Efter en gåtur i Klaksvik med besøg på bibliotek og i kirke, satte vi næsen mod Thorshavn. Vi fik kørt ca. 240 km.

Om aftenen havde vi besøg af Haldane Joensen der er forsker ved Føroyar Fornminnisavn, som fortalte om "Færøsk folkeliv og kultur". En aften med lune og mange historier.

Onsdag den 22. februar.

Det blev til en kort køretur til kulturcentrummet Kirkjubeur sydvest for Thorshavn, hvor der udover ruinerne af en oldgammel kirke er færgested til Vagar.

Så en lang spadseretur med Lisbeth og Henning på fjeldsiden, med en smuk udsigt til Vagar.

Vi fik efter en let frokost i Thorshavn spadseret og kigget og på de smukke gamle huse i byen.

Om aftenen havde Niels Ole arrangeret fælles spisning. Den Færøse ret "Lunde" Søpapegøje stod på menuen. Det var en oplevelse med 2 fugle til hver, da det kun er brystet man kan spise. Fuglene er meget mørke i kødet, smager af vildt og man kan godt smage af de lever af fisk. En dejlig middagsret.

Torsdag den 23. februar.

Vi pakkede og checkede ud kl. 11, og kørte en lang tur på 280 km. da vi ikke var mæt af indtryk, og gerne ville se mere af øen Fysturoy. Først til sydspidsen af øen, da vi gerne ville se Thorshavn. Turen op til flækken Ædovik var bjergkørsel ad ensporet vej, men uden megen trafik, og sikke et syn ud over havet med udsigt til Thorshavn og øen Nolsøy, som udgør en beskyttende mole og naturlig bugt for skibene. Fregatten Tritton, som normalt er på Grønland lå her også. Ingrid's søn Henrik var ombord, men det var ikke muligt at hilse på ham. Næste stop var den ualmindelig smukt beliggende by Fuglafjördur på østsiden af øen. Her gik vi en lang tur og nød indtrykkene af en driftig by med skibsværft og fiskeri, og så sømand fra Rusland i byen.

Så videre mod nord helt op til de 2 klipper ude i havet Risin og Kellingin, som rejser op af dybet, og som vi om mandagen så fra den lille by Tjørnuvik på den modsatte ø. Nu kom vi ud for den værste tænkelige bjergkørsel, med stigninger på 20 % på smalle zerpentiner veje uden autoværn. Vi var helt oppe på de højeste fjelde på Færøerne, men det var indsatsen værd, sikke udsigter og sikke oplevelser. I Byen Eidi helt mod nord som er en rigtig driftig fiskerby så vi de specielle tørrehuse for kød og fisk, hvor siderne er beklædt med brædder med mellemrum så luften og saltet fra have kan påvirke kødet og fisken. Vi sluttede med en pizza i Thorshavn og gjorde klar til hjemturen med det dejlige skib Nørrøna, og mødte de øvrige gildebrødre kl. 19.00 på havnen for check-in.

Vi har haft en alle tiders tur under hele ferien på Færøerne. Vejret var med os uden tåge og regn, og temperaturen 6 grader med flere dage over 10 grader og mange dage med solskin.

Sejlturen hjem på 36 timer over Bergen forløb lige så stille som turen ud, og mærkede slet ikke at man var på en båd.

Vi kan anbefale alle at holde ferie på Færøerne – tænk at dette smukke øsamfund som ligger ude i det store Atlanterhav er en del af Danmark, og færingerne er imødekommende, høflige og hensynsfulde bilister.

Poul-Erik Høxbroe